



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



<https://t.me/caferilikcom>

[www.caferilik.com](http://www.caferilik.com)

## KEVSER SURESİ

Rahman Rahim Allah'ın Adıyla

Şüphesiz biz, sana Kevser'i verdik.

Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve tekbir  
alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır.  
Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır.



الصَّحِيفَةُ السَّجَّادِيَّةُ الْكَامِلَةُ

SAHÎFE-İ  
SECCÂDÎYE

*İmam Zeynelâbidin  
Aleyhisselâm'dan Dualar*

Çeviri:

Mir Seccat Karakuş  
(Seyyid Seccad Hüseyinî)

KEVSER



**Kevser Yayınları:** 195

**Kitabın Orijinal Adı:** es-Sahîfetü'l-Kâmiletü's-Seccâdiyye

**Eser Sahibi:** Ehl-i Beyt İmamları'nın Dördüncüsü İmam  
Zeynelâbidin (a.s)

**Tercüme:** Mir Seccat Karakuş

**Dizgi:** Fatime Karakuş

**Mizanpaj:** Kevser

**Kapak:** Faruk Atlan

**Baskı:** Yılmaz Matbaacılık (Sertifika: 27185)

Litros Yolu 2. Matb. Sitesi 3 NB 2

Zeytinburnu-Topkapı / İstanbul Tel: 0212 493 00 85

**Basım Tarihi:** 1. Baskı: Temmuz 2012 / 2. Baskı: Ocak 2013  
3. Baskı: Eylül 2013

**ISBN:** 978-975-6640-48-7



**Dağıtım Adresi:** Kevser Yayınları

Sofular Mah. Simitçi Şakir Sok. No: 14 / 1

Fatih – İSTANBUL

Tel: 0212 – 534 35 28 Faks: 0212 – 631 36 01

0212 – 555 16 66 Faks: 0212 – 555 22 12

[www.kevseryayincilik.com](http://www.kevseryayincilik.com)



<https://t.me/caferilikcom>

[www.caferilik.com](http://www.caferilik.com)

## İÇİNDEKİLER

Yayıncının Önsözü.....	11
Mütercimnin Önsözü.....	15
Üstad Şehid Seyyid Muhammed Bâkır es-Sadr'ın Önsözü .....	27
İmam Zeynelâbidin'in (a.s) Hayatına Kısa Bir Bakış .....	37
Sahife-i Seccâdiye'nin Mukaddimesi.....	71
<b>1. Dua.....</b>	<b>103</b>
Allah'a Hamd ve Sena İle İlgili Duası	
<b>2. Dua.....</b>	<b>115</b>
Bu Hamd ve Senadan Sonra Resulullah'a Salât ve Selâm İle İlgili Duası	
<b>3. Dua.....</b>	<b>121</b>
Arş'ı Taşıyan ve Tüm Mukarrep Meleklerle Salât İle İlgili Duası	
<b>4. Dua.....</b>	<b>129</b>
Peygamberlere Tâbi Olan ve Onları Tasdik Edenlere Salâtını İçeren Duası	



5. **Dua**..... 135  
Kendisi ve Velâyetine İnanan Dostları Hakkındaki  
Duası
6. **Dua**..... 141  
Sabah ve Akşam Vakitlerinde Okuduğu Dua
7. **Dua**..... 151  
Zor Bir İşle Karşılaştığında veya Başına Üzücü  
Bir Hadise Geldiğinde ve Musibet Zamanlarında  
Okuduğu Dua
8. **Dua**..... 155  
Sevilmeyen Şeyler, Kötü Ahlâk ve Çirkin İşlerden  
Allah'a Sığınmakla İlgili Duası
9. **Dua**..... 159  
Yüce Allah'tan Bağışlanma Dilemeye Müştak Olma  
Hakkındaki Duası
10. **Dua** ..... 163  
Yüce Allah'a Sığınmakla İlgili Duası
11. **Dua**..... 167  
Güzel Akıbet İstemiyle İlgili Duası
12. **Dua**..... 171  
Günahları İtiraf ve Yüce Allah'a Dönüş (Tövbe)  
İstemi Hakkındaki Duası
13. **Dua**..... 179  
Hacetleri Yüce Allah'tan İsteme Hakkındaki Duası
14. **Dua**..... 187  
Haksızlığa Uğradığı veya Zalimlerden Hoşlanmadığı  
Bir Davranış Gördüğü Zaman Okuduğu Dua



İçindekiler

15. **Dua**..... 193  
Hastalandığı veya Bir Musibet ve Belâyla  
Karşılaştığı Zaman Okuduğu Dua
16. **Dua**..... 197  
Günahlarının Bağışlanması ve Kusurlarının  
Affedilmesi İçin Yalvardığı Zaman Okuduğu Dua
17. **Dua**..... 209  
Şeytan'dan Söz Edildiğinde Ondan, Onun  
Düşmanlığından ve Tuzaklarından Allah'a  
Sığınınca Okuduğu Dua
18. **Dua**..... 217  
Korktuğu Bir Durum Kendisinden Uzaklaştığı  
veya İsteddiği Şeye Çabuk Ulaştığı Zaman  
Okuduğu Dua
19. **Dua**..... 219  
Kuraklıktan Sonra Yağmur Talebiyle İlgili Duası
20. **Dua**..... 223  
Yüce Erdemler ve Beğenilen Davranışlarla İlgili Duası
21. **Dua**..... 241  
Bir Şey İçin Üzüldüğü ve Günahlardan Dolayı  
Tasalandığı Zaman Okuduğu Dua
22. **Dua**..... 249  
Sıkıntılı, Meşakkatli ve İşlerin Zorlaştığı  
Zamanlarda Okuduğu Dua
23. **Dua**..... 259  
Allah'tan Afiyet ve Şükürünü İsteddiği Zaman  
Okuduğu Dua



24. Dua.....	265
Anne ve Babası Hakkındaki Duası	
25. Dua.....	275
Çocukları Hakkındaki Duası	
26. Dua.....	283
Komşuları ve Dostlarını Andığında Okuduğu Dua	
27. Dua.....	287
Sınır Bekçileri Hakkındaki Duası	
28. Dua.....	301
Yüce Allah'a İltica Ederek Okuduğu Dua	
29. Dua.....	305
Geçim Sıkıntısı Çektiğinde Okuduğu Dua	
30. Dua.....	309
Borcu Ödemekte Allah'tan Yardım İsteme Hakkındaki Duası	
31. Dua.....	313
Tövbe ve Tövbe İstemiyle İlgili Duası	
32. Dua.....	327
Gece Namazının Ardından Günahları İtiraf Hususunda Kendisi İçin Duası	
33. Dua.....	341
Allah'tan Hayırlı Olanı İsteme Hakkındaki Duası	
34. Dua.....	345
Musibete Uğradığı veya Günah Sebebiyle Kötü Duruma Düşen Birini Gördüğü Zaman Okuduğu Dua	





İçindekiler

35. **Dua**..... 349  
Dünya Ehline Bakınca Okuduğu Kaza ve Kadere  
Rıza Hakkındaki Duası
36. **Dua**..... 353  
Bulutlara ve Şimşeğe Baktığı ve Gök Gürültüsünü  
Duyduğu Zaman Okuduğu Dua
37. **Dua**..... 357  
Allah'ın Şükürünü Yerine Getirmekten Âciz  
Olduğunu İtiraf Ettiğinde Okuduğu Dua
38. **Dua**..... 365  
Kulların Haklarından Dolayı Allah'tan Özür Dileme  
ve Ateşten Kurtuluş İsteme Hakkındaki Duası
39. **Dua**..... 369  
Allah'tan Af ve Rahmet Dileme Hakkındaki Duası
40. **Dua**..... 377  
Birinin Ölüm Haberini Aldığı veya Ölümü  
Hatırladığı Zaman Okuduğu Dua
41. **Dua**..... 381  
Ayıpların Örtülmesi ve Günahlardan Korunma  
İstemiyle İlgili Duası
42. **Dua**..... 383  
Kur'an'ı Hatmettiğinde Okuduğu Dua
43. **Dua**..... 397  
Hilâle Baktığı Zaman Okuduğu Dua
44. **Dua**..... 401  
Ramazan Ayı Girdiğinde Okuduğu Dua



45. **Dua**..... 413  
Ramazan Ayıyla Vedalaştığında Okuduğu Dua
46. **Dua**..... 437  
Ramazan Bayramı Günü Bayram Namazını  
Kıldıktan Sonra Ayağa Kalkıp Kibleye Yönelerek  
ve Cuma Günü Okuduğu Dua
47. **Dua**..... 445  
Arefe Günü Okuduğu Dua
48. **Dua**..... 489  
Kurban Bayramı Günü ve Cuma Günü Okuduğu Dua
49. **Dua**..... 505  
Düşmanların Hilelerinin Def'i ve Şerlerinin Geri  
Çevrilmesi Hakkındaki Duası
50. **Dua**..... 515  
Allah'tan Korkma Hakkındaki Duası
51. **Dua**..... 521  
Allah'a Yalvarıp Yakarma ve Düşkünlüğünü Dile  
Getirme Hakkındaki Duası
52. **Dua**..... 529  
Yüce Allah'a Yalvarırken Israrcı Olma Hakkındaki  
Duası
53. **Dua**..... 535  
Yüce Allah Karşısında Zelillik İtirafıyla İlgili Duası
54. **Dua**..... 539  
Üzüntülerin Giderilmesini İsteme Hakkındaki  
Duası



## Yayıncının Önsözü

Rahmân, Rahîm Allah'ın Adıyla

Hamd, yüce Allah'a mahsustur. Salât ve selâm peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve seçkin kulların efendisi Ebu'l-Kâsım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile O'nun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun.

Hikmetli Kur'ân'ın ve büyük Peygamber'in (s.a.a) hadislerinin yol göstericiliğinde, ümmetin kültürel hayatına yön veren ilk öncüler olan Ehl-i Beyt İmamları'ndan elimize ulaşan eşsiz rabbanî miraslardan biri de hiç şüphesiz vahyin indiği evden semaya yükselen İmam-ı Seccâd Zeynelâbidin'e ait dualar mecmuası olan **Sahife-i Seccâdiye** isimli eserdir.

*Sahife-i Seccâdiye*, İslâm dünyasında yazılan ilk eserlerden biri<sup>(1)</sup> olmasının yanı sıra belagat, eğitim, ahlâk, arınma ve edebiyat alanında yazılan İslâmî eserlerin şaheseri konu-

---

1- İbnu Şehraşub, *Meâlimu'l-Ulema*, s. 2.



mundadır. “Ehl-i Beyt’in İncili” ve “Âl-i Muhammed’in Zeburu” diye isimlendirilmesi de bu yüzdendir.<sup>(1)</sup>

*Sahife-i Seccâdiye*; İmam Seccâd’ın (a.s) yüce Allah’a hamd ve senasını, O’nu tenzih ve takdisini; peygamberlere, meleklerle ve salih kullara salât ve selâmını; müminlere, Müslümanlara ve ihtiyaç sahiplerine dualarını, kulluktaki kusurdan dolayı istiğfarlarını, Rabbiyle olan münacatlarını ve kulluk aczi ve zilletiyle Allah’a yakarışlarını içeren, aynı zamanda insanlara İslâm’ın engin maarifini ve üstün adabını öğreten eşsiz bir hazine, bir belagat ve fesahat pınarıdır.

Belagati, rakipsiz fesahati, içeriğinin yüceliği, yüce Allah karşısında tezellülü ifade eden, O’na övgüleri içeren olağanüstü ibareleri, Allah’ın affını, keremini talep ederken başvuru akılları hayrette bırakan yöntemleri ve Allah’a tevessül ederken esas alınan edebî üslubu, *Sahife*’nin İmam Seccâd’a nispetini kuşkuya yer bırakmayacak ölçüde doğrular: Bu inci o denize aittir, bu mücevher o madenden çıkarılmıştır ve bu meyve o mübarek ağaçtandır.<sup>(2)</sup>

1- İbn Masûm, *Riyazu’s-Salikhîn*, c. 1, s. 44, *el-Misbahu’l-Munîr*, s. 460.

2- *Hayatu’l-İmam Zeynelabidin*, s. 375’ten naklen Seyyid Muhsin

Emin el-Amulî’nin açıklaması.

Bununla birlikte, *Sahife-i Seccâdiye*'nin rivayet zincirinin, İmam Ebu Cafer Muhammed el-Bâkır'a (a.s) ve onun kardeşi Şehid Zeyd b. Ali b. Hüseyin'e dayandığını da belirtmemiz gerekir.

Şeyhu'l-Muhakkikin Şeyh Ağa Bozorg Tahranî, *ez-Zeria ilâ Tesanifi'ş-Şia* adıyla bilinen ansiklopedisinde *Sahife-i Seccâdiye*'ye altmış altı şerh yazıldığından söz eder.

Elinizdeki Türkçe çevirisinde şu yeni çalışmalar yapılmıştır:

1- Değerli çevirmenin önsözünün yanı sıra eserin başına, Üstad Şehid Seyyid Muhammed Bâkır es-Sadr'ın *Sahife-i Seccâdiye*'ye yazmış olduğu çok değerli bilgiler içeren önsözü de ilave edildi.

2- Değerli okurlarımızın İmam Seccâd'ın (a.s) hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı tarafından hazırlanan ve Kevser Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan *Hidayet Önderleri* serisinin 6. cildinin özeti eklendi.

3- Duaların Arapça metni hazırlanırken, Camia-i Müderrisîn-i Havza-i İlmiye-i Kum kurumuna bağlı Defter-i İntişarat-i İslâmî yayınevinde yayınlanan merhum Feyzu'l-İslâm'ın Farsça tercümeli metni esas alındı ve bu metin şu nüshalarla karşılaştırıldı:

- Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı tarafından yayınlanan metnin 1428 hicrî yılında yapılan 3. baskısı,
- Beyrut Daru't-Teâruf Yayınevi tarafından yayınlanan metnin 2011 yılında yapılan 6. baskısı.

Ehl-i Beyt İmamları'na ait böylesine eşsiz bir eseri yayınlamanın sevincini yaşarken, eserin gözden geçilerek yayına hazırlanmasına katkıda bulunan tüm kardeşlerimize, özellikle Arapça metin karşılaştırmalarında emeği geçen Fahrettin Güngör ve Bülent Özbaş kardeşlerimize ve tüm aşamalarda katkısını esirgemeyen değerli mütercime teşekkürü borç biliyoruz.

Yapılan bu naçiz hizmetlerin kabulü dileğiyle...

Kevser

## Mütercimim Önsözü

Rahmân, Rahîm Allah'ın Adıyla

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salât ve selâm, nebiler ve resullerin sonuncusu Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beytine ve gerçek yâranına olsun.

Sahîfe-i Seccâdiye, İmam Seccad *aleyhisselâm*'dan elimize ulaşan bir dua mecmuasıdır. İmam Seccad *aleyhisselâm*, İlâhî iradeyle her türlü kötülükten arındırılmış olan, tertemiz Ehl-i Beyt İmamları'nın dördüncüsüdür.

Büyük babası; Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*'in vasisi, ona ilk iman eden; ona, Musa'ya göre Harun gibi olan, müminlerin emîri Ali b. Ebu Talib'dir.

Büyük annesi; Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*'in sevgili kızı, vücudunun bir parçası, yüreğinin meyvesi ve babasının sözü uyarınca, âlemler kadınlarının hanımefendisi Fatıma'tüz-Zehra'dır.

Babası; cennet gençlerinin iki efendisinden biri olan, Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*'in torunu ve bahçesinin gülü Hüseyin'dir. O ki, ceddi Resulullah, onun hakkında; "**Hüseyin bendendir; ben de Hüseyin'denim.**" buyurdu. O ki, Âşûra günü Kerbelâ'da İslâm uğruna her şeyinden geçti.

Kendisi; Sahih-i Buharî, Sahih-i Müslim ve diğer Sıhah'ta nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*'in; "**Benden sonra halifeler on ikidir; hepsi de Kureyş'tendir.**" diye bildirdiği On İki Halife'den (On İki İmam'dan) biridir.

İmam Seccad *aleyhisselâm*, hicrî 38 yılında veya bir iki yıl ondan önce dünyaya geldi ve yaklaşık 57 yaşına kadar yaşadı. Birkaç yılı, büyük babası Hz. Ali *aleyhisselâm*'ın yanında geçti. Daha sonra Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*'in gözünün nurları olan amcası Hasan ve babası Hüseyin *aleyhimeselâm*'in eğitimi altında büyüyüp gelişti. Nübüvvet ilimlerini tamamıyla kavradı ve İlâhî iradeyle dinde imamet makamına ulaştı; ilim ve hikmet meşalesi, helâl ve haram mercii oldu. İbadet, takva, güzel ahlâk ve salih amel yönünden zamanının yegânesiydi. Tüm Müslümanlar, onun ilim ve takvadaki üstünlüğünü kabul etmişlerdi.

Hicrî 1. yüzyılın meşhur âlimlerinden Zührî şöyle diyor: "Haşim Oğulları arasında Hüseyin oğlu Ali (İmam



Zeynelâbidin)'den daha bilgili ve daha üstün birini görmedim."

Bir başka sözünde de; "Ondan daha üstün bir Kureyşli görmedim." diyor.

Yine o dönemde Medine'nin fakihlerinden olan Said b. Müseyyib şöyle diyor: "Hüseyin oğlu Ali gibi birini görmedim."

Ehl-i Sünnet'in mezhep imamlarından olan Malik şöyle diyor: "İbadetinin çokluğundan ona Zeynelâbidin (ibadet edenlerin süsü) lâkabını verdiler."

Süfyan b. Uyeyne şöyle diyor: "Haşim Oğulları'ndan hiçbirini Zeynelâbidin'den daha üstün ve daha bilgili bulmadım."

Ehl-i Sünnet'in bir diğer imamı olan Şafiî, Hüseyin oğlu Ali'yi Medinelilerin en bilgini olarak saymıştır.

Ehl-i Beyt'e karşı olan kin ve düşmanlıklarına rağmen Benî Ümeyye halifeleri de bu gerçeği kabul etme durumunda kalmışlardır. Abdulmelik b. Mervan, İmam Zeynelâbidin *aleyhisselâm*'a diyor ki: "Allah, sana öyle bir ilim ve fazilet vermiş ki, babalarının dışında senden önce kimseye vermemiştir."

Ömer b. Abdulaziz; "Zeynelâbidin dünyanın çerağı ve dinin cemalidir." demiştir.

Odönemin Müslümanlarının geneli İmam Zeynelâbidin *aleyhisselâm*'ı tanır, gönüllerinde ona karşı büyük bir sevgi taşırlardı.

Emevî halifelerinden Hişam b. Abdulmelik bir sene-sinde hacca gitmiş; tavaf edip Hacer-i Esved'i öpmek isteyince kalabalıktan dolayı muvaffak olamamıştı. Bunun üzerine Mescid-i Haram'ın bir köşesinde, kendisi için hazırlanan minberin üzerine oturup kalabalığı seyretmeyi tercih etmişti. O sırada İmam Zeynelâbidin *aleyhisselâm* tavaf etmeye başlıyor... Hacer-i Esved'i öpmek istediğinde kalabalık yarıyor, insanlar Hacer-i Esved'in etrafından çekiliyor ve İmam rahat bir şekilde Hacer-i Esved'i istilâm edip öpüyordu.

Bu manzarayı gören Hişam; "Kim bu adam?" diye şaşkınlığını ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Orada hazır bulunan şair Ferazdak da, ünlü kasidesinde onun kim olduğunu Hişam'a anlatıyor.

Müslümanlar, İmam Zeynelâbidin *aleyhisselâm*'ı sadece dinî ve manevî bir lider değil, siyasî ve sosyal sorunların çözümü için de başvurulacak yegâne merci olarak kabul ediyorlardı.

Abdulmelik döneminde İslâm ülkesinin karşılaştığı para sorununun çözümü için İmam'a başvurulması, bunun örneklerinden biridir.

Babasının şehadetinden sonra ümmetin önderliği makamına ulaşan İmam Zeynelâbidin *aleyhisselâm*, yaşadığı dönem itibariyle iki büyük misyonu üstlenmişti.

İslâm ümmetinin siyasî ve askerî alanda büyük zaferler elde etmesiyle farklı kültürlerle sahip bulunan çeşitli milletlerin İslâm'ı kabul etmeleri, fikrî ve kültürel açıdan yeni sorunlar ve eğilimlerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Bu sorunlara doğru çözümler getirilmediği takdirde Müslümanları ciddi bir tehlike tehdit ediyordu.

Bu tehlikeye karşı İmam Zeynelâbidin *aleyhisselâm*, dedesi Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*'in Mescidinde tefsir, hadis, fıkıh ve diğer İslâmî ilimler alanında ders halkaları oluşturarak ümmetin fikrî sorunlarıyla ilgilenebilecek âlimler yetiştirdi.

Öte yandan, bu zaferler ve fetihlerin getirdiği refah ve rahatlık, Müslümanların dünya hayatının geçici zevklerine dalmasına yol açmış, manevî değerler unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Bu tehlike, ancak kul ile Rabbi arasında güçlü bir bağ oluşturmakla, insanları Yaratıcısına niyaz etmeye yöneltmekte önlenebilirdi. Ve İmam Seccad *aleyhisselâm*, İslâm'ın yüce öğretileriyle dolu olan dualarıyla bunu çok güzel başardı.

Sahîfe-i Seccâdiye'de toplanan dualar, İmam Seccad *aleyhisselâm*'dan elimize ulaşan duaların üçte birini bile oluşturmamaktadır.

Dua, insanın Rabbi ile irtibat kurabileceği tek vesiledir. Dua, Allah sevgisini gönüllere yerleştirebilecek en güçlü etkidir. Dua, insanın değeridir, onurudur. "**De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?!**" (Furkan, 77)

Dinî önderlerimiz bizlere; "Rabbinizin sizinle konuşmasını istediğinizde Kur'an okuyunuz." buyurmuşlardır. "Biz, Rabbimizle konuşmak istersek ne yapmalıyız?" sorusuna da; "Namaz kılınız, dua ediniz." şeklinde cevap vermişlerdir.

Yüce Rabbimize nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl kulluk sunacağımızı âlemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*'den öğrendiğimiz gibi, onunla nasıl konuşacağımızı, ona nasıl niyaz edeceğimizi, nasıl yalvarıp yakaracağımızı, nasıl dua edeceğimizi de yine ondan öğrenmeliyiz. Bunun için de Ehl-i Beyt'in kapısına gitmeliyiz. Çünkü onlar, Resulullah'ın ilminin kapısıdır.

Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*; "**Ben ilim şehriyim, Ali onun kapısıdır; şehri isteyen kapısına gelsin.**" veya "**Ben sizin aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah'ın Kitabı ve Ehl-i Beytim. Bu ikisine birlikte sarı-**

**İrsanız, asla yolu kaybetmezsiniz."** buyurarak ümmete yolu göstermiştir. Ancak ne yazık ki ümmet, Peygamberinin bu vasiyetini tutmayarak ilmi başka yerlerde aramış, Kur'an ve Ehl-i Beyt'e bir arada sarılmamış ve bunun ağır bedelini ödemektedir.

Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem* daha hayattayken, bu akım kendini göstermeye başlamış, hasta yatağında kendisine saygısızlık yapılmış ve ümmete son vasiyetini yazdırması engellenmişti.

Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*'in vefatından sonra da vücudunun bir parçası olan sevgili kızı Fatıma *selâmu'llahi aleyha*'nın evinin kapısı yakılmış, kapı ile duvar arasında sıkıştırılmış, bunun sonucunda Muhsin adındaki çocuğunu düşürmüş ve kısa bir süre sonra kendisine yapılan eziyetler neticesinde babasına kavuşmuştu.

Ali *aleyhisselâm*, 25 yıl evine kapanma durumunda kalmış ve nihayet mazlum bir şekilde ibadet mihrabında şehit edilmişti.

Hasan *aleyhisselâm*, yardımcısız kalarak Muaviye ile sulh antlaşması imzalamaya mecbur olmuş ve sonunda o da şehit edilmişti.

Hüseyin *aleyhisselâm*, 72 yârarıyla birlikte feci bir şekilde şehit edilmiş, altı aylık çocuğuna bile acınmamıştı...

Ümmet Hüseyin'in değil, Yezid'in yanında yer almıştı...

Zeyneb ve Zeynelâbidin esir edilmiş, şehir şehir dolaştırılmıştı. Ve ümmet, bütün bunlara seyirci kalmıştı...

Kur'an-ı Kerim'de en çok Hz. Musa *aleyhisselâm* ve İsrail Oğulları'nın kıssasının anlatılmış olmasındaki hikmet nedir, dersiniz?!

Bu ümmetin de İsrail Oğulları'nın durumuna düşmesinden mi korkuluyordu?!

İsrail Oğulları ne yapmıştı acaba?

Hz. Musa *aleyhisselâm*, kısa bir süre için kavminden ayrılınca kardeşi ve halifesi olan Harun *aleyhisselâm*'ı dinlememiş, Samiri'ye uyararak buzağıya tapmış ve Harun'u öldürmeye kalkışmışlardı.

Hz. Musa vefat ettikten sonra da kendilerine gönderilen peygamberleri öldürüyorlardı; hem de Musevî olduklarını söyledikleri hâlde.

Ali, Hasan ve Hüseyin, Benî İsrail peygamberleri kadar yoksular mı, dersiniz?!

Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*; "**Ümmetimin âlimleri, Benî İsrail peygamberlerinden daha üstündür.**" buyurmamış mı?!

Ümmetin âlimleri; Ali, Hasan ve Hüseyin'den başkaları mıydı?!

Ve ümmet bunları öldürmedi mi?!

Kur'an-ı Kerim, Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*'in zamanındaki Yahudileri peygamber öldürmekle suçluyor. Oysa onlar, peygamber öldürmüş değillerdi. Fakat öldüren geçmişlerini de sorgulamamış, onların yaptıklarına âdeta razı olmuşlardı.

Acaba İslâm ümmeti olarak, Resulullah'a saygısızlık yapanları, Fatıma'yı kapı ile duvar arasında sıkıştırıp kaburgasını kıranları, Ali'yi ibadet mihrabında öldürenleri, Hasan'ı zehirleyenleri, Hüseyin'i şehit edenleri ve Zeyneb ile Seccad'ı esir edenleri sorguladık mı?!

Acaba ne zaman kendimize gelip de Efendimizin –*Allah'ın salâtı ona ve Âline (Ehl-i Beytine) olsun*– sözünü dinleyecek, Kur'an ve Ehl-i Beyt'e birlikte sarılacağız?!

Sarılmışız mı, dersiniz?!

Peki, amellerimiz neden Kur'an'a aykırı? Niçin Ehl-i Beyt'i tanımıyoruz?!

Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*, Ehl-i Beytini tanıtmadı mı yoksa?!

Tanıttıysa, kimlerdir onlar? Niçin sorup öğrenmiyoruz?!

Bunlar; eğer Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Zeynelâbidin, Muhammed Bâkır, Cafer Sadık, Musa Kâzım, Ali Rıza, Muhammed Taki, Ali Naki, Hasan Askerî ve Muhammed Mehdi –Allah'ın salât ve selâmı onlara olsun– ise, niçin hayatlarını bilmiyor, eserlerini okumuyor, okutmuyoruz?! Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem*; "**Zamanının imamını tanımadan ölen, cahiliye ölümüyle ölmüştür.**" buyurmamış mı?! Zamanımızın imamı yok mu?! Varsa, neden tanımıyoruz?! Ve acaba ne zaman tanımak isteyeceğiz?!

Maalesef İslâm ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi, Türkiye'de de bu hususta, iyimser bir tabirle, büyük bir ihmalkârlık müşahede edilmektedir. Kanıtı mı?

Kanıtı; Sahîfe-i Seccâdiye gibi değerli bir hazinenin bugüne kadar Türkçe'ye kazandırılmamış olması!

Kanıtı; insanlarımızın Ehl-i Beyt'in ilimlerini ihtiva eden çok değerli ve faydalı kaynaklardan habersiz olmaları!

Kanıtı; Ehl-i Beyt dostu bilginlerin yazdığı kaynak eserlerin tanınmaması, tanıtılmaması!

Kanıtı; dünyanın hayran olduğu, Kur'an'dan sonra Müslümanların en önemli kitabı diyebileceğimiz Nehc'ül-Belâğa'ya olan ilgisizlik! Kim bilir, rahmetli Abdülbaki Gölpınarlı adında bir Ehl-i Beyt dostu çıkıp da Nehc'ül-Belâğa'yı Türkçe'ye tercüme etmiş olmasay-



dı, Türkiye Müslümanları belki de hâlâ bu eseri tanı-  
mış olacaklardı!

Peygamberler, nübüvvet ve risaletlerine karşı ücret ola-  
rak insanlardan hiçbir şey istememişlerdir.

Efendimiz *salla'llahu aleyhi ve âlihi ve sellem* de, risaletine  
karşı ümmetinden hiçbir maddî ücret istememekle bir-  
likte, Ehl-i Beytini sevmelerini istemiştir. "**De ki: Risale-  
time karşı ücret olarak, yakınlarımı sevmenizden başka  
bir şey istemiyorum sizden.**" (Şûra, 23)

Bunu bizden isterken, kim bilir kendisinden sonra Ehl-i  
Beytine yapılacak olan zulümleri önlemek istemiştir  
belki!

Ehl-i Beyt'i sevmek, onlara uymayı gerektirmez mi?!

Ne dersiniz?! Nasıl hüküm verirsiniz?!

Yüce Rabbimiz; "**De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana  
uyun; Allah da sizi sevsin.**" (Âl-i İmran, 31) buyurmu-  
yor mu?!

Ya Resulallah! Ümmet olarak içinde bulunduğumuz  
içler acısı durumla, sana olan borcumuzu ödememe-  
nin ağır bedelini ödemekteyiz. Bu durum, ne zamana  
kadar böyle devam edecek, bilemiyorum. Uzun sürme-  
mesi umuduyla, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz bu

mütevazı, fakat gerekli çalışmayı bizden kabul buyurmanı niyaz ediyorum.

Allah'ım! İslâm ve Müslümanların aziz, nifak ve münafıkların zelil olacağı o yüce devletin özlemiyle yanıp tutuşmaktayız. O devlette bizi, insanları sana itaat etmeye davet eden, senin yoluna çağırان kullarından kılmanı diliyoruz.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve duamızı kabul buyur. Âmin, ya Rabb'el-âlemin.

8, Rebiyülevvel, 1417 - 24, Temmuz, 1996

Mir Seccat Karakuş (Seyyid Seccad Hüseyinî)

## Üstad Şehid Seyyid Muhammed Bâkır es-Sadr'ın Önsözü

Rahmân, Rahîm Allah'ın Adıyla

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salât ve selâm, nebiler ve resullerin sonuncusu Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine ve gerçek yârânına olsun.

"Sahîfe-i Seccâdiye", Allah'ın kendilerinden her türlü kötülüğü giderip tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt İmam-ların'dan İmam Zeynelâbidin Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib'den elimize ulaşan bir duâ mecmuasıdır.

Kendisi, Ehl-i Beyt İmamları'nın dördüncüsüdür.

Büyük babası; Resulullah'ın (s.a.a) vasisi, ona ilk iman eden, sahih hadiste belirtildiği üzere, onun yanında, Harun'un Musa'nın yanındaki derecesine eş bir dereceye sahip olan Ali b. Ebu Talib'dir.

Büyük annesi; Resulullah'ın (s.a.a) sevgili kızı, vücudunun bir parçası, yüreğinin meyvesi ve babasının ni-

telendirdiği gibi âlemler kadınlarının hanımefendisi Fatıma'tuz-Zehrâ'dır.

Babası; cennet gençlerinin iki efendisinden biri olan, Peygamber'in torunu ve bahçesinin gülü Hüseyin'dir. O ki, ceddi onun hakkında: "*Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim.*" buyurdu. O ki, Âşûra günü Kerbelâ'da İslâm'ı ve Müslümanları savunurken şehit düştü.

Kendisi; Sahih-i Buharî, Sahih-i Müslim ve diğer kaynaklarda nakledildiği üzere, Peygamber'in (s.a.a); "*Ben-den sonra halifeler on ikidir; hepsi de Kureyş'tendir.*" diye bildirdiği On iki İmam'dan biridir.

İmam Ali b. Hüseyin, Hicrî 38 yılında veya ondan bir ya da iki yıl önce dünyaya geldi ve yaklaşık olarak 57 yıl yaşadı. Birkaç yılı, büyük babası İmam Ali'nin (a.s) yanında geçti. Daha sonra Peygamber torunları, amcası İmam Hasan ve babası İmam Hüseyin'in eğitimi altında, nübüvvet ilimlerinden beslenerek ve tertemiz babalarının kaynaklarından kana kana içerek büyüyüp gelişti. Nihayet, ilmî ve dinî sahada, dinde imam, ilimde çerağ, helâl ve haramda merci; verâ, ibadet ve takvada en üstün örnek olarak ortaya çıktı. Bütün Müslümanlar, onun ilmîni, doğruluğunu ve üstünlüğünü kabul etti. İçlerinden bilinçli olanlar ise, onun liderliğini, fıkhnı ve merciliğini benimsedi.

Zührî şöyle diyor: *"Haşim Oğulları arasında Hüseyin b. Ali'den daha bilgili ve daha üstün birini görmedim."* Bir başka sözünde de; *"Ondan daha üstün bir Kureyşli görmedim."* diyor.

Said b. Müseyyib şöyle diyor: *"Hüseyin b. Ali gibi birisini asla görmedim."*

İmam Malik şöyle diyor: *"İbadetinin çokluğundan ona Zeynelâbidin (ibadet edenlerin süsü) ismini verdiler."*

Süfyan b. Uyeyne şöyle diyor: *"Haşim Oğulları'ndan hiçbirini Zeynelâbidin'den daha üstün ve daha bilgili bulmadım."*

İmam Şafî, Hüseyin b. Ali'yi *"Medinelilerin en bilgini olarak"* saymıştır. Benî Ümeyye halifelerinden döneminin hükümdarları da, her şeye rağmen bu gerçeği kabul etme durumunda kalmışlardır. Abdulmelik b. Mervan, İmam Zeynelâbidin'e (a.s) diyor ki: *"Sana öyle bir ilim ve fazilet verilmiş ki, babalarının dışında senden önce kimseye verilmemiştir."* Ömer b. Abdulaziz: *"Dünyayın çerağı ve dinin cemali, Zeynelâbidin'dir."* demiştir.

Bütün Müslümanların bu İmam'a karşı şiddetli bir duygusal ilgileri ve derin bir ruhsal bağlılıkları vardı. Onun halk içindeki tabanı, İslâm âleminin her tarafına yayılmıştı. Hacıların ona karşı gösterdikleri büyük saygı, bunun en iyi işaretlerinden biridir. Hişam b. Abdulmelik hacda olduğu bir sırada, tavaf edip Hacer-i Esved'i öp-

mek isteyince kalabalıktan dolayı muvaffak olmamıştı. Bunun üzerine Mescid-i Haram'ın bir köşesinde, kendisi için hazırlanan minberin üzerine oturup kalabalığı seyretmeyi tercih etmişti. O sırada İmam Zeynelâbidin (a.s) tavaf etmeye başlıyor. Hacer-i Esved'i öpmek istediğinde kalabalık yarıyor; insanlar, çeşitli ülkeler ve farklı kabilelerden olmalarına rağmen onun makamını bildikleri ve onu sevdikleri için, Hacer-i Esved'in etrafından çekiliyor ve İmam rahat bir şekilde Hacer-i Esved'i istilâm edip öpüyordu.

Nitekim Ferazdak, ünlü harika kasidesinde bu büyük olayı kaydetmiştir.

Değişik akımlara ve mezheplere mensup olmalarına rağmen, ümmetin İmam Zeynelâbidin'e (a.s) duyduğu bu güven, sırf fikhî ve manevî boyutla sınırlı değildi. Bilakis ümmet, hayatın bütün sorunları ve problemlerinde, tertemiz atalarının uzantısı vasfıyla bir merci, lider ve sığınak olarak ona inanıyordu.

Bundan dolayı görüyoruz ki Abdülmelik, Roma kralıyla çatıştığı sırada Roma kralı, Müslümanların nakit ihtiyaçlarını Roma'dan karşılama zorunda olmasını istenmar ederek Müslümanları aşağılama ve birtakım şartları kabul etmeye zorlama amacıyla Abdülmelik'i tehdit edince, Abdülmelik şaşırıp kalmış ve rivayetteki tabirle yeryüzü kendisine dar gelmişti. "Kendimi İslâm'da do-

ğan en uğursuz kişi olarak görüyorum." demişti. Bu sıkıntıdan kurtulmak için ehl-i İslâm'ı toplamış, onlarla istişarede bulunmuş, fakat hiçbirinden işe yarayacak bir çözüm önerisi alamamıştı. Bunun üzerine kendisine; "Siz bu krizden çıkmanın yolunu gösterecek olan kişiyi biliyorsunuz." demişlerdi. Abdumelik; "Yazıklar olsun size! Kim o adam?" diye sormuştu. "Peygamber (s.a.a) Ehl-i Beyti'nin yadigârı." demişlerdi. "Doğru söylüyorsunuz." demiş ve öyle de olmuştu. Abdumelik, İmam Zeynelâbidin'e başvurmuş, İmam (a.s) da gerekli talimatları vererek oğlu Muhammed b. Ali el-Bâkır'ı Şam'a göndermiş, İslâm ülkesinin nakit ihtiyacını karşılamak için yeni bir plan ortaya koyarak durumu kurtarmıştı.

İlâhî takdir, İmam Zeynelabidin'in, babasının şehit edilmesinden sonra liderlik ve manevî önderlik sorumluluğunu üstlenmesini öngörmüştü. İmam bu sorumluluğunu, Hicrî birinci yüzyılın ikinci yarısı boyunca sürdürdü. Ümmetin geçtiği en hassas süreçlerden biriydi bu dönem. İlk fetih dalgasının gerçekleşmesini takip eden bir dönemdi. Bu dalga manevî gücüyle, askerî coşkusuyla ve akidevî dinamizmiyle genişleyerek devam etmiş, Kisralar ve Kayserlerin tahtlarını sallamış, çeşitli halkları ve geniş ülkeleri yeni çağrıya katmıştı. Müslümanlar, yarım yüzyıl zarfında o günün uygar dünyasının büyük bir kısmının önderi olmuştu.

Bu önderlik, Müslümanları siyasî ve askerî yönden dünya çapında büyük bir güç hâline getirmiş olmasına rağmen siyasî ve askerî alanların dışında onları iki büyük tehlikeyle karşı karşıya bırakmıştı. Bu iki tehlikeye karşı ciddi önlem alınması kaçınılmaz bir zorunluluktur:

**Birinci tehlike;** Müslümanların fevc fevc Allah'ın dine giren halklarla olan ilişkileri sonucu çeşitli kültürler, farklı örfler ve değişik sosyal durumlara açık hâle gelmesinden kaynaklanıyordu.

Bu, Müslümanları yozlaşmaya, asimile olmaya ve orijinallliğini yitirmeye doğru götürüyordu. Bunun için Müslümanların düşünsel orijinalliklerini, Kitap ve Sünnet'ten kaynaklanan ayırıcı şer'î kimliklerini pekiştirecek ilmî bir çalışma kaçınılmazdı. Bu çerçevede Müslümanların zihnî ufuklarını açacak, içtihadı dayalı fikrî bir hareket başlatmak gerekiyordu ki, karşılaştığı yeni durumlarda faydalanabileceği hükümleri Kitap ve Sünnet'ten çıkarabilen basiretli ve zeki bir müçtehit ruhuyla Kitap ve Sünnet meşalesini taşıyabilinler. Bunun için İslâmî kişiliği sağlamlaştırmak ve içtihadın tohumlarını ekmek gerekiyordu.

İmam Ali b. Hüseyin'in (a.s) yaptığı, tam da buydu. Resulullah'ın (s.a.a) mescidinde bir araştırma ve ders halkası oluşturdu. Böylece insanlara İslâmî bilginin tefsir, hadis ve fıkıh gibi değişik kısımlarını anlatıyor,





tertemiz ecdadının ilimlerinden onları feyizlendiriyordu. İçlerindeki yeteneklileri fakih olma yönünde eğitiyordu.

Nitekim bu eğitim halkasından, önemli sayıda Müslüman fakih mezun oldu. Bu mübarek halka, sonraki İslâmî fıkıh ekolleri için bir başlama noktası işlevini görmüştü; yaşayan fıkıh hareketinin esasını oluşturmuştu.

Böylece İmam (a.s), Kur'ân karileri ve Kitap ve Sünnet taşıyıcılarının büyük çoğunluğunun kutbu hâline gelmiş, onları etrafında toplamıştı. Öyle ki Said b. Müseyyib şöyle demiştir: *"Ali b. Hüseyin Mekke'ye doğru yola çıkmadıkça, Kur'ân karileri yola çıkmazlardı. O yola çıkınca, biz de onunla birlikte bin atlı olarak yola çıktık."*

**İkinci tehlike:** Bu büyük genişlemenin ve sağladığı zenginliğin neticesinde toplumu saran konfor ve refah dalgasıydı.

Konfor ve refah dalgaları, herhangi bir toplumu sardığı zaman, onu dünyevî lezzetlerin paralelinde hareket etmeye, şu dünyevî hayatın sınırlı süslerine sahip olmada aşırı bir düşkünlüğe sürükler, dolayısıyla ahlâkî değerlere bağlılık bilincinin sönmesine, Allah ve ahiret günü ile manevî bağın kesilmesine neden olur. Bu bağ da koptu mu, insanın önünde gerçekten büyük bir hedef kalmaz. Nitekim fiilen yaşanan da bu oldu. Duru-

mu daha açık görmek için Eb'ul-Ferec el-İsfahanî'nin *el-Eğânî* adlı eserine göz atmak yeterlidir.

İmam Ali b. Hüseyin (a.s) bu tehlikeyi sezdi ve derhal çare arayışına başladı. Çarenin esasını da dua olarak belirledi. Elinizdeki "Sahife-i Seccadiye", bunun bir ürünü olarak ortaya çıktı.

Bu büyük İmam (a.s), kendisine bahşedilen eşsiz belâgat yeteneği, Arap dilinin üstün ifade yöntemlerini kullanma gücü ve Rabbanî zihniyeti sayesinde, insanın Rabbiyle olan bağı, Yaratıcısı ile vecdini, Allah'a ve ahirete aidiyetini ve bunların somut ifadesi olan ahlâkî değerleri, hakları ve görevleri gözler önüne sermek suretiyle en parlak ve en ince anlamları göz kamaştırıcı bir şekilde ortaya koydu.

İmam Ali b. Hüseyin (a.s), kendisine bahşedilen bu yetenekler sayesinde, dua aracılığıyla, İslâm toplumunda manevî bir havanın meydana gelmesini sağlayarak azgınlık dalgalarının iyice hırpaladığı Müslüman insanın şahsiyetinin kökleşmesine büyük katkıda bulundu, toprağın sürekli olarak kendine çektiği Müslümanı Rabbi-ne sıkı sıkıya bağladı ve sahip olduğu, ama zamanla örselenmeye başlayan ahlâkî değerleri pekiştirdi ki, bağına taş basarak yaşadığı yoksulluk dönemlerinde olduğu gibi, zenginlik ve servet döneminde de İslâmî değerlerin güvenilir koruyucusu olsun.

Böylece anlıyoruz ki, "Sahife-i Seccadiye" büyük bir toplumsal hareketin ifadesiydi. İçinde bulunulan aşamanın, İmam'a (a.s) dayattığı bir yöntemdi bu. Bunun yanında eşsiz bir Rabbanî mirastır da. Zaman geçtikçe, İlâhî bağışın kaynağı, yol gösterici meşalesi ve bir ahlâk ve arınma mektebi işlevini görmüştür, görmeye devam edecektir. İnsanlık bu Muhammedî-Alevî mirasa her zaman muhtaç olacaktır. Şeytanın baştan çıkarıcılığı ve dünyanın kafa karıştırıcılığı arttıkça, insanlığın bu mübarek mirasa muhtaçlığı da aynı oranda artacaktır.

Öyleyse doğduğu gün, görevini ifa ettiği gün, öldüğü gün ve yeniden dirileceği gün selâm olsun imamız Zeynelâbidin'e.

Necef-i Eşref

Muhammed Bâkır es-Sadr



## İMAM ZEYNELÂBİDİN'İN (A.S) HAYATINA KISA BİR BAKIŞ<sup>(1)</sup>

### **Doğumu**

İmam Zeynelâbidin (a.s), İmam Ali (a.s) başkenti Medine'den Kûfe'ye taşımadan önce, Hicrî 36 tarihinde Medine'de dünyaya geldi. Hicrî 94 veya 95 tarihinde de Medine'de vefat etti.

Bazı tarihçiler ise, İmam Ali'nin (a.s) Cemel Savaşı'ndan sonra Kûfe'yi başkent yapmasından sonra, Hicrî 38 tarihinde Kûfe'de doğduğunu yazarlar.

### **Babası**

Babası; cennet gençlerinin iki efendisinden biri olan, Peygamber gülü ve torunu, Kerbelâ kahramanı, şehitler efendisi, Ali oğlu Hüseyin'dir.

---

1- "Hidayet Önderleri İmam Zeynelâbidin (a.s)" adlı eserden özetlenerek hazırlanmıştır.

### **Annesi**

Annesinin adı, "Şehrebanu" veya "Şahezenan"dır. Son İran Kısrası Yezdicerd'in kızıdır.

### **Künyeleri**

Eb'ul-Hasan, Ebu Muhammed, Ebu'l-Hüseyin ve Ebu Abdullah'tır.<sup>(1)</sup>

### **Lakapları**

Zeyn'ül-Âbidin (ibadet edenlerin süsü), Zu's-Sefinat (nasırlar sahibi), Seyyid'ul-Âbidin (ibadet edenlerin efendisi), Kudvet'uz-Zahidin (zahitlerin önderi), Seyyid'ul-Muttakin (muttakilerin efendisi), İmam'ul-Müminin (müminlerin imamı), el-Emin (güvenilir), es-Seccad (çok secde eden), ez-Zeki (çok temiz, arınmış), Zeyn'us-Salihin (salihlerin süsü), Menar'ul-Kanitin (gönülden kulluk edenlerin ışık kaynağı), el-Adl (çok adil), İmam'ul-Ümmet (ümmetin imamı) ve el-Bekka (çok ağlayan). Bu lakaplar içinde en meşhur olanı, "es-Seccad" ve "Zeyn'ül-Âbidin"dir.

Cabir b. Abdullah el-Ensarî'den şöyle dediği rivayet edilir:

---

1- Hayat'ul-İmam Zeynülâbidin (a.s), s.390

Bir gün Resulullah'ın (s.a.a) yanında oturuyordum. Kucağında Hüseyin (a.s) vardı ve onunla oynuyordu. Buyurdu ki:

"Ey Cabir! Onun bir oğlu dünyaya gelecek, adı Ali olacak. Kıyamet günü, 'Seyyid'ul-Âbidin (ibadet edenlerin efendisi) kalksın!' diye seslenildiği zaman onun oğlu kalkacak. Sonra onun Muhammed adında bir oğlu olacak. Onu gördüğün zaman, ey Cabir, benden ona selâm söyle!"<sup>(1)</sup>

İmam Bâkır'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir:

"Babamın secde ettiği uzuvlarında kabartılar olurdu, secde yerleri nasır tutardı. Bunları senede iki kez koparırdı. Her seferinde beş nasırı keserdi. Bu yüzden babama Zu's-Sefinat (nasırlar sahibi) denirdi."<sup>(2)</sup>

Yine İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) babasının çok secde etmesiyle ilgili olarak şöyle rivayet edilmiştir:

"Allah'ın kendisine verdiği her nimete karşılık mutlaka secde ederdi. Allah'ın kendisinden uzaklaştırdığı her kötülüğe karşılık mutlaka secde ederdi. Farz namazlarından birini tamamlayınca mutlaka secde ederdi. Secde izi, secde ettiği organlarının tümünde

---

1- İhkak'ul-Hak,12/13-16; İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihaye, 9/106

2- Bihar'ul-Envar, 46/6



görünürdü. Bu yüzden, Seccad (çok secde eden) diye isimlendirildi."<sup>(1)</sup>

### **Çocukları**

Muhammed Bâkır (a.s), Abdullah, Hasan, Hüseyin, Zeyd, Ömer, Hüseyin-i Asgar, Abdurrahmân, Süleyman, Muhammed-i Asgar, Ali, Hatice, Fatıma, Aliyye ve Ümmü Gülsüm adlarında on beş tane evladı vardı.<sup>(2)</sup>

### **Hayatının Aşamaları**

İmam Zeynelâbidin (a.s), evlerin en yücesi ve en üstünü olan; Allah'ın, isminin yüceltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği peygamberlik ve imamlık evinde büyüdü.

Hayatının ilk aşamasında dedesi İmam Ali (a.s), amcası İmam Hasan (a.s) ve babası İmam Hüseyin'nin (a.s) himayesinde büyüdü. Bu aşama, yirmi yıla aşkın bir süreyi kapsar. Dedesi İmam Ali'nin (a.s) himayesinde, dört seneden biraz fazla, şayet doğum tarihi Hicrî 38 ise, iki seneden az olmayan bir dönem geçirmiştir.

Amcası İmam Hasan (a.s) Hicrî 50 tarihinde şehit edil-

---

1- Bihar'ul-Envar, 46/6

2- Bihar'ul-Envar, 46/169

diğine göre, hayatının on yıllık bir dönemini amcasının ve babasının (a.s) himayesinde geçirmiştir.

İkinci on yıllık dönemini de, babası İmam Hüseyin'in (a.s) önderliğinde geçirmiştir. Bu dönem, Hicrî 50 tarihi ile Hicrî 60 tarihinin başlarına tekabül eder.

İmam Zeynelâbidin (a.s), hayatının ilk aşamasını büyük zorluklar içinde geçirdi. Bu aşamada dedesi, amcası ve babası ile birlikte zorluklara göğüs gererek hayatını sürdürdü. Nihayet, zeminini Muaviye b. Ebu Süfyan'ın hazırladığı, fiilî uygulamasını ise alenen günah işleyen, İslâm topraklarında Allah'ın hükmünü ayaklar altına alan oğlu Yezid'in üstlendiği, unutulmaz Âşura katliamında babasının, ailesinden seçkin insanların ve gözde ashabının şehit düşmesinden sonra imamlık ve önderlik sorumluluğunu üstlendi.

Mübarek hayatının ikinci aşaması ise, ömrünün otuz yıla aşkın bir dönemine tekabül eder. Bu dönemde Yezid b. Muaviye'nin, Muaviye b. Yezid'in, Mervan b. Hakem'in ve Abdumelik b. Mervan'ın tahta çıkışlarını gördü. Sonra Velid b. Abdumelik b. Mervan'ın emriyle kanlı Emevî eli ona karşı bir suikast gerçekleştirdi ve Hicrî 94 veya 95 senesinde Muharrem ayının yirmi beşinde şehit edildi. Böylece 57 senelik veya bundan biraz

kısa bir ömrü sona erdi.<sup>(1)</sup> İmamlık ve önderlik süresi, 34 sene sürmüştü.

Velid b. Abdulmelik b. Mervan tahta çıkar çıkmaz, İmam Zeynelâbidin'e (a.s) suikast düzenlemeye karar verdi. Öldürücü bir zehri Medine'deki valisine gönderdi ve bu zehri İmam'a (a.s) içirmesini emretti.<sup>(2)</sup> Vali de onun bu emrini yerine getirdi.

İmam Muhammed Bâkır (a.s), babasının naaşını defnetme ile ilgili merasimleri yerine getirdi. O güne kadar Medine'nin tanık olmadığı bir kalabalık tarafından kaldırılan cenaze Baki'ul-Ferkad mezarlığına getirildi. İmam Hasan Mücteba'nın (a.s) kabrinin yanı başında bir kabir kazıldı. İmam Bâkır (a.s), babası Seyyid'us-Sâcidin Zeynelâbidin'in (a.s) mübarek naaşını kabre indirdi ve son karargâhının üzerini toprakla örttü.

### Çağının Özellikleri

İmam Zeynelâbidin (a.s) döneminde sapma artık açıldı ve sadece uygulamaların gizli mahiyeti, örtük maksadı şeklinde değildi. İmam Hüseyin'in (a.s) öldürülmesin-

---

1- İbn Şehraşub, el-Menakıb, 3/310; Bihar'ul-Envar, 46/15

2- Bihar'ul-Envar, 46/153; İbn Sabbağ el-Malikî, el-Fusul'ül-Mühimme, s.194

den sonra yöneticilerin gerçek kimlikleri Müslüman kitleler tarafından daha iyi ve net bir şekilde görülmeye başlamıştı. Artık gerçek mahiyetlerini bilen ve maskeleyenmiş çehrelerini tanıyan ümmet karşısında ayıplarını gizleyecek durumda değildiler.

Amcası İmam Hasan'ın (a.s) Muaviye ve valileriyle ve işbirlikçileriyle verdiği mücadelenin acısını yaşadı. Ardından babası İmam Hüseyin (a.s) ile birlikte o korkunç faciayı bizzat yaşadı. Ümeyyeoğulları ordularının Medine'de Resulullah'ın mescidine girdiğini gördüğünde yine sıkıntısı zirveye çıktı. Medine şehriyle birlikte mescidi de serbest bölge ilân etmişlerdi. Hem Medine'de, hem de mescitte Hz. Peygamber'in (s.a.a) kutsalları, dokunulmazları ayaklar altına alınmıştı.

Medine o dönemde, İslâm toplumunun müzik ve eğlence merkezi hâline gelmişti. Medine, şarkıcı cariyelerin eğitildiği bir okul işlevini görüyordu. Oysa yüce İslâm şeriatı, eğlenceye, ahlâksızlığa savaş açmış, Müslümanları ciddi bir hayat yaşamaya, çalışmaya, dünya ve ahiret hayatını imar etmek için emek sarf etmeye çağırıyordu. İyilikler işlemeye, hayırlarda yarışmaya, kemalet zirvelerine tırmanmaya, hayatın her anını en güzel şekilde değerlendirmeye, ömrün heba olmasına, boş gitmesine izin vermemeye davet ediyordu.

## Öğrencileri

İmam (a.s), ilmin faziletini, sevabını ve önemini vurgularken şunları söylüyor:

"Eğer insanlar, ilim talep etmenin sevabının ne olduğunu bilselerdi, canlarını verme, engin sulara dalma pahasına ilim öğrenirlerdi. Yüce Allah Danyal Peygamber'e (a.s) şöyle vahyetmiştir: Benim katımda en çok buğzedilen kul, ilim ehlinin hakkını küçümseyen, ilim ehline tâbi olmayı terk eden cahil kimse-dir. Benim katımda en çok sevilen kul, âlimlere verilmesi kaçınılmaz olan büyük sevabı isteyen, âlimlere uyan ve hikmet ehlinin sözlerini benimseyen muttaki kimsedir."<sup>(1)</sup>

İmam (a.s), öğrencilere ikram eder, onların makamını yükseltir ve onlardan birini karşıladığı zaman: "*Hoş geldin ey Resulullah'ın vasiyeti!*" derdi.

İmam'ın (a.s) mektebinde yetişen âlimler, fakihler ve müfessirlerden bazıları şöyledir:

İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve kardeşleri Zeyd ve Hüseyin, Eban b. Tağlib b. Rebah, İsmail b. Abdülhâlık, Sabit b. Ebu Safiyye (Ebu Hamza es-Sumalî), Rüşeyd el-

---

1- Usul'ül-Kâfi, 1/35

Hacerî, Zeyd b. Hasan b. Ali (a.s), Said b. Cübeyr, Said b. Müseyyib el-Mahzumî.

## İbadeti

### 1- Abdesti

Abdest nurdur, günahlardan temizlenmektir. Namazın ilk adımudur. İmam (a.s) her zaman abdestli olurdu. Raviler, onun abdest alırken nasıl bir huşu içinde olduğunu aktararak şöyle demişlerdir: Abdest almak istediği zaman yüzünün rengi sararırdı. Ailesi; "Abdest aldığı anda neden bu şekilde rengin değişiyor?" diye sormuş, onlara şu cevabı vermiştir: *"Kimin huzuruna çıktığımı biliyor musunuz?!"*<sup>(1)</sup>

### 2- Namazı

Namaz, müminin miracı ve her muttaki insanın Allah'a yakın olma vesilesidir. Namaz, İmam'ın (a.s) nefsinin en önemli arzusuydu. Namazı, Allah'a yükseldiği bir miraç olarak görürdü. Bunun sebebi kendisine sorulduğunda; *"Kimin huzuruna çıktığımı ve kime yakardığımı biliyor musunuz?"*<sup>(2)</sup> diye cevap verirdi.

---

1- Nihayet'ul-İrb, 21/326; Siyer-u A'lâmi'n-Nübelâ, 4/238

2- el-Hısâl, 2/620

İmam (a.s) namaz kılmak istediği zaman, namaz kıldığı yerde hazır bulundurduğu bir şişedeki güzel kokudan sürünürdü.<sup>(1)</sup>

İmam, namaz kılmak istediği zaman yünden yapılmış kaba ve sert elbiseler giyerdi. Böylece yüce Yaratıcı karşısında zelilliğini en belirgin bir şekilde sergilemek istiyordu.

Namazı, tamamen kendini Allah'a vermenin ve maddî âlemden bütünüyle kopmanın somut bir göstergesiydi. Çevresinde olup biten hiçbir şeyi hissetmezdi. Hatta kalbi Allah'la irtibatlı olduğunda kendini dahi hissetmezdi, kendisinin de farkında olmazdı. Raviler, onun namazdaki hâlini şöyle vafederler: Namaza kalkmak istediği zaman, rengi değişirdi. Azaları Allah korkusundan titrerdi. Zelil bir kölenin heybetli bir kralın huzurunda duruşu gibi dururdu namazda. Bundan sonra bir daha namaz kılamayacağını düşünen birinin kıldığı son veda namazı gibi namaz kıları.<sup>(2)</sup>

Namazı huşu içinde kıldığının göstergelerinden biri de, üzerinden terler akmadıkça başını secdeden kal-

---

1- Bihar'ul-Envar, 46/58

2- Hayat'ul-İmam Zeynülâbidin (a.s), s.190

dırmamasıydı.<sup>(1)</sup> O kadar çok ağlardı ki, suya dalmış gibi sıırılsıklam olurdu.<sup>(2)</sup>

İmam'ın (a.s) hayatını yazan bütün tarihçiler, onun bir gündüz ve gecede bin rekât namaz kıldığı hususunda görüş birliği içindedirler.<sup>(3)</sup> İmam'ın (a.s) beş yüz hurma ağacı vardı, her ağacın yanında iki rekât namaz kılarıdı.<sup>(4)</sup> O kadar çok namaz kılarıdı ki, tıpkı develerin yere çömelmelerinden dolayı dizlerinin nasır tutması gibi, secde yerleri nasır tutardı. Her sene bu nasırları düşerdi. Düşen bu nasırları bir keseye koyardı. Vefat ettiği zaman bu nasırlar da onunla birlikte defnedildi.<sup>(5)</sup>

Bir hadiste de belirtildiği gibi, kulun Allah'a en yakın olduğu an, secde hâlidir. İmam (a.s), Allah karşısındaki zelliliğinin göstergesi olarak Allah'a çok secde ederdi.

Daima Allah'ı zikretmekle, tesbih etmekle ve hamdetmekle meşgul olurdu.

İmam'ın (a.s) terk etmediği nafilelerden biri, gece namazıydı. Evinde ya da yolculukta bu namazı her zaman

---

1- Tehzib'ul-Ahkâm, 2/286

2- Bihar'ul-Envar, 46/108

3- Tehzib'ut-Tehzib, 7/306; Nur'ul-Ebsar, s.136

4- Bihar'ul-Envar, 46/61; el-Hısâl, s.487

5- el-Hısâl, s.488



kılandı.<sup>(1)</sup> Yüce Dost'a kavuşuncaya kadar bu namazı terk etmedi.

Gece namazını tamamlayınca aşağıdaki mübarek duayı okurdu. Bu dua, Ehl-i Beyt İmamları'ndan rivayet edilen en değerlileri dualardan biridir. Bu duanın bazı bölümlerini aşağıya alıyoruz:

"Allah'ım! Ey hükümranlığı ebedî ve sürekli olan! Ey ordusuz ve yardımcısız güçlü ve yenilmez olan! Ey günlerin, ayların, yılların ve asırların geçmesine rağmen izzeti baki olan! Saltanatın o kadar güçlü ve sarsılmaz ki, ne başladığı bir evveli var, ne de biteceği bir sonu. Hükümranlığın o kadar yüce ki, kimse onun sonuna ulaşamaz ve niteleyenler onun en aşağı mertebesini bile niteleyemezler. Sıfatlar sende kaybolmuştur. Nitelikler yüceliğine dayanamayıp dağılmıştır. Çok ince düşünen akıllar dahi büyüklüğünün karşısında hayran kalmıştır. Sen, ikliminde ilk olan Allah'sın. Bununla birlikte zevali olmayan daimî de sensin. Ben ise emeli az, emeli çok, güçsüz bir kulum. Rahmetinle koruduğün hariç, tüm bağlantı vesileleri elimden çıkmıştır. Affına olan ümidimin dışında, hiçbir ümidim kalmamıştır. Sana itaat olarak sayabileceğim amelim pek az, isyan olarak itiraf edeceğim şeyler ise pek çok-

---

1- Keşf'ul-Gumme, 2/263

tur. Ancak, ne kadar kötü de olsa, kulunu affetmek, sana güç değildir. O hâlde, beni affet...

Allah'ım! Sana isyan edene karşı katılığının göstergesi olan ve hoşnutluğundan yüz çevireni kendisiyle tehdit ettiğin, aydınlığı karanlık, kolayı acıklı ve uzağı yakın olan ateşten sana sığınırım. (Allah'ım!) Bir kısmı bir kısmını yutan, bir kısmı bir kısmına saldıran ateşten; kemikleri çürüten, ehline kaynar su içiren, kendisine yalvarana acımayan, kendisinden şefkat dileyene merhamet etmeyen, kendisine boyun eğip teslim olana azabını hafifletmeye gücü yetmeyen, oturanlarını sahip olduğu acıklı ve şiddetli azabının en yakıcısıyla karşılaşayan ateşten sana sığınırım..."<sup>(1)</sup>

### 3- Orucu

İmam (a.s), yaşadığı sürece günlerinin büyük çoğunluğunu oruçlu geçirdi. İmam'ın (a.s) ibadeti hakkında kendisine bir soru sorulduğunda, cariyesi şu cevabı vermişti: "Gündüzleri ona hiç yemek vermedim."

İmam (a.s) oruç tutmayı seviyor ve insanları oruç tutmaya teşvik ediyordu. Şöyle diyordu:

"Yüce Allah, melekleri oruç tutanların üzerine vekil kılar, onları korumakla görevlendirir."<sup>(2)</sup>

---

1- Sahîfe-i Seccâdiye, 32. dua

2- Ravendî, ed-Daavât, s.4

Tesbih, istiğfar ve tekbirden başka söz söylemezdi. Ramazan ayını, büyük bir arzu ve iştiyakla karşıladı. Çünkü ramazan ayı, iyilerin baharıydı. "Allah'ın Ayı"nın girmesiyle aşağıya bazı bölümlerini alacağımız şu duayı okurdu:

"Hamd Allah'a ki, kendisine hamdetmenin yolunu bize gösterdi ve bizi hamd ehlinen kıldı ki, ihsanına şükredenlerden olup iyilik yapanların mükâfatını alalım.

Hamd Allah'a ki, bize dinini armağan etti, şeriatıyla bize lütufta bulundu ve ihsan yollarını bize tanıttı ki, nimetiyle o yolları katederek rızvanına ulaşalım. Öyle bir hamd ki, bizden kabul buyursun ve onunla bizden hoşnut olsun.

Ve hamd Allah'a ki, oruç ayı, İslâm ayı, temizlenme ayı, arınma ayı ve kıyam ayı olan ramazan ayını bu yollardan biri kıldı...

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu ayın değerini bilip saygısını gözetmeyi, bu ayda yasakladığın şeylerden kaçınmayı bize ilham et. Uzunlarımızı günahlardan koruyup seni hoşnut eden şeylerde işleterek, bizi bu ayda oruç tutmaya muvaffak et. Öyle olsun ki, kulaklarımızla boş şeyler dinlemeyelim; gözlerimizi eğlenceye dikmeyelim; ellerimizi sakıncalı bir şeye uzatmayalım; ayaklarımızı harama açtırmayalım; karnımıza, helâl ettiğinden başkası girme-

sin; dilimiz, senin anlattığından başkasını konuşma-  
sin; bizi sevabına yaklaştıracak amelden başkası için  
zahmete düşmeyelim; azabından koruyacak amelden  
başkasını yerine getirmeyelim. Sonra da bütün bunla-  
rı, riyakârların gösterişinden ve ün tutkunlarının ün  
hevesinden arındır ki, işlerimizi yalnızca senin için  
yapalım, senden başka bir amacımız olmasın...

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi bu  
ayda, eğrilirsek, düzelt; kayarsak, doğrult; Şeytan  
bize musallat olursa, bizi ondan kurtar.

Allah'ım! Bu ayı sana ibadet etmemizle doldur; va-  
kitlerini sana itaat etmemizle süsle; gündüzlerinde  
oruç tutmaya, gecelerinde namaz kılıp dua etmeye,  
bağışlanmak için ağlayıp sızlamaya muvaffak et bizi;  
gündüzleri gafletimize, geceleri kusur ettiğimize ta-  
nik olmasın..."<sup>(1)</sup>

İmam Zeynelâbidin (a.s), ramazan ayının her gününde  
bir koyun kesilip pişirilmesini emrederdi. Yemek pişin-  
ce, "Çömlükleri getirin." derdi. Sonra yemeğin fakirlere,  
dul kadınlara ve yetimlere dağıtılmasını emrederdi.  
Kazandaki bütün yemek bitinceye kadar dağıtırdı.  
Kendisinin iftarı için geride hiçbir şey kalmazdı. Ken-  
disi ekmek ve hurma ile iftar ederdi.<sup>(2)</sup>

---

1- Sahîfe-i Seccâdiye, 44. dua

2- Bihar'ul-Envar, 46/72

İmam'ın (a.s) mübarek ramazan ayına mahsus iyiliklerinden biri de çokça köle azat etmesi, kölelerini özgür bırakmasıydı. Oysa köleler onun yanında saygın bir hayat sürdürürlerdi. Onlara oğulları gibi muamele ederdi.

#### 4- Duaları

İmam (a.s), her ramazan gecesinin seherinde Rabbiyle münacat eder, ravisi Ebu Hamza es-Sumalî adıla ünlene duayı okurdu. Bu dua, İmam Seccad'ın (a.s) her şeyden kendini uzaklaştırıp Allah'a yönelişini temsil etmektedir. Bunun yanında nefsi aldatıcı duygulardan ve şehvî arzularından alıkoyucu öğütler, vaazlar da içermektedir.

Bu dua; üslubunun güzelliği, göz kamaştırıcı beyanı ve maksadı harikulâde bir ifade tarzıyla sunma belâgati açısından da eşsizdir. Allah karşısında bir tezellülü, huşuu ve boyun eğişi tasvir ediyor ki, ancak masum bir imamdan böylesi bir dua sadır olabilir.

İmam'ın (a.s) bu duasından bazı pasajları aşağıya alıyoruz:

"İlâhî! Cezanla beni terbiye etme. Tuzaklarınla beni tuzağa düşürme. Ancak senin katından olduğu hâlde, hayrı nereden bulabilirim ki ey Rabbim?! Ancak senin yardımınla mümkün olabildiği hâlde, kurtuluşu nerede arayabilirim ki?! İyilik yapan kimse senin yardı-

mından ve rahmetinden müstağni olmadığı gibi, kö-tülük yapan ve sana karşı küstahlaşan kimse de senin kudretinin dışına çıkamaz.

Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Seninle tanıdım seni. Kendini bana sen gösterdin. Beni kendine sen çağırdın. Eğer sen olmasaydın, senin kim olduğunu bilemezdim.

Beni çağırdığında icabet etmeyi ağırdan da alsam, geciksem de, kendisine dua ettiğimde derhal bana icabet eden Allah'a hamdolsun. Benden borç istediğinde cimrilik etsem de, ben kendisinden istediğimde derhal bana veren Allah'a hamdolsun...

Efendim! Sana günahlarının lal ettiği bir dille dua ediyorum. Suçları tarafından ablukaya alınan bir kalp ile sana yalvarıyorum Rabbim! Ürkerek, arzu ederek, umarak ve korkarak sana dua ediyorum Rabbim! Efendim! Günahlarımı gördüğümde ürktüm. Ama senin keremini görünce, umuda kapıldım...

Ey bağışlaması geniş ve ey ellerini rahmetle uzatan! İzzetin hakkı için, ey efendim, beni geri çevirsen de kapından ayrılmayacağım; sana yakarmaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü cömertliğini ve keremini biliyorum...

Allah'ım! Ne zaman sana ibadet etmeye hazırlandım-sa ve namaz kılmak için huzurunda durdumsa, bana

uyku hâli verdin, sana yalvarış ve münacat hâlini benden aldın. Neden böyle bir duruma düştüm? Ne zaman ıslah olduğumu ve tövbe edenlerin toplantılarına katılmaya yakın olduğumu sandımsa, azmimi kıran ve sana kulluk etmeye engel olan önemli bir hadiseyle karşı karşıya kaldım. Efendim! Yoksa beni kapından kovmuş ve hizmetinden kenara mı itmişsin? Belki de, senin hakkını hafife aldığımı gördüğün için beni kendinden uzaklaştırmışsın. Veya senden yüz çevirdiğimi gördüğün için bana gazap etmiş veya beni yalancılardan sayıp da teveccühünden atmışsın. Veya nimetlerinin şükürünü yerine getirmeyen bir kul olduğumu gördüğün için beni mahrum etmişsın. Veya âlimlerin toplantısından uzak olduğum için beni aşağılamış veya beni gafillerden sayıp da rahmetinden ümidimi kesmişsın. Veya başıboş insanların toplantılarına meyil ettiğimi görüp beni onlara dost kılmışsın. Veya benim duamı işitmek istemediğin için beni dergâhından uzaklaştırmışsın. Veya suçum, günahım ve senden utanmadığım için beni cezalandırmışsın...

Allah'ım! Beni (kıyamet günü) ağır zincirlere vurup insanların arasında ihsanını benden kessen, insanların gözlerini kusurlarımı görmeye açsan, ateşe sürüklenmemi emretsen ve benimle iyi kulların arasında ayrılık düşürsen, yine de senden ümit kesmem; affına olan ümidimden vazgeçmem; senin sevgin hiçbir zaman kalbimden çıkmaz...

Bu dünyada garipliğime, ölüm anında kederime, kabirde yalnızlığımı ve lâhitte tenhalığıma merhamet et. Hesap vermek için huzuruna vardığımda zelliliğime acı. İnsanların bilmediği günahlarımı bağışla. Kusurağımı örtmeni sürdür. Ölüm döşeğine düştüğümde, dostlar başıma toplanıp beni sağa-sola hareket ettirdiklerinde, bana merhamet et. Gusül için yatırılıp salih komşularım tarafından sağa-sola çevrildiğimde, bana lütufta bulun. Cenazem akrabalarım tarafından taşındığında, bana merhamet et. Bu dünyadan ayrıldığımda ve senin huzuruna varmak için tek başıma kabre koyulduğumda, bana ihsanda bulun. Yeni evimde (kabirde) garipliğime (yalnızlığımı) acı. Böylece senden başkasına menus olmamamı sağla..."<sup>(1)</sup>

## 5- Haccı

İmam (a.s), hacca ve umreye gitmeyi teşvik eder, şöyle buyururdu:

"Hacca gidin ve umre ziyaretinde bulunun; bedenleriniz sıhhat bulsun, rızkınız genişlesin, imanınız ıslah olsun, insanların ve ailenizin ihtiyaçlarını karşılayasınız."<sup>(2)</sup>

Yine İmam (a.s), hacca ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

---

1- Mefâtih'ul-Cinân, Ebu Hamza Sumali Duası

2- Vesail'üş-Şia, 8/5



"Hacca gidenin günahları bağışlanmıştır, cennet ona vacip kılınmıştır. Amel defteri yeniden yazılır. Ailesi ve malı koruma altındadır."<sup>(1)</sup>

İmam (a.s), Allah'ın Haram/Dokunulmaz evinden döndükleri zaman hacılara ikramda bulunulmasına çağırırdı ve şöyle derdi:

"Hacılar döndükleri zaman onların dönüşüyle sevinin, gelişlerini müjdeleyin, onlarla musafaha edin, onlara saygı gösterin. Böylece, günah onlara karışmadan önce sevapta onlara karışsın."<sup>(2)</sup>

Tıpkı babası İmam Hüseyin (a.s) ve amcası İmam Hasan (a.s) gibi birden çok defa yürüyerek hacca gitti.

İmam (a.s), Allah'ın evine, Kâbe'ye yolculuk etmek istediği zaman hafızlar ve âlimler etrafını sarardı. Çünkü ondan ilim, irfan, hikmet ve adap öğrenirlerdi.

### Hilmi

İmam'ın (a.s) bir cariyesi vardı. İmam (a.s) namaz için abdest almak istediği zaman, bu cariye eline su dökerdi. Bir gün cariye İmam'ın eline su dökerken, elinden ibrik düştü ve İmam'ın (a.s) yüzünü yaraladı. Cariye

---

1- Furu'ül-Kâfi, 4/252

2- Bihar'ul-Envar, 99/386

derhal şöyle dedi: "Yüce Allah: **'Öfkesini yutanlar...'** buyuruyor."

İmam (a.s), hemen şu cevabı verdi: "*Öfkemi yuttum.*" Cariye, İmam'ın (a.s) hilminden ve soyluluğundan istifade etmek için, daha fazla istekte bulunmaya başladı ve dedi ki: "**Ve insanları bağışlayanlar...**" İmam (a.s): "*Allah seni bağışlasın!*" dedi. Sonra: "**Allah, iyilik edenleri sever.**" dedi. Bunun üzerine İmam (a.s): "*Git, sen artık özgürsün.*" dedi.<sup>(1)</sup>

Hilminin, ağırbaşlılığının büyüklüğünün en güzel örneklerinden biri de şu olaydır: Bir adam ona iftira etti ve onu sövmeye çok ileri gitti. İmam (a.s) ona dedi ki:

"Eğer bizler senin dediğin gibiysek, Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Yok, eğer senin dediğin gibi değilsek, Allah seni bağışlasın..."<sup>(2)</sup>

## Cömertliği

Muhammed b. Üsâme hastalandı. İmam (a.s) da onu ziyarete gitti. İmam (a.s) oturunca Muhammed ağlamaya başladı. İmam (a.s): "*Niçin ağlıyorsun?*" dedi. "Borcum-

---

1- Saduk, el-Emalî, s.168, hadis: 12; el-İrşad, 2/146; Tarih-u Dı-mışk, 36/155; Nihayet'ül-İrb, 21/326

2- el-İrşad, 1/146

dan dolayı ağlıyorum." dedi. İmam (a.s): "*Ne kadardır borcun?*" dedi. "Beş bin dinar." dedi. İmam (a.s): "*Borcunu ben üstleniyorum.*" dedi. Nitekim İmam (a.s) oradan ayrılır ayrılmaz adamın borcunu ödedi.<sup>(1)</sup>

### Fakirlere Tavrı

İmam Zeynelâbidin (a.s) fakirlere ikramda bulunur, bir dilenciye bir şey verdiği zaman, onu öperdi ki, adam dilenmenin ezikliğini ve muhtaçlığın zilletini hissetmesin.<sup>(2)</sup>

Bir dilenci ona geldiği zaman ona, "*Hoş geldin.*" der ve şunu eklerdi:

*"Merhaba ey benim azığımu ahiret yurduna taşıyan adam!"*<sup>(3)</sup>

İmam (a.s), yemek yediği zaman sofrasında yetimlerin, zorda olanların, hasta kimselerin ve ellerinden bir şey gelmeyen zavallıların bulunması hoşuna giderdi. Kendi elleriyle onlara yemek yedirirdi. Bazen onlara yemek götürür, sırtında yemek veya odun taşıyarak kapı kapı dolaştırıp onlara verirdi.<sup>(4)</sup>

1- el-İrşad, 1/149. Ayrıca bk. el-Bidaye ve'n-Nihaye, 9/105

2- Hilyet'ül-Evliya, 3/137

3- Keşf'ul-Gumme, 3/288

4- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/166-167, İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) naklen.

## Sadakaları

İmam (a.s), kışları yünlü kumaştan yapılmış elbise giyerdi. Yaz gelince bu elbiseyi sadaka olarak verirdi. Ya da elbiseyi satar, bedelini sadaka olarak dağıtırdı.

Yazları, Mısır malı iki elbise giyerdi. Kış gelince de bunları sadaka olarak verirdi.<sup>(1)</sup>

Şöyle derdi:

"İçinde Allah'a ibadet ettiğim bir elbisenin bedelini yemekten Rabbinimden utanırım."<sup>(2)</sup>

İmam (a.s), iki kere malını paylaşmış, bir kısmını kendine ayırmış, bir kısmını da fakir ve düşkünlere vermiştir.<sup>(3)</sup>

İmam'ın (a.s) en sevdiği şey, gizlice sadaka vermektir. Kimsenin, sadaka verirken kendisini tanımasını istemezdi. Gizli sadaka vermeye teşvik eder, şöyle buyururdu:

"Gizli sadaka vermek Rabbin gazabını söndürür."<sup>(4)</sup>

---

1- Tarih-u Dımuşk, 36/161

2- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/167

3- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/167; Cemheret'ül-Evliya, 2/71

4- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/165; Tezkiret'ül-Huffaz, 1/75; Ahbar'ud-Düvel, s.110; Nihayet'ul-İrb, 21/326; Keşf'ul-Gumme, 2/289

Yoksullarla gece vakti görüşmeyi âdet hâline getirmişti. Fakirler, evlerinin kapısına çıkar, onu beklerlerdi. Onu gördüklerinde sevinir, "Kese sahibi geldi!" diye birbirlerini müjdelerlerdi.<sup>(1)</sup>

Birilerine yaptığı bağışları çok gizli tutar, bu konuda kimseye bir şey söylemezdi. Birine bir şey verdiği zaman, kendisini tanımasın diye yüzünü örterdi.<sup>(2)</sup>

Yoksullara dağıtacağı yiyeceği bir torbaya koyar, torbayı sırtlayarak yola çıkardı. Torba sırtında iz yapmıştı.<sup>(3)</sup>

### Onuru ve İzzet-i Nefsi

İmam Zeynelâbidin'in (a.s) niteliklerinden biri de, onurlu ve izzet-i nefis sahibi oluşuydu. Bu nitelik ona, döneminin tağutlarına: *"Allah'a yemin ederim, zeliller gibi elimi size vermeyeceğim ve köleler gibi emirlerinizi onaylamayacağım."*<sup>(4)</sup> diye haykıran babası İmam Hüseyin'den (a.s) miras kalmıştı.

İmam Zeynelâbidin (a.s) da şöyle buyururdu:

---

1- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/166

2- Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, 4/166, İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) naklen

3- Tarih'ul-Yakubî, 2/303

4- Vak'at'ut-Taff, s.209

"Kim kendi değerini bilse, dünya onun gözünde önemsizleşir."<sup>(1)</sup>

### İmam'dan (a.s) Nakledilen Bazı Hadisler<sup>(2)</sup>

"İhtiyaç duyulan şeyleri insanlardan talep etmek, hayatı alçaltır, hayâ duygusunu yok eder ve saygınlığı zedeleyip vakarı azaltır. Bu, peşin bir yoksulluktur. Buna karşılık, ihtiyaçları insanlardan az talep etmek, peşin bir zenginliktir."

"Allah katında en sevimli olanınız, ameli en güzel olanınızdır. Allah katında ameli en büyük olanınız, Allah katındaki nimetleri en çok arzu edeninizdir. Allah'ın azabından en çabuk kurtulanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Allah'a en yakın olanınız, ahlâki en geniş olanınızdır. Allah katında en çok rızaya mazhar olanınız, ailesine en fazla eli açık davrananınızdır. Allah katında en üstün olanınız, O'ndan en çok korkanınız, en muttaki olanınızdır."

"Ey Oğul! Şu beş kişiyle arkadaşlık etme, onlarla konuşma, onlarla yola çıkma:

---

1- Bihar'ul-Envar, 78/135

2- Bu başlık altında yer verdiğimiz hadislerin tümünü Tuhef'ul-Ukul, s.200-205 adlı eserden derledik.

"Yalancının arkadaşlığından sakın; çünkü yalancı, se-rap gibidir; sana uzağı yakın, yakını da uzak gösterir. Günahkârla arkadaşlık etme; çünkü günahkâr seni bir lokma yiyeceğe veya ondan daha az bir şeye satar. Cimriyle arkadaşlık etme; çünkü o, malına en çok ihtiya-yaç duyduğun bir anda seni yüzüstü bırakır. Ahmakla arkadaşlık etme; çünkü o, sana yararlı olayım derken sana zarar verir. Akrabalık bağlarını kesen kimseyle arkadaşlık etme; çünkü ben onun Allah'ın kitabında lânetlendiğini gördüm."

"Müslümanın marifetinin ve dininin kemal derecesine ulaşmış olmasının göstergesi; kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşmaması, tartışmalarının azlığı, ağır-başlılığı, sabırlılığı ve güzel ahlâka sahip oluşudur."

"Müminin duası üç şekilde karşılık görür: Ya ahirette verilmek üzere biriktirilir, ya hemen dünyada karşılı-ğı verilir, ya da ona isabet etmesi istenen bir musibet savılır."

"Münafık; günahtan nehyeder, kendisi yapar. İbadeti emreder, kendisi yapmaz. Namaza kalktığı zaman gös-teriş yapar. Rükûa gittiği zaman, yayılır âdeti. Secde ederken yeri gagalar gibi yapar. Akşama girince bütün derdi akşam yemeğini yemektir, oysa oruçlu değildir. Sabahlarken bütün derdi uyumaktır, hâlbuki gecesini uykusuz geçirmemiştir. Mümin ise, ameli ağırbaşlı-

lıđına karışan kimsedir. Bir yerde öğrenmek için oturur, gerçeđi kabul etmek için susar. Kendisine emanet edilen şeyi arkadaşlarına anlatmaz. Kendisinden uzak olanların lehine olan şahitliğini gizlemez. Hak namına hiçbir şeyi riya olsun diye yapmaz, hiçbir şeyi de utanđıđı için terk etmez. Kendisini tezkiye eden olursa, söylenenlerden korkar ve onların bilmedikleri şeylerden dolayı Allah'tan bađışlanma diler. Kendisini bilmeyenin bilmeyişı ona zarar vermez."

"Gücünün yettiđince infak etmek, imkânlarının geniřliđi oranında başkasına geniř imkânlar sunmak, kendisiyle ilgili olarak insanlara karřı adil davranmak, onlara önce kendisi selâm vermek, müminin ahlâkî özelliklerindedir."

"Müminin, mümin kardeřinin yüzüne sevgi ve muhabbetle bakması ibadettir."

"Üç haslet vardır ki, bunlar kimde olursa, Allah'ın koruması ve rahmeti altındadır; Allah onu kıyamet günü arřının gölgesine alır ve en büyük günün dehřetinden emin kılar:

Allah katında, O'nu tanımaktan sonra, mide ve cinsel organ hususunda iffetli olmaktan daha sevimli bir şey yoktur. Yine Allah katında, O'ndan istemekten daha sevimli bir şey yoktur."



"Senden iyilik isteyen herkese iyilik yap. Eğer bu isteyen kimse, iyiliğe layıkta, iyiliği tam yerinde yapmış olursun. Değilse, o zaman sen bu iyiliğe layık olursun. Bir adam sağında sana sövse, sonra solunda gelip senden özür dilese, kabul et."

"Salihlerin meclisleri, iyiliğe ve ıslaha sebep olur. Âlimlerin adabı, akli arttırır. Emir Sahipleri'ne<sup>(1)</sup> itaat, izzeti tamamlar. Malın bereketlenip artması için çalışmak, erdemin ve mürüvvetin tamamlanmasını sağlar. Danışmak isteyen kimseye doğruyu göstermek, nime-tin hakkını eda etmektir. Eziyet etmekten vazgeçmek, aklın kemalinin göstergesidir. Bu, hem dünyada, hem de ahirette bedeninin rahat etmesi demektir."

## **İmam (a.s) Hakkında Söylenen Bazı Sözlere**

1- Cabir b. Abdullah el-Ensârî şöyle der:

"Peygamberlerin evlatları içinde Ali b. Hüseyin gibisi görülmemiştir."<sup>(2)</sup>

---

1- Maksat; Kur'ân'da kendilerine itaat edilmesi emredilen "Emir Sahipleri", yani Resulullah'ın (s.a.a) vasileri ve gerçek halifeleri olan Ehl-i Beyt İmamları'dır.

2- Hayat'ul-İmam Zeynülâbidin (a.s), 1/126

Abdullah b. Abbas, ilerlemiş yaşına rağmen, İmam'a (a.s) büyük saygı gösterir, saygısının ifadesi olarak önünde eğilirdi. Onu gördüğünde, saygıdan ayağa kalkar ve yüksek sesle şöyle derdi:

"Hoş geldin ey sevgili oğlu sevgili!"<sup>(1)</sup>

2- Zeyd b. Elsem şöyle der:

"Ali b. Hüseyin gibi anlaması ve ezberi güçlü birini görmüş değilim."<sup>(2)</sup>

3- Yakubî şöyle der:

"İnsanların en faziletlisi ve en çok ibadet edeniydi. Zeynelâbidin olarak isimlendirilirdi. (Çok ibadet ettiği için) Alnı Nasırlı diye de isimlendirildi."<sup>(3)</sup>

4- Zehebî şöyle der:

"Hayret verici bir heybeti vardı. Allah'a yemin ederim ki o, bu heybete ve büyük imamlığa layık biriydi. Bunu şerefiyle, efendiliğiyle, ilmiyle, kendini Allah'a adanmışlığıyla ve aklının mükemmelliğiyle hak ediyordu."<sup>(4)</sup>

---

1- Tarih-u Dimüşk, 36/147; Tezkiret'ül-Havas, s.324

2- Tabakat'ul-Fukaha, 2/34

3- Tarih'ul-Yakubî, 3/46

4- Siyer-u A'lâmi'n-Nübela, 4/240

5- Hafız Ebu Nuaym şöyle der:

"Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib, abitlerin süsü (Zeynülâbidin), kendini ibadete verenlerin aydınlatıcı ışığıydı. Hakkını vererek ibadet eden bir abit ve içinde en ufak bir olumsuzluk taşımayan büyük bir kerem sahibiydi."<sup>(1)</sup>

6- İmaduddin İdris el-Kuraşî şöyle der:

"İmam Ali b. Hüseyin Zeynelâbidin, Resulullah'ın Ehl-i Beyti'nin, Hasan ve Hüseyin'den sonra en faziletlisi, en takvalısı, en zahidi ve en abidiydi. Salât ve selâm üzerlerine olsun."<sup>(2)</sup>

7- Şeyh Müfid şöyle der:

"Ali b. Hüseyin, babasından sonra ilim ve amel olarak insanların en üstünüydü. Ehl-i Sünnet âlimleri, ondan sayılmayacak kadar çok ilim rivayet etmişlerdir. Öğüt, dua, Kur'ân'ın fazileti, helâl, haram, gazveler ve tarihî olaylarla ilgili çok sözü hıfzedilmiştir."<sup>(3)</sup>

8- İbn Teymiyye şöyle der:

"Ali b. Hüseyin'e gelince, o, tâbiûnin büyüklerinden-

---

1- Hilyet'ül-Evliya, 3/133

2- Uyun'ul-Ahbar ve Funun'ul-Asar, s.144

3- el-İrşad, 2/138, 153

di, ilim ve din bakımından onların önderlerinden biri idi. Derin bir huşua sahipti. Gizlice sadaka vermek gibi, bilinen sayısız üstünlüğü vardı."<sup>(1)</sup>

9- Şeyhanî el-Kadirî şöyle der:

"Efendimiz Zeynelâbidin Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib, cömertliği ve keremiyle ün salmıştı. Çok değerliydi. Tahammülü ve göğsü genişti. Apaçık kerametleri vardı. Onun zamanında yaşayanların biz-zat gördüğü bu kerametler mütevatir rivayetlerle de kanıtlanmıştır."<sup>(2)</sup>

10- Şafîî şöyle der:

"Ali b. Hüseyin, Medine halkının en fakihidir."<sup>(3)</sup>

11- Cahiz şöyle der:

"Ali b. Hüseyin'e gelince, onun hakkında Şîî gibi düşünmeyen bir Haricî, Mutezilî gibi düşünmeyen bir Şîî, avam gibi düşünmeyen bir Mutezilî, havas gibi düşünmeyen bir avam, kısacası, onun faziletlerinden kuşku duyan, onun öncülüğünden şüphelenen bir tek kişi görmedim..."<sup>(4)</sup>

---

1- Minhac'üs-Sünne, 2/123

2- es-Sırat'us-Seviy, s.19

3- Resâil'ül-Cahiz, s.106

4- Umdet'ut-Talib, s.193-194

12- Sibte İbn'ül-Cevzî şöyle der:

"O, İmamlar'ın babasıdır. Künyesi Ebu'l-Hasan, lakabı Zeynelâbidin'dir. Resulullah (s.a.a) onu Seyyid'ül-Âbidin olarak isimlendirmiştir... Seccad (çok secde eden) ve Zu's-Sefinat (nasırlar sahibi) diye de isimlendirilmiştir. Arınmış ve emin olarak bilinir. Bilindiği gibi es-sefinat; devenin, dizleri gibi üzerine çöktüğü organlarında meydana gelen nasıra ve kabarıklığa verilen isimdir. İmam Zeynelâbidin de uzun süre secde de kaldığı için secde organları nasır tutmuştu."<sup>(1)</sup>

---

1- Tezkiret'ül-Havas, s.324

الصَّحِيفَةُ السَّجَّادِيَّةُ الْكَامِلَةُ

SAHÎFE-İ  
SECCÂDIYE

*İmam Zeynelâbidin*  
*Aleyhisselâm'dan Dualar*

## المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَدَّثَنَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ، نَجْمُ الدِّينِ، بِهِاءِ الشَّرْفِ، أَبُو الْحَسَنِ  
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ  
يَحْيَى الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ :

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ السَّعِيدُ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ  
شَهْرِيَّارَ، الْخَازِنُ لِخِزَانَةِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي  
طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ سِتِّ عَشْرَةَ  
وَخَمْسِمِائَةٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ، قَالَ:

سَمِعْتُهَا عَلَى الشَّيْخِ الصَّدُوقِ، أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ  
بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُكْبَرِيِّ الْمُعَدَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ:

## Mukaddime

### Rahmân, Rahîm Allah'ın Adıyla

Kadri yüce Seyyid, Necmüddin Behaüŝşeref Ebu'l-Hasan Muhammed b. Hasan b. Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ömer b. Yahya el-Alevî el-Hüseynî –*Allah ona rahmet etsin*– bize söyledi;<sup>1</sup> dedi ki:

Sahîfe kendisine okunuyor, ben de dinliyordum; sadetli Şeyh, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Şehriyar (mevlâmız Emir'ül-Mü'minin Ali b. Ebu Talib *aleyhisselâm*'ın hazinedarı), hicrî 516 yılının rebi-yülevvel ayında bize haber verdi; dedi ki:

Sahîfe kendisine okunuyor, ben de dinliyordum; Şeyh Saduk Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Ahmed b. Abdulaziz el-Ukberî el-Muaddel –*Allah ona rahmet etsin*– bize söyledi; dedi ki:

---

1- "Bize söyledi" diyen ravi, hicrî 609 yılında vefat eden "Amidürrüesa" lâkabıyla tanınan Raziyyüddin Ebu Mansur Hibetüllah b. Hamid el-Hillî'dir.



عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَلِّبِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ:  
 حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ  
 الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  
 عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَطَّابِ الزِّيَّاتِ، سَنَةَ خَمْسِ وَ  
 سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ، قَالَ:

حَدَّثَنِي خَالِي عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَعْلَمُ قَالَ:  
 حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ مُتَوَكَّلِ الثَّقَفِيِّ الْبَلْخِيُّ:

عَنْ أَبِيهِ مُتَوَكَّلِ بْنِ هَارُونَ، قَالَ:

لَقِيتُ يَحْيَى بْنَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌُ إِلَى  
 خُرَاسَانَ بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟  
 قُلْتُ: مِنَ الْحَجِّ. فَسَأَلَنِي عَنْ أَهْلِهِ وَ بَنِي عَمِّهِ بِالْمَدِينَةِ، وَ  
 أَحْفَى السُّؤَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخْبَرْتُهُ  
 بِخَبْرِهِ وَ خَبَرِهِمْ وَ حُزْنِهِمْ عَلَى أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Ebu Mufazzal Muhammed b. Abdullah b. Muttalib eş-Şeybanî bize söyledi; dedi ki:

Şerif Ebu Abdullah Cafer b. Muhammed b. Cafer b. Hasan b. Cafer b. Hasan b. Hasan b. Emir'ül-Mü'minin Ali b. Ebu Talib *aleyhimusselâm* bize söyledi; dedi ki:

Abdullah b. Ömer b. Hattab ez-Zeyyat, (hicrî) 265 yılında bize söyledi; dedi ki:

Dayım Ali b. Nu'man el-A'lem bana söyledi; dedi ki:

Umeyr b. Mütevekkil es-Sekafî el-Belhî bana söyledi; dedi ki:

Babam Mütevekkil b. Harun dedi ki:

Babasının öldürülmesinden sonra Horasan'a doğru giderken Ali (İmam Zeynelâbidin) *aleyhisselâm*'ın oğlu Zeyd'in oğlu Yahya ile karşılaştım; kendisine selâm verdim. Bana, nereden geldiğimi sordu. "Hacdan geliyorum." deyince, benden; Medine'deki ailesini ve amcazadelerini sordu. Özellikle de Cafer b. Muhammed (İmam Sadık) *aleyhisselâm*'ın durumunu öğrenmek istedi. Ben de kendisine; onun da, diğer yakınlarının da durumlarını anlattım ve babası Zeyd b. Ali *aleyhisselâm*'a çok üzüldüklerini söyledim.

فَقَالَ لِي: قَدْ كَانَ عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشَارَ عَلَى أَبِي  
بِتَرْكِ الْخُرُوجِ، وَعَرَّفَهُ إِنَّهُ هُوَ خَرَجَ وَفَارَقَ الْمَدِينَةَ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ  
مَصِيرُ أَمْرِهِ، فَهَلْ لَقِيتَ ابْنَ عَمِّي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ؟  
قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِي؟  
قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: بِمِ ذَكَرْنِي خَيْرَ نَبِيٍّ؟  
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا أَحَبُّ أَنْ أَسْتَقْبَلَكَ بِمَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.  
فَقَالَ: أَوَّالِ الْمَوْتِ تُخَوِّفُنِي؟ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ.

فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّكَ تُقْتَلُ وَتُصَلَّبُ كَمَا قُتِلَ أَبُوكَ وَصَلِبَ.  
فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ  
الْكِتَابِ﴾، يَا مُتَوَكِّلُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيْدِ هَذَا الْأَمْرَيْنَا، وَجَعَلَ

Bunun üzerine bana dedi ki: "Amcam Muhammed b. Ali (İmam Muhammed Bâkır) *aleyhisselâm*, babama kıyam etmemesini tavsiye etmiş, kıyam edip Medine'den ayrılırsa başına neler geleceğini kendisine söylemişti. Yakınlarda amcamın oğlu Cafer b. Muhammed (İmam Cafer Sadık) *aleyhisselâm* ile görüştüğün oldu mu hiç?"

– "Evet, oldu." dedim.

– "Benim hakkımda bir şey söylediğini duydun mu?" dedi.

– "Evet." dedim.

– "Ne söyledi, anlatır mısınız?" dedi.

– "Canım sana feda olsun, hakkında duyduğumu söyleyerek seni üzmemek istemem." dedim.

– "Ölümden korkacağımı mı sandın? Duyduğunu söyle." dedi.

– "Baban öldürülüp asıldığı gibi, senin de öldürülüp asılacağını söylüyordu." dedim.

Bunun üzerine, yüzünün rengi değişti ve şöyle dedi: "**Allah dilediğini bozar, dilediğini yazar ve kitabın aslı onun katındadır.**" (Ra'd, 39) Ey Mütevekkil! Allah, bu işi (dinin ihyasını) bizimle desteklemiş, bize ilim

لَنَا الْعِلْمَ وَالسَّيْفَ فَجُمِعَا لَنَا، وَخُصَّ بُنُو عَمِّنَا بِالْعِلْمِ وَحَدَهُ.  
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ جَعْفَرَ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمِيلَ مِنْهُمْ إِلَيْكَ وَ إِلَى أَبِيكَ.

فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَهُ جَعْفَرَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ  
دَعَا النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ وَ نَحْنُ دَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْمَوْتِ.

فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، أَهُمْ أَعْلَمُ أَمْ أَنْتُمْ؟

فَأَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ مَلِيًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ: كُلُّنَا لَهُ عِلْمٌ،  
غَيْرَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كُلَّ مَا نَعْلَمُ، وَ لَا نَعْلَمُ كُلَّ مَا يَعْلَمُونَ.

ثُمَّ قَالَ لِي: أَ كَتَبْتَ مِنْ ابْنِ عَمِّي شَيْئًا؟

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ أَرِنِيهِ.

فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِ وُجُوهًا مِنَ الْعِلْمِ وَ أَخْرَجْتُ لَهُ دُعَاءَ أَمْلَاهُ

ve kılıcı bir arada vermiştir. Amcazadelerimize ise sadece ilim verilmiştir."

Dedim ki: "Kurbanın olayım; ben, insanların amcan oğlu (İmam) Cafer *aleyhisselâm*'a sizden ve babanızdan daha eğilimli olduğumu gördüm."

Dedi ki: "Amcam Muhammed b. Ali (İmam Muhammed Bâkır) ve oğlu Cafer (İmam Cafer Sadık) *aleyhimesselâm*, insanları yaşama davet ettiler; biz ise onları ölüme çağırdık."

Ben; "Ey Resulullah'ın torunu! Onlar mı daha bilgилer, yoksa siz mi?" diye sordum.

Bir süre yere baktıktan sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi: "Hepimizin ilmi var; ama onlar bizim bildiğimiz her şeyi biliyorlar; biz ise onların bildiği her şeyi bilmiyoruz."

Daha sonra şöyle dedi: "Amcamın oğlundan bir şey yazmış mısın?"

– "Evet." dedim.

– "Onu bana gösterebilir misin?" dedi.

Bunun üzerine; ona, ilimden bazı şeyler ve bir dua çıkarıp gösterdim ki, onu Ebu Abdullah (İmam Cafer Sadık) *aleyhisselâm* bana söylemiş, ben de yazmıştım.

عَلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ حَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ  
عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَمَلَاهُ عَلَيْهِ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مِنْ دُعَاءِ أَبِيهِ  
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، مِنْ دُعَاءِ الصَّحِيفَةِ الْكَامِلَةِ.

فَنَظَرَ فِيهِ يَحْيَى، حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِ، وَقَالَ لِي: أَتَأْذَنُ فِي نَسْخِهِ؟

قُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، أَ تَسْتَأْذِنُ فِيمَا هُوَ عَنْكُمْ؟

فَقَالَ: أَمَا لِأَخْرِجَنَّ إِلَيْكَ صَحِيفَةً مِنَ الدُّعَاءِ الْكَامِلِ مِمَّا حَفِظَهُ  
أَبِي عَنْ أَبِيهِ، وَ إِنَّ أَبِي أَوْصَانِي بِصَوْنِهَا وَ مَنَعَهَا غَيْرَ أَهْلِهَا.

قَالَ عُمَيْرٌ: قَالَ أَبِي: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي لِأَدِينُ اللَّهَ بِحُبِّكُمْ وَ طَاعَتِكُمْ، وَ إِنِّي

لَأَرْجُو أَنْ يُسْعِدَنِي فِي حَيَاتِي وَ مَمَاتِي بِوَلَايَتِكُمْ.

فَرَمَى صَحِيفَتِي الَّتِي دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ إِلَى غُلَامٍ كَانَ مَعَهُ، وَ قَالَ

أَكْتُبْ هَذَا الدُّعَاءَ بِحَطِّ بَيْنِ حَسَنِ وَ أَعْرِضْهُ عَلَيَّ لَعَلِّي:

Ebu Abdullah (İmam Cafer Sadık) *aleyhisselâm*; "Bu duayı, babam Muhammed (Bâkır) b. Ali (Zeynelâbidin) *aleyhimesselâm*, babası Ali (Zeynelâbidin) b. Hüseyin *aleyhimesselâm*'ın Sahîfe-i Kâmile'sinden bana okumuş, ben de yazmıştım." diye haber vermişti.

Duayı elimden alıp sonuna kadar şöyle bir gözden geçirdi ve; "Bir nüshası da benim yanımda olması için üzerinden yazmama izin verir misin?" dedi.

Ben; "Ey Resulullah'ın torunu! Size ait olan ve sizden bize ulaşan bir şey hususunda (benden) izin mi istiyorsun?!" dedim.

Bunun üzerine dedi ki: "Sana, babamın (Zeyd'in), babasından (İmam Zeynelâbidin'den) alıp koruduğu, bana korumamı ve ehli olmayan kimselere göstermemi emrettiği kâmil bir dua kitabı göstereceğim."

Umeyr diyor ki: Babam daha sonra şöyle devam etti: Ben, ayağa kalkıp onun (Yahya'nın) başından öptüm ve dedim ki: "Ey Resulullah'ın torunu! Ben, sizin sevginiz ve size itaat etmekle Allah'a kulluk sunmaktayım; hayatımda da, ölümümde de saadeti sizin velâyetinizde aramaktayım."

Benim bu sözlerimden sonra, kendisine verdiğim Sahîfe'yi yanındaki gence verdi ve; "Bu duayı güzel ve okunaklı bir yazıyla yaz ve bana getir; üzerinden



أَحْفَظُهُ فَإِنِّي كُنْتُ أَطْلُبُهُ مِنْ جَعْفَرٍ حَفِظَهُ اللَّهُ فَيَمْنَعُنِيهِ.

قَالَ مُتَوَكِّلٌ: فَدَمِيتُ عَلَى مَا فَعَلْتُ وَ لَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ، وَ لَمْ  
يَكُنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَقَدَّمَ إِلَيَّ إِلَّا أَدْفَعُهُ إِلَى أَحَدٍ.

ثُمَّ دَعَا بَعِيْبَةَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا صَحِيْفَةً مُقْفَلَةً مَخْتُوْمَةً، فَظَرَّ  
إِلَى الْخَاتَمِ وَ قَبْلَهُ وَ بَكَى، ثُمَّ فَضَّهْ وَ فَتَحَ الْقِفْلَ، ثُمَّ نَشَرَ  
الصَّحِيْفَةَ وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ، وَ أَمَرَهَا عَلَى وَجْهِهِ وَ قَالَ:  
وَ اللَّهُ يَا مُتَوَكِّلُ، لَوْلَا مَا ذَكَرْتَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَمِّي إِنِّي أُقْتَلُ  
وَ أَصْلَبُ لَمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَ لَكُنْتُ بِهَا ضَئِيْبًا، وَ لَكِنِّي أَعْلَمُ  
أَنَّ قَوْلَهُ حَقٌّ أَخَذَهُ عَنِ آبَائِهِ وَ أَنَّهُ سَيِّصِحُّ، فَخِفْتُ أَنْ يَقَعَ  
مِثْلُ هَذَا الْعِلْمِ إِلَيَّ بَنِي أُمِّيَّةَ فَيَكْتُمُوهُ وَ يَدَّخِرُوهُ فِي خَزَائِنِهِمْ  
لِأَنْفُسِهِمْ، فَاقْبِضْهَا وَ اكْفِنِيهَا وَ تَرَبِّصْ بِهَا، فَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِنْ  
أَمْرِي وَ أَمْرٍ هُوَ لَوَّاءِ الْقَوْمِ مَا هُوَ قَاضٍ فَهِيَ أَمَانَةٌ لِي عِنْدَكَ،  
حَتَّى تُوَصِّلَهَا إِلَيَّ ابْنِي عَمِّي مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي عَبْدِ اللَّهِ

okuyup ezberlerim belki. Çünkü ben daha önce onu (İmam) Cafer'den –Allah onu korusun– istiyordum, vermiyordu." dedi.

Mütevekkil diyor ki: Yaptığım işe pişman oldum ve ne yapacağımı bilemiyordum. Fakat Ebu Abdullah (İmam Cafer Sadık) *aleyhisselâm*, onu kimseye vermemi söylememişti bana.

Sonra (Yahya); "Falanca heybeyi bana getirin." dedi. Heybenin içinden kilitli mühürlü bir sahîfe çıkardı. Mühre bakıp öptü ve ağladı. Sonra mührü kırdı, kilidi açtı ve Sahîfe'yi açıp gözünün üzerine koydu, yüzüne sürdü. Sonra; "Ey Mütevekkil! Eğer benim öldürülüp asılacağıma dair amcam oğlunun (İmam Sadık'ın) sözünü nakletmeseydin, bunu sana vermezdim ve bu hususta çok cimri davranırdım. Fakat biliyorum ki onun sözü, babalarından aldığı bir gerçektir ve yakında sözü doğru çıkacaktır. Bu yüzden, böyle bir ilmin Ümeyye Oğulları'nın eline geçmesinden korktum. Onların eline düşerse, onu insanlardan gizler, kendileri için saklarlar. Onun için bunu al ve benim tarafımdan koru. Allah, benimle bu kavmin (Ümeyye Oğulları) arasında vereceği hükmü verdikten (ben öldürüldükten) sonra onu, (Hz.) Ali oğlu (İmam) Hasan *aleyhimesselâm* oğlu Hasan oğlu Abdullah'ın oğulları Muhammed ve İbrahim'e ulaştır.

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَإِنَّهُمَا الْقَائِمَانِ  
فِي هَذَا الْأَمْرِ بَعْدِي.

قَالَ الْمُتَوَكِّلُ: فَقَبَضْتُ الصَّحِيفَةَ، فَلَمَّا قُتِلَ يَحْيَى بْنُ زَيْدٍ  
صَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَقَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَحَدَّثْتُهُ  
الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى.

فَبَكَى وَاشْتَدَّ وَجْدُهُ بِهِ وَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ عَمِّي وَ الْحَقُّهُ  
بِآبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ، وَاللَّهِ يَا مُتَوَكِّلُ، مَا مَنَعَنِي مِنْ دَفْعِ الدُّعَاءِ  
إِلَيْهِ إِلَّا الَّذِي خَافَهُ عَلَى صَحِيفَةِ أَبِيهِ، وَ أَيْنَ الصَّحِيفَةُ؟  
فَقُلْتُ هَا هِيَ.

فَفَتَحَهَا وَقَالَ: هَذَا وَاللَّهِ خَطُّ عَمِّي زَيْدٍ وَ دُعَاءُ جَدِّي عَلِيِّ  
بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِهِ: قُمْ يَا إِسْمَاعِيلُ،  
فَأْتِنِي بِالِدُّعَاءِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِحِفْظِهِ وَ صَوْنِهِ، فَقَامَ إِسْمَاعِيلُ  
فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً كَانَتْهَا الصَّحِيفَةُ الَّتِي دَفَعَهَا إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ زَيْدٍ  
فَقَبَّلَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنِهِ وَقَالَ: هَذَا خَطُّ أَبِي

Çünkü bu işte (harekette) benden sonra kıyam edecek olanlar onlardır." dedi.

Mütevekkil diyor ki: Sahîfe'yi ondan aldım. Zeyd oğlu Yahya öldürüldükten sonra Medine'ye gittim. Orada Ebu Abdullah (İmam Sadık) *aleyhisselâm* ile görüşüp Yahya'nın başına gelenleri ve onunla aramızda geçenleri kendisine anlattım.

İmam, ağladı ve onun için çok üzüldü ve; "Allah, amcamın oğluna (Yahya'ya) rahmet etsin; onu babaları ve dedelerine kavuştursun. Ey Mütevekkil! Allah'a andolsun, duayı ona vermememin sebebi, babasının Sahîfesi için korktuğu şeyden (Ümeyye Oğulları'nın eline düşme korkusundan) başka bir şey değildi. Şimdi o Sahîfe nerededir?" dedi.

"İşte." dedim.

Sahîfe'yi alıp açtı ve; "Allah'a andolsun, bu amcam Zeyd'in yazısı ve ceddim Ali (Zeynelâbidin) b. Hüseyin *aleyhimesselem*'in duasıdır." dedi. Sonra oğluna dönüp; "Ey İsmail! Git ve korumanı, saklamayı emrettiğim duayı bana getir." dedi. İsmail, gidip bir sahîfe getirdi ki, Zeyd oğlu Yahya'nın bana verdiği Sahîfe'nin aynısıydı sanki. Ebu Abdullah (İmam Sadık), onu öpüp gözüne sürdü ve; "Bu, benim huzurumda dedem (İmam Zeynelâbidin)'in söyleyip

وَإِمْلَاءَ جَدِّي عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِمَشْهَدِ مِنِّي.  
فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْرِضَهَا مَعَ صَحِيفَةِ  
زَيْدٍ وَيَحْيَى.

فَأَذِنَ لِي فِي ذَلِكَ وَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتَكَ لِذَلِكَ أَهْلًا، فَتَنْظَرْتُ  
وَ إِذَا هُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ وَ لَمْ أَجِدْ حَرْفًا مِنْهَا يُخَالِفُ مَا فِي  
الصَّحِيفَةِ الْأُخْرَى، ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي  
دَفْعِ الصَّحِيفَةِ إِلَيَّ ابْنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ.

فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾، نَعَمْ  
فَادْفَعَهَا إِلَيْهِمَا فَلَمَّا نَهَضْتُ لِلِقَائِهِمَا قَالَ لِي: مَكَانَكَ، ثُمَّ وَجَّهَ  
إِلَى مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ فَجَاءَا، فَقَالَ: هَذَا مِيرَاثُ ابْنِ عَمِّكَ  
يَحْيَى مِنْ أَبِيهِ قَدْ خَصَّكَمَا بِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ، وَ نَحْنُ مُشْتَرِطُونَ  
عَلَيْكُمْ فِيهِ شَرْطًا.

فَقَالَا: رَحِمَكَ اللَّهُ قُلْ فَقَوْلِكَ الْمَقْبُولُ.

فَقَالَ: لَا تَخْرُجَا بِهِذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ.

babam (İmam Bâkır)'ın yazdığı bir sahîfedir." dedi.

Ben; "Ey Resulullah'ın torunu! Onu Zeyd ve Yahya'nın Sahîfesiyle karşılaştırmama izin verir misiniz?" dedim.

İmam, bu iş için bana izin verdi ve; "Sen bu işin ehlisin." buyurdu. O ikisini birbiriyle karşılaştırdınca bir olduğunu ve aralarında hiçbir fark bulunmadığını gördüm. Daha sonra Yahya'nın Sahîfesini, Hasan oğlu Abdullah'ın oğullarına vermek için Ebu Abdullah (İmam Sadık) *aleyhisselâm*'dan izin istedim.

İmam; "**Allah, emanetleri ehline vermenizi emreder.**" (Nisâ, 58) Evet, götür ver." dedi. Abdullah'ın oğullarıyla görüşmek için kalktığımda İmam; "Sen otur; ben onları çağırırım." buyurdu. Muhammed ve İbrahim geldiklerinde İmam; "Bu, amcanız oğlu Yahya'nın, babasından olan mirasıdır. Onu kardeşlerine değil, size vermiştir. Bizim de onunla ilgili bir size şartımız var." diye buyurdu.

Onlar; "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun; şartınızı söyleyin, kabul ediyoruz." dediler.

İmam; "Bu Sahîfe'yi Medine'den dışarı çıkarmayınız." diye buyurdu.

قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟

قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَمِّكَمَا خَافَ عَلَيْهَا أَمْرًا أَخَافُهُ أَنَا عَلَيْكُمَا.

قَالَ: إِنَّمَا خَافَ عَلَيْهَا حِينَ عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَ أَنْتُمَا فَلَا تَأْمَنَا، فَوَاللَّهِ إِنِّي  
لَأَعْلَمُ أَنَّكُمْمَا سَتَخْرُجَانِ كَمَا خَرَجَ، وَ سَتُقْتَلَانِ كَمَا قُتِلَ.

فَقَامَا وَ هُمَا يَقُولَانِ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا مُتَوَكِّلُ، كَيْفَ

قَالَ لَكَ يَحْيَى: إِنَّ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَهُ جَعْفَرًا دَعَوَا

النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ وَ دَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْمَوْتِ؟

قُلْتُ: نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ، قَدْ قَالَ لِي ابْنُ عَمِّكَ يَحْيَى ذَلِكَ.

فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ يَحْيَى، إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ

عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

Sebebini sordular.

İmam; "Amcanızın oğlu Yahya'nın, Sahîfe için korktuğu şeyden, ben de sizin için korkuyorum." dedi.

Onlar; "O, öldürüleceğini öğrenince Sahîfe için korkmuştu." dediler.

İmam; "Siz de güven içinde olduğunuzu zannetmeyin. Allah'a andolsun, ben biliyorum ki o kıyam ettiği gibi, siz de kıyam edecek ve o öldürüldüğü gibi, siz de öldürüleceksiniz." buyurdu.

Onlar; "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh'il-Aliyy'il-Azîm" diyerek kalkıp gittiler.

Onlar gittikten sonra İmam; "Ey Mütevekkil! Yahya sana; 'Amcam Muhammed (Bâkır) b. Ali ve oğlu Cafer (Sadık) insanları yaşama çağırdılar; biz ise onları ölüme çağırdık.' demişti, değil mi?" diye buyurdu.

"Evet; Allah sizin işlerinizi düzeltsin, amcan oğlu Yahya bu sözleri bana söylemişti." dedim.

İmam; "Allah Yahya'ya rahmet etsin, babam; babasından, dedesinden, (Hz.) Ali *aleyhisselâm*'dan bana söyle bir hadis anlattı: 'Minberinin üzerindeyken



أَخَذَتْهُ نَعْسَةٌ وَهُوَ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ، فَرَأَىٰ فِي مَنَامِهِ رَجُلًا يَتَزَوَّنَ  
 عَلَىٰ مِنْبَرِهِ نَزْوَ الْقِرْدَةِ، يَرُدُّونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمُ الْقَهْقَرَىٰ،  
 فَاسْتَوَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ جَالِسًا وَالْحَزْنُ  
 يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَ  
 مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ  
 فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾، يَعْنِي  
 بَنِي أُمَيَّةَ، قَالَ: يَا جِبْرِيلُ، أَعَلَىٰ عَهْدِي يَكُونُونَ وَفِي زَمَنِي؟  
 قَالَ: لَا، وَ لَكِنَّ تَدَوَّرَ رَحَى الْإِسْلَامِ مِنْ مُهَاجِرِكَ، فَتَلَبَّثُ  
 بِذَلِكَ عَشْرًا، ثُمَّ تَدَوَّرَ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَىٰ رَأْسِ خَمْسَةِ وَ  
 ثَلَاثِينَ مِنْ مُهَاجِرِكَ، فَتَلَبَّثُ بِذَلِكَ خَمْسًا، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ رَحَى  
 ضَلَالَةٍ هِيَ قَائِمَةٌ عَلَىٰ قُطْبِهَا، ثُمَّ مُلْكُ الْفِرَاعِنَةِ.

قَالَ: وَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ  
 \* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾

Resulullah'ı *salla'llahu aleyhi ve âlih hafif* bir uyku tuttu. Rüyasında bazı kişilerin maymunlar gibi minberine sıçrayıp halkı cahiliyeye geri döndürdüklerini gördü. Birden uyanıp oturdu. Üzüntüsü yüzünden okunuyordu. Bunun üzerine, Cebrail *aleyhisselâm* şu ayeti getirdi: '(Ey Habibim!) Sana gösterdiğimiz rüyayı ve Kur'an'da lânetlenmiş olan ağacı (soyu) insanlar için **fitnedendir (imtihan vesilesinden) başka bir şey kıldık. Biz, onları (cehennem azabından) korkutuyoruz; ama bu, onlara büyük bir taşkınlıktan başka bir şey artırmıyor.**' (İsrâ, 60) Burada Ümeyye Oğulları kastedilmektedir. Resulullah; 'Ya Cebrail! Bu kişiler, benim asrım ve benim zamanımda mı olacaklar?' dedi. Cebrail; 'Hayır; İslâm değirmeni, hicretinden 10 yıl geçinceye kadar dönmesine devam edecektir. Daha sonra, hicretinin 35. yılının başında tekrar dönmeye başlayıp 5 yıl öylece devam edecektir. Ondan sonra sapıklık değirmeni dönmeye başlayacak; sonra Firavunların hâkimiyeti kurulacaktır.' dedi."

İmam daha sonra şöyle buyurdu: "Yüce Allah, bununla ilgili olarak şu ayetleri indirdi: '**Hiç kuşkusuz, biz onu (Kur'an'ı), Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen çok iyi bilirsin! Kadir Gecesi bin aydan daha iyidir.**' (Kadir, 1-3) Ümeyye,

تَمْلِكُهَا بَنُو أُمِّيَّةَ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقُدْرِ، قَالَ: فَأَطَاعَ اللَّهُ عَزَّ وَ  
 جَلَّ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ بَنِي أُمِّيَّةَ تَمْلِكُ سُلْطَانَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ  
 مُلْكُهَا طُولَ هَذِهِ الْمُدَّةِ، فَلَوْ طَاوَلْتَهُمُ الْجِبَالُ لَطَالُوا عَلَيْهَا حَتَّى  
 يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى بِزَوَالِ مُلْكِهِمْ، وَ هُمْ فِي ذَلِكَ يَسْتَشْعِرُونَ  
 عَدَاوَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ بُغْضَنَا، أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِمَا يَلْقَى أَهْلُ بَيْتِ  
 مُحَمَّدٍ وَ أَهْلُ مَوَدَّتِهِمْ وَ شَبِيعَتِهِمْ مِنْهُمْ فِي أَيَّامِهِمْ وَ مُلْكِهِمْ.

قَالَ: وَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ  
 اللَّهِ كُفْرًا وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ \* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَ بِئْسَ  
 الْقَرَارُ ﴾ وَ نِعْمَةَ اللَّهِ مُحَمَّدًا وَ أَهْلَ بَيْتِهِ، حُبُّهُمْ إِيْمَانٌ يُدْخِلُ  
 الْجَنَّةَ، وَ بُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَ نِفَاقٌ يُدْخِلُ النَّارَ، فَاسْرَّ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

مَا خَرَجَ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ إِلَى قِيَامِ قَائِمِنَا أَحَدٌ

Oğulları'nın saltanat ettiği ve içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ay kastedilmiştir. Böylece Allah *azze ve celle*, Peygamberine *aleyhisselâm*, Ümeyye Oğulları'nın bu süre boyunca ümmete musallat olup hükümlerlik edeceklerini haber verdi. Bu süre içerisinde dağlar bile, onlara üst olmaya kalkışsa, onlar üst olur. Allah, saltanatlarına son verinceye kadar bu durum böyle devam eder. Bu süre içerisinde biz Ehl-i Beyt'e düşmanlık ve zulüm, onların şiarı olur. Allah, onların saltanatı döneminde Muhammed Ehl-i Beytinin, onların muhipleri ve Şiülerinin başlarına ne belâlar geleceğini Resulüne haber vermiştir."

İmam şöyle devam etti: "Yüce Allah, onlarla ilgili olarak şu ayeti indirmiştir: '**Allah'ın nimetini küfre çevirip kavimlerini helâk yurduna, girecekleri cehenneme yerleştiren kimseleri görmedin mi? Ne de kötü yerdin orası!**' (İbrahim, 28-29) Allah'ın nimeti, Muhammed ve Ehl-i Beytidir. Onları sevmek, imandır; insanı cennete götürür. Onlara düşmanlık, küfür ve nifaktır; insanı cehenneme sokar. Resulullah *salla'llahu aleyhi ve âlih*, bu sırları Ali ve Ehl-i Beytine bildirdi."

Mütevekkil diyor ki: Ebu Abdullah (İmam Cafer Sadık) daha sonra şöyle buyurdu:

"Kaim'imiz (kıyam edecek olanımız, Hz. Mehdi -a.f-) kıyam edinceye kadar biz Ehl-i Beyt'ten biri, bir

لِيُدْفَعَ ظُلْمًا أَوْ يَنْعَشَ حَقًّا إِلَّا اضْطَلَمْتُهُ الْبَلِيَّةُ، وَكَانَ قِيَامُهُ  
زِيَادَةً فِي مَكْرُوهِنَا وَشَيْعَتِنَا.

قَالَ الْمُتَوَكِّلُ بْنُ هَارُونَ: ثُمَّ أَمَلَى عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ الْأَدْعِيَّةَ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ بَابًا، سَقَطَ عَنِّي مِنْهَا  
أَحَدَ عَشَرَ بَابًا، وَ حَفِظْتُ مِنْهَا نَيْفًا وَ سِتِّينَ بَابًا.  
وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ، قَالَ:

وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رُوزِبَةَ أَبُو بَكْرٍ الْمَدَائِنِيُّ  
الْكَاتِبُ نَزِيلُ الرَّحْبَةِ فِي دَارِهِ، قَالَ:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُسْلِمِ الْمُطَهَّرِيِّ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مُتَوَكِّلِ الْبُلْخِيِّ، عَنْ أَبِيهِ الْمُتَوَكِّلِ  
بْنِ هَارُونَ، قَالَ:

لَقِيتُ يَحْيَى بْنَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ...

zulmü defetmek veya bir hakkı diriltmek için kıyam edecek olursa, belâ ve musibetler onu mahveder; kıyamı, bizim ve Şiîlerimizin zahmetini, üzüntüsünü artırır."

Harun oğlu Mütevekkil diyor ki: Daha sonra Ebu Abdullah (İmam Sadık) *aleyhisselâm*, o duaları bana söyledi, ben de yazdım. Dualar yetmiş beş bap idi. On bir babını kaybettim, altmış küsur bap yanımda mevcuttur."

[Sahîfe-i Seccâdiye'nin ravisi olan Amidürrüesa, Sahîfe'yi bir başka tarik ile de naklederek şöyle diyor:]

Ebu Mufazzal bize söyledi; dedi ki:

Muhammed b. Hasan b. Ruzbeh Ebu Bekr el-Medainî el-Kâtib, (Kûfe'nin) Rahbe mahallesindeki evinde bana söyledi; dedi ki:

Muhammed b. Ahmed b. Müslim el-Mutahharî bana söyledi; dedi ki:

Babam, Umeyr b. Mütevekkil el-Belhî'den, o da babası Mütevekkil b. Harun'dan, şöyle dediğini bana haber verdi:

"Ali (İmam Zeynelâbidin) *aleyhimesselâm*'ın oğlu Zeyd'in oğlu Yahya ile karşılaştım..."

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ إِلَى رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
الَّتِي ذَكَرَهَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ آبَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.  
وَ فِي رِوَايَةِ الْمُطَهَّرِيِّ ذِكْرُ الْأَبْوَابِ وَ هِيَ:

- |   |  |
|---|--|
| ١- التَّحْمِيدُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ          | ٨- دُعَاؤُهُ فِي الْإِسْتِعَاذَةِ                    |
| ٢- الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ          | ٩- دُعَاؤُهُ فِي الْإِسْتِيقَاقِ                     |
| ٣- الصَّلَاةُ عَلَى حَمَلَةٍ                    | ١٠- دُعَاؤُهُ فِي اللَّجَا إِلَى<br>اللَّهِ تَعَالَى |
| ٤- الصَّلَاةُ عَلَى مُصَدِّقِي الرُّسُلِ        | ١١- دُعَاؤُهُ بِخَوَاتِمِ الْخَيْرِ                  |
| ٥- دُعَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَ خَاصَّتِهِ           | ١٢- دُعَاؤُهُ فِي الْإِعْتِرَافِ                     |
| ٦- دُعَاؤُهُ عِنْدَ الصَّبَاحِ<br>وَ الْمَسَاءِ | ١٣- دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ<br>الْحَوَائِجِ             |
| ٧- دُعَاؤُهُ فِي الْمُهَمَّاتِ                  | ١٤- دُعَاؤُهُ فِي الظُّلَامَاتِ                      |

Bu tarikte de hadisin tamamı, (İmam) Cafer b. Muhammed'in, babalarından –Allah'ın salâtı onlara olsun– naklettiği Peygamber'in *salla'llahu aleyhi ve âlih* rüyasına kadar zikredilmiştir.

Bu tarikte ayrıca baplar şöyle sıralanmıştır:

- 1- Yüce Allah'a Hamd ve Sena
- 2- Muhammed ve Âline (Ehl-i Beytine) Salât
- 3- Arş'ı Taşıyan Meleklerle Salât
- 4- Peygamberleri Tasdik Edenlere Salât
- 5- Kendisi ve Özel Dostları Hakkındaki Duası
- 6- Sabah ve Akşam Vakitlerinde Okuduğu Dua
- 7- Zor İşlerle Karşılaştığında Okuduğu Dua
- 8- Allah'a Sığınmakla İlgili Duası
- 9- Bağışlanma İştiağıyla İlgili Duası
- 10- Yüce Allah'a Sığınmakla İlgili Duası
- 11- Güzel Akıbet İstemiyle İlgili Duası
- 12- Günahları İtiraf Etme Hakkındaki Duası
- 13- Hacetleri Allah'tan İsteme Hakkındaki Duası
- 14- Zulme Uğradığı Zaman Okuduğu Dua



- |  |   |
|--|---|
| ٢٥- دُعَاؤُهُ لَوْلَدِهِ                                 | ١٥- دُعَاؤُهُ عِنْدَ الْمَرَضِ              |
| ٢٦- دُعَاؤُهُ لِجِيرَانِهِ وَ<br>أَوْلِيَائِهِ           | ١٦- دُعَاؤُهُ فِي الْإِسْتِقَالَةِ          |
| ٢٧- دُعَاؤُهُ لِأَهْلِ الثُّغُورِ                        | ١٧- دُعَاؤُهُ عَلَى الشَّيْطَانِ            |
| ٢٨- دُعَاؤُهُ فِي التَّفَرُّعِ                           | ١٨- دُعَاؤُهُ فِي الْمَحْذُورَاتِ           |
| ٢٩- دُعَاؤُهُ إِذَا قُتِرَ عَلَيْهِ<br>الرِّزْقُ         | ١٩- دُعَاؤُهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ          |
| ٣٠- دُعَاؤُهُ فِي الْمَعُونَةِ عَلَى<br>قَضَاءِ الدِّينِ | ٢٠- دُعَاؤُهُ فِي مَكَارِمِ<br>الْأَخْلَاقِ |
| ٣١- دُعَاؤُهُ بِالتَّوْبَةِ                              | ٢١- دُعَاؤُهُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ         |
| ٣٢- دُعَاؤُهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ                      | ٢٢- دُعَاؤُهُ عِنْدَ الشَّدَّةِ             |
|  | ٢٣- دُعَاؤُهُ بِالْعَافِيَةِ                |
|  | ٢٤- دُعَاؤُهُ لِأَبَوَيْهِ                  |

- 15- Hastalandığı Zaman Okuduğu Dua
- 16- Günahlarının Bağışlanmasını İsteddiği Zaman Okuduğu Dua
- 17- Şeytan'a Karşı Okuduğu Dua
- 18- Korkulan Durumlarla İlgili Duası
- 19- Yağmur Talebiyle İlgili Duası
- 20- Yüce Erdemler Hakkındaki Duası
- 21- Bir Şey İçin Üzüldüğünde Okuduğu Dua
- 22- Sıkıntılı Zamanlarda Okuduğu Dua
- 23- Afiyet İstemiyle İlgili Duası
- 24- Anne ve Babası Hakkındaki Duası
- 25- Çocukları Hakkındaki Duası
- 26- Komşuları ve Dostları Hakkındaki Duası
- 27- Sınır Bekçileri Hakkındaki Duası
- 28- Allah'a İltica Ederken Okuduğu Dua
- 29- Geçim Sıkıntısı Çektiğinde Okuduğu Dua
- 30- Borcu Ödemekte Allah'tan Yardım İsteme Hakkındaki Duası
- 31- Tövbe İstemiyle İlgili Duası
- 32- Gece Namazında Okuduğu Dua

٤٢- دُعَاؤُهُ عِنْدَ خْتَمِهِ

الْقُرْآنَ

٤٣- دُعَاؤُهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى

الهِلَالِ

٤٤- دُعَاؤُهُ لِذُخُولِ شَهْرِ

رَمَضَانَ

٤٥- دُعَاؤُهُ لَوُدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ

٤٦- دُعَاؤُهُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ

وَالْجُمُعَةِ

٤٧- دُعَاؤُهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

٤٨- دُعَاؤُهُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى

وَالْجُمُعَةِ

٣٣- دُعَاؤُهُ فِي الْإِسْتِخَارَةِ

٣٤- دُعَاؤُهُ إِذَا ابْتُلِيَ أَوْ رَأَى

مُبْتَلًى بِفَضِيحَةٍ بِذَنْبٍ

٣٥- دُعَاؤُهُ فِي الرِّضَا

بِالْقَضَاءِ

٣٦- دُعَاؤُهُ عِنْدَ سَمَاعِ الرَّعْدِ

٣٧- دُعَاؤُهُ فِي الشُّكْرِ

٣٨- دُعَاؤُهُ فِي الْإِعْتِذَارِ

٣٩- دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ الْعَفْوِ

٤٠- دُعَاؤُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ

٤١- دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ السِّتْرِ

وَالْوَقَايَةِ

- 33- Allah'tan Hayırlı Olanı İsteme (İstihare) Hakkındaki Duası
- 34- Musibete Uğradığı veya Günah Sebebiyle Kötü Duruma Düşen Birini Gördüğü Zaman Okuduğu Dua
- 35- Allah'ın Kazasına Rıza Hakkındaki Duası
- 36- Gök Gürültüsünü Duyduğu Zaman Okuduğu Dua
- 37- Şükür Hakkındaki Duası
- 38- Allah'tan Özür Dileme Hakkındaki Duası
- 39- Allah'tan Af Dileme Hakkındaki Duası
- 40- Ölümü Hatırladığı Zaman Okuduğu Dua
- 41- Ayıpların Örtülmesi ve Günahlardan Korunma İstemiyle İlgili Duası
- 42- Kur'an'ı Hatmettiğinde Okuduğu Dua
- 43- Hilâle Baktığı Zaman Okuduğu Dua
- 44- Ramazan Ayı Girdiğinde Okuduğu Dua
- 45- Ramazan Ayıyla Vedalaştığında Okuduğu Dua
- 46- Ramazan Bayramı Günü ve Cuma Günü Okuduğu Dua
- 47- Arefe Günü Okuduğu Dua
- 48- Kurban Bayramı Günü ve Cuma Günü Okuduğu Dua

۵۲- دُعَاؤُهُ فِي الْإِلْحَاحِ

۵۳- دُعَاؤُهُ فِي التَّدْلِيلِ

۵۴- دُعَاؤُهُ فِي اسْتِكْشَافِ

الْهُمُومِ.

۴۹- دُعَاؤُهُ فِي دَفْعِ كَيْدِ

الْأَعْدَاءِ

۵۰- دُعَاؤُهُ فِي الرَّهْبَةِ

۵۱- دُعَاؤُهُ فِي التَّضَرُّعِ

وَالِإِسْتِكَانَةِ

وَ بَاقِيَ الْأَبْوَابِ بِلَفْظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:  
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا  
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَطَّابِ الزِّيَّاتِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي  
عَلِيُّ بْنُ النَّعْمَانِ الْأَعْلَمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ مُتَوَكِّلِ الثَّقَفِيِّ  
الْبَلْخِيُّ عَنْ أَبِيهِ مُتَوَكِّلِ بْنِ هَارُونَ، قَالَ:

أَمَلَى عَلَيَّ سَيِّدِي الصَّادِقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:  
أَمَلَى جَدِّي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيَّ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ  
أَجْمَعِينَ السَّلَامُ بِمَشْهَدِ مِنِّي.

49- Düşmanların Hilelerinin Def'i Hakkındaki Duası

50- Allah'tan Korkma Hakkındaki Duası

51- Allah'a Yalvarıp Yakarma ve Düşkünlüğünü Dile Getirme Hakkındaki Duası

52- Allah'a Yalvarırken Israrcı Olma Hakkındaki Duası

53- Allah'ın Karşısında Zelilliğini Dile Getirme Hakkındaki Duası

54- Allah'tan Üzüntülerin Giderilmesini İsteme Hakkındaki Duası

Diğer baplar ise, Ebu Abdullah el-Hasanî'nin *-Allah ona rahmet etsin-* lafzıyladır. Ebu Abdullah Cafer b. Muhammed el-Hasanî bize söyledi; dedi ki: Abdullah b. Ömer b. Hattab ez-Zeyyat bize söyledi; dedi ki: Dayım Ali b. Nu'man el-A'lem bana söyledi; dedi ki: Umeyr b. Mütevekkil es-Sekafî el-Belhî, babası Mütevekkil b. Harun'dan, şöyle dediğini bana haber verdi:

"(Bu duaları) Efendim Ebu Abdullah Cafer b. Muhammed es-Sadık söyledi, ben de yazdım. O da dedi ki: (Bu duaları) Dedem Ali b. Hüseyin (İmam Zeynelâbidin), benim huzurumda babam Muhammed b. Ali'ye (İmam Muhammed Bâkır'a) *-selâm olsun onlara-* söyledi, o da yazdı."

١- وَ كَانَ مِنْ حُفَايَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا ابْتَدَأَ بِالدُّعَاءِ بَدَأَ بِالتَّحْمِيدِ لِلَّهِ عَزَّ

وَ جَلَّ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ فَقَالَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ بِلَا أَوَّلٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَالْآخِرِ بِلَا آخِرٍ يَكُونُ  
بَعْدَهُ، الَّذِي قَصُرَتْ عَنْ رُؤْيَيْهِ أَبْصَارُ النَّاطِرِينَ، وَ عَجَزَتْ  
عَنْ نَعْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ.

إِبْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخُلُقَ ابْتِدَاعًا، وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اخْتِرَاعًا،  
ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ، وَ بَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ، لَا يَمْلِكُونَ  
تَأْخِيرًا عَمَّا قَدَّمَهُمْ إِلَيْهِ، وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ تَقَدُّمًا إِلَى مَا آخَرَهُمْ  
عَنْهُ، وَ جَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِنْهُمْ قُوَّةً مَعْلُومًا مَقْسُومًا مِنْ رِزْقِهِ،  
لَا يَنْقُصُ مِنْ زَادِهِ نَاقِصٌ، وَ لَا يَزِيدُ مِنْ نَقْصٍ مِنْهُمْ زَائِدٌ.

### 1- Allah'a Hamd ve Sena İle İlgili Duası

*İmam aleyhisselâm, duaya yüce Allah'a hamd ve sena ile başlar ve şöyle buyururdu:*

Hamd Allah'a ki ilktir, ondan önce bir ilk yoktur; sondur, ondan sonra bir son yoktur. Gözler onu görmekten, tahayyüller (vehimler) onu nitelemekten âcizdir.

Kudretiyle yaratıkları örneksiz olarak yarattı; dileği doğrultusunda onları icat etti. Sonra onları irade ettiği yola koydu; sevgisi yolunda ilerleyebilmelerini sağladı. Öne geçirdiğini ertelemeye, ertelediğini önce geçirmeye güçleri yetmez. Onlardan her bir ruh için de paylaştırılmış belli bir rızık tayin etti. O, birine çok rızık verdi mi kimse onu azaltamaz; birine de az verdi mi kimse onu çoğaltamaz.



ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ أَجَلًا مَوْقُوتًا، وَنَصَبَ لَهُ أَمَدًا مَحْدُودًا،  
يَتَخَطَّى إِلَيْهِ بِأَيَّامِ عُمُرِهِ، وَيَرْهَقُهُ بِأَعْوَامِ دَهْرِهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ  
أَقْصَى أَثَرِهِ، وَاسْتَوْعَبَ حِسَابَ عُمُرِهِ، قَبِضَهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ  
مِنْ مَوْفُورِ ثَوَابِهِ، أَوْ مَحْذُورِ عِقَابِهِ، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا  
عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾، عَدْلًا مِنْهُ، تَقَدَّسَتْ  
أَسْمَاؤُهُ وَتَظَاهَرَتْ آوَاهُ ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَوْ حَبَسَ عَنِ عِبَادِهِ مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ عَلَى مَا  
أَبْلَاهُمْ مِنْ مَنَنِهِ الْمُتَتَابِعَةِ، وَاسْتَبَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ الْمُتَظَاهِرَةِ،  
لَتَصَرَّفُوا فِي مَنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ، وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ  
يَشْكُرُوهُ، وَ لَوْ كَانُوا كَذَلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنْسَانِيَّةِ إِلَى  
حَدِّ الْبَهِيمِيَّةِ، فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ ﴿إِنَّهُمْ  
إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَرَّفَنَا مِنْ نَفْسِهِ، وَالْهَمْنَا مِنْ شُكْرِهِ، وَفَتَحَ  
لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بَرُوبِيَّتَهُ، وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ لَهُ فِي

Sonra onların her biri için hayatta vakti belirlenmiş bir ecel, sınırları çizilmiş bir süre koydu. Her geçen gün adım adım ona doğru ilerlemekte, her geçen yıl ona daha bir yaklaşmaktadır. Süresi dolunca da vadedtiği bol sevapla ödüllendirmek ya da sakındırdığı azapla cezalandırmak üzere ruhunu kabzeder. **"Kötü işler yapanları yaptıklarıyla cezalandırır; iyi işler yapanları da en güzel mükâfatla ödüllendirir."** (Necm, 31) Adaleti bunu gerektirmektedir. İsimleri kutsal, nimetleri açıktır! **"O, yaptığından dolayı sorgulanmaz, bilâkis onlar sorgulanırlar."** (Enbiyâ, 23)

Hamd Allah'a ki, eğer kullarına, ardı arkası kesilmeyen iyilikler ve açık seçik bol nimetler karşısında hamdetmeyi öğretmemiş olsaydı, nimetlerinde tasarruf ederler, ama ona hamdetmezlerdi; rızkından bol bol yararlanırlar, ama şükretmezlerdi. Böyle olunca da insanlık sınırlarından çıkar, hayvanlık seviyesine düşerlerdi. O zaman da yüce Allah'ın Kur'an'da nitelendirdiği kimselerden olurlardı: **"Onlar, hayvanlar gibidirler; hatta yolca daha şaşkındırlar."** (Furkan, 44)

Hamd Allah'a ki, kendisini bize tanıttı; şükürünü bize ilham etti; rabliği gereği ilim kapılarını yüzümüze açtı; kendisini ihlâs ile birlememize kılavuzluk etti;

تَوْحِيدِهِ، وَ جَنَّبَنَا مِنَ الْإِلْحَادِ وَالشَّكِّ فِي أَمْرِهِ، حَمْدًا نَعْمَرُ  
 بِهِ فِي مَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَ نَسِيقُ بِهِ مِنْ سَبَقِ إِلَى رِضَاهُ  
 وَ عَفْوِهِ، حَمْدًا يُضِيئُ لَنَا بِهِ ظُلُمَاتِ الْبَرْزَخِ، وَ يُسَهِّلُ عَلَيْنَا  
 بِهِ سَبِيلَ الْمُبْعَثِ، وَ يُشْرِفُ بِهِ مَنَازِلَنَا عِنْدَ مَوَاقِفِ الْأَشْهَادِ،  
 ﴿يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾،  
 ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾،  
 حَمْدًا يَرْتَفِعُ مِنَّا إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ ﴿فِي كِتَابٍ مَرْقُومٍ \*  
 يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾، حَمْدًا تَقَرُّ بِهِ عُيُونُنَا إِذَا بَرَقَتِ الْأَبْصَارُ،  
 وَ تَبَيَّضُ بِهِ وُجُوهُنَا إِذَا اسْوَدَّتِ الْأَبْشَارُ، حَمْدًا نُعْتَقُ بِهِ مِنْ  
 أَلِيمِ نَارِ اللَّهِ إِلَى كَرِيمِ جِوَارِ اللَّهِ، حَمْدًا نُزَاحِمُ بِهِ مَلَائِكَتَهُ  
 الْمَقْرَبِينَ، وَ نَضَامٌ بِهِ أَنْبِيَاءُهُ الْمُرْسَلِينَ، فِي دَارِ الْمَقَامَةِ الَّتِي  
 لَا تَزُولُ، وَ مَحَلِّ كَرَامَتِهِ الَّتِي لَا تَحُولُ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اخْتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْخَلْقِ، وَ أَجْرَى عَلَيْنَا  
 طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ، وَ جَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكََةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ،

ilhattan (Allah'ı inkâr) ve emrinde kuşkuyla kapılmaktan bizi uzak tuttu. Öyle bir hamd ki, onunla kendisine hamdeden kullarının arasında yer alalım ve rıza ve affını kazanma yarışında herkesten öne geçelim. Öyle bir hamd ki, berzah karanlıklarını bize aydınlatsın; kabirden çıkarılmayı bize kolaylaştırsın; **"herkesin kazandığıyla cezalandırılacağı, kimsenin zulme uğramayacağı"** (Casiye, 23), **"hiçbir dostun, dostuna bir şey kazandıramayacağı ve hiçbir yerden yardım göremeyecekleri"** gün (Duhan, 41) tanıkların durduğu yerlerde mekânlarımızı şereflendirsin. Öyle bir hamd ki, bizden en yüce İliyyun'a, **"Allah'a yakın olanların gördüğü ve amellerin sayılıp yazıldığı kitaba"** (Mutaffifîn, 20-21) yükselsin. Öyle bir hamd ki, gözler fal taşı gibi açıldığında onunla gözlerimiz aydın olsun; çehreler siyahlaşınca onunla yüzlerimiz ak olsun. Öyle bir hamd ki, onun sayesinde Allah'ın acıklı ateşinden salıverilip Allah'ın ikram dolu komşuluğunu kazanalım. Öyle bir hamd ki, onunla mukarrep meleklerle boy ölçüşelim ve zevali olmayan keramet yurdunda mürsel peygamberlerle birlikte olalım.

Ve Hamd Allah'a ki, yaratılışın güzelliklerini bizim için seçti; temiz rızıkları bizim için çıkardı; verdiği güçle bizi bütün yaratıklarından üstün kıldı. Böylece,

فَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِقُدْرَتِهِ، وَ صَائِرَةٌ إِلَى طَاعَتِنَا بِعِزَّتِهِ.  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَغْلَقَ عَنَّا بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، فَكَيْفَ  
نُطِيقُ حَمْدَهُ؟ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ؟ لَا، مَتَى؟

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ فِيْنَا آلَاتِ الْبَسْطِ، وَ جَعَلَ لَنَا أَدَوَاتِ  
الْقُبْضِ، وَ مَتَّعَنَا بِأَرْوَاحِ الْحَيَاةِ، وَ أَثْبَتَ فِيْنَا جَوَارِحَ الْأَعْمَالِ،  
وَ عَذَانَا بِطَبِيبَاتِ الرِّزْقِ، وَ أَغْنَانَا بِفَضْلِهِ، وَ أَقْنَانَا بِمَنِّهِ، ثُمَّ  
أَمَرْنَا لِيُخْتَبَرَ طَاعَتِنَا، وَ نَهَانَا لِيُبْتَلَى شُكْرُنَا، فَخَالَفْنَا عَنْ طَرِيقِ  
أَمْرِهِ، وَ رَكِبْنَا مُتُونَ زَجْرِهِ، فَلَمْ يَبْتَدِرْنَا بِعُقُوبَتِهِ، وَ لَمْ يُعَاجِلْنَا  
بِنِقْمَتِهِ، بَلْ تَأَنَّنَا بِرَحْمَتِهِ تَكَرُّمًا، وَ انْتَظَرَ مُرَاجَعَتَنَا بِرَأْفَتِهِ  
حِلْمًا.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي دَلَّنَا عَلَى التَّوْبَةِ الَّتِي لَمْ نُفِدْهَا إِلَّا مِنْ  
فَضْلِهِ، فَلَوْ لَمْ نَعْتَدِدْ مِنْ فَضْلِهِ إِلَّا بِهَا لَقَدْ حَسَنَ بِلَاؤُهُ عِنْدَنَا،  
وَ جَلَّ إِحْسَانُهُ إِلَيْنَا، وَ جَسَمَ فَضْلُهُ عَلَيْنَا، فَمَا هَكَذَا كَانَتْ

kudretiyle bütün yaratıkları bize boyun eğmekte; iz-zetiyle bize itaat etmekte.

Ve hamd Allah'a ki, kendisinden başka kimseye bizi muhtaç kılmadı. O hâlde, nasıl ona hamdetmeye güç yetirebilir; ya da ne zaman şükürünü yerine getirebiliriz?! Hayır; kesinlikle hiçbir zaman!

Ve hamd Allah'a ki, bizde açılma ve kasılma araçları bıraktı; bizi hayat esintileriyle faydalandırdı; bizde çalışma uzuvları meydana getirdi; temiz rızıklarla beslenmemizi sağladı; fazlıyla bizi zengin etti; nimetiyle bizi sermaye sahibi kıldı. Sonra itaatimizi ölçmek için bize birtakım emirler yöneltti; şükürümüzü sınamak için bizi birtakım şeylerden sakındırdı. Ama biz onun emrettiği yoldan çıktık, sakındırdığı şeylerin içine daldık. Ancak o, bundan dolayı bizi hemencek cezalandırmadı; alelacele bizden intikam almaya kalkmadı. Aksine, bir lütuf olarak rahmetiyle bize mühlet verdi; şefkatiyle sabır ve hazımla (tövbe edip) dönmemizi bekledi.

Ve hamd Allah'a ki, bize tövbe yolunu gösterdi; onun lütuf ve fazlı olmasaydı, kesinlikle buna hak kazanamazdık. Şimdi eğer onun fazlından bir tek bu tövbeyi sayacak olsak, hakkımızdaki sınavının fevkalâde güzel, bize yönelik ihsanının çok büyük, üzerimizdeki lütfunun çok yoğun olduğunu görürüz. Oysa bizden

سُنَّتُهُ فِي التَّوْبَةِ لِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا، لَقَدْ وَضَعَ عَنَّا مَا لَا طَاقَةَ  
لَنَا بِهِ، وَ لَمْ يُكَلِّفْنَا إِلَّا وُسْعًا، وَ لَمْ يُجَشِّمْنَا إِلَّا يُسْرًا، وَ لَمْ  
يَدْعُ لِأَحَدٍ مِنَّا حُجَّةً وَ لَا عُذْرًا، فَالْهَالِكُ مِنَّا مَنْ هَلَكَ عَلَيْهِ،  
وَ السَّعِيدُ مِنَّا مَنْ رَغِبَ إِلَيْهِ.

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِكُلِّ مَا حَمِدَهُ بِهِ أَدْنَى مَلَائِكَتِهِ إِلَيْهِ، وَ أَكْرَمُ  
خَلْقَتِهِ عَلَيْهِ، وَ أَرْضَى حَامِدِيهِ لَدَيْهِ، حَمْدًا يُفْضَلُ سَائِرِ  
الْحَمْدِ، كَفَضْلِ رَبِّنَا عَلَيَّ جَمِيعِ خَلْقِهِ.

ثُمَّ لَهُ الْحَمْدُ مَكَانَ كُلِّ نِعْمَةٍ لَهُ عَلَيْنَا وَ عَلَيَّ جَمِيعِ عِبَادِهِ  
الْمَاضِينَ وَ الْبَاقِينَ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ،  
وَ مَكَانَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَدْدُهَا أضعافًا مُضاعَفَةً، أَبَدًا سَرْمَدًا  
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لِحَدِّهِ، وَ لَا حِسَابَ لِعَدَدِهِ،  
وَ لَا مَبْلَغَ لِعَايَتِهِ، وَ لَا انْقِطَاعَ لِأَمَدِهِ، حَمْدًا يَكُونُ وَضْلَةً إِلَيَّ  
طَاعَتِهِ وَ عَفْوِهِ، وَ سَبَبًا إِلَيَّ رِضْوَانِهِ، وَ ذَرِيعَةً إِلَيَّ مَغْفِرَتِهِ،

öncekiler [örneğin İsrail Oğulları] hakkında tövbe hususunda böyle bir sünneti (kuralı) yoktu. Bakınız; gücümüzü aşan yükümlülükleri omuzlarımızdan kaldırmış; yalnızca güç yetirebildiğimiz şeylerle bizi yükümlü kılmış; bizden, kolay olandan başka bir şey istememiş; böylece hiçbir kimseye herhangi bir baha-ne ve mazeret bırakmamıştır. Dolayısıyla içimizden helâk olan, (bu kadar kolaylıklara rağmen) ona muhalefet edendir; saadete eren ise, ona rağbet edendir.

Ve hamd Allah'a; meleklerinden ona en yakın olanının, yaratıklarından katında en değerli olanının ve indinde kendisine hamdedenlerin en beğenileninin ona hamdettiği bütün hamdlarla, onu övdüğü bütün övgülerle. Öyle bir hamd (ve övgü) ki; Rabbimizin bütün yaratıklarına olan üstünlüğü gibi, diğer bütün hamdlardan üstün olsun.

Sonra, bize ve geçmiş gelecek bütün kullarına olan her bir nimetinin yerine, ilminin kuşattığı bütün şeylerin sayısızca ve o nimetlerin her birinin yerine kat kat fazlasıyla, kıyamet gününe kadar ardı arkası kesilmeksizin ebedî olarak ona hamdolsun. Öyle bir hamd ki, erişilecek sınırı, sayılacak adedi, ulaşılacak sonu ve bitecek süresi olmasın. Öyle bir hamd ki, bizi onun itaati ve affına kavuştursun; rızasını kazanmamıza vesile olsun; mağfiretini elde etmemize yarasın;



وَ طَرِيقًا إِلَى جَنَّتِهِ، وَ خَفِيرًا مِنْ نِقْمَتِهِ، وَ أَمْنًا مِنْ غَضَبِهِ، وَ  
ظَهِيرًا عَلَى طَاعَتِهِ، وَ حَاجِزًا عَنِ مَعْصِيَتِهِ، وَ عَوْنًا عَلَى تَأْدِيَةِ  
حَقِّهِ وَ وَظَائِفِهِ؛ حَمْدًا نَسْعُدُ بِهِ فِي السُّعْدَاءِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، وَ  
نَصِيرُ بِهِ فِي نَظْمِ الشُّهَدَاءِ بِسُيُوفِ أَعْدَائِهِ، إِنَّهُ وَلِيُّ حَمِيدٍ.

bizi cennetine götürsün; azabından, gazabından korusun; ona itaat etmemize destek, isyan etmemize engel olsun; hakkını eda edip belirlediği vazifeleri yerine getirmemize yardımcı olsun. Öyle bir hamd ki, sayesinde saadetli dostlarının arasında saadete erelim ve düşmanlarının kılıçlarıyla şehit düşenlerin arasında yer alalım. Hiç şüphesiz, o, nimetlerin velisidir; hamdın (övgünün) yegâne sahibidir.

٢- وَ كَانَ مِنْ حُدَامِنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بَعْدَ هَذَا التَّحْمِيدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ  
دُونَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَالْقُرُونِ السَّالِفَةِ، بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لَا تَعْجِزُ  
عَنْ شَيْءٍ وَ إِنَّ عَظْمَ، وَ لَا يُفَوِّتُهَا شَيْءٌ وَ إِنَّ لَطْفَ، فَخَتَمَ بِنَا  
عَلَى جَمِيعِ مَنْ ذَرَأَ، وَ جَعَلْنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ، وَ كَثَّرْنَا  
بِمَنِّهِ عَلَى مَنْ قَلَّ.

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ، وَ نَجِيْبِكَ مِنْ  
خَلْقِكَ، وَ صَفِيْكَ مِنْ عِبَادِكَ، إِمَامِ الرَّحْمَةِ، وَ قَائِدِ الْخَيْرِ، وَ  
مِفْتَاحِ الْبَرَكَةِ، كَمَا نَصَبَ لِأَمْرِكَ نَفْسَهُ، وَ عَرَّضَ فَيْكَ لِلْمَكْرُوهِ  
بَدَنَهُ، وَ كَاشَفَ فِي الدُّعَاءِ إِلَيْكَ حَامَتَهُ، وَ حَارَبَ فِي رِضَاكَ

## 2- Bu Hamd ve Senadan Sonra Resulullah'a Salât ve Selâm İle İlgili Duası

Ve hamd Allah'a ki, ne kadar büyük olursa olsun hiçbir şey karşısında âciz kalmayan ve ne kadar ince ve zarif olursa olsun hiçbir şeyi gözden kaçırmayan kudretiyle, peygamberi Muhammed –Allah'ın salâtı ona ve Âline (Ehl-i Beytine) olsun– ile eski ümmetlere ve geçmiş asırlara değil, bize lütufta bulundu. Böylece bizi ümmetlerin sonuncusu kıldı; inkârcılara karşı bizi tanıklar yaptı ve nimetiyle, az olanlar karşısında sayımızı çoğalttı.

Allah'ım! O hâlde, vahyinin emini, yaratıklarının seçkini, kullarının arasından seçip beğendiğin, rahmet imamı, hayır önderi ve bereket anahtarı olan Muhammed'e salât eyle (derecesini yücelt). Nasıl ki o, kendini senin için için adadı; bedenini senin uğruna eziyetlere maruz bıraktı; (insanları) sana doğru çağırırken yakınlarıyla açıkça çelişti; senin rızan

أُسْرَتُهُ، وَ قَطَعَ فِي إِحْيَاءِ دِينِكَ رَحِمَهُ، وَ أَقْصَى الْأَذْنِينَ  
 عَلَى جُحُودِهِمْ، وَ قَرَّبَ الْأَقْصَيْنِ عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ لَكَ، وَ  
 وَالَى فِيكَ الْأَبْعَدِينَ، وَ عَادَى فِيكَ الْأَقْرَبِينَ، وَ أَدَّابَ نَفْسَهُ  
 فِي تَبْلِيغِ رِسَالَتِكَ، وَ أَنْعَبَهَا بِالِدُّعَاءِ إِلَى مِلَّتِكَ، وَ شَغَلَهَا  
 بِالنُّصْحِ لِأَهْلِ دَعْوَتِكَ، وَ هَاجَرَ إِلَى بِلَادِ الْغُرَبَةِ، وَ مَحَلَّ  
 النَّأْيِ عَنِ مَوْطِنِ رَحْلِهِ، وَ مَوْضِعِ رِجْلِهِ، وَ مَسْقَطِ رَأْسِهِ، وَ  
 مَأْنَسِ نَفْسِهِ، إِرَادَةً مِنْهُ لِإِعْزَازِ دِينِكَ، وَاسْتِنْصَارًا عَلَى أَهْلِ  
 الْكُفْرِ بِكَ، حَتَّى اسْتَتَبَّ لَهُ مَا حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ، وَاسْتَتَمَّ  
 لَهُ مَا دَبَّرَ فِي أَوْلِيَائِكَ، فَنَهَدَ إِلَيْهِمْ مُسْتَفْتِحًا بَعُونَكَ، وَ  
 مُتَّقَوِيًّا عَلَى ضَعْفِهِ بِنَصْرِكَ، فَغَزَاهُمْ فِي عُقْرِ دِيَارِهِمْ، وَ  
 هَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي بُجُوحَةِ قَرَارِهِمْ، حَتَّى ظَهَرَ أَمْرُكَ، وَ عَلَتْ  
 كَلِمَتُكَ، وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

اللَّهُمَّ فَارْفَعُهُ بِمَا كَدَحَ فِيكَ إِلَى الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ جَنَّتِكَ،  
 حَتَّى لَا يُسَاوَى فِي مَنْزِلَتِهِ، وَ لَا يُكَافَأُ فِي مَرْتَبَتِهِ، وَ لَا يُوَازِيَهُ

uğruna kabilesiyle savaştı; dinini ihya etmek için ak-  
rabalarıyla ilişkisini kesti; inkâr ettikleri için yakın  
olanları uzaklaştırdı; sana icabet ettikleri için uzak  
olanları yakınlaştırdı; senin yolunda en uzak kimse-  
leri dost edindi; en yakın kimselere düşman kesildi;  
elçiliğini iletmek için kendini yordu; (insanları) di-  
nine davet etmekle kendini nice zahmetlere soktu;  
uğraşı, davetine muhatap olanları öğütlemek oldu;  
dinini aziz kılmak, güçlendirmek ve sana karşı küfre  
sapanlara galebe çalmak amacıyla gurbet diyarları-  
na; doğup büyüdüğü, yakınlarının bulunduğu, taşı-  
nı, toprağını tanıdığı vatanından uzak yerlere göç etti  
(Medine'ye hicret). Nihayet, düşmanlara karşı elde  
etmek istediği başarıyı, dostların için öngördüğü  
sonucu tastamam elde etti. Senden medet umarak,  
güçsüz olduğu hâlde senin yardımınla güç kazana-  
rak düşmanlarının üzerine yürüdü; evlerinin içinde  
onlarla savaştı; karargâhlarının tam ortasında onlara  
saldırdı. Derken, müşriklerin istememesine rağmen  
senin dinin aşıkâr oldu, (tevhit) kelimen yüceldi.

Allah'ım! Senin yolunda çekmiş olduğu zahmetler  
karşısında onu cennetinin en yüce derecesine yük-  
selt. Öyle ki, derece bakımından kimse onunla eşit  
olmasın; makam bakımından kimse ona denk olma-  
sın; katında hiçbir mukarrep melek ve hiçbir mürsel

لَدَيْكَ مَلِكٌ مُّقْرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ، وَعَرَفَهُ فِي أَهْلِ الطَّاهِرِينَ،  
وَ أُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةِ أَجَلٌ مَا وَعَدْتَهُ، يَا  
نَافِذَ الْعِدَّةِ، يَا وَافِيَ الْقَوْلِ، يَا مُبَدِّلَ السَّيِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنْ  
الْحَسَنَاتِ، إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

peygamber onunla boy ölçüşemesin. Ve onu, tertemiz Ehl-i Beyti ve mümin ümmeti hakkında kendisine vadettiğin güzel (kabul edilen) şefaatin en yüce mertebesiyle tanıştır. Ey vaadi geçerli olan! Ey sözüne vefa eden! Ey kötülükleri kat kat fazlasıyla iyiliklere dönüştüren (yüce Allah)! Hiç kuşkusuz, sen büyük lütuf sahibisin.



٣- وَ كَانَ مِنْ دُخَانِهِ لَمَلِيهِ السَّلَامُ

فِي الصَّلَاةِ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ كُلِّ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ

اللَّهُمَّ وَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ الَّذِينَ لَا يَقْتُرُونَ مِنْ تَسْبِيحِكَ، وَ لَا  
يَسْأَمُونَ مِنْ تَقْدِيرِكَ، وَ لَا يَسْتَحْسِرُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ، وَ لَا  
يُؤْثِرُونَ التَّقْصِيرَ عَلَى الْجِدِّ فِي أَمْرِكَ، وَ لَا يَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلَةِ  
إِلَيْكَ، وَ إِسْرَافِيلُ صَاحِبُ الصُّورِ، الشَّاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ  
الإِذْنَ، وَ حُلُولَ الْأَمْرِ، فَيُنَبِّئُهُ بِالنَّفْحَةِ صَرَغِي رَهَائِنِ الْقُبُورِ،  
وَ مِيكَائِيلُ ذُو الْجَاهِ عِنْدَكَ، وَ الْمَكَانِ الرَّفِيعِ مِنْ طَاعَتِكَ،  
وَ جِبْرِيْلُ الْأَمِينُ عَلَى وَحْيِكَ، الْمُطَاعُ فِي أَهْلِ سَمَاوَاتِكَ،  
الْمَكِينُ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ، وَ الرُّوحُ الَّذِي هُوَ عَلَى  
مَلَائِكَةِ الْحُجُبِ، وَ الرُّوحُ الَّذِي هُوَ مِنْ أَمْرِكَ، فَصَلِّ عَلَيْهِمْ،  
وَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ، مِنْ سُكَّانِ سَمَاوَاتِكَ،

### 3- Arş'ı Taşıyan ve Tüm Mukarrep Meleklerle Salât İle İlgili Duası

Allah'ım! Seni tenzih etmekten bıkmayan, seni kutsamaktan usanmayan, sana ibadet etmekten yorulmayan, emrini imtisalde ciddiyetle çalışıp ihmalkârlık etmeyen, sana olan iştiyaklarından asla gaflete düşmeyen Arş'ının taşıyıcılarına; kirpik kırpmadan izninin ve emrinin gelmesini bekleyen, (emrin gelince de) Sur'a üfleyerek kabir rehinleri olan baygınları ayıltacak Sur sahibi İsrâfil'e; indinde şan şeref sahibi olan, sana itaat ederek yüksek bir yere ulaşan Mikail'e; vahyinin emini, gökler ehlinin yanında kendisine itaat edilen, nezdinde saygın olan, katında mukarrep (yakınlaştırılmış) olan Cebrail'e; perdeler meleklerine müvekkel olan Ruh'a (bir melek) ve senin emrinden olan Ruh'a salât eyle. Onlara da, onlardan alttaki, göklerinin sakinleri, mesajlarını

وَأَهْلِ الْأَمَانَةِ عَلَى رِسَالَاتِكَ، وَالَّذِينَ لَا تَدْخُلُهُمْ سَأْمَةٌ مِنْ  
 دُؤُوبٍ، وَلَا إِعْيَاءٍ مِنْ لُغُوبٍ، وَلَا فُتُورٍ، وَلَا تَشْغَلُهُمْ عَنْ  
 تَسْبِيحِكَ الشَّهَوَاتُ، وَلَا يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِيمِكَ سَهُوَ الْغَفَلَاتِ،  
 الْخُشْعُ الْأَبْصَارِ فَلَا يَرُومُونَ النَّظَرَ إِلَيْكَ، النَّوَكِسُ الْأَذْقَانِ  
 الَّذِينَ قَدْ طَالَتْ رَغَبَتُهُمْ فِيمَا لَدَيْكَ، الْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِكْرِ آلَاتِكَ،  
 وَالْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِكَ وَجَلَالَ كِبْرِيَاؤِكَ، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ  
 إِذَا نَظَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ تَزْفِرُ عَلَى أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ: سُبْحَانَكَ مَا  
 عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ.

فَصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَعَلَى الرَّوْحَانِيِّينَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ، وَأَهْلِ الزُّلْفَةِ  
 عِنْدَكَ، وَحُمَالِ الْغَيْبِ إِلَى رُسُلِكَ، وَالْمُؤْتَمِنِينَ عَلَى وَحْيِكَ،  
 وَقَبَائِلِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ اخْتَصَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ، وَأَعْنَيْتَهُمْ  
 عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِتَقْدِيرِكَ، وَأَسْكَنْتَهُمْ بُطُونَ أَطْبَاقِ  
 سَمَاوَاتِكَ، وَالَّذِينَ عَلَى أَرْجَائِهَا إِذَا نَزَلَ الْأَمْرُ بِتَمَامٍ وَعَدِكَ،  
 وَخُزَانَ الْمَطَرِ، وَزَوَاجِرِ السَّحَابِ، وَالَّذِي بِصَوْتِ زَجْرِهِ

iletmekte güvenilir olan, çalışmaktan bıkkınlık duymayan, zor işlerden yorulup yılmayan, nefsanî istekleri kendilerini seni tenzih etmekten alıkoymayan, gafletler unutkanlığıyla seni ululamaktan geri kalmayan, yere bakan gözleriyle sana doğru bakmaya kastetmeyen, çenelerini aşağı indirmiş, katındakine büyük rağbet duyan, nimetlerini anmaya aşırı derecede düşkün olan, azametini ve büyüklüğünün yüceliği karşısında alçalan, günah ehline karşı cehennem uğultusunu görünce; "Her türlü eksiklikten münezzehsin sen! Sana hakkıyla ibadet etmedik." diyen meleklerine de (salât eyle).

Bütün bunlara salât ettiğin gibi, rahmet meleklerine; katında yakınlık sahibi olanlara; gaybı peygamberlerine taşıyanlara; vahyinin eminleri olanlara; kendin için ayırdığın, kutsamanla kendilerini yiyip içmekten müstağni kıldığın ve gök tabakalarının aralarına yerleştirdiğin melekler kabilelerine; vaadinin sona erdiğine dair emrin indiğinde (kıyamet koptuğunda) göklerin uçlarına dizilecek olanlara; yağmur hazinelerinin bekçilerine; bulutları sürenlere; (bulutları) sürmesiyle gök gürültülerinin duyulmasına,

يُسْمَعُ زَجَلُ الرُّعُودِ، وَإِذَا سَبَّحَتْ بِهِ حَفِيفَةُ السَّحَابِ التَّمَعَّتْ  
صَوَاعِقُ البُرُوقِ، وَ مُشِيْعِي التَّلْجِ وَ البَرْدِ، وَ الهَابِطِينَ مَعَ قَطْرِ  
المَطْرِ إِذَا نَزَلَ، وَ القَوَامِ عَلَى خَزَائِنِ الرِّيَّاحِ، وَ المَوَكِّلِينَ  
بِالجِبَالِ فَلَا تَزُولُ، وَ الَّذِينَ عَرَفْتَهُمْ مَتَاقِيلَ المِيَاهِ، وَ كَيْلَ مَا  
تَحْوِيهِ لَوَاعِجِ الأمْطَارِ وَ عَوَاجِهَا، وَ رُسُلِكَ مِنَ المَلَائِكَةِ إِلَى  
أَهْلِ الأَرْضِ بِمَكْرُوهِ مَا يَنْزِلُ مِنَ البَلَاءِ، وَ مُحْبُوبِ الرِّخَاءِ،  
وَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَ الحَفِظَةِ الكِرَامِ الكَاتِبِينَ، وَ مَلِكِ المَوْتِ  
وَ أَعْوَانِهِ، وَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ رُومَانَ فَتَانَ القُبُورِ، وَ الطَّائِفِينَ  
بِالبَيْتِ المَعْمُورِ، وَ مَالِكٍ، وَ الخَزَنَةَ، وَ رِضْوَانَ، وَ سَدَنَةَ الجِنَانِ،  
وَ الَّذِينَ ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾،  
وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾  
وَ الرِّبَانِيَّةِ الَّذِينَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴾ \* ثُمَّ الجَحِيمِ  
صَلُّوهُ ﴾، ابْتَدَرُوهُ سِرَاعًا وَ لَمْ يُنْظَرُوهُ، وَ مَنْ أَوْهَمْنَا ذِكْرَهُ، وَ لَمْ  
نَعْلَمْ مَكَانَهُ مِنْكَ، وَ بِأَيِّ أَمْرٍ وَكَلْتَهُ، وَ سُكَّانِ الهَوَاءِ وَ الأَرْضِ

birikmiş bulutları yüzdürmekle şimşeklerin çakmasına vesile olan meleğ; kar ve doluyu uğurlayanlara; yağmur damlalarıyla birlikte inenlere; rüzgârların hazineleriyle ilgilenenlere; yerinden oynamasın diye dağları tutmakla görevli olanlara; suların ölçüleri, şiddetli ve sağanak yağmurların ölçeğiyle tanıştırdıklarına; istenmeyen belâlarla veya sevilen bollukla yeryüzüne gönderdiğin meleklerine; çok kıymetli, iyilik sever elçilerine; çok değerli, (amelleri) yazan koruyuculara; ölüm meleği ve yardımcılarına; (kabir sorgulayıcıları) Münker ve Nekir'e; kabir ehlini sınava tâbi tutan Ruman'a; Beyt-i Mamur etrafında tavaf edenlere; Malik'e ve (cehennem) bekçilerine; Rızvan'a ve cennetlerin hizmetçilerine; **"Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda ona isyan etmeyen ve kendilerine emredilene yapan"** (Tahrîm, 6) meleklerle; (cennet ehline); **"Selâm size, sabrettiğiniz için; (dünya) yurdun(un) sonu ne güzel!"** (Ra'd, 24) diyenlere; kendilerine; **"Tutun onu! Derhâl bağlayın onu! Sonra cehenneme atın onu!"** (Hâkka, 30-31) dendiği zaman bekletmeden hemen emri yerine getiren zebânîlere; anmadığımız, katındaki yerini, ne işle memur kıldığını bilmediğimiz diğerlerine; havadakilere, yerdekilere,

وَالْمَاءِ، وَ مَنْ مِنْهُمْ عَلَى الْخَلْقِ، فَصَلِّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ  
نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ، وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً تَزِيدُهُمْ كَرَامَةً  
عَلَى كَرَامَتِهِمْ، وَ طَهَّارَةً عَلَى طَهَّارَتِهِمْ.

اللَّهُمَّ وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ، وَ بَلَغْتَهُمْ صَلَاتِنَا  
عَلَيْهِمْ، فَصَلِّ عَلَيْهِمْ بِمَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِمْ، إِنَّكَ  
جَوَادٌ كَرِيمٌ.

sudakilere ve yaratıklar üzerindeki denetleyicilere, bütün bunlara her nefsin bir sürücü (melek) ve bir tanık (melek) eşliğinde geleceği gün salât eyle. Şereflerine şeref katacak, temizliklerini artıracak bir salâtle onlara salât eyle.

Allah'ım! Meleklerine ve elçilerine salât ettiğin, bizim salâtımızı da onlara ilettiğin zaman, senden gelen başarıyla onları güzellikle anmamızdan dolayı bize de salât eyle. Hiç kuşkusuz, sen çok cömertsin; üstün kerem sahibisin.



٤- وَ كَانَ مِنْ كُفَّائِهِ لَمَلِيهِ السَّلَامُ

فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَتْبَاعِ الرَّسُولِ وَ مُصَدِّقِيهِمْ

اللَّهُمَّ وَ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ، وَ مُصَدِّقُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْغَيْبِ،  
عِنْدَ مُعَارَضَةِ الْمُعَانِدِينَ لَهُمْ بِالتَّكْذِيبِ، وَالْإِشْتِيَاقِ إِلَى  
الْمُرْسَلِينَ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، فِي كُلِّ دَهْرٍ وَ زَمَانٍ أُرْسِلَتْ فِيهِ  
رَسُولًا، وَ أَقَمْتَ لِأَهْلِهِ دَلِيلًا، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، مِنْ أَيْمَةِ الْهُدَى، وَ قَادَةَ أَهْلِ التَّقَى، عَلَى  
جَمِيعِهِمُ السَّلَامُ، فَادْكُرْهُمْ مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ وَ رِضْوَانٍ.

اللَّهُمَّ وَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ، خَاصَّةً الَّذِينَ أَحْسَنُوا الصَّحَابَةَ،  
وَالَّذِينَ أَبْلَوْا الْبَلَاءَ الْحَسَنَ فِي نَصْرِهِ، وَ كَانَفُوهُ، وَ أَسْرَعُوا إِلَى  
وِقَادَتِهِ، وَ سَابَقُوا إِلَى دَعْوَتِهِ، وَ اسْتَجَابُوا لَهُ، حَيْثُ أَسْمَعُهُمْ

#### 4- Peygamberlere Tâbi Olan ve Onları Tasdik Edenlere Salâtını İçeren Duası

Allah'ım! Yeryüzü ehlinde peygamberlere tâbi olanları; düşmanlar yalanlamalarıyla peygamberlere karşı çıktıkları zaman peygamberleri giyaben (kalben) doğrulayanları; imanın hakikatleriyle onlara gönül verenleri; Adem'den Muhammed'e –Allah'ın salât ve selâmı ona ve soyuna olsun– kadar her asır ve zamanda o asrın insanları için delil olarak gönderdiğin hidayet imamlarına, takva ehlinin önderlerine –hepsine selâm olsun– uyanları kendinden bir mağfiret ve rızvanla an.

Allah'ım! Özellikle de Muhammed'in ashabının, sahabîliği bilip hakkını eda edenlerin, ona yardımda güzel bir imtihan verenlerin, onu destekleyip himaye edenlerin, koşarak elçiliğine inananların, davetini kabulde yarışıp öne geçenlerin, Rabbinin mesajlarını duyururken kendisine icabet edenlerin;

حُجَّةَ رِسَالَاتِهِ، وَفَارَقُوا الْأَرْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ فِي إِظْهَارِ كَلِمَتِهِ،  
 وَ قَاتَلُوا الْأَبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ فِي تَشْيِيتِ نُبُوتِهِ، وَأَنْتَصَرُوا بِهِ، وَ  
 مَنْ كَانُوا مُنْطَوِينَ عَلَى مَحَبَّتِهِ، يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ فِي  
 مَوَدَّتِهِ، وَالَّذِينَ هَجَرْتَهُمُ الْعَشَائِرُ إِذْ تَعَلَّقُوا بِعُرْوَتِهِ، وَأَنْتَفَتْ  
 مِنْهُمْ الْقَرَابَاتُ إِذْ سَكَنُوا فِي ظِلِّ قَرَابَتِهِ، فَلَا تَنْسَ لَهُمُ اللَّهُمَّ  
 مَا تَرَكُوا لَكَ وَفِيكَ، وَ أَرْضِيهِمْ مِنْ رِضْوَانِكَ، وَ بِمَا حَاشُوا  
 الْخَلْقَ عَلَيْكَ، وَ كَانُوا مَعَ رَسُولِكَ دُعَاءَ لَكَ إِلَيْكَ، وَ اشْكُرْهُمْ  
 عَلَى هَجْرِهِمْ فِيكَ دِيَارَ قَوْمِهِمْ، وَ خُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ الْمَعَاشِ  
 إِلَى ضَيْقِهِ، وَ مَنْ كَثُرَتْ فِي إِعْزَازِ دِينِكَ مِنْ مَظْلُومِهِمْ.

اللَّهُمَّ وَ أَوْصِلْ إِلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، الَّذِينَ يَقُولُونَ: ﴿ رَبَّنَا  
 اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ خَيْرَ جَزَائِكَ، الَّذِينَ  
 قَصَدُوا سَمْتَهُمْ، وَ تَحَرَّوْا وَجْهَتَهُمْ، وَ مَضَوْا عَلَى شَاكِلَتِهِمْ، لَمْ  
 يَنْهَيْهِمْ رَيْبٌ فِي بَصِيرَتِهِمْ، وَ لَمْ يَخْتَلِجْهُمْ شَكٌّ فِي قَفْوِ آثَارِهِمْ،  
 وَ الْإِتِّمَامَ بِهَدَايَةِ مَنَارِهِمْ، مُكَانِفِينَ وَ مُوَازِرِينَ لَهُمْ، يَدِينُونَ

dâvâsı uğruna eşleri ve çocuklarından ayrılanların, nübüvvetini sağlamlaştırmak için babaları ve oğullarıyla savaşıp onun bereketiyle zafere ulaşanların, gönüllerinde onun sevgisini besleyerek bu sevgiyle asla zarara uğramayacak bir ticaret umanların, onun kulpuna yapışınca kabilelerinden dışlananların, ona yakınlık gölgesinde yer alınca akrabalıklarından çıkarılanların, Allah'ım, bunların senin için ve senin yolunda kaybettiklerini unutma. İnsanları senin (dininin) etrafında topladıkları, Resulünle birlikte sana davet ettikleri için hoşnutluğunla onları hoşnut et. Senin yolunda kavimlerinin memleketini terk ettikleri, geçim bolluğunu bırakıp geçim darlığına katlandıkları için onları ve dinini yüceltmek için sayılarını çoğalttığın mazlumları mükâfatlandır.

Allah'ım! Onları (ashabı) güzellikle izleyip; "**Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla.**" (Haşr, 10) diyen; onların yolunda yürüyen, onların yöneldiği yöne yönelen; onların mizaç ve meşreplerine göre hareket eden, hiçbir şüphe kendilerini onların basiretlerinden (inançlarından) geri çeviremeyen; onların izinde yürümekte, hidayet meşalelerine uymakta kuşkuya düşmeyen; onlara yardım eden; dinlerini din edinen; hidayetleriyle hidayet



بِدِينِهِمْ، وَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِمْ، يَتَفَقَّهُونَ عَلَيْهِمْ، وَ لَا يَتَّهَمُونَهُمْ فِيمَا  
أَدَّوْا إِلَيْهِمْ.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى التَّابِعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَ عَلَى  
أَزْوَاجِهِمْ، وَ عَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ، وَ عَلَى مَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ، صَلَاةً  
تَعْصِمُهُمْ بِهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ، وَ تَفْسُخُ لَهُمْ فِي رِيَاضِ جَنَّتِكَ، وَ  
تَمْنَعُهُمْ بِهَا مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ، وَ تُعِينُهُمْ بِهَا عَلَى مَا اسْتَعَانُوكَ  
عَلَيْهِ مِنْ بَرٍّ، وَ تَقِيهِمْ طَوَارِقَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ  
بِخَيْرٍ، وَ تَبْعَثُهُمْ بِهَا عَلَى اعْتِقَادِ حُسْنِ الرَّجَاءِ لَكَ، وَ الطَّمَعِ  
فِيمَا عِنْدَكَ، وَ تَرْكِ التُّهْمَةِ فِيمَا تَحْوِيهِ أَيْدِي الْعِبَادِ، لِتُرُدَّهُمْ  
إِلَى الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ، وَ الرَّهْبَةِ مِنْكَ، وَ تُرْهِدَهُمْ فِي سَعَةِ الْعَاجِلِ،  
وَ تُحَبِّبَ إِلَيْهِمُ الْعَمَلَ لِلْآجِلِ، وَ الْإِسْتِعْدَادَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ،  
وَ تُهَوِّنَ عَلَيْهِمْ كُلَّ كَرْبٍ يَحِلُّ بِهِمْ يَوْمَ خُرُوجِ الْأَنْفُسِ مِنْ  
أَبْدَانِهَا، وَ تُعَافِيَهُمْ مِمَّا تَفَعُّ بِهِ الْفِتْنَةُ مِنْ مَحْذُورَاتِهَا، وَ كِتَابَةِ النَّارِ،  
وَ طُولِ الْخُلُودِ فِيهَا، وَ تُصَيِّرُهُمْ إِلَى أَمْنٍ مِنْ مَقِيلِ الْمُتَّقِينَ.

bulan; onlarla ittifak içinde olan; onları (Peygamber'den) kendilerine ilettiklerinde itham etmeyen **tâbiüne** de en iyi ödülünü ver.

Allah'ım! Günümüzden kıyamet gününe kadar gelip geçecek olan tâbiüne, onların eşlerine ve soylarına, içlerinden sana itaat edenlere salât eyle. Öyle bir salât ki, onunla onları sana karşı gelmekten koruyasın; cennet bahçelerinde yerlerini genişletesin; Şeytan'ın tuzağına düşmelerine engel olasın; senden medet umdukları iyi işlerde kendilerine yardımcı olasın; onları, ansızın hayırlı bir haberle kapıyı çalan hadiselerin dışında, gece gündüz demeyip beklenmedik bir zamanda baskın yapan felâketlerden koruyasın; onları rahmetine ümitli olmaya, katındakini arzu etmeye, kulların elindeki şeyler hususunda kötü yargılı olmamaya sürükleyesin. Böylece de onları sana rağbet etmeye ve senden korkmaya yöneltesin; dünya hayatına aldırışsız kılasın; onlara ahiret için çalışmayı, ölümden sonrası için hazırlanmayı sevdiresin; canların bedenlerden çıkacağı gün karşılaşacakları her zorluğu onlara kolaylaştırasın; onları korkunç fitnelerin meydana getireceği durumlardan, cehennem kavurucu ateşinden, orada sürekli kalmaktan kurtarasın; onları takva ehlinin güvenli dinlenme yerlerine (cennete) yerleştiresin.

٥- وَ كَانَ مِنْ حُفَاةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لِنَفْسِهِ وَ لِأَهْلِ وَ لِأَيَّتِهِ

يَا مَنْ لَا تَنْقُضِي عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ، صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ،  
وَ أَحْبَبْنَا عَنِ الْإِلْحَادِ فِي عَظَمَتِكَ.

وَ يَا مَنْ لَا تَنْتَهِي مُدَّةُ مُلْكِهِ، صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعْتَقَ  
رِقَابَنَا مِنْ تَقَمَّتِكَ.

وَ يَا مَنْ لَا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ، صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ،  
وَ اجْعَلْ لَنَا نَصِيبًا فِي رَحْمَتِكَ.

وَ يَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ رُؤْيَتِهِ الْأَبْصَارُ، صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ،  
وَ أَدْنِنَا إِلَى قُرْبِكَ.

وَ يَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ الْأَخْطَارُ، صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ،



### 5- Kendisi ve Velâyetine İnanan Dostları Hakkındaki Duası

Ey azametinin şaşılacak harikaları bitmek bilmeyen (yüce Allah)! Muhammed ve Âline (Ehl-i Beytine) salât eyle ve bizi azametinin hakkında eğriliğe saptırmaktan korusun.

Ey saltanatının süresi sona ermeyen (yüce Allah)! Muhammed ve Âline salât eyle ve boyunlarımızı ceza ve ukubetinden azat et.

Ey rahmetinin hazineleri tükenmeyen (yüce Allah)! Muhammed ve Âline salât eyle ve rahmetinden bizim için de bir pay ayır.

Ey gözlerin görmekten âciz olduğu (yüce Allah)! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi kurbuna (yakınlığına) yaklaştırsın.

Ey mertebesi yanında diğer bütün mertebeler küçük

وَ كَرَّمْنَا عَلَيْكَ .

وَا يَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ بَوَاطِنُ الْأَخْبَارِ، صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  
وَ لَا تَفْضَحْنَا لَدَيْكَ .

اللَّهُمَّ أَغْنِنَا عَنْ هَيْبَةِ الْوَهَّابِينَ بِهَيْبَتِكَ، وَ أَكْفِنَا وَ حَشَةَ الْقَاطِعِينَ  
بِصَلَّتِكَ، حَتَّى لَا نَرْغَبَ إِلَى أَحَدٍ مَعَ بَدْلِكَ، وَ لَا نَسْتَوْحِشَ  
مِنْ أَحَدٍ مَعَ فَضْلِكَ .

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ كِدِّ لَنَا، وَ لَا تَكِدْ عَلَيْنَا،  
وَ أَمْكُرْ لَنَا، وَ لَا تَمْكُرْ بِنَا، وَ أَدِلْ لَنَا وَ لَا تُدِلْ مِنَّا .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِنَا مِنْكَ، وَ أَحْفَظْنَا بِكَ، وَ اهْدِنَا  
إِلَيْكَ، وَ لَا تُبَاعِدْنَا عَنْكَ، إِنَّ مَنْ تَقَهَّ يَسْلَمْ، وَ مَنْ تَهَدَّ يَعْلَمْ،  
وَ مَنْ تُقَرِّبُهُ إِلَيْكَ يَغْنَمْ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَكْفِنَا حَدَّ نَوَائِبِ الزَّمَانِ، وَ شَرَّ  
مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ، وَ مَرَارَةَ صَوْلَةِ السُّلْطَانِ .

kalan (yüce Allah)! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi katında değerli kıl.

Ey haberlerin içyüzü indinde aşikâr olan (yüce Allah)! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi yanında rüsva etme.

Allah'ım! Bağışınla bizi, bağışta bulunanların bağışlarından müstağni kıl; ilişkilerini keserek bizi yalnızlığa itenlere karşı ihsan ve ikramınla bize yet ki, senin bağışınla başka hiçbir kimseye rağbet etmeyelim ve senin lütuf ve fazlınla hiçbir kimsenin uzaklaşmasıyla yalnızlık hissetmeyelim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizim aleyhimize değil, lehimize plân düzenle; zararımıza değil, yararımıza tuzak kur; bizi muzaffer kıl, bize karşı (kimseyi) zafere ulaştırma.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi kendinden koru; bizi kendinle koru; bizi kendine doğru hidayet et; bizi kendinden uzaklaştırma. Çünkü senin koruduğun, daima esenlik içinde olur; hidayet ettiğin, bilir; kendine yakınlaştırdığın, büyük bir kazanç elde eder.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi zamanın acımasız felâketlerine, Şeytan'ın kötü tuzaklarına, sultanın acı saldırısına karşı koru.

اللَّهُمَّ إِنَّمَا يَكْتَفِي الْمُكْتَفُونَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ  
وَ آلِهِ وَ أَكْفِنَا، وَ إِنَّمَا يُعْطَى الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلِ جَدَّتِكَ، فَصَلِّ  
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعْطِنَا، وَ إِنَّمَا يَهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ بِنُورِ  
وَ جِهَتِكَ، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَهْدِنَا.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَنْ وَالَيْتَ لَمْ يَضُرُّهُ خِذْلَانُ الْخَازِلِينَ، وَ مَنْ  
أَعْطَيْتَ لَمْ يَنْقُصْهُ مَنَعُ الْمَانِعِينَ، وَ مَنْ هَدَيْتَ لَمْ يُغْوِهِ إِضْلَالُ  
الْمُضِلِّينَ، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَمْنَعْنَا بِعِزِّكَ مِنْ عِبَادِكَ، وَ  
أَغْنِنَا عَنْ غَيْرِكَ بِإِرْفَادِكَ، وَ اسْلُكْ بِنَا سَبِيلَ الْحَقِّ بِإِرْشَادِكَ.  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ سَلَامَةَ قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ  
عَظَمَتِكَ، وَ فَرَاغَ أَبْدَانِنَا فِي شُكْرِ نِعْمَتِكَ، وَ انْطِلَاقَ أَلْسِنَتِنَا فِي  
وَ صِفِ مِتَّتِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ دُعَاتِكَ الدَّاعِينَ  
إِلَيْكَ، وَ هِدَاتِكَ الدَّالِّينَ عَلَيْكَ، وَ مِنْ خَاصَّتِكَ الْخَاصِّينَ  
لَدَيْكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

Allah'ım! Yetinenler, senin gücünün fazlıyla yetinirler. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bize yet. Bağışta bulunanlar, senin bağışının fazlasıyla bağışta bulunurlar. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bize bağışta bulun. Hidayet bulanlar, senin yüzünün nuruyla hidayet bulurlar. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi (doğru yola) hidayet et.

Allah'ım! Sen kime yardım ettiysen, artık kimse onu zelil ve hor edemez. Kime verdiysen, artık kimse ondan bir şey eksiltemez. Kimi doğru yola hidayet ettiysen, artık kimse onu şaşırtamaz, saptıramaz. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve izzetinle bizi kullarından (gelecek zararlardan) koru; yardımınla bizi senden başkasından müstağni kıl; yol göstermenle bizi hak yolda yürüt.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kalplerimizin selâmetini azametini anmakta, bedenlerimizin rahatını nimetlerine şükretmekte karar kıl ve dillerimizi minnettar kaldığımız iyiliklerini anlatmak için aç.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi sana doğru çağırın davetçilerden, sana doğru kılavuzluk eden hidayetçilerden et; katında özel bir yeri olan kullarından kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

٦- وَ كَانَ مِنْ كُفَّائِهِ لَمَلَيْهِ السَّلَامُ

عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ بِقُوَّتِهِ، وَ مَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ،  
وَ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدًّا مَحْدُودًا، وَ أَمَدًا مَمْدُودًا، يُوَلِّجُ  
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ، وَ يُوَلِّجُ صَاحِبَهُ فِيهِ، بِتَقْدِيرِ  
مَنُهِ لِلْعِبَادِ فِيمَا يَعْذُوهُمْ بِهِ، وَ يُنْشِئُهُمْ عَلَيْهِ، فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلَ  
لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ التَّعَبِ، وَ نَهَضَاتِ النَّصَبِ، وَ جَعَلَهُ  
لِبَاسًا لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَ مَنَامِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَامًا  
وَ قُوَّةً، وَ لِيَنَالُوا بِهِ لَذَّةً وَ شَهْوَةً، وَ خَلَقَ لَهُمُ النَّهَارَ مُبْصِرًا  
لِيَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ، وَ لِيَسْتَسَبِّبُوا إِلَى رِزْقِهِ، وَ يَسْرَحُوا فِي  
أَرْضِهِ، طَلَبًا لِمَا فِيهِ نَيْلُ الْعَاجِلِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، وَ دَرَكُ الْآجِلِ  
فِي آخِرِيهِمْ، بِكُلِّ ذَلِكَ يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ، وَ يَبْلُوُ أَخْبَارَهُمْ، وَ

## 6- Sabah ve Akşam Vakitlerinde Okuduđu Dua

Hamd Allah'a ki, gücüyle gece ve gündüzü yarattı; kudretiyle aralarında ayrıcalık koydu; her biri için belli bir sınır, belli bir süre tayin etti; geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içine sokar. Kullarının beslenme ve gelişmesini sağlamak için onun bir plânıdır bu. Bu plânı geređi, yorucu hareketler ve meşakkatli işlerin ardından dinlenmeleri için geceyi yarattı; uyu-yup dinlenerek güç ve enerji biriktirmeleri, ayrıca lezzet ve şehvetlerine ulaşmaları için onu bir örtü kıldı. Gündüzü de onlar için aydınlık kıldı ki, Allah'ın fazlından nasiplerini arasınlar; rızkını elde etmek için çalışıp çabalasınlar; dünya ihtiyaçlarına ulaşip ahiret mutluluđunu kazanmak için arzında dolaşsınlar. Böylece Allah, onların durumlarını düzeltir; onları imtihan eder; itaat zamanlarında, farzlarının

يَنْظُرُ كَيْفَ هُمْ فِي أَوْقَاتِ طَاعَتِهِ، وَ مَنَازِلِ فُرُوضِهِ، وَ مَوَاقِعِ  
أَحْكَامِهِ ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ  
أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾.

اللَّهُمَّ فَلكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَلَقْتَ لَنَا مِنَ الْإِصْبَاحِ، وَ مَتَّعْنَا بِهِ  
مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ، وَ بَصَّرْتَنَا مِنْ مَطَالِبِ الْأَقْوَاتِ، وَ وَقَيْتَنَا فِيهِ  
مِنْ طَوَارِقِ الْآفَاتِ.

أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا بِجُمْلَتِهَا لَكَ، سَمَاوُهَا وَ  
أَرْضُهَا، وَ مَا بَشَتْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، سَاكِنُهُ وَ مُتَحَرِّكُهُ، وَ  
مُقِيمُهُ وَ شَاخِصُهُ، وَ مَا عَلَا فِي الْهَوَاءِ، وَ مَا كَنَّ تَحْتَ الشَّرَى.  
أَصْبَحْنَا فِي قَبْضَتِكَ، يَحْوِينَا مُلْكُكَ وَ سُلْطَانُكَ، وَ تَضَمَّنَا  
مَشِيئَتِكَ، وَ نَتَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِكَ، وَ نَتَقَلَّبُ فِي تَدْبِيرِكَ، لَيْسَ لَنَا  
مِنَ الْأَمْرِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ، وَ لَا مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ.

وَ هَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ، وَ هُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، إِنْ أَحْسَنَّا  
وَ دَعَعْنَا بِحَمْدِهِ، وَ إِنْ أَسَأْنَا فَارْقَنَا بِذَمِّهِ.



söz konusu olduğu yerlerde ve hükümlerinin uygulanması gerektiği durumlarda nasıl davrandıklarına bakarak, **"Kötü işler yapanları yaptıklarıyla cezalandırır; iyi işler yapanları da en güzel mükâfatla ödülendirir."** (Necm, 31)

Allah'ım! Sabahı bizim için yarıp çıkardığın, gündüzün ışığından bizi yararlandırduğun, rızkların aranaacağı yerleri bize öğrettiğin, belâ ve afetlerden bizi koruduğun için sana hamdolsun.

Biz ve tüm şeyler; gök, yer ve onlarda bulunan canlı cansız, hareketli hareketsiz, havada yükselen, yer altında gizli bulunan her şey seniniz; senin yed-i kudretindeyiz. Mülkün ve saltanatın bizi kapsamakta, iraden bizi bir arada tutmaktadır. Senin emrin doğrultusunda bir şeyler yapabilmekte, tedbirin yönünde hareket etmekteyiz. Senin hükmettiğinden başka bir durum ve senin verdiğinden başka bir hayır, bizim için söz konusu değildir.

(Allah'ım!) Bu (gün), yeni bir gündür; tanıklık etmeye hazır bir şahittir. Güzel işler yaparsak, övgüyle bizimle vedalaşır; kötü işler yaparsak, yergiyile bizden ayrılır.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَارْزُقْنَا حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ،  
وَاعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ، بِارْتِكَابِ جَرِيرَةٍ، أَوْ اقْتِرَافِ  
صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ، وَاجْزِلْ لَنَا فِيهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ، وَأَخِلْنَا فِيهِ  
مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَامْلَأْ لَنَا مَا بَيْنَ طَرْفَيْهِ حَمْدًا وَشُكْرًا، وَاجْرَأْ  
وَذُخْرًا، وَفَضْلًا وَإِحْسَانًا.

اللَّهُمَّ يَسِّرْ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ مَوْجِبَاتِنَا، وَامْلَأْ لَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا  
صَحَائِفَنَا، وَلَا تُخْزِنَا عِنْدَهُمْ بِسُوءِ أَعْمَالِنَا.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِهِ حَظًّا مِنْ عِبَادِكَ، وَ  
نَصِيبًا مِنْ شُكْرِكَ، وَشَاهِدَ صِدْقٍ مِنْ مَلَائِكَتِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاحْفَظْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا، وَمِنْ  
خَلْفِنَا، وَعَنْ أَيْمَانِنَا، وَعَنْ شَمَائِلِنَا، وَمِنْ جَمِيعِ نَوَاحِينَا، حِفْظًا  
عَاصِمًا مِنْ مَعْصِيَتِكَ، هَادِيًّا إِلَى طَاعَتِكَ، مُسْتَعْمِلًا لِمَحَبَّتِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَوَقِّفْنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، وَ

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onunla (günle) iyi birlikteliği bize nasip et; bir suç işleyerek, küçük veya büyük bir günaha mürtekip olarak kötü bir şekilde ondan ayrılmaktan bizi korusun. Bize bu günde bol bol iyilikler yaz; kötülüklerden arındır ve onun (günün) iki ucunun arasını hamd, şükür, mükâfat, birikim, lütuf ve ihsan ile doldur.

Allah'ım! Pek değerli yazıcı meleklerine bizden yana çekecekleri zahmeti kolaylaştır; amel defterlerimizi iyiliklerimizle doldur; bizi onların yanında rüsva etme.

Allah'ım! Bize bu günün saatlerinin her bir saatinde kullarından bir pay, şükründen bir nasip ve meleklerinden bir doğruluk tanığı ayır.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve bütün yönlerimizden korusun. Bu korumanı, bizi sana karşı günah işlemekten alıkoysun, sana itaat etmeye sevk etsin, sevgini celp etsin.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi bu günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde

لَيْلِنَا هَذِهِ، وَ فِي جَمِيعِ أَيَّامِنَا لِاسْتِعْمَالِ الْخَيْرِ، وَ هِجْرَانِ  
الشَّرِّ، وَ شُكْرِ النِّعَمِ، وَ اتِّبَاعِ السُّنَنِ، وَ مُجَانِبَةِ الْبِدْعِ، وَ الْأَمْرِ  
بِالْمَعْرُوفِ، وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ حَيَاةِ الْإِسْلَامِ، وَ انْتِقَاصِ  
الْبَاطِلِ وَ إِذْلَالِهِ، وَ نُصْرَةِ الْحَقِّ وَ إِعْزَازِهِ، وَ إِرْشَادِ الضَّالِّ، وَ  
مُعَاوَنَةِ الضَّعِيفِ، وَ إِدْرَاكِ اللَّهْفِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْهُ أَيَّمَنَ يَوْمِ عَهْدِنَاهُ، وَ  
أَفْضَلَ صَاحِبِ صَحْبِنَاهُ، وَ خَيْرَ وَقْتِ ظَلَلْنَا فِيهِ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ  
أَرْضِي مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِكَ، أَشْكُرُهُمْ  
لِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ نِعْمِكَ، وَ أَقْوَمُهُمْ بِمَا شَرَعْتَ مِنْ شَرَائِعِكَ، وَ  
أَوْفَقَهُمْ عَمَّا حَذَّرْتَ مِنْ نَهْيِكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيدًا، وَ أَشْهَدُ سَمَاءَكَ وَ  
أَرْضَكَ، وَ مَنْ أَسْكَنْتَهُمَا مِنْ مَلَائِكَتِكَ، وَ سَائِرِ خَلْقِكَ، فِي  
يَوْمِي هَذَا، وَ سَاعَتِي هَذِهِ، وَ لَيْلَتِي هَذِهِ، وَ مُسْتَقَرِّي هَذَا،  
أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، قَائِمٌ بِالْقِسْطِ،

hayrı işlemeye, şerri terk etmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bid'atlerden kaçınmaya, marufu (iyiliği) emretmeye, münkerden (kötülükten) sakındırmaya, İslâm'ın bekçiliğini yapmaya, batılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmaşa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya muvaffak et.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu günü yaşadığımız en kutlu gün, birlikte olduğumuz en faziletli arkadaş ve geçirdiğimiz en hayırlı vakit kıl. Bizi bütün yaratıklarının arasında üzerlerinden gece ve gündüz geçen en hoşnut, verdiği nimetlere en çok şükreden, koyduğun yasalara uymakta en sebatlı ve sakındırdığın yasaklardan en çok kaçınan kullarından kıl.

Allah'ım! Ben bu günde, bu saatte, bu gecede ve bulunduğum bu yerde, seni tanık tutuyorum ve tanık olarak sen yetersin; göğü, yeri, onlarda yerleştirdiğin meleklerini ve diğer yaratıklarını da tanık tutuyorum ki ben, şuna şehadet etmekteyim: Sen Allah'sın; senden başka ilâh yoktur. Adaleti ayakta tutarsın;

عَدْلٌ فِي الْحُكْمِ، رَوْوْفٌ بِالْعِبَادِ، مَالِكٌ الْمُلْكِ، رَحِيمٌ بِالْخَلْقِ،  
وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ، وَ خَيْرُكَ مِنْ خَلْقِكَ، حَمَلْتَهُ  
رِسَالَتَكَ فَأَدَّأَهَا، وَ أَمَرْتَهُ بِالنُّصْحِ لِأُمَّتِهِ فَصَحَّ لَهَا.

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، أَكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ  
خَلْقِكَ، وَ آتِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا آتَيْتَ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ، وَ اجْزِهِ  
عَنَّا أَفْضَلَ وَ أَكْرَمَ مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَنْبِيَائِكَ عَن أُمَّتِهِ، إِنَّكَ  
أَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْجَسِيمِ، الْغَافِرُ لِلْعَظِيمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ مِنْ كُلِّ  
رَحِيمٍ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، الْأَخْيَارِ  
الْأَتْجَبِينَ.

hükümünde adilsin; kullarına şefkatlisin; mülkün maliki ve sahibisin; yaratıklarına pek merhametlisin. (Yine şehadet etmekteyim ki:) Muhammed senin kulun, resulün ve yaratıkların içinde seçip beğendiğin kimsedir. Peygamberlik görevini ona yükledin, lâıyıkıyla yerine getirdi; ümmetini öğütlemesini emrettin, öğütledi.

Allah'ım! Yaratıklarından herhangi birine ettiğin en çok salâtı Muhammed ve Âline eyle; kullarından herhangi birine verdiğin en iyi şeyi bizden taraf ona ver ve peygamberlerinden herhangi birine ümmetinden taraf verdiğin en iyi ve en değerli ödülü bizden taraf ona ver. Hiç şüphesiz, sen büyük nimetlerle ihsan edensin; büyük günahları bağışlayansın; sen her merhametliden daha merhametlisin. O hâlde, Muhammed ve onun tertemiz, seçkin ve asil Âline salât eyle.

۷- وَ كَانَ مِنْ حَمَائِهِ مَلِيهِ السَّلَامُ

إِذَا عَرَضَتْ لَهُ مَهْمَةٌ أَوْ نَزَلَتْ بِهِ مُلِمَّةٌ وَعِنْدَ الْكَرْبِ

يَا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عَقْدُ الْمَكَارِهِ، وَ يَا مَنْ يُفْتَأُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ،  
وَ يَا مَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَجِ، ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ  
الصِّعَابُ، وَ تَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابُ، وَ جَرَى بِقُدْرَتِكَ  
الْقَضَاءُ، وَ مَضَتْ عَلَى إِرَادَتِكَ الْأَشْيَاءُ، فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ  
قَوْلِكَ مُؤْتَمِرَةٌ، وَ بِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ مُنْزَجِرَةٌ. أَنْتَ الْمَدْعُوُّ  
لِلْمُهْمَاتِ، وَ أَنْتَ الْمَفْرَعُ فِي الْمُلِمَّاتِ، لَا يَنْدَفِعُ مِنْهَا إِلَّا مَا  
دَفَعْتَ، وَ لَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إِلَّا مَا كَشَفْتَ.

وَ قَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ مَا قَدْ تَكَادَنِي ثِقْلُهُ، وَ أَلَمَّ بِي مَا قَدْ  
بَهْظَنِي حَمْلُهُ، وَ بِقُدْرَتِكَ أَوْرَدْتَهُ عَلَيَّ، وَ بِسُلْطَانِكَ وَجَّهْتَهُ إِلَيَّ،



**7- Zor Bir İşle Karşılaştığında veya Başına  
Üzücü Bir Hadise Geldiğinde ve Musibet  
Zamanlarında Okuduğu Dua**

Ey mihnet düğümleri kendisiyle çözülen! Ey zorluklar sınırı kendisiyle aşılan! Ey kurtuluş ferahlığına kendisiyle kavuşulan (yüce Allah)! Kudretin karşısında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş ve her şey iraden doğrultusunda gelip geçmiştir. Her şey, söylemene gerek kalmadan sırf dilemenle emir almakta; nehyine ihtiyaç duyulmadan sırf iradenle sakınmakta. Önemli işler için çağrılan sensin. Musibetlerde sığınılacak sensin. Felâketleri defedecek olan sensin. Sıkıntıları giderecek olan sensin.

Ey Rabbim! Ağırılığı altında ezildiğim felâketler üzerine çökmüş; tahammülü çok güç olan musibetler gelip bana çatmış. Bunları kudretinle sen bana getirmiş, saltanatınla sen bana yöneltmişsin. Senin getir-

فَلَا مُصَدِّرَ لِمَا أوردَتْ، وَلَا صَارِفَ لِمَا وَجَّهَتْ، وَلَا فَاتِحَ  
لِمَا أَغْلَقْتَ، وَلَا مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ، وَلَا مُبَسِّرَ لِمَا عَسَّرْتَ، وَ  
لَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ.

فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَافْتَحْ لِي يَا رَبِّ بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ،  
وَأكْسِرْ عَنِّي سُلْطَانَ الْهَمِّ بِحَوْلِكَ، وَأَنْلِنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا  
شَكَوْتُ، وَادْفِنِي حَلَاوَةَ الصُّنْعِ فِيمَا سَأَلْتُ، وَهَبْ لِي مِنْ  
لُدُنْكَ رَحْمَةً وَفَرَجًا هَنِئِيًّا، وَاجْعَلْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجًا  
وَحَيًّا، وَلَا تَشْغَلْنِي بِالْإِهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهِدِ فُرُوضِكَ، وَاسْتِعْمَالِ  
سُنَّتِكَ.

فَقَدْ ضِغْتُ لِمَا نَزَلَ بِي يَا رَبِّ ذَرْعًا، وَامْتَلَأْتُ بِحَمَلِ مَا  
حَدَّثَ عَلَيَّ هَمًّا، وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَيَّ كَشَفِ مَا مُنِيتُ بِهِ، وَ  
دَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِيهِ، فَافْعَلْ بِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ، يَا  
ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

diğini kimse götüremez; senin yönelttiğini kimse geri çeviremez; senin kapattığını kimse açamaz; açtığını kimse kapatamaz; zorlaştırdığını kimse kolaylaştırmaz; hor ve zelil kıldığına kimse yardım edemez.

O hâlde ey Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzüme aç; gücünle üzüntü ve kederin üzerimdeki sultasını kır; şikâyetçi olduğum hususta bana bakışını güzelleştir; dilediğim konuda ihsanının tatlılığını bana tattır; bana kendi katından bir rahmet ve afiyet dolu bir rahatlık ver; bana kendi indinden acil bir kurtuluş yolu belirle; beni gamlanıp kederlenmekle meşgul ederek farzlarını yerine getirmekten, sünnetini uygulamaktan alıkoyma.

Ey Rabbim! Artık inen belâlara dayanamaz oldum; gelip çatan musibetlere katlanmaktan üzüntüyle dolup taşım. Sen, duçar olduğum sıkıntıyı gidermeye, içine düştüğüm durumu ortadan kaldırmaya kadirsin. O hâlde, hak etmesem de bunu bana yap. Ey büyük Arş'ın sahibi!

٨- وَ كَانَ مِنْ دُمَائِهِ مَلَأَهُ السَّلَامُ

فِي الْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَكَارِهِ وَ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ وَ مَذَامِ الْأَفْعَالِ  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيْجَانِ الْحَرِصِ، وَ سَوْرَةِ الْغَضَبِ، وَ  
غَلْبَةِ الْحَسَدِ، وَ ضَعْفِ الصَّبْرِ، وَ قِلَّةِ الْقَنَاعَةِ، وَ شَكَاةِ الْخُلُقِ،  
وَ إِلْحَاحِ الشَّهْوَةِ، وَ مَلَكَةِ الْحَمِيَّةِ، وَ مُتَابَعَةِ الْهَوَى، وَ مُخَالَفَةِ  
الْهُدَى، وَ سِنَةِ الْغَفْلَةِ، وَ تَعَاطِي الْكُلْفَةِ، وَ إِثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى  
الْحَقِّ، وَ الْإِضْرَارِ عَلَى الْمَأْتَمِّ، وَ اسْتِضْغَارِ الْمَعْصِيَةِ، وَ اسْتِكْبَارِ  
الطَّاعَةِ، وَ مِبَاهَاةِ الْمُكْثَرِينَ، وَ الْإِزْرَاءِ بِالْمُقَلِّينَ، وَ سُوءِ الْوِلَايَةِ  
لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا، وَ تَرْكِ الشُّكْرِ لِمَنْ اضْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا،  
أَوْ أَنْ نَعُضِدَ ظَالِمًا، أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفًا، أَوْ نَرُومَ مَا لَيْسَ لَنَا  
بِحَقِّ، أَوْ نَقُولَ فِي الْعِلْمِ بَعْضَ عِلْمِ.

## 8- Sevilmeyen Şeyler, Kötü Ahlâk ve Çirkin İşlerden Allah'a Sığınmakla İlgili Duası

Allah'ım! Hırsın kabarmasından, öfkenin sersemliğinden, hasedin galebesinden, sabrın zayıflığından, kanaatin azlığından, huyun kötülüğünden, şehvetin azmasından, bağnazlığın sultasından, nefsin tutkusuna uymaktan, hidayete karşı çıkmaktan, gaflet uykusundan, zorluklara düşmekten, batılı hakka yeğlemekten, günahlara ısrarla devam etmekten, günahı küçümsemekten, itaati büyük görmekten, zenginlerin övünmesinden, fakirleri hor görmekten, elimizin altındakilere kötü davranmaktan, bize iyilik yapanlara teşekkürü terk etmekten, zalime yardımcı olmaktan, mazlumu yalnız bırakmaktan, hakkımız olmayan bir şeyi istemekten ve bilgiyi gerektiren konularda bilgisiz konuşmaktan sana sığınırım.

وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ نَنْطَوِيَ عَلَى غَشِّ أَحَدٍ، وَأَنْ نُعْجَبَ بِأَعْمَالِنَا،  
وَنُؤَمِّدَ فِي آمَالِنَا.

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ السَّرِيرَةِ، وَاحْتِقَارِ الصَّغِيرَةِ، وَأَنْ يَسْتَحْوِذَ  
عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ، أَوْ يَنْكُبَنَا الزَّمَانُ، أَوْ يَتَهَضَّمَنَا السُّلْطَانُ.

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ تَنَاوُلِ الْإِسْرَافِ، وَمِنْ فُقْدَانِ الْكَفَافِ.

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَمِنْ الْفَقْرِ إِلَى الْأَكْفَاءِ، وَمِنْ  
مَعِيشَةٍ فِي شِدَّةٍ، وَمَيْتَةٍ عَلَى غَيْرِ عُدَّةٍ.

وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسْرَةِ الْعُظْمَى، وَالْمُصِيبَةِ الْكُبْرَى، وَاشْتَقَى  
الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْمَآبِ، وَحِرْمَانِ الثَّوَابِ، وَحُلُولِ الْعِقَابِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاعْزِزْنِي مِنْ كُلِّ ذَلِكِ بِرَحْمَتِكَ،  
وَاجْمِعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

Birini aldatma düşüncesini taşımaktan, amellerimizden dolayı kendimizi beğenmişlikten, uzun arzularla kendimizi avutmaktan sana sığınırız.

İçimizin kötülüğünden, küçük günahı önemsemekten, Şeytan'ın bizi kuşatmasından, zamanın baskımıza dert açmasından ve sultanın bizi ezmesinden sana sığınırız.

Saçıp savurmaktan ve yetecek kadar rızkı bulamaktan sana sığınırız.

Düşmanları sevindirecek bir durumdan, denklermize muhtaç olmaktan, sıkıntılı geçimden ve (ahirete götürecektir) azık olmaksızın ölmekten sana sığınırız.

En büyük teessüften (kıyamette duyulacak pişmanlıktan), en büyük musibetten (din hususunda duyarız olmaktan), en acı bedbahtlıktan (ahireti dünyaya satmaktan), dönülecek yerin kötülüğünden (cehen-neme varmaktan), sevaptan mahrum kalmaktan ve azaba duçar olmaktan sana sığınırız.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve rahmetinle beni ve kadın erkek tüm müminleri bütün bunlardan koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

٩- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الْإِشْتِيَاقِ إِلَى طَبِّ الْمَغْفِرَةِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صَيِّرْنَا إِلَى مَحْبُوبِكَ مِنَ  
التَّوْبَةِ، وَ أزلْنَا عَنْ مَكْرُوهِكَ مِنَ الْإِضْرَارِ.

اللَّهُمَّ وَ مَتَى وَفَقْنَا بَيْنَ نَقْصَيْنِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا، فَأَوْقِعِ النَّقْصَ  
بِأَسْرَعِهِمَا فَنَاءً، وَ اجْعَلِ التَّوْبَةَ فِي أطولِهِمَا بَقَاءً، وَ إِذَا هَمَمْنَا  
بِهِمَيْنِ يُرْضِيكَ أَحَدُهُمَا عَنَّا وَ يُسْخِطُكَ الْآخَرَ عَلَيْنَا، فَمِلْ بِنَا  
إِلَى مَا يُرْضِيكَ عَنَّا، وَ أَوْهِنِ قُوَّتَنَا عَمَّا يُسْخِطُكَ عَلَيْنَا، وَ لَا  
تُخَلِّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَفُوسِنَا وَ اخْتِيَارِهَا، فَإِنَّهَا مُخْتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ،  
إِلَّا مَا وَفَّقْتَ، أَمَارَةٌ بِالسُّوءِ، إِلَّا مَا رَحِمْتَ.



### 9- Yüce Allah'tan Bağışlanma Dilemeye Müştak Olma Hakkındaki Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi sevdiğin tövbeye muvaffak et; sevmediğin günah alışkanlığından kurtar.

Allah'ım! Din veya dünya ile ilgili iki eksiklikle karşılaştığımız zaman eksikliği, fani oluşu çok hızlı olan (dünya) ile ilgili kıl; bekası çok uzun olan (din) hususunda ise tövbeyi bize nasip et. (Allah'ım!) Biri seni bizden razı edecek, diğeri de seni bize karşı gazaba getirecek iki işe azmettiğimiz zaman bizi, seni bizden razı edecek işe yönelt ve seni bize karşı gazaba getirecek fiilde gücümüzü gevşet. Böyle durumlarda bizi, kendi nefsimizin seçimiyle baş başa bırakma. Çünkü o, senin başarıya ulaştırdığın hariç, batılı seçer; senin esirgediğin müstesna, kötülüğü emreder.

اللَّهُمَّ وَإِنَّكَ مِنَ الضُّعْفِ خَلَقْتَنَا، وَ عَلَى الْوَهْنِ بَنَيْتَنَا، وَمِنْ  
مَاءٍ مَهِينٍ ابْتَدَأْتَنَا، فَلَا حَوْلَ لَنَا إِلَّا بِقُوَّتِكَ، وَلَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا  
بِعَوْنِكَ.

فَأَيَّدْنَا بِتَوْفِيقِكَ، وَ سَدَّدْنَا بِتَسْدِيدِكَ، وَاعْمِ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا  
عَمَّا خَالَفَ مَحَبَّتِكَ، وَ لَا تَجْعَلْ لِسِيءٍ مِنْ جَوَارِحِنَا نُفُودًا  
فِي مَعْصِيَتِكَ.

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَاجْعَلْ هَمَسَاتِ قُلُوبِنَا، وَ  
حَرَكَاتِ أَعْضَائِنَا، وَ لَمَحَاتِ أَعْيُنِنَا، وَ لَهَجَاتِ أَلْسِنَتِنَا، فِي  
مُوجِبَاتِ ثَوَابِكَ، حَتَّى لَا تَفُوتَنَا حَسَنَةٌ نَسْتَحِقُّ بِهَا جَزَاءَكَ،  
وَ لَا تَبْقَى لَنَا سَيِّئَةٌ نَسْتَوْجِبُ بِهَا عِقَابَكَ.

Allah'ım! Hiç kuşku yok, sen bizi zaaftan yarattın; güçsüzlük temeli üzerine inşa ettin ve yaratılışımızı hakir bir sudan başlattın. Senin gücünden kaynaklandan başka bizim bir gücümüz yok; senin yardımına dayanandan başka bizim bir kuvvetimiz yok.

O hâlde, kendi başarınla bize yardım et; kendi ıslahınla bizi ıslah et; kalp gözümüzü sevginle bağdaşmayan şeye kapa ve uzuvlarımızdan hiçbirini günahlara daldırma.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kalplerimizin gizli niyetlerini, uzuvlarımızın hareketlerini, gözlerimizin işaretlerini ve dillerimizin konuştuğu sözleri, sevabını gerektiren şeylerle ilgili kıl ki, mükâfatını hak edecek bir iyiliği kaçırmayalım; cezalandırmanı gerektirecek bir kötülüğü de işlemeyelim.

١٠- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي اللَّجَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

اللَّهُمَّ إِنِّ تَشَأُ تَعْفُ عَنَّا فَبِفَضْلِكَ، وَ إِنِّ تَشَأُ تُعَذِّبُنَا فَبِعَدْلِكَ،  
فَسَهِّلْ لَنَا عَفْوَكَ بِمَنِّكَ، وَ أَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ بِتَجَاوُزِكَ، فَإِنَّهُ لَا  
طَاقَةَ لَنَا بِعَدْلِكَ، وَ لَا نَجَاةَ لِأَحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ.

يَا غَنِيَّ الْأَغْنِيَاءِ، هَا نَحْنُ عِبَادُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَ أَنَا أَفْقَرُ الْفُقَرَاءِ  
إِلَيْكَ، فَاجْبُرْ فَاقْتَنَا بِوَسْعِكَ، وَ لَا تَقْطَعْ رَجَاءَنَا بِمَنْعِكَ، فَتَكُونَ  
قَدْ أَشْقَيْتَ مَنْ اسْتَسْعَدَ بِكَ، وَ حَرَمْتَ مَنْ اسْتَرْفَدَ فَضْلَكَ،  
فَالِي مَنْ حِينِيذٍ مُنْقَلَبُنَا عَنْكَ؟ وَ إِلَى أَيِّنٍ مَذْهَبُنَا عَنْ بَابِكَ؟  
سُبْحَانَكَ، نَحْنُ الْمُضْطَرُّونَ الَّذِينَ أَوْجِبْتَ إِجَابَتَهُمْ، وَ أَهْلُ السُّوءِ

### 10- Yüce Allah'a Sığınmakla İlgili Duası

Allah'ım! Dilersen, lütfunla bizi affedersin; dilersen, adaletinle bize azap edersin. O hâlde, lütfunla, affını bizim için kolaylaştır; mağfiretinle, bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki; bizim, adaletine dayanacak gücümüz yoktur; affın olmadan hiçbirimiz için kurtuluş söz konusu değildir.

Ey ganilerin ganisi (yüce Allah)! Biz kulların, senin huzurundayız ve ben, sana muhtaç olanlar içerisinde en çok ihtiyacı olanım. O hâlde, geniş rahmetinle yoksulluğumuzu gider; rahmetini bizden esirgeyerek bizi ümitsizliğe düşürme. Aksi takdirde, seninle mutlu olmak isteyen bedbaht etmiş, fazlından yardım umanı mahrum bırakmış olursun. O zaman da senden başka kime yönelebilir, kapından başka hangi kapıya gidebiliriz ki?!

Sen, (her türlü eksiklikten) pak ve münezzehsin! Biz

الَّذِينَ وَعَدْتَ الْكَشْفَ عَنْهُمْ. وَ أَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ بِمَشِيئِكَ، وَ  
أَوْلَى الْأُمُورِ بِكَ فِي عَظَمَتِكَ، رَحْمَةً مِّنِ اسْتِرْحَامِكَ، وَ غَوْثُ  
مِنِ اسْتِعَاثِ بِكَ، فَارْحَمِ تَضَرُّعَنَا إِلَيْكَ، وَ أَعْنِنَا إِذْ طَرَحْنَا  
أَنْفُسَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ.

اللَّهُمَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ شَمِتَ بِنَا إِذْ شَايَعَنَاهُ عَلَى مَعْصِيَتِكَ،  
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تُشْمِتْهُ بِنَا بَعْدَ تَرْكِنَا إِلَيْهِ لَكَ،  
وَ رَغَبْتَنَا عَنْهُ إِلَيْكَ.

ise, dualarına icabet etmeyi söz verdiğin çaresizleriz; sıkıntılarını gidermeyi vadettiğin sıkılmışlarız. Ve sen, rahmetini dileyenden rahmetini esirgemez, senden medet umanı medetsiz bırakmazsın. Çünkü bu, iradenle uyuşmaz, büyüklüğüne yakışmaz. O hâlde, sana yalvarıp yakarmamıza (bakarak bize) acı ve karpına geldiğimiz için (lütfunla) bizi zengin kıl.

Allah'ım! Sana isyan etmek üzere Şeytan'a uyduğumuzda o, üstümüze güldü. Şu hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve senin için onu (Şeytan'ı) terk ettikten, ondan yüz çevirip sana yöneldikten sonra tekrar onu üstümüze güldürme.

۱۱- وَ كَانَ مِنْ حَمَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بِخَوَاتِمِ الْخَيْرِ

يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ، وَيَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ، وَ  
يَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اشْغَلْ  
قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، وَ أَلْسِنَتَنَا بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ شُكْرِ،  
وَ جَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ، فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ  
شُغْلٍ، فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَةٍ، لَا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبِعَةٌ، وَ لَا تَلْحُقُنَا  
فِيهِ سَأْمَةٌ، حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ السَّيِّئَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ  
مِنْ ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا، وَ يَتَوَلَّى كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُورِينَ بِمَا  
كُتُبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا.

وَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا، وَ تَصَرَّمَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنَا، وَ اسْتَحْضَرْتَنَا



### 11- Güzel Akıbet İstemiyle İlgili Duası

Ey anılması ananlar için şeref olan! Ey şükrü şükredenler için zafer olan! Ve ey itaati itaat edenler için kurtuluş olan (yüce Allah)! Muhammed ve Âline salât eyle ve kalplerimizi seni anmakla diğer bütün anmalardan, dillerimizi sana şükretmekle diğer bütün şükürlerden ve uzuvlarımızı sana itaat etmekle diğer bütün itaatlerden alıkoy. Şayet bizim için işten artakalan boş bir zaman mukadder ettiysen, onu selâmet boş zamanı kıl; ondan bir günah veya bir yorgunlukla ayrılmayalım. Böylece kötülükleri yazan melekler, kötülüklerimizin anılmadığı tertemiz bir sayfayla ve iyilikleri yazan melekler de, yazdıkları iyiliklerimizle bizden hoşnut olarak geri dönsünler.

(Allah'ım!) Muhammed ve Âline salât eyle ve hayatımızın günleri bittiği, ömrümüzün süresi sona erdiği

دَعْوَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ إِجَابَتِهَا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ  
آلِهِ، وَاجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِي عَلَيْنَا كِتَابَةَ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً،  
لَا تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتَرَحْنَاهُ، وَلَا مَعْصِيَةٍ اقْتَرَفْنَاهَا.  
وَلَا تَكْشِفْ عَنَّا سِتْرًا سَتَرْتَهُ عَلَي رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، يَوْمَ  
تَبْلُو أَخْبَارَ عِبَادِكَ، إِنَّكَ رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاكَ، وَ مُسْتَجِيبٌ لِمَنْ  
نَادَاكَ.

ve kabul etmekten başka çaremiz olmayan kaçınılmaz davetin (ölüm) gelip çattığı zaman, amellerimizi yazan meleklerin bizden kaydettikleri son ameli, kabul olmuş bir tövbe kıl ki, artık işlediğimiz bir günah veya isyandan dolayı bizi hesaba çekmeyesin.

(Rabbim!) Kullarını hesaba çektiğin gün tanıkların (melekler, peygamberler ve imamlar) gözleri önünde günahlarımızı örttüğün perdeyi açarak bizi rezil etme. Hiç kuşkusuz, sen, sana yalvarana pek merhametlisin; seni çağıranı cevapsız bırakmazsın.

۱۲- وَ كَانَ مِنْ دُمَائِهِ لَمَيِّهِ السَّلَامُ

فِي الْإِعْتِرَافِ وَ طَلَبِ التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

اللَّهُمَّ إِنَّهُ يَحْجُبُنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ خِلَالَ ثَلَاثٍ، وَ تَحْدُونِي  
عَلَيْهَا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ.

يَحْجُبُنِي أَمْرٌ أَمَرْتُ بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ، وَ نَهَى نَهَيْتَنِي عَنْهُ  
فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، وَ نِعْمَةٌ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَقَصَّرْتُ فِي شُكْرِهَا.

وَ يَحْدُونِي عَلَى مَسْأَلَتِكَ تَفْضُّلُكَ عَلَيَّ مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَيْكَ،  
وَ وَفَدَ بِحُسْنِ ظَنِّهِ إِلَيْكَ، إِذْ جَمِيعُ إِحْسَانِكَ تَفْضُلٌ، وَ إِذْ كُلُّ  
نِعْمِكَ ابْتِدَاءٌ.

فَهَا أَنَا ذَا يَا إِلَهِي وَاقِفٌ بَبَابِ عِزِّكَ، وَ قُوفَ الْمُسْتَسْلِمِ الذَّلِيلِ،

## 12- Günahları İtiraf ve Yüce Allah'a Dönüş (Tövbe) İstemi Hakkındaki Duası

Allah'ım! Üç haslet, senden (bir şey) istememe engel oluyor; bir haslet de, senden (bir şey) istemeye itiyor beni.

(Rabbim!) Yerine getirmedğim, getirmekte ağır davarandığım emirlerine, tereddüt etmeden işlediğim yasaklarına ve şükürünü eda etmekte kusur ettiğim nimetlerine bakınca, senden (bir şey) istemeye utanıyorum.

Sana yönelenlere, hüsnü zanla dergâhına gelenlere olan lütuf ve fazlını görünce de, senden istekte bulunmaya cür'et ediyorum. Çünkü, senin bütün ihsanların lütuf, bütün nimetlerin karşılıksız bağıştır.

Ey mâbudum! Şimdi ben, zilletle boyun eğmiş bir hâlde izzet kapının önünde durmuş, çoluk çocuğu

وَ سَأَلْتُكَ عَلَى الْحَيَاءِ مِنِّي سُؤَالَ الْبَائِسِ الْمُعِيلِ، مُقَرَّرٌ لَكَ  
بِأَنِّي لَمْ أَسْتَسَلِمَ وَقْتُ إِحْسَانِكَ إِلَّا بِالْإِقْلَاعِ عَنْ عَصِيَانِكَ، وَ  
لَمْ أَخْلُ فِي الْحَالَاتِ كُلِّهَا مِنْ امْتِنَانِكَ.

فَهَلْ يَنْفَعُنِي يَا إِلَهِي إِفْرَارِي عِنْدَكَ بِسُوءِ مَا اكْتَسَبْتُ؟ وَ هَلْ  
يُنْجِينِي مِنْكَ اعْتِرَافِي لَكَ بِقَبِيحِ مَا ارْتَكَبْتُ؟ أَمْ أَوْجِبْتَ لِي  
فِي مَقَامِي هَذَا سُخْطَكَ؟ أَمْ لَزِمَنِي فِي وَقْتِ دُعَائِي مَقْتُكَ؟

سُبْحَانَكَ، لَا أَيَّاسُ مِنْكَ وَ قَدْ فَتَحْتَ لِي بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ، بَلْ  
أَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ، الْمُسْتَخْفِ بِحُرْمَةِ رَبِّهِ،  
الَّذِي عَظُمَتْ ذُنُوبُهُ فَجَلَّتْ، وَ أَدْبَرَتْ أَيَّامُهُ فَوَلَّتْ، حَتَّى إِذَا  
رَأَى مُدَّةَ الْعَمَلِ قَدْ انْقَضَتْ، وَ غَايَةَ الْعُمُرِ قَدْ انْتَهَتْ، وَ أَيَقَنَ  
أَنَّهُ لَا مَحِيصَ لَهُ مِنْكَ، وَ لَا مَهْرَبَ لَهُ عِنْدَكَ، تَلَقَّكَ بِالْإِنَابَةِ، وَ  
أَخْلَصَ لَكَ التَّوْبَةَ، فَقَامَ إِلَيْكَ بِقَلْبٍ طَاهِرٍ بَقِيٍّ، ثُمَّ دَعَاكَ بِصَوْتِ  
حَائِلٍ خَفِيٍّ، قَدْ تَطَاطَأَ لَكَ فَاثْنَى، وَ نَكَّسَ رَأْسَهُ فَانْتَسَى،  
قَدْ أَرَعَشَتْ خَشِيَّتُهُ رِجْلَيْهِ، وَ عَرَّقَتْ دُمُوعُهُ حَدِيدَهُ، يَدْعُوكَ

çok, fakr u zaruret içindeki biri gibi utanarak senden (lütuf ve merhametini) dileniyorum ve itiraf ediyorum ki, bana ihsanda bulunduğun zaman sana karşı gelmemeye gayret etmekten başka bir şey yapmış değilim ve hiçbir zaman da senin lütuf ve fazlından mahrum kalmamışım.

Şimdi ey Rabbim! Katında kötü şeyler kazandığımı ikrar etmek, bana bir yarar sağlar mı? Çirkin işler yaptığımı itiraf etmek, beni senden (senin azabından) kurtarır mı? Yoksa, bulunduğum durum itibarıyla gazabını mı hak ettim? Yoksa, seni çağırırken gazabınla mı cevap vereceksin?

Seni tenzih ediyorum! Tövbe kapısını yüzüme açık bıraktıktan sonra senden ümit kesmem. Aksine; günahları büyük, bahtı dönmüş, amel zamanının bittiğini, ömrünün sona erdiğini görüp senden kurtulamayacağını, senden kaçamayacağını anlayınca, tertemiz bir kalple sana dönüp ihlâsla tövbe eden, sonra da karşında eğilip bükülerek, başını aşağı salarak, korkudan dizleri titreyerek, gözyaşları suratını ıslatmış bir hâlde kısık bir sesle seni çağırın, sana yalvaran, kendine zulmetmiş, Rabbinin saygınlığını küçümsemiş hakir bir kul gibi; "Ey merhametlilerin

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ مِنَ انْتَابَهُ الْمُسْتَرْحِمُونَ، وَيَا  
 أَغْطَفَ مَنْ أَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ، وَيَا مَنْ عَفُوهُ أَكْثَرُ مِنْ نَقْمَتِهِ،  
 وَيَا مَنْ رِضَاهُ أَوْفَرُ مِنْ سَخَطِهِ، وَيَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى خَلْقِهِ  
 بِحُسْنِ التَّجَاوُزِ، وَيَا مَنْ عَوَّدَ عِبَادَهُ قَبُولَ الْإِنَابَةِ، وَيَا مَنْ  
 اسْتَصْلَحَ فَاسَدَهُمْ بِالتَّوْبَةِ، وَيَا مَنْ رَضِيَ مِنْ فِعْلِهِمْ بِالْيَسِيرِ،  
 وَيَا مَنْ كَافَى قَلِيلَهُمْ بِالْكَثِيرِ، وَيَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَةَ  
 الدُّعَاءِ، وَيَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِتَفْضُلِهِ حُسْنَ الْجَزَاءِ، مَا  
 أَنَا بِأَعْصَى مَنْ عَصَاكَ فَعَفَرْتَ لَهُ، وَمَا أَنَا بِاللَّوْمِ مَنْ اعْتَدَرَ  
 إِلَيْكَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ، وَمَا أَنَا بِأَظْلَمَ مَنْ تَابَ إِلَيْكَ فَعُدْتَ عَلَيْهِ.

أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا تَوْبَةَ نَادِمٍ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ،  
 مُشْفِقٍ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ، خَالِصِ الْحَيَاءِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ، عَالِمٍ  
 بِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ لَا يَتَعَاظَمُكَ، وَأَنَّ التَّجَاوُزَ عَنِ  
 الْإِثْمِ الْجَلِيلِ لَا يَسْتَضْعِبُكَ، وَأَنَّ احْتِمَالَ الْجِنَايَاتِ الْفَاحِشَةِ  
 لَا يَتَكَادُكَ، وَأَنَّ أَحَبَّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ تَرَكَ الْإِسْتِكْبَارَ



en merhametlisi! Ey merhamet arayanların yöneldiği en merhametli zat! Ey mağfired dileyenlerin etrafında dolaştığı en şefkatli Zat-ı Kibriya! Ey affı cezalandırmasından çok olan! Ey rızası gazabından bol olan! Ey güzel affıyla yaratıklarının övgüsünü kazanan! Ey kullarını tövbelerinin kabul olacağına alıştıran! Ey kötülerin tövbeyle ıslah olmalarını sağlayan! Ey kullarının az amellerine razı olan! Ey onların az amellerine çok mükâfat veren! Ey dualarına icabet etmeyi onlar için tazmin eden! Ve ey lütfuyla onlara en iyi ödülü vereceğini vadeden (yüce Allah)!" diyerek seni çağırırım, sana yalvarırım. Çünkü ben, sana isyan edip de bağışladığın en isyankâr, mazeret gösterip de mazur gördüğün en kötü ve tövbe edip de tövbesini kabul ettiğin en zalim kişi değilim.

Buradan sana yönelerek, kaçırdığı fırsatlara pişman olan; devşirdiği günahlardan korkan; yaptıklarından utanç duyan; senin indinde büyük günahı affetmenin büyük bir şey olmadığını, bunun sana göre kolay bir iş olduğunu, hadsiz hesapsız suçlara göz yumabileceğini bilen ve sana en sevimli kulun; sana karşı büyüklük taslamayı terk eden, günahlardan sakınan ve sürekli bağışlanma talebinde bulunan kul olduğu-

عَلَيْكَ، وَ جَانِبَ الْإِضْرَارِ، وَ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ.

وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ أَسْتَكْبِرَ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُصِرَّ، وَ  
أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَصَّرْتُ فِيهِ، وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِي مَا يَجِبُ عَلَيَّ لَكَ، وَ  
عَافِنِي مِمَّا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ، وَ أَجِرْنِي مِمَّا يَخَافُهُ أَهْلُ الْإِسَاءَةِ،  
فَإِنَّكَ مَلِيٌّ بِالْعَفْوِ، مَرْجُوٌّ لِلْمَغْفِرَةِ، مَعْرُوفٌ بِالتَّجَاوُزِ، لَيْسَ  
لِحَاجَتِي مَطْلَبٌ سِوَاكَ، وَ لَا لِذَنْبِي غَافِرٌ غَيْرُكَ، حَاشَاكَ،  
وَ لَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا إِيَّاكَ، إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ  
الْمَغْفِرَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَقْضِ حَاجَتِي، وَ  
أُنْجِحْ طَلِبَتِي، وَ اغْفِرْ ذَنْبِي، وَ آمِنْ خَوْفَ نَفْسِي، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

nun bilincinde olan biri olarak tövbe ediyorum.

(Ey Rabbim!) Büyüklük taslamaktan, günahlara devam etmekten sana sığınıyorum. Kusur ettiğim hususlarda senden bağışlanmamı istiyorum. Âciz olduğum, güç yetiremediğim konularda senden yardım diliyorum.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve üzerime farz ettiklerini bana bağışla; hak ettiğim cezalandırmalarından beni kurtar; günah ehlinin korktuğu (cehennem azabı)ndan bana güvence ver. Çünkü sen, af ile dolusun; mağfiret için umulansın; bağışlama ile tanınmışsın. Hacetimi senden başka kimse-den dilemem. Günahımı senden başka bağışlayacak olan yok. Her türlü eksiklik sıfatından münezzehsin sen! Senden başka kimse bana zarar veremez; senden başka kimseden korkmam. Hiç şüphesiz, sen takva ehlisin; mağfiret ehlisin. Muhammed ve Âline salât eyle ve hacetimi gider, dileğimi kabul et; günahımı bağışla, korkumu güvene çevir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin ve bunlar sana pek kolaydır. Âmin, ya Rabb'el-âlemin.

۱۳- وَ كَانَ مِنْ دُمَائِهِ لَمَلِيهِ السَّلَامُ

فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

اللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَى مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ، وَيَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ،  
وَيَا مَنْ لَا يَبِيعُ نِعْمَهُ بِالْأَثْمَانِ، وَيَا مَنْ لَا يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ  
بِالْإِمْتِنَانِ، وَيَا مَنْ يُسْتَعْنَى بِهِ وَلَا يُسْتَعْنَى عَنْهُ، وَيَا مَنْ  
يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْغَبُ عَنْهُ، وَيَا مَنْ لَا تُفْنِي خَزَائِنُهُ الْمَسَائِلَ،  
وَيَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلَ، وَيَا مَنْ لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ  
حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ، وَيَا مَنْ لَا يُعْنِيهِ دُعَاءُ الدَّائِينَ. تَمَدَّحْتَ  
بِالْغِنَاءِ عَنِ خَلْقِكَ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ، وَنَسَبْتَهُمْ إِلَى  
الْفَقْرِ، وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْكَ.

فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وَرَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنِ نَفْسِهِ

### 13- Hacetleri Yüce Allah'tan İsteme Hakkındaki Duası

Allah'ım! Ey hacetlerin isteneceği son merci! Ey katında isteklerin elde edilebileceği kimse! Ey nimetlerini parayla satmayan! Ey bağışlarını başa kakarak bulandırmayan! Ey kendisiyle gani olunan, onsuz gani olunmayan! Ey kendisine rağbet edilen, kendisinden yüz çevrilemeyen! Ey hazineleri dilenmelerle tükenmeyen! Ey hikmeti vesilelere tevessül etmekle değişmeyen! Ey muhtaçların kendisine olan ihtiyaçları bitmeyen! Ve ey dua edenlerin duası kendisini zahmete düşürmeyen (yüce Allah)! Yaratıklarına muhtaç olmamakla övünmüşsün ve de öylesin, onlara hiçbir ihtiyacın yoktur. Onları da muhtaçlıkla ni-telemişsin ve de öyledirler, her yönleriyle sana muhtaçtırlar.

Kim ihtiyaç gediklerini senin katından kapamak ister ve seninle fakirliğini gidermeye azmederse, hiç

بِكَ، فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَطَانِنِهَا، وَ أَتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا.  
 وَ مَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ  
 نُجْحِهَا دُونَكَ، فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمَانِ، وَاسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ  
 فَوْتَ الْإِحْسَانِ.

اللَّهُمَّ وَ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ، قَدْ قَصَرَ عَنْهَا جُهْدِي، وَ تَقَطَّعَتْ  
 دُونَهَا حِيلِي، وَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي رَفْعَهَا إِلَيَّ مِنْ يَرْغَعِ حَوَاجَتُهُ  
 إِلَيْكَ، وَ لَا يَسْتَعْنِي فِي طَلِبَاتِهِ عَنكَ، وَ هِيَ زَلَّةٌ مِنْ زَلَلِ  
 الْخَاطِئِينَ، وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ، ثُمَّ انْتَبَهْتُ بِتَذْكَرِكَ  
 لِي مِنْ غَفْلَتِي، وَ نَهَضْتُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ زَلَّتِي، وَ رَجَعْتُ وَ  
 نَكَصْتُ بِتَسْهِيدِكَ عَنِ عَثْرَتِي، وَ قُلْتُ: سُبْحَانَ رَبِّي، كَيْفَ  
 يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجًا؟ وَ أَنَّى يَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ؟

فَقَصَدْتُكَ يَا إِلَهِي بِالرَّغْبَةِ، وَ أَوْفَدْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالثَّقَّةِ بِكَ،  
 وَ عَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرًا مَّا أَسْأَلُكَ يَسِيرٌ فِي وُجْدِكَ، وَ أَنَّ خَطِيرًا مَّا

kuşkusuz, hacetini, bulabileceği yerde aramış, dileğine kavuşabileceği yöne yönelmiştir.

Kim de, hacetini yaratıklarından herhangi birine götürür veya seni değil de onu hacetinin giderilmesi noktasında sebep kabul ederse, hiç şüphesiz, kendini yoksunluğa maruz bırakmış, senin lütuf ve ihsanını kaybetmeyi hak etmiştir.

Allah'ım! Benim, kendi çabamla ulaşamayacağım, kendi plânlarımla elde edemeyeceğim bir hacetim var ki, nefsimin aldatmasıyla onu, hacetlerini sana getiren, dileklerinde sana muhtaç olan (kendim gibi) birine götürdüm. Bu da hatakârların hatalarından bir hata, günahkârların sürçmelerinden bir sürçmedir. Sonra, senin hatırlatmanla gafletimden uyandım; verdiğin başarıyla hatamın farkına vardım; yardımınla sürçmemden geri döndüm ve; "Rabbim, her türlü eksiklik sıfatından münezzehtir! Muhtaç biri, (kendisi gibi) muhtaç birinden nasıl bir şey dilenebilir?! Yoksul biri, (kendisi gibi) yoksul birine nasıl rağbet edebilir?!" dedim.

Onun için rağbetle sana geldim; güvenle ümidimi sana getirdim ve bildim ki, senden dilediğim şeyler ne kadar çok olsa da, zenginliğinin yanında az kalır; senden istediğim şey ne kadar büyük olsa da, geniş

أَسْتَوْهَبُكَ حَقِيرٌ فِي وُسْعِكَ، وَ أَنْ كَرَمَكَ لَا يَضِيقُ عَنْ سُؤَالِ  
أَحَدٍ، وَ أَنْ يَدَكَ بِالْعَطَايَا أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ.

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْمِلْنِي بِكَرَمِكَ عَلَى التَّفَضُّلِ،  
وَ لَا تَحْمِلْنِي بِعَدْلِكَ عَلَى الْإِسْتِحْقَاقِ، فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ رَاغِبٍ  
رَغِبَ إِلَيْكَ فَأَعْطَيْتُهُ وَ هُوَ يَسْتَحِقُّ الْمُنْعَ، وَ لَا بِأَوَّلِ سَائِلٍ  
سَأَلَكَ فَأَفْضَلْتَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَسْتَوْجِبُ الْجِرْمَانَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كُنْ لِدُعَائِي مُجِيبًا، وَ مِنْ نِدَائِي  
قَرِيبًا، وَ لِتَضَرُّعِي رَاحِمًا، وَ لِصَوْتِي سَامِعًا، وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِي  
عَنْكَ، وَ لَا تَبْتَسِبْ سَبَبِي مِنْكَ، وَ لَا تُوجِّهْنِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ وَ  
غَيْرِهَا إِلَى سِوَاكَ، وَ تَوَلَّنِي بِنُجْحِ طَلِبَتِي، وَ قَضَاءِ حَاجَتِي، وَ  
نَيْلِ سُؤْلِي، قَبْلَ زَوَالِي عَنْ مَوْقِفِي هَذَا، بِتَيْسِيرِكَ لِي الْعَسِيرِ،  
وَ حُسْنِ تَقْدِيرِكَ لِي فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ. وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ  
آلِهِ، صَلَاةً دَائِمَةً نَامِيَةً، لَا انْقِطَاعَ لِأَبْدِهَا، وَ لَا مُنْتَهَى لِأَمْدِهَا،



rahmetinin yanında küçük kalır; keremin, kimsenin dilenmesinden dolayı daralmaz; bağışlarla tanıdığımız elin her elin üstündedir.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât et ve bana, hak kazanma esasına dayanan adaletinle değil, lütuf ve ihsana dayalı kereminle muamele et. Çünkü ben, eli boş geri çevrilmeyi hak ettiği hâlde, sana rağbet edip de kendisine bağışta bulunduğun ilk kişi değilim; mahrum bırakılması gerektiği hâlde, senden (rahmetini) dilenip de kendisine lütufta bulunduğun ilk kimse de değilim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve duama icabet et; çağrıma yakın ol; sızlamama acı; sesimi işit; sana olan ümidimi kesme; beni sana bağlayan sebebi (dua bağını) koparma; bu ve diğer hacetlerimde beni kendinden başkasına yöneltme ve bana zoru kolaylaştırarak, bütün işlerde hakkımdaki takdirini güzelleştirerek, oturduğum yerden kalkmadan önce istediğimi başarıyla sonuçlandırarak hacetimi gider, dileğime kavuştur beni. Böylece beni, velâyetin ve koruman altına al. Muhammed ve Âline ardı arkası kesilmeyen, süresinin bitimi olmayan, günden güne artan, kalıcı bir salâtla salât eyle ve bunu dileğimi

وَاجْعَلْ ذَلِكَ عَوْنًا لِي، وَ سَبَبًا لِنَجَاحِ طَلِبَتِي، إِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ.  
وَ مِنْ حَاجَتِي يَا رَبِّ كَذَا وَكَذَا.

(وَ تَذَكَّرْ حَاجَتَكَ، ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ:)

فَضْلُكَ آتَسْنِي، وَ إِحْسَانُكَ دَلَّنِي، فَاسْأَلُكَ بِكَ وَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  
صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا تَرُدَّنِي خَائِبًا.

elde etmem için bir yardımcı sebep kıl. Hacetlerimden bazıları da, Rabbim, [şu ve şudur.]

*(Burada hacetini dile getirir, sonra secde eder ve secdede şöyle dersin:)*

(Ey Rabbim!) Fazlın yalnızlığımı gidermiş, ihsanın bana kılavuzluk etmiştir. O hâlde, kutsal zatın ve Muhammed ile Ehl-i Beytinin –salâtın onlara olsun– hürmetine, beni istediğini elde edememiş, ümitleri boşa çıkmış bir hâlde dergâhından geri çevirme.

١٤- وَ كَانَ مِنْ دُمَائِهِ لَمَّيْهِ السَّلَامُ

إِذَا اعْتَدَى عَلَيْهِ أَوْ رَأَى مِنَ الظَّالِمِينَ مَا لَا يُحِبُّ

يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَاءُ الْمُتَظَلِّمِينَ، وَيَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ فِي  
قَصَصِهِمْ إِلَى شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ، وَيَا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنْ  
الْمَظْلُومِينَ، وَيَا مَنْ بَعْدَ عَوْنِهِ عَنِ الظَّالِمِينَ، قَدْ عَلِمْتَ يَا  
إِلَهِي مَا نَأْنِي مِنْ «فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ» مِمَّا حَظَرْتَ وَأَنْتَهَكُهُ مِنِّي  
مِمَّا حَجَزْتَ عَلَيْهِ، بَطْرًا فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ، وَاعْتِرَارًا بِبِكْرِكَ  
عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خُذْ ظَالِمِي وَ عَدُوِّي  
عَنْ ظُلْمِي بِقُوَّتِكَ، وَ أَفْلُلْ حَدَّهُ عَنِّي بِقُدْرَتِكَ، وَ اجْعَلْ لَهُ شُغْلًا  
فِيمَا يَلِيهِ، وَ عَجْزًا عَمَّا يُنَاوِيهِ.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تُسَوِّغْ لَهُ ظُلْمِي،

**14- Haksızlığa Uğradığı veya Zalimlerden  
Hoşlanmadığı Bir Davranış Gördüğü  
Zaman Okuduğu Dua**

Ey zulümden şikâyetçi olanların hâlinden haberdar olan! Ey onların başlarına gelenlerden haberdar olabilmek için tanıkların tanıklıklarına ihtiyacı olmayan! Ey yardımı mazlumlara yakın olan! Ve ey desteği zalimlerden uzak olan (yüce Allah)! Verdiğin nimetlerin şımarıklığıyla ve yaptıklarından dolayı kendisini hemencecik cezalandırmamana aldanarak *falan oğlu filanın* bana yaptığı haksızlığı, hakareti gördün, bildin. Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kuvvetinle, bana zulmedeni ve düşmanımı bana zulmetmekten alıkoy; kudretinle, onun bana karşı düşmanlığının keskinliğini kır; (benimle uğraşmaya zaman bulmayacak şekilde) onu meşgul et ve onu düşmanlarına karşı âciz, güçsüz kıl.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana zul-

وَ أَحْسِنْ عَلَيْهِ عَوْنِي، وَاعْصِمْنِي مِنْ مِثْلِ أَفْعَالِهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي  
فِي مِثْلِ حَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِدْنِي عَلَيْهِ عَدُوِي حَاضِرَةً،  
تَكُونُ مِنْ غَيْظِي بِهِ شِفَاءً، وَ مِنْ حَنْقِي عَلَيْهِ وَفَاءً.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَوِّضْنِي مِنْ ظُلْمِهِ لِي عَفْوَكِ،  
وَ أَبْدِلْنِي بِسُوءِ صَنِيعِهِ بِي رَحْمَتِكَ، فَكُلُّ مَكْرُوهِ جَلَلٌ دُونَ  
سَخَطِكَ، وَ كُلُّ مَرْزُوتَةٍ سِوَاءَ مَا مَعِ مَوْجِدَتِكَ.

اللَّهُمَّ فَكَمَا كَرِهْتَ إِلَيَّ أَنْ أَظْلَمَ، فَقِنِي مِنْ أَنْ أَظْلِمَ. اللَّهُمَّ لَا  
أَشْكُو إِلَيَّ أَحَدٍ سِوَاكَ، وَ لَا أَسْتَعِينُ بِحَاكِمٍ غَيْرِكَ، حَاشَاكَ،  
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صَلِّ دُعَائِي بِالْإِجَابَةِ، وَ أَفْرِنِ  
شَكَائِي بِالتَّعْيِيرِ.

اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنِّي بِالْفُتُونِ مِنْ إِنْصَافِكَ، وَ لَا تَفْتِنْنِي بِالْأَمْنِ مِنْ إِنْكَارِكَ،

metmeyi düşmanıma kolaylaştırma; ona karşı bana güzel yardımını esirgeme; onun gibi davranmaktan beni koru ve beni onun düştüğü duruma düşürme.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve düşmanıma olan öfkemin şifası, ona duyduğum kinin yatıştırıcısı olarak ona karşı bana peşin bir imdatta bulun.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve düşmanım tarafından uğradığım zulme karşılık affını, gördüğüm kötü muameleye karşılık da rahmetini hâlime şamil kıl. Çünkü, gazabının dışında, hoşlanılmayacak her şey küçüktür; öfkenin yanında, başa gelecek her musibet aynıdır.

Allah'ım! Zulme uğramamı bana sevdirmedığın gibi, zulmetmekten de koru beni. Allah'ım! Senden başka kimseye şikâyetle bulunmam. Senin dışında hiçbir hükümdardan yardım istemem. Pak ve münezzehsin sen! O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve duamı icabetle buluştur; şikâyetimi durumumda değişiklik yaparak ortadan kaldır.

Allah'ım! Adaletinden ümidimi yitirmekle beni imtihan etme. Hasmımı da bana zulmetmeyi sürdürmeye

فَيَصِرَّ عَلَى ظُلْمِي، وَيُحَاضِرَنِي بِحَقِّي، وَ عَرَفُهُ عَمَّا قَلِيلٍ مَا  
 أَوْعَدْتَ الظَّالِمِينَ، وَ عَرَفَنِي مَا وَعَدْتَ مِنْ إِجَابَةِ الْمُضْطَرِّينَ.  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ وَفِّقْنِي لِقَبُولِ مَا قَضَيْتَ لِي وَ  
 عَلَيَّ، وَ رَضْنِي بِمَا أَخَذْتَ لِي وَ مِنِّي، وَ اهْدِنِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ،  
 وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَسْلَمُ.

اللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَتْ الْخَيْرَةُ لِي عِنْدَكَ فِي تَأْخِيرِ الْأَخْذِ لِي، وَ  
 تَرَكَ الْإِنْتِقَامَ مِمَّنْ ظَلَمَنِي، إِلَى يَوْمِ الْفَضْلِ، وَ مَجْمَعِ الْخُصْمِ،  
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَيِّدْنِي مِنْكَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، وَ صَبْرٍ  
 دَائِمٍ، وَ أَعِزَّنِي مِنْ سُوءِ الرَّغْبَةِ، وَ هَلَعْ أَهْلَ الْحِرْصِ، وَ  
 صَوِّرْ فِي قَلْبِي مِثَالَ مَا ادَّخَرْتَ لِي مِنْ ثَوَائِكَ، وَ أَعِدِّتْ  
 لِحُصْمِي مِنْ جَزَائِكَ وَ عِقَابِكَ، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ سَبَبًا لِقِنَاعَتِي  
 بِمَا قَضَيْتَ، وَ ثِقْتِي بِمَا تَخَيَّرْتَ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ ذُو  
 الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.



ve hakkımı elimden almaya teşvik olacak şekilde cezalandırmandan emin kılmakla sınama. Onu, en kısa zamanda zalimlere vadettiğin cezaıyla tanıştır. Beni, zorda kalanlara söz verdiğin imdadınla buluştur.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni yararım ve zararım olan hükmü kabul etmeye muvafak et. Beni, bana verdiğine de, benden aldığına da razı kıl. Bana, en doğru olanı göster ve (hiçbir tehlikesi olmayan) en salim işe ata.

Allah'ım! Şayet bana zulmeden adamdan hakkımı ve intikamımı almayı, hasımların bir araya getirilip aralarında kesin hüküm verileceği güne (kıyamete) ertelemeyi benim için seçmiş isen, o zaman Muhammed ve Âline salât eyle ve samimî bir azim ve sürekli bir sabırla bana yardım et; kötü arzulardan, tamah ehlinin ihtirasından beni uzak tut; (ahirette) benim için biriktirdiğin sevabı, düşmanım için hazırladığın azabı gönlümde canlandır; bunu hükmettiğinle yetinmeme, seçtiğine güvenmeme sebep kıl. Âmin, ya Rabb'el-âlemin. Hiç kuşkusuz, sen büyük lütuf sahibisin ve sen her şeye kadirsin.

١٥- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ بَلِيَّةٌ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا لَمْ أزلُ أَتَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ سَلَامَةٍ بَدَنِي،  
وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِي مِنْ عِلَّةٍ فِي جَسَدِي، فَمَا  
أَدْرِي يَا إِلَهِي أَيُّ الْحَالِينَ أَحَقُّ بِالشُّكْرِ لَكَ؟ وَ أَيُّ الْوَقْتَيْنِ  
أَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ؟ أَمْ وَقْتُ الصِّحَّةِ الَّتِي هِنَأْتَنِي فِيهَا طَيِّبَاتِ  
رِزْقِكَ، وَ نَشَّطْتَنِي بِهَا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ وَ فَضْلِكَ، وَ قَوَّيْتَنِي  
مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّقْتَنِي لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ؟ أَمْ وَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتِي  
مَحَّضْتَنِي بِهَا، وَ النَّعْمِ الَّتِي أَتَحَفَّنِي بِهَا؟ تَخْفِيفًا لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَلَيَّ  
ظَهْرِي مِنَ الْخَطِيئَاتِ، وَ تَطْهِيرًا لِمَا انْغَمَسْتُ فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ،  
وَ تَنْبِيْهَا لِتَنَاوُلِ التَّوْبَةِ، وَ تَذْكَيرًا لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِيمِ النِّعْمَةِ، وَ

### 15- Hastalandığı veya Bir Musibet ve Belâyla Karşılaştığı Zaman Okuduğu Dua

Allah'ım! Geçmişte hep yararlandığım beden sağlığından dolayı sana hamdolsun. Vücudumda meydana getirdiğin illetten dolayı da sana hamdolsun. Çünkü, ey Rabbim, şu iki durumdan hangisi için sana daha çok şükretmem gerektiğini ve şu iki vakitten hangisi için sana daha çok hamdetmem icap ettiğini bilmiyorum: Temiz rızıklarından afiyetle istifade etmemi, rızanı ve fazlını elde etmek için neşeyle çalışmamı ve yerine getirmeye muvaffak kıldığın itaatlere güç yetirebilmemi sağlayan sıhhat zamanı için mi? Yoksa günahlardan temizlenmeme, sırtımdaki hatalar yükünün hafiflemesine, içine gömüldüğüm kötülüklerden kurtulmama, tövbe etme gerekliliğini anlama ve günahların üzerimde bıraktığı izleri silmem gerektiğini hatırlamama yarayan illet zamanı için mi? Hele bunlara, bir de hiçbir zahmet çekmediğim,

فِي خِلَالِ ذَلِكَ مَا كَتَبَ لِي الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكِيِّ الْأَعْمَالِ، مَا لَا  
 قَلْبٌ فَكَّرَ فِيهِ، وَلَا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ، وَلَا جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ، بَلْ  
 إِفْضَالًا مِنْكَ عَلَيَّ، وَإِحْسَانًا مِنْ صَنِيْعِكَ إِلَيَّ.

اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَحَبِيبِ إِلَيَّ مَا رَضَيْتَ لِي، وَ  
 يَسِّرْ لِي مَا أَحَلَلْتَ بِي، وَطَهِّرْ نِي مِنْ دَنْسِ مَا أَسْلَفْتُ، وَأَمْحُ  
 عَنِّي شَرًّا مَا قَدَّمْتُ، وَأَوْجِدْ نِي حَلَاوَةَ الْعَافِيَةِ، وَأَذِقْ نِي بَرْدَ  
 السَّلَامَةِ، وَاجْعَلْ مَخْرَجِي عَنْ عِلَّتِي إِلَى عَفْوِكَ، وَمُتَحَوِّلِي  
 عَنْ صِرْعَتِي إِلَى تَجَاوُزِكَ، وَخَلَاصِي مِنْ كَرْبِي إِلَى رَوْحِكَ، وَ  
 سَلَامَتِي مِنْ هَذِهِ الشَّدَّةِ إِلَى فَرَجِكَ، إِنَّكَ الْمُتَفَضِّلُ بِالْإِحْسَانِ،  
 الْمُتَطَوِّلُ بِالْإِمْتِنَانِ، الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

sırf senden bir lütuf ve ihsan olarak iki yazıcı meleşğin benim için yazdıkları temiz ameller eklenirse (o zaman bu iki durumdan hangisinin daha hayırlı olduğunu anlamak daha bir güç olur).

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve benim için razı olduğun şeyi bana sevdird; üzerime indirdiğin (musibet)i bana kolaylaştırd; geçmişteki pislüklerimden beni temizle; eski kötülüklerimin üzerimdeki izlerini sil; sağlığın tatlılığını bana göster; selâmetin serinliğini bana tattır ve hastalığımın çıkışıma affına, düşüşümden kalkışıma bağışlamana, üzüntümden kurtuluşumu sevincine, bu zorluğu aşmamı genişliğe yönelik kıl. Hiç kuşkusuz, sen karşılıksız iyilik yapan, hak etmeden nimet veren, çok bağışta bulunan, büyüklük ve yücelik sahibi kerimsin.

١٦- وَ كَانَ مِنْ دُمَائِهِ لَمَلِيهِ السَّلَامُ

إِذَا اسْتَقَالَ مِنْ ذُنُوبِهِ أَوْ تَضَرَّعَ فِي طَلَبِ الْعَفْوِ عَنْ عُيُوبِهِ  
 اللَّهُمَّ يَا مَنْ بَرَحَمَتِهِ يَسْتَعِيثُ الْمُذْنِبُونَ، وَ يَا مَنْ إِلَى ذِكْرِ  
 إِحْسَانِهِ يَفْزَعُ الْمُضْطَّرُّونَ، وَ يَا مَنْ لِخِيفَتِهِ يَنْتَحِبُ الْخَاطِئُونَ،  
 يَا أَنْسَ كُلِّ مُسْتَوْحِشٍ غَرِيبٍ، وَ يَا فَرَجَ كُلِّ مَكْرُوبٍ كَبِيبٍ،  
 وَ يَا عَوْتَ كُلِّ مَخْذُولٍ فَرِيدٍ، وَ يَا عَضْدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ طَرِيدٍ.  
 أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَ عِلْمًا، وَ أَنْتَ الَّذِي  
 جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي نِعْمِكَ سَهْمًا، وَ أَنْتَ الَّذِي عَفُوهُ  
 أَعْلَى مِنْ عِقَابِهِ، وَ أَنْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ، وَ  
 أَنْتَ الَّذِي عَطَاؤُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَنَعِهِ، وَ أَنْتَ الَّذِي اتَّسَعَ الْخَلَائِقُ  
 كُلُّهُمْ فِي وَسْعِهِ وَ أَنْتَ الَّذِي لَا يَرْغَبُ فِي جَزَاءٍ مَنْ أَعْطَاهُ،  
 وَ أَنْتَ الَّذِي لَا يُفْرِطُ فِي عِقَابٍ مَنْ عَصَاهُ.

**16- Günahlarının Bağışlanması ve  
Kusurlarının Affedilmesi İçin Yalvardığı  
Zaman Okuduğu Dua**

Allah'ım! Ey rahmetinden günahkârların medet umduğu! Ey darda kalanların ihsanını anmaya sığındığı! Ey korkusundan hatalıların şiddetle ağladığı! Ey kimsesi olmayan garibin munisi! Ey her gamlı tasalının ferahlığı! Ey yardımsız bırakılmış yalnızların imdadı! Ey dışlanmış muhtaçların destekçisi!

Sen, rahmeti ve ilmiyle her şeyi kuşatansın. Sen, her yaratığa nimetlerinden bir pay ayırırsın. Sen, affı cezalandırmasından üstün olansın. Sen, rahmeti gazabının önünde koşansın. Sen, ihsanı eli boş geri çevirmesinden çok olansın. Sen, rahmetinin genişliğine bütün yaratıkların sığıdığı Zat-ı Kibriya'sın. Sen, ihsanda bulunduğundan karşılık beklemeysin. Sen, kendisine karşı geleni cezalandırmakta aşırı gitmeyensin.

وَ أَنَا يَا إِلَهِي عَبْدُكَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالدُّعَاءِ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ وَ سَعْدِيكَ،  
 هَا أَنَا ذَا يَا رَبِّ مَطْرُوحٍ بَيْنَ يَدَيْكَ، أَنَا الَّذِي أَوْقَرْتِ الْخَطَايَا  
 ظَهْرَهُ، وَ أَنَا الَّذِي أَفْنَتِ الذُّنُوبَ عُمْرَهُ، وَ أَنَا الَّذِي بَجَهْلِهِ  
 عَصَاكَ، وَ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا مِنْهُ لِدَاكَ. هَلْ أَنْتَ يَا إِلَهِي رَاحِمٌ مَنْ  
 دَعَاكَ فَأُبْلِغَ فِي الدُّعَاءِ؟ أَمْ أَنْتَ غَافِرٌ لِمَنْ بَكَكَ فَأُسْرِعَ فِي  
 الْبُكَاءِ؟ أَمْ أَنْتَ مُتَجَاوِزٌ عَمَّنْ عَفَّرَ لَكَ وَجْهَهُ تَذَلُّلاً؟ أَمْ أَنْتَ  
 مُعْنٍ مَنْ شَكَأَ إِلَيْكَ فَقَرَّهُ تَوَكُّلاً.

إِلَهِي لَا تُخَيِّبْ مَنْ لَا يَجِدُ مُعْطِيًا غَيْرِكَ، وَ لَا تَخْذُلْ مَنْ لَا  
 يَسْتَعْنِي عَنكَ بِأَحَدٍ دُونِكَ. إِلَهِي فَصَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ  
 لَا تُعْرِضْ عَنِّي وَ قَدْ أَقْبَلْتُ عَلَيْكَ، وَ لَا تَحْرِمْنِي وَ قَدْ رَغِبْتُ  
 إِلَيْكَ، وَ لَا تَجْهَنِي بِالرَّدِّ وَ قَدْ ائْتَصَبْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ، أَنْتَ الَّذِي  
 وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِالرَّحْمَةِ، فَصَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَارْحَمْنِي،  
 وَ أَنْتَ الَّذِي سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالْعَفْوِ فَاعْفُ عَنِّي.

قَدْ تَرَى يَا إِلَهِي فَيْضَ دَمْعِي مِنْ خَيْفَتِكَ، وَ وَجِيبَ قَلْبِي مِنْ



Ben ise, ey Rabbim, "Çağrına icabet ettim, emrine boyun eğdim." diyen, dua etmekle görevlendirdiğin kulunum. (Zelilliğinin ifadesi olarak) Önünde yerlere kapanmış, hatalarından dolayı sırtında ağır bir yük taşıyan, ömrünü günahlarda tüketen, karşı gelinecek biri olmadığı hâlde cahilliğiyle sana karşı gelen bir zavallıyım. Şimdi sen, ey Rabbim, sana yalvarıp yakarana acır mısın ki, ben de çokça yalvarıp yakarayım?! Veya sen, (korkundan) ağlayanı bağışlar mısın ki, ben de hemen ağlayayım?! Ya da sen, zelilce yüzünü toprağa sürenin hatalarını affeder misin?! Yahut sen, sana güvenerek fakirliğinden sana yakınanı zenginleştirir misin?!

İlâhî! Senden başka ihsanda bulunacak birini tanımayanın ümidini boşa çıkarma. Senden başka ihtiyacını giderecek birini bilmeyeni yardımsız bırakma. İlâhî! Muhammed ve Âline salât eyle ve sana gelmişken benden yüz çevirme. Senden dilemişken beni yoksun bırakma. Dikilip önünde durmuşken alınma vurarak beni geri çevirme. Sen, kendini merhametle vasıflandırmışsın. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bana merhamet et. Sen, kendini affedicilikle adlandırmışsın. O hâlde beni affet.

İlâhî! Korkundan akan gözyaşlarımı, haşyetinden

خَشِيَّتِكَ، وَاتْتَفَاضَ جَوَارِحِي مِنْ هَيْبَتِكَ، كُلُّ ذَلِكَ حَيَاءً مِنْكَ  
لِسُوءِ عَمَلِي، وَ لِذَلِكَ حَمَدَ صَوْتِي عَنِ الْجَارِ إِلَيْكَ، وَ كَلَّ  
لِسَانِي عَنِ مُنَاجَاتِكَ.

يَا إِلَهِي فَلَكَ الْحَمْدُ، فَكَمْ مِنْ عَائِبَةٍ سَتَرْتَهَا عَلَيَّ فَلَمْ  
تَفْضَحْنِي، وَ كَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ فَلَمْ تَشْهَرْنِي، وَ كَمْ مِنْ  
شَأْنِيَةِ الْمَمْتِ بِهَا فَلَمْ تَهْتِكْ عَنِّي سِتْرَهَا، وَ لَمْ تُقْلِدْنِي مَكْرُوهَ  
شَنَارِهَا، وَ لَمْ تُبِدْ سُوءَاتِهَا لِمَنْ يَلْتَمِسُ مَعَايِبِي مِنْ جِيرَتِي،  
وَ حَسَدَةِ نِعْمَتِكَ عِنْدِي، ثُمَّ لَمْ يَنْهِنِي ذَلِكَ عَنِ أَنْ جَرَيْتُ إِلَى  
سُوءِ مَا عَهَدْتَ مِنِّي. فَمَنْ أَجْهَلُ مِنِّي يَا إِلَهِي بِرُشْدِهِ؟ وَ مَنْ  
أَغْفَلُ مِنِّي عَنِ حَظِّهِ؟ وَ مَنْ أَبْعَدُ مِنِّي مِنْ اسْتِصْلَاحِ نَفْسِهِ؟  
حِينَ أَنْفَقُ مَا أَجْرَيْتُ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ فَيَمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ  
مَعْصِيَّتِكَ، وَ مَنْ أَبْعَدُ غَوْرًا فِي الْبَاطِلِ، وَ أَشَدُّ إِقْدَامًا عَلَيَّ  
السُّوءِ مِنِّي؟ حِينَ أَقْفُ بَيْنَ دَعْوَتِكَ وَ دَعْوَةِ الشَّيْطَانِ، فَاتَّبِعُ  
دَعْوَتَهُ عَلَيَّ غَيْرِ عَمِيٍّ مِنِّي فِي مَعْرِفَةٍ بِهِ، وَ لَا نِسْيَانٍ مِنْ  
حِفْظِي لَهُ، وَ أَنَا حَيْثُذِ مُوقِنٌ بِأَنَّ مُنْتَهَى دَعْوَتِكَ إِلَى الْجَنَّةِ،

çarpan kalbimi ve heybetinden titreyen bedenimi görüyorsun. Bütün bunlar, yaptıklarımın dolayısıyla senden duyduğum utançtır. Bu yüzden sana yalvarırken sesim kısık, seni çağırırken dilim tutuktur.

Ey Tanrım! Hamd sana mahsustur. Nice ayıbımı örtüp beni rüsva etmedin. Nice günahlarımı gizleyip beni teşhir etmedin. Nice çirkin işler işledim, ama sen onların üzerindeki perdeyi açmadın; onların çirkinlik ve rezillik gerdanlığını boynuma takmadın; ayıplarımı arayan komşularıma ve bana verdiğin nimetleri kıskananlara onları bildirmedi. Ancak bunca lütuf ve şefkatine rağmen yine de ben bildiğin kötü işlerime devam ettim. O hâlde ey Tanrım! Rüşdü konusunda kim benden daha cahil olabilir ki?! Nasibi hususunda kim benden daha gafil olabilir ki?! Bana verdiğin rızıkları, beni sakındırdığın günahlara harcadığım zaman, kim nefisini ıslah etmeye benden daha uzak?! Senin davetinle Şeytan'ın daveti arasında kalıp da Şeytan'ı tanımakta kör olmadığım, ondan bildiğimi unutmadığım hâlde, senin davetinin sonunun cennet, onun davetinin sonunun cehennem olduğunu bilerek onun davetine uyduğum zaman, benden daha çok batıla dalan,

وَ مُنْتَهَى دَعْوَتِهِ إِلَى النَّارِ.

سُبْحَانَكَ مَا أَعْجَبَ مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى نَفْسِي، وَ أَعِدُّهُ مِنْ  
مَكْتُومِ أَمْرِي؟ وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَا تُكَ عَنِّي، وَ إِبْطَاؤُكَ عَن  
مُعَاجَلَتِي، وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كَرَمِي عَلَيْكَ، بَلْ تَأَنِّيَا مِنْكَ لِي، وَ  
تَفْضُلًا مِنْكَ عَلَيَّ، لِأَنَّ أَرْتَدَعَ عَن مَعْصِيَتِكَ الْمُسْخِطَةَ، وَ أَقْلَعَ  
عَن سَيِّئَاتِي الْمُخْلِقَةَ، وَ لِأَنَّ عَفْوَكَ عَنِّي أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ عُقُوبَتِي.

بَلْ أَنَا يَا إِلَهِي أَكْثَرُ ذُنُوبًا، وَ أَقْبِحُ آثَارًا، وَ أَشْنَعُ أَعْمَالًا، وَ  
أَشَدُّ فِي الْبَاطِلِ تَهَوُّرًا، وَ أضعْفُ عِنْدَ طَاعَتِكَ تَبْقُظًا، وَ أَقَلُّ  
لِوَعِيدِكَ انْتِبَاهًا وَ ارْتِقَابًا، مِنْ أَنْ أَحْصِيَ لَكَ عُيُوبِي، أَوْ أَقْدِرَ  
عَلَى ذِكْرِ ذُنُوبِي.

وَ إِنَّمَا أُوْبِّخُ بِهَذَا نَفْسِي، طَمَعًا فِي رَأْفَتِكَ الَّتِي بِهَا صَلَاحُ أَمْرِ  
الْمُذْنِبِينَ، وَ رَجَاءً لِرَحْمَتِكَ الَّتِي بِهَا فَكَأكَ رِقَابِ الْخَاطِئِينَ.  
اللَّهُمَّ وَ هَذِهِ رَقَبَتِي قَدْ أَرَقَّتْهَا الذُّنُوبُ، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ

kötülüğe girişen kim olabilir?!

Pak ve münezzehsin sen! Kendi aleyhime tanıklık ettiğim hususlar, açığa vurduğum gizlilikler ne kadar ilginç! Ancak benim böyle olmama rağmen senin bana karşı böyle yumuşak olman, beni hemen cezalandırmaman daha da ilginç! Ne var ki bu, benim senin katındaki değerimden değil; gazabını gerektiren günahlardan vazgeçmem, aşağılayıcı kötü huylarımdan sıyrılmam için senin bana tanıdığın bir fırsat ve bana ihsan ettiğin bir lütuftur. Bir de beni affetmek, beni cezalandırmaktan daha sevimlidir sana.

Benim ise ey Rabbim, günahlarım o kadar çok, eserlerim o kadar çirkin, fiillerim o kadar kötü, batıla dalışım o kadar pervasızca, itaatin hususunda o kadar bilinçsiz, azap vadinin karşısında o kadar umursamazım ki, ayıplarımı saymaktan, günahlarımı söylemekten bile âcizim.

Ancak günahkârların durumunu düzelterek şefkatine göz dikerek, hatalıların boynunu masiyet köleliğinden kurtaracak rahmetini ümit ederek, bu sözlerle kendimi kınamaktayım.

Allah'im! İşte boynum; günahların kölesi olmuş. O

آلِهِ، وَ أَعْتَقَهَا بِعَفْوِكَ، وَ هَذَا ظَهْرِي قَدْ أَثْقَلْتَهُ الْخَطَايَا، فَصَلِّ  
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَفِّفْ عَنْهُ بِمَنِّكَ.

يَا إِلَهِي لَوْ بَكَيْتُ إِلَيْكَ حَتَّى تَسْقُطَ أَشْفَارُ عَيْنَيَّ، وَ انْتَحَبْتُ  
حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتِي، وَ قُمْتُ لَكَ حَتَّى تَنْشُرَ قَدَمَايَ، وَ رَكَعْتُ  
لَكَ حَتَّى يَنْخَلِعَ صُلْبِي، وَ سَجَدْتُ لَكَ حَتَّى تَتَفَقَّأَ حَدَقَتَايَ، وَ  
أَكَلْتُ تُرَابَ الْأَرْضِ طَوْلَ عُمْرِي، وَ شَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ  
دَهْرِي، وَ ذَكَرْتُكَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ حَتَّى يَكِلَّ لِسَانِي، ثُمَّ لَمْ  
أَرْفَعْ طَرْفِي إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ اسْتِحْيَاءً مِنْكَ، مَا اسْتَوْجَبْتُ  
بِذَلِكَ مَحْوَ سَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَيِّئَاتِي. وَإِنْ كُنْتَ تَغْفِرُ لِي حِينَ  
أَسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ، وَ تَعْفُو عَنِّي حِينَ أَسْتَحِقُّ عَفْوَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ  
غَيْرُ وَاجِبٍ لِي بِاسْتِحْقَاقٍ، وَ لَا أَنَا أَهْلٌ لَهُ بِاسْتِجَابٍ، إِذْ  
كَانَ جَزَائِي مِنْكَ فِي أَوَّلِ مَا عَصَيْتُكَ النَّارَ، فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ  
غَيْرُ ظَالِمٍ لِي. إِلَهِي فَإِذَا قَدْ تَعَمَّدْتَنِي بِسِتْرِكَ فَلَمْ تَفْضَحْنِي،

hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve (günahlarımı) affederek beni bu kölelikten kurtar. Ve işte sırtım; hataların ağırlığı altında ezilmiş. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve lütf u kereminle yükümü hafiflet.

İlâhî! Eğer gözkapaklarım dökülene kadar sana yalvarıp ağlasam; sesim tıkanana kadar feryat etsem; ayaklarım şişene kadar sana ibadet etmeye dursam; belkemiğim yerinden ayrılanaya kadar sana rükû etsem; gözlerim çanaklarından çıkana kadar sana secde etsem; ömrüm boyu yerin toprağını yesem; hayatımın sonuna kadar kül suyu içsem; bu arada dilim tutulana kadar seni ansam ve utancımdan başımı göğe doğru kaldırmam; bütün bunlarla, tek bir günahımın bile affını hak etmiş olmam. Eğer mağfiretini hak ettiğim zaman beni bağışlıyorsan, affına lâayık görüldüğüm zaman beni affediyorsan, bu kesinlikle hak ederek kazandığım, lâayık olarak hak ettiğim bir şey değildir. Çünkü ben, sana ilk karşı gelişimde zaten cehennemini hak etmiştim. Onun için eğer beni cezalandırırsan, kat'iyen bana zulmetmiş olmazsın. Ama yine de sen, ey Tanrım, rahmetinle beni kuşatıp günahlarımı açığa vurarak beni rüsva etmiyorsun;

وَ تَأْتَيْتَنِي بِكَرَمِكَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِي، وَ حَلَمْتَ عَنِّي بِتَفْضُلِكَ فَلَمْ  
تُعَيِّرْ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ، وَ لَمْ تُكَدِّرْ مَعْرُوفَكَ عِنْدِي، فَارْحَمْ طُولَ  
تَضَرُّعِي، وَ شِدَّةَ مَسْكَتِي، وَ سُوءَ مَوْقِفِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِنِي مِنَ الْمَعَاصِي، وَ اسْتَعْمِلْنِي  
بِالطَّاعَةِ، وَ ارْزُقْنِي حُسْنَ الْإِنَابَةِ، وَ طَهِّرْنِي بِالتَّوْبَةِ، وَ أَيْدِنِي  
بِالْعِصْمَةِ، وَ اسْتَصْلِحْنِي بِالْعَافِيَةِ، وَ أَذِقْنِي حَلَاوَةَ الْمَغْفِرَةِ،  
وَ اجْعَلْنِي طَلِيقَ عَفْوِكَ، وَ عَتِيقَ رَحْمَتِكَ، وَ اكْتُبْ لِي أَمَانًا  
مِنْ سُخْطِكَ، وَ بَشْرِنِي بِذَلِكَ فِي الْعَاجِلِ دُونَ الْآجِلِ، بُشْرِي  
أَعْرِفُهَا، وَ عَرِّفْنِي فِيهِ عِلْمَةً أَتَّبِعُهَا، إِنَّ ذَلِكَ لَا يَضِيقُ عَلَيْكَ  
فِي وُسْعِكَ، وَ لَا يَتَكَادُكَ فِي قُدْرَتِكَ، وَ لَا يَتَصَعَّدُكَ فِي أَنْاتِكَ،  
وَ لَا يُوُودُكَ فِي جَزِيلِ هَبَاتِكَ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا آيَاتُكَ، إِنَّكَ  
تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ، وَ تَحْكُمُ مَا تُرِيدُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.



kereminle bana fırsat tanıyıp beni hemen cezalandırmıyorsun ve lütfunla bana yumuşak davranıp nimetlerini elimden almıyor, ihsanını bulandırmıyorsun. O hâlde (ey Rabbim), uzun bir süredir ağlayıp sızlamama, çaresizliğimin hâd safhaya ulaşmasına ve durumumun vahametine bakarak bana acı.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni günahlardan koru; itaatine muvaffak kıl; (sana doğru) güzel bir dönüşü bana nasip eyle; tövbeyle beni temizle; özel korumanla beni destekle; sağlıklı işlerimi düzene koy; mağfiretinin tadını bana tattır; beni affının özgürü, rahmetinin azatlısı kıl; benim için gazabından güvencede olduğumu yaz; ahiretten önce dünyada bunun müjdesini bana ver; bu müjdenin alâmetini, belirtisini bana tanı, bildir. Hiç kuşku yok, bunlar senin geniş rahmetini daraltmaz; sonsuz kudretini aşmaz; hilmine galip gelmez ve ayetlerinin kılavuzluk ettiği bol bağışlarını zorlamaz. Çünkü sen, hiç kuşkusuz, dilediğini yapar; irade ettiğini hükmedersin. Sen, her şeye kadirsin.

١٧- وَ كَانَ مِنْ دُمَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَ مِنْ عِدَاوَتِهِ وَ كَيْدِهِ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَ كَيْدِهِ وَ  
مَكَائِدِهِ، وَ مِنَ الثَّقَةِ بِأَمَانِيهِ وَ مَوَاعِيدِهِ، وَ غُرُورِهِ وَ مَصَائِدِهِ،  
وَ أَنْ يُطَمِعَ نَفْسَهُ فِي إِضْلَالِنَا عَنْ طَاعَتِكَ، وَ امْتِهَانِنَا  
بِمَعْصِيَتِكَ، أَوْ أَنْ يَحْسُنَ عِنْدَنَا مَا حَسَنَ لَنَا، أَوْ أَنْ يَقُولَ  
عَلَيْنَا مَا كَرِهَ إِلَيْنَا.

اللَّهُمَّ اخْسَأْهُ عَنَّا بِعِبَادَتِكَ، وَ اكْتِبْهُ بِدُؤُونِنَا فِي مَحَبَّتِكَ، وَ اجْعَلْ  
بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سِتْرًا لَا يَهْتِكُهُ، وَ رَدْمًا مُضْمِتًا لَا يَفْتُقُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اشْغَلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ أَعْدَائِكَ،

**17- Şeytan'dan Söz Edildiğinde Ondan,  
Onun Düşmanlığından ve Tuzaklarından  
Allah'a Sığınınca Okuduğu Dua**

Allah'ım! Kovulmuş Şeytan'ın vesveselerinden, hile ve düzenlerinden, sözlerine aldanıp tuzaklarına düşmekten, bizi itaatinden çıkarıp saptırmaya yeltenmesinden, bizi sana isyan ederek alçaltmaya göz dikmesinden, bize güzel gösterdiğini güzel görmekten, bizim için hoşlanmadığı şeylerin bize ağır gelmesinden sana sığınırız.

Allah'ım! Sana kulluk etmekle onu bizden kovup uzaklaştır. Senin sevgini elde etme gayretimizle onu hor ve zelil kıl. Bizimle onun arasında yırtıp parçalayamayacağı bir perde, delip geçemeyeceği bir engel oluşturun.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Şeytan'ı bir kısım düşmanlarıyla meşgul ederek bizden alıkoy.

وَاعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَايَتِكَ، وَاكْفِنَا خَيْرَهُ، وَوَلِّنا ظَهْرَهُ،  
وَاقْطَعْ عَنَّا إِثْرَهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَامْنِعْنَا مِنَ الْهَدْيِ بِمِثْلِ ضَلَالَتِهِ،  
وَ زَوِّدْنَا مِنَ التَّقْوَى ضِدَّ غَوَايَتِهِ، وَاسْلُكْ بِنَا مِنَ التَّقَى خِلافَ  
سَبِيلِهِ مِنَ الرَّدَى.

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُ فِي قُلُوبِنَا مَدْخَلًا، وَ لَا تُوتِنَنَّ لَهُ فِيمَا  
لَدَيْنَا مَنْزِلًا.

اللَّهُمَّ وَ مَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَعَرِّفْنَاهُ، وَ إِذَا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ،  
وَ بَصِّرْنَا مَا نَكَاثِدُهُ بِهِ، وَ الْهَمْنَا مَا نُعِدُّهُ لَهُ، وَ أَيَّقِظْنَا عَنْ سِنَةِ  
الْغَفْلَةِ بِالرُّكُونِ إِلَيْهِ، وَ أَحْسِنْ بِتَوْفِيقِكَ عَوْنَنَا عَلَيْهِ.

اللَّهُمَّ وَ أَشْرِبْ قُلُوبِنَا إِنْكَارَ عَمَلِهِ، وَ الطُّفَّ لَنَا فِي نَقْضِ حِيلِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَوِّلْ سُلْطَانَهُ عَنَّا، وَاقْطَعْ  
رَجَاءَهُ مِنَّا، وَادْرَأْهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا.

Güzel denetiminle bizi ondan koru. Haince davranışlarına karşı bize kifayet et. Sırtını bize çevirerek bizden uzaklaşmasını sağla; bir daha çevremizde ayak izlerine rastlamayalım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Şeytan'ın saptırmasına karşın bizi hidayetten faydalandır. Onun azdirmasına karşın bizi takvayla donat. Bizi onun helâk yolunu değil, (senin) rüşt yolunu katetmeye muvaffak kıl.

Allah'ım! Onun kalplerimize girişini engelle; sahip olduğumuz şeylerde onun için bir yer ayırma.

Allah'ım! Onun güzel göstermeye çalıştığı batılı bize tanıt. Tanıttıktan sonra da bizi ondan koru. Onu nasıl kandırabileceğimizi bize öğret. Ona karşı nasıl hazırlıklı olabileceğimizi bize ilham et. Bizi ona güvenme gafleti uykusundan uyandır. Yardımını esirgemeyerek bizi ona karşı muvaffak eyle.

Allah'ım! Kalplerimize onun amelini yadsımayı içir. Hilelerini bozabilmek için lütfunu bizden esirgeme.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onun sultasını bizden çevir; ümidini bizden kes; bize tamah etmesine izin verme.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْعَلْ آبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا، وَأَوْلَادَنَا،  
وَأَهْلَانَا، وَذَوَى أَرْحَامِنَا، وَقَرَابَاتِنَا، وَجِيرَانَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُ فِي حِرْزِ حَارِزٍ، وَحِصْنِ حَافِظٍ، وَكَهْفِ  
مَانِعٍ، وَالْأَيْسُهُمْ مِنْهُ جُنُنًا وَاقِيَّةً، وَأَعْطِهِمْ عَلَيْهِ أَسْلِحَةَ مَاضِيَةٍ.

اللَّهُمَّ وَاغْمُمْ بِذَلِكَ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَ أَخْلَصَ لَكَ  
بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَ عَادَاهُ لَكَ بِحَقِيقَةِ الْعُبُودِيَّةِ، وَاسْتَظْهَرَ بِكَ عَلَيْهِ  
فِي مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ الرَّبَّانِيَّةِ.

اللَّهُمَّ احْلُلْ مَا عَقَدَ، وَافْتُقْ مَا رَتَقَ، وَافْسَحْ مَا دَبَّرَ، وَ تَبَيَّطْهُ  
إِذَا عَزَمَ، وَانْقُضْ مَا أَبْرَمَ.

اللَّهُمَّ وَاهْزِمِ جُنْدَهُ، وَ أَبْطِلْ كَيْدَهُ، وَاهْدِمِ كَهْفَهُ، وَ أَرْغِمِ أَنْفَهُ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي نَظْمِ أَعْدَائِهِ، وَاعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ أَوْلِيَائِهِ، لَا  
نُطِيعُ لَهُ إِذَا اسْتَهْوَانَا، وَ لَا نَسْتَجِيبُ لَهُ إِذَا دَعَانَا، نَأْمُرُ بِمُنَاوَاتِهِ  
مَنْ أَطَاعَ أَمْرَنَا، وَ نَعِظُ عَنْ مُتَابَعَتِهِ مَنْ اتَّبَعَ زَجْرَنَا.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve babalarımızı, annelerimizi, çocuklarımızı, eşlerimizi, yakınlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı ve tüm mümin erkek ve kadınları Şeytan'a karşı sağlam bir yere, koruyucu bir kaleye ve ulaşılmayacak bir sığınağa al. Onlara, kendilerini ondan koruyacak zırhlar giydir. Onlara, ona karşı etkili olacak silâhlar ver.

Allah'ım! Rububiyetine tanıklık eden, vahdaniyetinde kuşkusu olmayan, ubudiyetin (kulluğun) hakikatiyle Şeytan'a düşmanlık eden ve Rabbanî (İlâhî) ilimleri öğrenmekte ona karşı senden yardım isteyen herkesi bu duamın kapsamına al.

Allah'ım! Onun düğümlediğini çöz; bitiştirip birleştirdiğini yar, ayır; tedbirini boz; azmettiği zaman ona engel ol; sağlamaştırdığını yık.

Allah'ım! Onun ordusunu hezimete uğrat; düzenini boz; kalesini yık ve burnunu yere sür.

Allah'ım! Bize onun düşmanlarının saflarında yer ver; dostlarının arasından çıkar; tutkularımıza uymamızı istediği zaman ona itaat etmeyelim; çağırdığı zaman davetine icabet etmeyelim; emrimizi dinleyenlere, ona düşmanlık etmeyi emredelim; nehyimize uyanları, ona uymaktan sakındıralım.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَ عَلَى  
أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَ أَعِدْنَا وَ أَهْلِينَا، وَ إِخْوَانَنَا، وَ  
جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا اسْتَعَدْنَا مِنْهُ، وَ أَجْرْنَا مِمَّا  
اسْتَجَرْنَا بِكَ مِنْ خَوْفِهِ، وَ اسْمَعْ لَنَا مَا دَعَوْنَا بِهِ، وَ أَعْطِنَا مَا  
أَغْفَلْنَا، وَ احْفَظْ لَنَا مَا نَسِينَاهُ، وَ صَيِّرْنَا بِذَلِكَ فِي دَرَجَاتِ  
الصَّالِحِينَ، وَ مَرَاتِبِ الْمُؤْمِنِينَ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.



Allah'ım! Nebilerin sonuncusu, resullerin efendisi Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât eyle; bizi, çoluk çocuğumuzu, kardeşlerimizi ve tüm mümin erkek ve kadınları sığındığımız şeylerden koru. Korkusundan, senden güvence dilediğimiz şeylerden bize güvence ver; dualarımızı işit; gaflet etiklerimizi bize ver; unuttuklarımızı bizim için koru ve böylece bizi salihlerin derecelerine, müminlerin mertebelerine ulaştır. Âmin ya Rabb'el-âlemin.

١٨- وَ كَانَ مِنْ كُفَّائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا دُفِعَ عَنْهُ مَا يَحْذَرُ أَوْ عَجَلَ لَهُ مَطْلَبُهُ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِكَ، وَ بِمَا صَرَفْتَ عَنِّي  
مِنْ بَلَائِكَ، فَلَا تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجَلَتْ لِي مِنْ  
عَافِيَتِكَ، فَأَكُونَ قَدْ شَقِيتُ بِمَا أَحْبَبْتُ، وَ سَعِدَ غَيْرِي بِمَا  
كَرِهْتُ، وَ إِنْ يَكُنْ مَا ظَلِمْتُ فِيهِ، أَوْ بَتُّ فِيهِ، مِنْ هَذِهِ الْعَافِيَةِ،  
بَيْنَ يَدَيَّ بَلَاءٍ لَا يَنْقَطِعُ، وَ وَزْرٍ لَا يَرْتَفِعُ، فَقَدِّمْ لِي مَا آخَرْتَ،  
وَ آخِرْ عَنِّي مَا قَدَّمْتَ، فَغَيْرُ كَثِيرٍ مَا عَاقَبْتُهُ الْفَنَاءُ، وَ غَيْرُ قَلِيلٍ  
مَا عَاقَبْتُهُ الْبَقَاءُ، وَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

**18- Korktuđu Bir Durum Kendisinden  
Uzaklařtıđı veya İstediđi Őeye abuk  
Ulařtıđı Zaman Okuduđu Dua**

Allah'ım! Kaza ve kaderinin gzelliđi karřısında ve benden uzaklařtırdıđın belâ sebebiyle sana hamdol- sun. O hâlde rahmetinden payımı, sadece řu dnya- da bana verdiđin sıhhat ve afiyet kılma ki, sevdiđim durum (sıhhat ve afiyet) sebebiyle (ahirette) bedbaht olayım; sevmediđim durum (hastalık, belâ ve musi- bet) sebebiyle de bařkası (ahirette) mutlu olsun. Őayet gndz gece ettiđim, geceyi gndz ettiđim bu sıh- hat ve afiyetin ardından (ahirette) kesintisi olmayan bir belâ, altından kalkılmayacak bir vebal gelecekte, benim iin sona sakladıđını (belâyı) ne geir; ne geirdiđini (afiyeti) sona sakla. nk sonu fena olan bir Őey, ok deđil; sonu beka olan bir Őey de, az deđil- dir. (Allah'ım!) Muhammed ve line salât eyle.

۱۹- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

عِنْدَ الْإِسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الْجَدْبِ

اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَاَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمُغْدِقِ مِنْ  
السَّحَابِ الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ اَرْضِكَ، الْمُوْنِقِ فِي جَمِيعِ الْاَفَاقِ، و  
امْنُنْ عَلٰى عِبَادِكَ بِاِيْنَاعِ الثَّمَرَةِ، وَاَحْيِ بِلَادَكَ بِيُلُوْغِ الزَّهْرَةِ،  
وَأَشْهَدْ مَلَائِكَتَكَ الْكِرَامِ السَّفَرَةَ بِسُقْيِ مِنْكَ نَافِعٍ، دَائِمٍ غُزْرُهُ،  
وَأَسِعِ دِرْرَهُ، وَاِبْلِ سَرِيْعٍ عَاجِلٍ، تُحْيِيْ بِهِ مَا قَدْ مَاتَ، وَ  
تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ، وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ، وَ تُوسِّعُ بِهِ فِي  
الْاَقْوَاتِ، سَحَابًا مُتْرَاكِمًا، هَنِيئًا مَرِيئًا، طَبَقًا مُجَلْجَلًا، غَيْرَ  
مُلْتٍ وَدُقْفُهُ، وَ لَا خُلْبٍ بَرَقُهُ.

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيْعًا مُمْرِعًا، عَرِيضًا وَاسِعًا غَزِيْرًا،  
تَرُدُّ بِهِ النَّهِيْضَ، وَ تَجْبُرُ بِهِ الْمَهِيْضَ.

### 19- Kuraklıktan Sonra Yağmur Talebiyle İlgili Duası

Allah'ım! Bizi yağmur suyuna doyur. Yerde güzel bitkiler bitirmek için ufuklarda hareket hâlinde olan bulutlardan üzerimize bol yağmur indirerek bizi rahmetine boğ. Meyveleri yetiştirerek kullarına ihsanda bulun. Gülleri ve çiçekleri açtırarak şehirlerini ihya et. Değerli yazıcı (veya elçi) meleklerini faydalı, bol, kapsamlı, şiddetli, hızlı ve acil bir yağışa tanık kıl. Onunla öleni dirilt; kaybedilene kazandır; rızıkları bol et. Bize bolluk ve afiyet getirecek, yağışlı ve gürültülü birikmiş bulutlar gönder; yağışı sürekli, çakışı ve gürlemesi aldatıcı olmasın.

Allah'ım! Kuraklığı bertaraf edecek, bitkileri yeşertecek, yatanı kaldıracak, solanı canlandıracak, kapsamlı ve bol yağmur gönder bize.

اللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقِيًّا تُسِيلُ مِنْهُ الظَّرَابَ، وَ تَمَلِّأْ مِنْهُ الجِبَابَ، وَ  
تُفَجِّرْ بِهِ الأنْهَارَ، وَ تُنْبِتْ بِهِ الأشْجَارَ، وَ تُرْخِصْ بِهِ الأَسْعَارَ  
فِي جَمِيعِ الأمْصَارِ، وَ تَنْعِشْ بِهِ البَهَائِمَ وَالْخَلْقَ، وَ تُكْمِلْ لَنَا  
بِهِ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ، وَ تُنْبِتْ لَنَا بِهِ الزَّرْعَ، وَ تُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ، وَ  
تَرْيِدُنَا بِهِ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِنَا.

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ظِلُّهُ عَلَيْنَا سَمُومًا، وَ لَا تَجْعَلْ بَرْدُهُ عَلَيْنَا  
حُسُومًا، وَ لَا تَجْعَلْ صَوْبُهُ عَلَيْنَا رُجُومًا، وَ لَا تَجْعَلْ مَاءَهُ  
عَلَيْنَا أَجَاآ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَارزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Allah'ım! Tepelerden boşanacak, kuyuları dolduracak, nehirleri akıtacak, ağaçları yeşertecek, bütün şehirlerde fiyatları ucuzlatacak, insanları ve hayvanları sevindirecek, bizim için temiz rızkları tamamlayacak, ekinleri yeşertecek, sağlam hayvanların sütünü bol edecek ve gücümüze güç katacak bir su gönder bize.

Allah'ım! Bulutların gölgesini öldürücü, soğuşunu uğursuz, yağışını taşıyıcı (azap), suyunu acı ve tuzlu kılma.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve göklerin ve yerin bereketlerinden bize rızk ver. Hiç şüphe yok, sen her şeye güç yetirensin.

٢٠- وَ كَانَ مِنْ دُمَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَرَضِي الْأَفْعَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ،  
وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ، وَ ائْتِهِ بِنَيْتِي إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، وَ  
بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ.

اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نَيْتِي، وَ صَحِّحْ بِمَا عِنْدَكَ يَقِينِي، وَ اسْتَصْلِحْ  
بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنِي مَا يَشْغَلُنِي الْإِهْتِمَامُ  
بِهِ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسَأَلُنِي عَدَا عَنْهُ، وَ اسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِيَمَا  
خَلَقْتَنِي لَهُ، وَ اغْنِنِي، وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، وَ لَا تَفْتِنَنِي  
بِالنَّظَرِ، وَ اعِزَّنِي، وَ لَا تَبْتَلِنِي بِالْكِبْرِ، وَ عَبْدِنِي لَكَ، وَ لَا تُفْسِدْ



## 20- Yüce Erdemler ve Beğenilen Davranışlarla İlgili Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve benim imanımı en kâmil iman, yakini mi en üstün yakın kıl; niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline ulaştır.

Allah'ım! Lütfunla niyetimi halis kıl; katındakine (rahmetine) yakini mi doğrult; kudretinle bozulan durumumu düzelt.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni meşgul edecek sorunların çözümünde bana yet. Yarın hesabını soracağın şeylerle uğraştır beni. Günlerimi yaratılışımın amacı olan ibadetle geçirmemi sağla. Beni zenginleştir; rızkımı bol eyle. Rızkı beklemekle beni imtihan etme. Beni aziz kıl; kibre duçar eyleme; sana kul olmaya muvaffak eyle. Kulluğumu, ibadetimi

عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ، وَ أَجْرٍ لِلنَّاسِ عَلَى يَدِي الْخَيْرِ، وَ لَا تَمَحِّقْهُ  
بِالْمَنِّ، وَ هَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَ اعْصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً  
إِلَّا حَطَطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، وَ لَا تُحَدِّثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا  
أَحَدْتْ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِي بِقَدَرِهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ مِتِّعْنِي بِهُدَى صَالِحٍ لَا  
أَسْتَبْدِلُ بِهِ، وَ طَرِيقَةَ حَقِّ لَا أَزِيعُ عَنْهَا، وَ تِيَّةَ رُشْدٍ لَا أَشْكُ  
فِيهَا، وَ عَمَّرْنِي مَا كَانَ عُمُرِي بِذِلَّةٍ فِي طَاعَتِكَ، فَإِذَا كَانَ  
عُمُرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَفْتِكَ  
إِلَيَّ، أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ.

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ خَصْلَةَ تَعَابٍ مِنِّي إِلَّا أَصْلَحْتَهَا، وَ لَا عَائِبَةً  
أُنُوبُ بِهَا إِلَّا حَسَنْتَهَا، وَ لَا أَكْرُومَةً فِيَّ نَاقِصَةً إِلَّا أَتَمَمْتَهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَبْدِلْنِي مِنْ بَغْضَةٍ

kendini beğenmişlikle fasit etme. Benim elimle insanlara hayır ulaştır; başa kakarak onu batıl etmeme engel ol. Yüce huyları bana ihsan et ve övünmekten beni koru.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni insanların gözünde bir derece yükselttiğinde kendi gözümde bir derece düşür. Bana insanlar arasında açık bir izzet verdiğinde kendi yanımda aynı ölçüde gizli bir zillet ver.

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve beni (başka hiçbir şeyle) değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla vazgeçmeyeceğim hak bir yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir niyet ile faydalandır. Ömrüm sana itaatle geçtiği sürece beni yaşat. Ömrüm Şeytan'ın otağı olduğunda, öfkene yakalanmadan, gazabın kesinleşmeden ruhumu al.

Allah'ım! Ayıplandığım kötü hasletimi ıslah et; kınandığım çirkin huyumu güzelleştir ve eksik olan güzel sıfatımı tamamla.

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve düşmanların bana olan buğzunu muhabbete,

أَهْلِ الشَّنَانِ الْمَحَبَّةِ، وَ مِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبُغْيِ الْمَوَدَّةَ، وَ مِنْ  
ظَنَّةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ الثِّقَّةَ، وَ مِنْ عَدَاوَةِ الْأَدْنِيِّينَ الْوَلَايَةَ، وَ مِنْ  
عُقُوقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَبْرَةَ، وَ مِنْ خِذْلَانِ الْأَقْرَبِينَ النَّصْرَةَ،  
وَ مِنْ حُبِّ الْمُدَارِبِينَ تَصْحِيحَ الْمَقَّةِ، وَ مِنْ رَدِّ الْمَلَابِسِينَ كَرَمَ  
العِشْرَةِ، وَ مِنْ مَرَارَةِ خَوْفِ الظَّالِمِينَ حَلَاوَةَ الْأَمَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لِي يَدًا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي،  
وَ لِسَانًا عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي، وَ ظَفْرًا بِمَنْ عَانَدَنِي، وَ هَبْ لِي  
مَكْرًا عَلَى مَنْ كَايَدَنِي، وَ قُدْرَةً عَلَى مَنْ اضْطَهَدَنِي، وَ تَكْذِيبًا  
لِمَنْ قَصَبَنِي، وَ سَلَامَةً مِمَّنْ تَوَعَّدَنِي، وَ وَفْقِي لِطَاعَةِ مَنْ  
سَدَّدَنِي، وَ مُتَابَعَةَ مَنْ أَرْشَدَنِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَدِّدْنِي لِأَنَّ أَعَارِضَ مَنْ  
عَشَنِي بِالنُّصْحِ، وَ أَجْزَى مَنْ هَجَرَنِي بِالْبُرِّ، وَ أُثِيبَ مَنْ حَرَمَنِي  
بِالْبَدْلِ، وَ أَكْفَى مَنْ قَطَعَنِي بِالصَّلَةِ، وَ أَخَالَفَ مَنْ اغْتَابَنِي  
إِلَى حُسْنِ الذِّكْرِ، وَ أَنْ أَشْكُرَ الْحُسْنَ، وَ أَعْضِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ.

zulüm ehlinin hasedini sevgiye, iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınların düşmanlığını dostluğa, akrabaların kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini yardıma, müdara edenlerin zahirî dostluklarını gerçek dostluğa, muâşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve zalimlerden korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana zulmedene karşı kendimi müdafaa edecek bir el, bana husumet edene karşı kendimi savunacak bir dil, bana inat edene karşı bir zafer, bana hile yapana karşı bir hile, beni ezene karşı bir güç, beni yerene karşı yalanlama cesareti, beni tehdit edene karşı bir esenlik ver bana. Ve beni doğru yola davet edene itaat etmeye, gerçeği gösterene uymaya muvaffak eyle.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni, beni aldatana karşı dürüst ve samimî davranmaya; beni terk edene iyilikle karşılık vermeye; benden esirgeyeni, bağışla ödüllendirmeye; benimle ilişkisini keseni, ilişkide bulunmakla mükâfatlandırmaya; gıybetimi edene, güzellikle anmakla muhalefet etmeye ve iyiliğe teşekkür edip kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَحَلِّبْنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ، وَ  
 أَلْبِسْنِي زِينَةَ الْمُتَّقِينَ، فِي بَسْطِ الْعَدْلِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَإِطْفَاءِ  
 النَّائِرَةِ، وَضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَإِفْشَاءِ  
 الْعَارِفَةِ، وَسِتْرِ الْعَائِبَةِ، وَلِينِ الْعَرِيكَةِ، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ، وَ  
 حُسْنِ السَّيْرِ، وَسُكُونِ الرِّيحِ، وَطِيبِ الْمُخَالَفَةِ، وَالسَّبْقِ إِلَى  
 الْفَضِيلَةِ، وَإِثَارِ التَّفْضُلِ، وَتَرْكِ التَّعْيِيرِ، وَالْإِفْضَالِ عَلَى غَيْرِ  
 الْمُسْتَحِقِّ، وَالْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَإِنْ عَزَّ، وَاسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَثُرَ  
 مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَاسْتِكْتَارِ الشَّرِّ وَإِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي.  
 وَ أَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ، وَ لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، وَ رَفْضِ أَهْلِ  
 الْبِدْعِ، وَ مُسْتَعْمَلِي الرَّأْيِ الْمُخْتَرَعِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا  
 كَبُرْتُ، وَ أَقْوَى قُوَّتِكَ فِيَّ إِذَا نَصَبْتُ، وَ لَا تَبْتَلِيَنِي بِالْكَسَلِ عَنْ  
 عِبَادَتِكَ، وَ لَا الْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ، وَ لَا بِالتَّعَرُّضِ لِخِلَافِ مَحَبَّتِكَ،  
 وَ لَا مُجَامَعَةِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْكَ، وَ لَا مُفَارَقَةِ مَنْ اجْتَمَعَ إِلَيْكَ.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte, güzel muâşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada, (her hâlükârda) iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstahak olmayana bağışta bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok da olsa iyi söz ve fiillerimi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimi çok bulmada salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, muttakilerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle beni.

İtaatimin devamlılığı, cemaatten ayrılmayışım ve kendi uydurdukları görüşlerle amel eden bid'at ehlinde uzak duruşumla da, bu sıfatları bende kâmil eyle.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana en bol rızkını yaşlandığım zaman ve en kuvvetli gücünü bitkin düştüğüm zaman ver. Beni, sana kullukta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe, sevginden başka bir şeyi talep etmeye, senden uzaklaşanla bir arada olmaya ve seninle birlikte olandan ayrılmaya müptelâ etme.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَصُولُ بَكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَ أَسْأَلُكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ،  
 وَ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ الْمُسْكِنَةِ، وَ لَا تَفْتِنِّي بِالْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِكَ  
 إِذَا اضْطُرَرْتُ، وَ لَا بِالْخُضُوعِ لِسُؤَالِ غَيْرِكَ إِذَا افْتَقَرْتُ، وَ لَا  
 بِالتَّضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونَكَ إِذَا رَهَيْتُ، فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ خِذْلَانَكَ  
 وَ مَنَعَكَ وَ إِعْرَاضَكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِي رُوعِي مِنَ التَّمَنِّي وَالتَّظَنِّي  
 وَالحَسَدِ ذِكْرًا لِعَظَمَتِكَ، وَ تَفَكُّرًا فِي قُدْرَتِكَ، وَ تَدْبِيرًا عَلَى  
 عَدُوِّكَ، وَ مَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِي مِنْ لَفْظَةٍ فُحْشٍ، أَوْ هُجْرٍ،  
 أَوْ شَتْمِ عَرَضٍ، أَوْ شَهَادَةِ بَاطِلٍ، أَوْ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ، أَوْ  
 سَبِّ حَاضِرٍ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، نُطْقًا بِالحَمْدِ لَكَ، وَ إِعْرَاقًا فِي  
 التَّنَاءِ عَلَيْكَ، وَ ذَهَابًا فِي تَمْجِيدِكَ، وَ شُكْرًا لِنِعْمَتِكَ، وَاعْتِرَافًا  
 بِإِحْسَانِكَ، وَ إِحْصَاءً لِمَنِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا أَظْلَمَنَّ وَ أَنْتَ مُطِيقٌ لِلدَّفْعِ  
 عَنِّي، وَ لَا أَظْلَمَنَّ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي، وَ لَا أَضِلَّنَّ



Allah'ım! Beni, zor durumda kaldığımda senin (gücün)le hamle eder, ihtiyacım olduğunda senden ister ve düşkünlüğümde sana yalvarır kıl. Beni, zor durumda kaldığım zaman senden başkasından yardım dilemekle, ihtiyacım olduğu zaman senden başkasından istemeye tenezzül etmekle ve korktuğum zaman senden başkasına yalvarmakla sına. Yoksa, beni yardımsız bırakmanla, ihsanını benden esirgemenle ve benden yüz çevirmenle karşı karşıya kalırım; ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım! Şeytan'ın kalbime attığı arzu, zan ve hasedi; büyüklüğünü anmaya, kudretin hakkında düşünmeye, düşmanlarına karşı tedbir almaya dönüştür. Onun (Şeytan'ın) dilime akıttığı çirkin ve saçma lâfları, ırz sövüşünü, haksız tanıklığı, bir müminin arkasında ettiğim gıybeti, birinin yüzüne karşı ettiğim küfrü ve bunlara benzer şeyleri senin hamdını dile getirmeye, seni çokça övmeye, seni yüceltme çabasına, nimetlerine şükretme gayretine, ihsanını itiraf etmeye, nimetlerini saymaya çevir.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle. (Allah'ım!) Bana yönelik zulmü defetmeye kadir olduğundan asla zulme uğramayayım. Benden intikam almaya gücün yettiğinden asla zulmetmeyeyim. Beni kolayca

وَ قَدْ أَمَكَّنْتَكَ هِدَايَتِي، وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي، وَ لَا  
أَطْعِينَ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي.

اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَ إِلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ، وَ إِلَى  
تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ، وَ بِفَضْلِكَ وَثِقْتُ، وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ  
لِي مَغْفِرَتَكَ، وَ لَا فِي عَمَلِي مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ، وَ مَا لِي  
بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلُكَ، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ  
آلِهِ، وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ.

اللَّهُمَّ وَ أَنْظِفْنِي بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِي التَّقْوَى، وَ وَفِّقْنِي لِلتَّبِي هِيَ  
أَرْكَى، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَى.

اللَّهُمَّ اسْأَلُكَ بِي الطَّرِيقَةَ الْمُثَلَى، وَ اجْعَلْنِي عَلَى مِلَّتِكَ أَمُوتُ وَ أَحْيَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَتَّعْنِي بِالْإِفْتِصَادِ، وَ اجْعَلْنِي  
مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، وَ مِنْ أَدِلَّةِ الرَّشَادِ، وَ مِنْ صَالِحِي الْعِبَادِ،  
وَ ارزُقْنِي فَوْزَ الْمَعَادِ، وَ سَلَامَةَ الْمِرْصَادِ.

hidayet edebileceğin için asla sapmayayım. Rızkımın bolluğu senin katında olduğundan hiçbir zaman fakir olmayayım. Gücüm senden olduğundan asla haddimi aşmayayım.

Allah'ım! Mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum. Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamamı istiyorum. Ancak mağfiretini gerektirecek bir şeyim, affını hak edeceğim bir amelim yok. Sadece senin fazl u keremine güvenebilirim. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve fazl u keremini benden esirgeme.

Allah'ım! Dilime, kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari kıl; bana takvayı ilham et; beni en temiz şeye muvaffak et ve en beğenilen işe ata.

Allah'ım! Beni örnek yola sevk et; dinin üzere ölüp, dinin üzere dirilmeyi hakkımda kararlaştır.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni ifrat ve tefrite düşmekten koru, itidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük ehlinde, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felâhu ve cehennemden kurtuluşu bana nasip et.

اللَّهُمَّ خُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي مَا يُخَلِّصُهَا، وَ أبقِ لِنَفْسِي مِنْ  
نَفْسِي مَا يُصَلِّحُهَا، فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ أَوْ تَعَصِمُهَا.

اللَّهُمَّ أَنْتَ عُدَّتِي إِذْ حَزِنْتُ، وَأَنْتَ مُنْتَجِعِي إِذْ حُرِمْتُ، وَ  
بِكَ اسْتِغَاثَتِي إِذْ كَرِهْتُ، وَ عِنْدَكَ مِمَّا فَاتَ خَلْفًا، وَ لِمَا فَسَدَ  
صَلَاحٌ، وَ فِيمَا أَنْكَرْتَ تَغْيِيرًا، فَاْمُنْ عَلَيَّ قَبْلَ الْبَلَاءِ بِالْعَافِيَةِ،  
وَ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالْجِدَّةِ، وَ قَبْلَ الضَّلَالِ بِالرَّشَادِ، وَ أَكْفِنِي مَوْوَنَةً  
مَعْرَةَ الْعِبَادِ، وَ هَبْ لِي أَمْنًا يَوْمَ الْمَعَادِ، وَ اْمُنِّحْنِي حُسْنَ الْإِرْشَادِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اَدْرَأْ عَنِّي بِلُطْفِكَ، وَ اَعْذِنِي  
بِنِعْمَتِكَ، وَ اَصْلِحْنِي بِكَرَمِكَ، وَ دَاوِنِي بِصُنْعِكَ، وَ اَظْلِنِي فِي  
ذَرَاكَ، وَ جَلِّلْنِي رِضَاكَ، وَ وَفِّقْنِي إِذَا اشْتَكَلْتُ عَلَيَّ الْأُمُورُ  
لِأَهْدَاهَا، وَ إِذَا تَشَابَهَتْ الْأَعْمَالُ لِأَرْكَاهَا، وَ إِذَا تَنَاقَضَتْ  
الْمِلَلُ لِأَرْضَاهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوَجِّحْنِي بِالْكَفَايَةِ، وَ سُمِّنِي

Allah'ım! Kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için benden al; ıslah olmama vesile olacak şeyi de bırak bana kalsın. Senin koruman olmazsa, hiç şüphesiz, ben helâk olurum.

Allah'ım! Üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin; mahrum edildiğim zaman ihsanını umacağım sensin; gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıracağım sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak, bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan, senin yanındadır. O hâlde, belâdan önce afiyeti, istemedi önce zenginliği, sapıklıktan önce hidayeti lütfet bana. Kullanın eziyetlerine karşı bana yet. Dönüş (kıyamet) gününün emniyetini bana ihsan et ve irşat (doğruya ve kemale iletme) görevini iyice yerine getirmeye muvaffak et beni.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve lütfunla, tüm kötülükleri benden uzaklaştır; nimetinle beni besle; kereminle beni ıslah et; ihsanıyla beni tedavi et; rahmetinin gölgesine al beni; rızanla kuşat beni; işler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et beni.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana ihtiyaçsızlık tacını giydir; beni üstlendiğim görevleri

حُسْنَ الْوِلَايَةِ، وَهَبْ لِي صِدْقَ الْهِدَايَةِ، وَلَا تَفْتِنِّي بِالسَّعَةِ،  
وَأَمْنَحْنِي حُسْنَ الدَّعَةِ، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشِي كَدًّا كَدًّا، وَلَا تَرُدِّ  
دُعَائِي عَلَيَّ رَدًّا، فَإِنِّي لَا أَجْعَلُ لَكَ ضِدًّا، وَلَا أَدْعُو مَعَكَ نِدًّا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَمْنَعْنِي مِنَ السَّرْفِ، وَحَصِّنْ  
رِزْقِي مِنَ التَّلْفِ، وَوَفِّرْ مَلَكَتِي بِالْبُرْكََةِ فِيهِ، وَاصْبِ بِي  
سَبِيلَ الْهِدَايَةِ لِلْبِرِّ فِيمَا أَنْفَقُ مِنْهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاكْفِنِي مَوْوَنَةَ الْإِكْتِسَابِ،  
وَارْزُقْنِي مِنْ غَيْرِ احْتِسَابٍ، فَلَا أَشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِكَ بِالطَّلَبِ،  
وَلَا أَحْتَمِلَ إِضْرَ تَبَعَاتِ الْمَكْسَبِ.

اللَّهُمَّ فَاطِّبْنِي بِقُدْرَتِكَ مَا أَطْلُبُ، وَأَجِرْنِي بِعِزَّتِكَ مِمَّا أَرْهَبُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَصُنْ وَجْهِي بِالْيَسَارِ، وَلَا  
تَبْتَدِلْ جَاهِي بِالْإِقْتَارِ، فَاسْتَرْزُقْ أَهْلَ رِزْقِكَ، وَاسْتَعْطِي  
شِرَارَ خَلْقِكَ، فَافْتِنِّ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِي، وَابْتَلِي بِذَمِّ مَنْ

lâyıkıyla yerine getirmeye muvaffak et; bana gerçek hidayeti merhamet et; zenginlikle azdırma beni; güzel bir yaşantı nasip et bana; yaşantımı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve duamı geri çevirme. Çünkü ben, senin karşında birini tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmiyorum.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve israf etmeme engel ol; rızkımı zayi olmaktan koru; malımı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerim hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve para kazanmanın zorluklarına karşı bana yet; hesaba katmadığım, sanmadığım yollardan rızkımı ver; rızık peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayayım, geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim.

Allah'ım! Kudretinle, aradığımı bana ver ve izzetinle, korktuğumu başıma getirme.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve rızkımı bol ederek haysiyetimi koru; rızkımı daraltarak rızklarını senden alan kimselerden rızık isteme, kötü insanlardan bağış talebinde bulunma bayağılığına düşürüp verenleri övme, esirgeyenleri yerme

مَعْنَى، وَ أَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِيُّ الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَارْزُقْنِي صِحَّةً فِي عِبَادَةٍ، وَ  
فِرَاقًا فِي زَهَادَةٍ، وَ عِلْمًا فِي اسْتِعْمَالٍ، وَ وَرَعًا فِي إِجْمَالٍ.

اللَّهُمَّ اخْتِمْ بَعْفُوكَ أَجَلِي، وَ حَقِّقْ فِي رَجَاءِ رَحْمَتِكَ أَمَلِي، وَ  
سَهِّلْ إِلَيَّ بُلُوغَ رِضَاكَ سُبُلِي، وَ حَسِّنْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِي عَمَلِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَبَهَّنِي لِذِكْرِكَ فِي أَوْقَاتِ  
الْعَفْلَةِ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ فِي أَيَّامِ الْمُهْلَةِ، وَ انْهَجْ لِي إِلَى  
مَحَبَّتِكَ سَبِيلًا سَهْلَةً، أَكْمِلْ لِي بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ  
مِنْ خَلْقِكَ قَبْلَهُ، وَ أَنْتَ مُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَهُ، وَ آتِنَا فِي الدُّنْيَا  
حَسَنَةً، وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنِي بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ.



durumunda bırakma beni. Çünkü gerçekte veren de, esirgeyen de sensin, onlar değil.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve sana ibadette yararlanacağım sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağım boş vakit, amele dönüştüreğim ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva ver bana.

Allah'ım! Ömrümü affınla sona erdir; emelimi rahmetini ummaya yönelik kıl; rızana ulaşma yollarını benim için kolaylaştır ve bütün hâllerimde amelimi güzelleştir.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve gaflet ettiğim zamanlarda seni anmak için beni uyar; mühlet verdiğin günlerde (dünya hayatında) beni sana itaatte kullan; sevgine doğru düz bir yol göster bana; o yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tastamam ver bana.

Allah'ım! Muhammed ve Âline, ondan önce yaptıklarından herhangi birine ettiğin ve ondan sonra herhangi birine edeceğin en üstün salât ile salât eyle. Dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve rahmetinle beni cehennem azabından koru.

٢١- وَ كَانَ مِنْ دُمَائِهِ لَمَّيْهِ السَّلَامُ

إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَ أَهَمَّتْهُ الْخَطَايَا

اللَّهُمَّ يَا كَافِيَ الْفُرْدِ الضَّعِيفِ، وَ وَاقِيَ الْأَمْرِ الْمَخُوفِ، أَفْرَدْتَنِي  
الْخَطَايَا فَلَا صَاحِبَ مَعِيَ، وَ ضَعُفْتُ عَنْ غَضَبِكَ فَلَا مُوَيِّدَ  
لِي، وَ أَشْرَفْتُ عَلَى خَوْفِ لِقَائِكَ فَلَا مُسَكِّنَ لِرَوْعَتِي، وَ  
مَنْ يُؤْمِنُنِي مِنْكَ وَ أَنْتَ أَخَفْتَنِي؟ وَ مَنْ يُسَاعِدُنِي وَ أَنْتَ  
أَفْرَدْتَنِي؟ وَ مَنْ يَقْوِينِي وَ أَنْتَ أَضَعَفْتَنِي؟ لَا يُجِيرُ يَا إِلَهِي  
إِلَّا رَبُّ عَلَى مَرْبُوبٍ، وَ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا غَالِبٌ عَلَى مَغْلُوبٍ، وَ  
لَا يُعِينُ إِلَّا طَالِبٌ عَلَى مَطْلُوبٍ.

وَ بِيَدِكَ يَا إِلَهِي جَمِيعُ ذَلِكَ السَّبَبِ، وَ إِلَيْكَ الْمَفَرُّ وَ الْمَهْرَبُ،  
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْ هَرَبِي، وَ أَنْجِحْ مَطْلَبِي.

## 21- Bir Şey İçin Üzöldüğü ve Günahlardan Dolayı Tasalandığı Zaman Okuduğı Dua

Allah'ım! Ey güçsüz kişiye yeten, korkunç şeyden koruyan! Günahlar beni yalnızlığa itmiş; artık benimle birlikte olacak biri yok. Gazabına uğrayarak güçsüz düşmüşüm; artık bana güç ve destek verecek biri yok. Seninle karşılaşma korkusu içindeyim; korkumu dindirecek biri yok. Sen beni korkuttuktan sonra kim bana güvence verebilir ki?! Sen beni yalnızlığa ittikten sonra kim bana yardım edebilir ki?! Sen beni güçsüz kıldıktan sonra kim beni güçlendirebilir ki?! Ey mâbudum! Kula, Rabbinden başkası; yenilgiye uğrayana, galip olandan başkası güven verebilir mi?! Aranana, arayandan başkası yardım edebilir mi?!

Ey Tanrım! Bütün bu sebepler senin elindedir ve kaçış sana doğrudur. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve kaçışıma güven ver, dileğimi kabul buyur.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ صَرَفْتَ عَنِّي وَجْهَكَ الْكَرِيمَ، أَوْ مَنَعْتَنِي فَضْلَكَ  
 الْجَسِيمَ، أَوْ حَظَرْتَ عَلَيَّ رِزْقَكَ، أَوْ قَطَعْتَ عَنِّي سَبَبَكَ، لَمْ  
 أَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَمَلِي غَيْرِكَ، وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى مَا  
 عِنْدَكَ بِمَعُونَةِ سِوَاكَ، فَإِنِّي عَبْدُكَ، وَ فِي قَبْضَتِكَ، نَاصِيَتِي  
 بِيَدِكَ. لَا أَمْرَ لِي مَعَ أَمْرِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي  
 قَضَاؤِكَ، وَ لَا قُوَّةَ لِي عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطَانِكَ، وَ لَا  
 اسْتَطِيعُ مُجَاوِزَةَ قُدْرَتِكَ، وَ لَا اسْتَمِيلُ هَوَاكَ، وَ لَا أَبْلُغُ  
 رِضَاكَ، وَ لَا أَنَالُ مَا عِنْدَكَ إِلَّا بِطَاعَتِكَ وَ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ.

إِلَهِي أَصْبَحْتُ وَ أَمْسَيْتُ عَبْدًا دَاخِرًا لَكَ، لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا  
 وَ لَا ضَرًّا إِلَّا بِكَ، أَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِي، وَ أَعْتَرِفُ بِضَعْفِ  
 قُوَّتِي، وَ قَلَّةِ حِيلَتِي، فَأَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، وَ تَمِّمْ لِي مَا  
 آتَيْتَنِي، فَإِنِّي عَبْدُكَ الْمُسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ، الضَّعِيفُ الضَّرِيرُ،  
 الدَّلِيلُ الْحَقِيرُ، الْمَهِينُ الْفَقِيرُ، الْخَائِفُ الْمُسْتَجِيرُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَجْعَلَنِي نَاسِيًا لِذِكْرِكَ فِيمَا

Allah'ım! Eğer kerim yüzünü benden çevirir, veya büyük fazlını benden esirger, veya beni rızkindan mahrum eder, veya (rahmetinin) sebebini benden keser isen, hiç kuşkusuz, arzularımdan hiçbirine ulaşmam, katındakini elde edemem. İllâ ki sen olacaksın, sen yardım edeceksin. Çünkü ben senin kulunum; senin yed-i kudretindeyim; perçemim senin elindedir. Senin fermanın karşısında benim bir emrim olamaz. Hükmün, hakkımda geçerlidir. Hakkımdaki kaza ve kaderin adaletle dayalıdır. Saltanatından çıkmaya gücüm yetmez. Kudretinden dışarı çıkamam. Sevgini cezbetmek, rızanı kazanmak ve katındakine ulaşmak, ancak sana itaatle ve bol rahmetinin sayesinde mümkündür.

İlâhî! Zelil bir kulun olarak sabahlayıp akşamlamaktayım. Senin yardımın olmadan kendim için ne bir yarara, ne bir zarara malik değilim. Kendim hakkında buna tanığım; güçsüzlüğümü, çaresizliğimi itiraf etmekteyim. O hâlde, bana vadettiğini yerine getir; verdiğini tamamla. Çünkü ben, senin miskin, mütevazı, güçsüz, zarara uğramış, hakir, fakir, alçak, korkak, himayene muhtaç kulunum.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni, ni-

أُولَيْتَنِي، وَ لَا غَافِلًا لِإِحْسَانِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَنِي، وَ لَا آيَسًا مِنْ  
 إِجَابَتِكَ لِي وَ إِن أَبْطَأْتُ عَنِّي، فِي سِرَّاءٍ كُنْتُ أَوْ ضَرَّاءَ، أَوْ  
 شِدَّةٍ أَوْ رَحَاءَ، أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ بَلَاءَ، أَوْ بُؤْسٍ أَوْ نَعْمَاءَ، أَوْ جِدَّةٍ  
 أَوْ لَأُوءَاءَ، أَوْ فَقْرٍ أَوْ غِنَى.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ ثَنَائِي عَلَيْكَ، وَ مَدْحِي  
 إِيَّاكَ، وَ حَمْدِي لَكَ فِي كُلِّ حَالَاتِي، حَتَّى لَا أَفْرَحَ بِمَا  
 آتَيْتَنِي مِنَ الدُّنْيَا، وَ لَا أَحْزَنَ عَلَيَّ مَا مَنَعْتَنِي فِيهَا، وَ أَشْعِرْ  
 قَلْبِي تَقْوَاكَ، وَ اسْتَعْمِلْ بَدَنِي فِيمَا تَقْبَلُهُ مِنِّي، وَ اشْغَلْ بِطَاعَتِكَ  
 نَفْسِي عَنْ كُلِّ مَا يَرِدُ عَلَيَّ، حَتَّى لَا أَحَبَّ شَيْئًا مِنْ سُخْطِكَ،  
 وَ لَا أَسْخَطَ شَيْئًا مِنْ رِضَاكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ فَرِّغْ قَلْبِي لِمَحَبَّتِكَ، وَ اشْغَلْهُ،  
 بِذِكْرِكَ، وَ انْعَشْهُ بِخَوْفِكَ، وَ بِالْوَجَلِ مِنْكَ، وَ قَوِّهِ بِالرَّغْبَةِ إِلَيْكَ،  
 وَ أَمَلْهُ إِلَى طَاعَتِكَ، وَ اجْرِ بِهِ فِي أَحَبِّ السُّبُلِ إِلَيْكَ، وَ ذَلِّلْهُ  
 بِالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَكَ أَيَّامَ حَيَاتِي كُلِّهَا.

mete boğduğun zaman seni anmayı unutanlardan, imtihan ettiğin zaman ihsanından gaflet edenlerden kılma. Refahta veya sıkıntıda, zorlukta veya kolaylıkta, afiyette veya belâda, nimette veya mihnette, bollukta veya kıtlıkta, yoksullukta veya zenginlikte, hangi durumda olursam olayım, geciktiği için duasına icabet etmenden ümidini kesenlerden etme beni.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bütün hâllerimde senamı, övgümü ve hamdımı sana mahsus kıl ki, dünyadan bana verdiğinle sevinmeyeyim; dünyada benden esirgediğinden dolayı üzülmeyeyim. Kalbimi takva ile tanıştı; bedenimi benden kabul edeceğin işlerde çalıştır; nefsimi sana itaat etmekle meşgul ederek diğer şeylerden alıkoy. Öyle olayım ki, senin gazabına sebep olacak bir şeyi sevmeyeyim; hoşnutluğuna sebep olan bir şeyden de nefret etmeyeyim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kalbimi sevgin için boşalt; zikrinle meşgul et; korkun ve haşyetinle ona hayat ver; özleminle ona güç ver; onu sana itaat etmeye istekli kıl; yolların sana göre en sevimlisinde yürüt onu ve hayatım boyunca katındaki ni arzu etmekle ona boyun eğdir.

وَاجْعَلْ تَقْوَاكَ مِنَ الدُّنْيَا زَادِي، وَ إِلَى رَحْمَتِكَ رِحْلَتِي، وَ فِي  
 مَرْضَاتِكَ مَدْخَلِي، وَ اجْعَلْ فِي جَنَّتِكَ مَثْوَايَ، وَ هَبْ لِي قُوَّةً  
 أَحْتَمِلُ بِهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِكَ، وَ اجْعَلْ فِرَارِي إِلَيْكَ، وَ رَغْبَتِي  
 فِيمَا عِنْدَكَ، وَ أَلْسِ قَلْبِي الْوَحْشَةَ مِنْ شِرَارِ خَلْقِكَ، وَ هَبْ  
 لِي الْأُنْسَ بِكَ وَ بِأَوْلِيَائِكَ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ، وَ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ  
 وَ لَا كَافِرٍ عَلَيَّ مِنَّةً، وَ لَا لَهُ عِنْدِي يَدًا، وَ لَا بِي إِلَيْهِمْ حَاجَةً،  
 بَلْ اجْعَلْ سُكُونَ قَلْبِي، وَ أَنْسَ نَفْسِي، وَ اسْتِغْنَائِي، وَ كِفَايَتِي  
 بِكَ وَ بِخِيَارِ خَلْقِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِينًا، وَ اجْعَلْنِي  
 لَهُمْ نَصِيرًا، وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِشَوْقٍ إِلَيْكَ، وَ بِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا تُحِبُّ  
 وَ تَرْضَى، إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ.



Takvayı, (ahiret yolculuğu için) dünyadan edinecek azığımı kıl. Yolculuğumu rahmetine doğru gerçekleştir. Hoşnutluğuna girmeyi nasip et bana. Yerimi cennetinde kıl. Bana bir güç ver ki, hoşnutluğunun tümünü kaldırayım. Kaçışımı sana doğru kıl. Katındakini sevdin bana. Kalbimi kötü insanlardan ürküt. Seninle, dostlarınla ve sana itaat edenlerle ünsiyeti ihsan et bana. Facir ve kâfirin minneti altında bırakma beni. Onların bana bir ihsanı olsun isteme. Beni onlara muhtaç etme. Gönlümün rahatlığını, yalnızlığımın giderilmesini, zenginliğimi ve ihtiyaçlarımla karşılaşılmasını seninle ve iyi kullarının vasıtasıyla kıl.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onlarla birlikteliği bana nasip et; beni onların yardımcısı kıl; sana müştak olma ve sevdiğin, beğendiğin işi senin için yapma nimetini bana ihsan eyle. Hiç şüphesiz, sen her şeye kadirsin ve bunlar sana pek kolaydır.

٢٢- وَ كَانَ مِنْ كُفَايَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

عِنْدَ الشَّدَّةِ وَالْجَهْدِ وَ تَعَسَّرِ الْأُمُورِ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَلَّمْتَنِي مِنْ نَفْسِي مَا أَنْتَ أَمْلِكُ بِهِ مِنِّي، وَ قُدْرَتِكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ أَغْلُبُ مِنْ قُدْرَتِي، فَأَعْطِنِي مِنْ نَفْسِي مَا يُرْضِيكَ عَنِّي، وَ خُذْ لِنَفْسِكَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسِي فِي عَافِيَةٍ.

اللَّهُمَّ لَا طَاقَةَ لِي بِالْجَهْدِ، وَ لَا صَبْرَ لِي عَلَى الْبَلَاءِ، وَ لَا قُوَّةَ لِي عَلَى الْفَقْرِ، فَلَا تَحْظُرْ عَلَيَّ رِزْقِي، وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى خَلْقِكَ، بَلْ تَفَرِّدْ بِحَاجَتِي، وَ تَوَلَّ كِفَايَتِي، وَ انْظُرْ إِلَيَّ، وَ انْظُرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي، فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي عَجَزْتُ عَنْهَا، وَ لَمْ أَقِمْ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهَا، وَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى خَلْقِكَ تَجَهَّمُونِي، وَ إِنْ أَلْجَأْتَنِي إِلَى قَرَابَتِي حَرْمُونِي، وَ إِنْ أَعْطُوا أَعْطُوا قَلِيلًا

## 22- Sıkıntılı, Meşakkatli ve İşlerin Zorlaştığı Zamanlarda Okuduğu Dua

Allah'ım! Kendimle ilgili, daha çok senin elinde olan bir iş (nefsimi ıslah) ile beni yükümlü kılmışsın. Oysa ona da, bana da benden çok senin gücün yeter. O hâlde, kendimle ilgili, seni benden hoşnut edecek şeyi ver bana; ve hoşnutluğuna sebep olacak şeyi sıhhat ve selâmet içinde kendin için al benden.

Allah'ım! Zorluğa katlanacak takatim, belâyaya sabredecek gücüm, yoksulluğa dayanacak kudretim yok. O hâlde, rızkımı esirgeme benden; kullarına terk etme beni; hacetimi sen gider; işlerimi sen üstlen; rahmet gözüyle bana bak ve tüm işlerimde, acıyarak yardım et bana. Çünkü eğer beni kendi hâlime terk etsen, tüm işlerde âciz kalırım; yararım olan hiçbir işi yapmam. Kullarına terk etsen, asık suratlarıyla karşılaşırım. Yakınlarıma bıraksan, bir şey vermezler bana.

نَكَدًا، وَ مَنُّوا عَلَيَّ طَوِيلًا وَ ذَمُّوا كَثِيرًا.

فَبِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ فَأَغْنِنِي، وَ بِعِظَمَتِكَ فَاغْنِسْنِي، وَ بِسَعَتِكَ فَاَبْسُطْ  
يَدِي، وَ بِمَا عِنْدَكَ فَاكْفِنِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَلِّصْنِي مِنَ الْحَسَدِ،  
وَ احْصُرْنِي عَنِ الذُّنُوبِ، وَ وَرِّعْنِي عَنِ الْمَحَارِمِ، وَ لَا تُجَرِّبْنِي  
عَلَيَّ الْمَعَاصِي، وَ اجْعَلْ هَوَايَ عِنْدَكَ، وَ رِضَايَ فِيمَا يَرِدُ عَلَيَّ  
مِنْكَ، وَ بَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي وَ فِيمَا خَوَّلْتَنِي، وَ فِيمَا أَنْعَمْتَ  
بِهِ عَلَيَّ، وَ اجْعَلْنِي فِي كُلِّ حَالَاتِي مَحْفُوظًا، مَكْلُوءًا، مَسْتَوْرًا،  
مَمْنُوعًا، مُعَاذًا، مُجَارًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اقْضِ عَنِّي كُلَّ مَا أَلْزَمْتَنِيهِ، وَ  
فَرَضْتَهُ عَلَيَّ لَكَ فِي وَجْهِ مِنْ وَجُوهِ طَاعَتِكَ، أَوْ لِخَلْقٍ مِنْ  
خَلْقِكَ، وَ إِنْ ضَعُفَ عَن ذَلِكِ بَدَنِي، وَ وَهَنْتَ عَنْهُ قُوَّتِي، وَ  
لَمْ تَتَلَّهُ مَقْدَرَتِي، وَ لَمْ يَسَعُهُ مَالِي، وَ لَا ذَاتُ يَدِي، ذَكَرْتُهُ  
أَوْ نَسِيْتُهُ، هُوَ يَا رَبِّ مِمَّا قَدْ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ، وَ اغْفُلْتَهُ أَنَا مِنْ

Verseler de, az ve faydasız şeyler verirler; uzun süre de başıma kakarlar, çokça kınarlar beni.

O hâlde, ey Allah'ım, fazlınla beni zengin et; büyüklüğünle beni yücelt; bol bağışınla elimi açık kıl ve katındakiyle yet bana.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni hastetten kurtar; günahlardan koru; haramlardan geri durdur; sana karşı gelmeye cür'etlendirme. Tutkum sen olasın; senden gelen her şeye rıza göstereyim. Rızık, ihsan ve nimet olarak bana verdiğin şeyleri bereketli ve kutlu kıl. Tüm hâllerimde beni her türlü kötülükten koru. Ayıplarımı kimseye açma. Beni kendi korumana al, kimse bana zarar veremesin.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bedenimin gücü yetmese de, kuvvetim yetersiz kalsa da, gücümü aşsa da, malım ve sermayem çıkışmasa da, hatırımda olan veya unuttuğum, itaatin yönünde kendin için veya yaratıklarından biri için bana gerekli ve farz kıldığın her şeyi benden taraf öde. Ey Rabbim! Nefsime uyarak ihmal ettiğim, ancak senin, aleyhimde ihsa ettiğin farzları bol bağışınla ve geniş

نَفْسِي، فَأَدِّهِ عَنِّي مِنْ جَزِيلِ عَطِيَّتِكَ، وَكَبِيرِ مَا عِنْدَكَ، فَإِنَّكَ  
وَأَسْعُ كَرِيمٌ، حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْهُ تُرِيدُ أَنْ تُقَاصِنِي بِهِ  
مِنْ حَسَنَاتِي، أَوْ تُضَاعِفَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِي يَوْمَ أَلْفَاكَ يَا رَبِّ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَارزُقْنِي الرَّغْبَةَ فِي الْعَمَلِ لَكَ  
لَا خِرْتِي، حَتَّى أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِي، وَحَتَّى يَكُونَ الْغَالِبُ  
عَلَيَّ الزُّهْدُ فِي دُنْيَايَ، وَحَتَّى أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقًا، وَآمَنَ  
مِنَ السَّيِّئَاتِ فَرَقًا وَخَوْفًا، وَهَبْ لِي نُورًا أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ،  
وَاهْتَدِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ، وَاسْتَضِيءْ بِهِ مِنَ الشَّكِّ وَالشُّبُهَاتِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَارزُقْنِي خَوْفَ غَمِّ الْوَعِيدِ، وَ  
شَوْقَ ثَوَابِ الْمُوعُودِ، حَتَّى أَجِدَ لَذَّةَ مَا أَدْعُوكَ لَهُ، وَكَأَبَةَ مَا  
اسْتَجِيرُ بِكَ مِنْهُ.

اللَّهُمَّ قَدْ تَعَلَّمُ مَا يُصْلِحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي، فَكُنْ  
بِحَوَانِجِي حَفِيًّا.

rahmetinle benden taraf öde (onlardan dolayı beni sorgulama). Çünkü sen, ihsanı ve rahmetiyle her şeyi kuşatan cömertsin. (Onları benden taraf öde ki,) Sana kavuşacağım gün iyiliklerimle takas edeceğin veya kötülüklerimi artıracacağın bir farz üzerimde kalmış olmasın, ey Rabbim!

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve sana kulluk vazifesini yerine getirmekle ahiretim için çalışma isteği ver bana. Onun (kulluğumun) içtenliğine kalbim tanık olsun; bana galip olan durum, dünyaya meyilsizlik olsun; iyi işleri şevkle yapayım; cezalarının korkusuyla kötü işlere yaklaşmayayım. Ve bana bir nur ver ki, insanlar arasında onunla yürüyeyim; karanlıklarda onunla yolumu bulayım; hak ile batıl birbirine karıştığında, şüpheyeye düştüğümde onunla aydınlanayım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kendisine ulaşmak için sana yalvardığım şeyin (cennetin) tadını ve kendisinden korunmak için sana sığındığım şeyin (cehennem) tasasını duyuyormuşçasına, ödüllendirilme sevincinin özlemini ve cezalandırılma üzüntüsünün korkusunu ver bana.

Allah'ım! Hiç kuşkusuz, sen, dünyam için de, ahiretim için de yararlı olanı biliyorsun. O hâlde, ihtiyaçlarım hususunda lütufkâr ol bana.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ مُحَمَّدٍ، وَارْزُقْنِي الْحَقَّ عِنْدَ  
تَقْصِيْرِى فِي الشُّكْرِ لَكَ، بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ،  
وَالصَّحَّةِ وَالسَّقَمِ، حَتَّى اَتَعَرَّفَ مِنْ نَفْسِي رَوْحَ الرِّضَا، وَ  
طُمَأْنِيْنَةَ النَّفْسِ مِنْى بِمَا يَجِبُ لَكَ، فَيَمَا يَحْدُثُ فِي حَالِ  
الْخَوْفِ وَالْاَمْنِ، وَالرِّضَا وَالسُّخْطِ، وَالصَّرِّ وَالتَّفْعِ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ، وَارْزُقْنِي سَلَامَةَ الصَّدْرِ مِنْ  
الْحَسَدِ، حَتَّى لَا اَحْسُدَ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ  
فَضْلِكَ، وَ حَتَّى لَا اَرٰى نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ  
فِي دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا، اَوْ عَافِيَةٍ اَوْ تَقْوٰى، اَوْ سَعَةٍ اَوْ رَخَاءٍ، اِلَّا  
رَجَوْتُ لِنَفْسِي اَفْضَلَ ذٰلِكَ بِكَ وَ مِنْكَ، وَحَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ، وَارْزُقْنِي التَّحْفُظَ مِنَ الْخَطَايَا،  
وَالاِحْتِرَاسَ مِنَ الزَّلَلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فِي حَالِ الرِّضَا  
وَالْغَضَبِ، حَتَّى اَكُوْنَ بِمَا يَرُدُّ عَلَيَّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ سَوَاءٍ، عَامِلًا  
بِطَاعَتِكَ، مُؤْتِرًا لِرِضَاكَ عَلٰى مَا سِوَاهُمَا فِي الْاَوْلِيَاءِ وَالْاَعْدَاءِ،



Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kolaylık ve zorlukta, sağlık ve hastalıkta bana verdiğin nimetler karşısında sana şükürde kusur ettiğim zaman; korku, emniyet, hoşnutluk, gazap, zarar ve kâr hâllerinde meydana gelen hadiselerle ilgili olarak senin için farz olan şeye razı olmanın sevinç ve huzurunu yaşayabilmek için gerçeği ver bana.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve göğsümü hasetten temizle ki, insanlardan hiçbirini kendisine verdiğin bir nimetten ötürü kıskanmayayım; onlardan herhangi birinde din, dünya, sağlık, takva, zenginlik ve refahla ilgili bir nimet gördüğüm zaman (onu kıskanacağıma) ondan daha iyisini yalnız seninle ve yalnız senden –ki ortağın yoktur– kendim için isteyeyim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana dünya ve ahirette, hoşnutluk ve gazap hâlinde hatalardan korunmayı, sürçmelerden uzak durmayı nasip et. Öyle olayım ki, hoşnutluk ve gazap hâli benim için bir olsun; her iki hâlde de senin itaatınla amel edeyim, dostların ve düşmanların hakkında sana itaati ve senin hoşnutluğunu diğer her şeye tercih edeyim.

حَتَّى يَأْمَنَ عَدُوِّي مِنْ ظُلْمِي وَ جَوْرِي، وَ يَيْئَسَ وَلِيِّي مِنْ  
مَيْلِي وَ أَنْحِطَاطِ هَوَايِ.

وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ مُخْلِصًا فِي الرَّخَاءِ، دُعَاءَ الْمُخْلِصِينَ  
الْمُضْطَرِّينَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Düşmanım, zulmünden ve cevirimden güvende olsun; dostum, kendisine meyletmenden ve tutkumun alçalmasından ümidini kessin.

(Allah'ım!) Beni genişlikte de, zor durumda kalıp ihlâs ile sana yalvaranların yalvardığı gibi yalvaranlardan kıl. Hiç kuşkusuz, sen pek yücesin, övgüye lâıksın.

٢٣- وَ كَانَ مِنْ كُفَّائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا سَأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَ شُكَّرَهَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ الْبِسْنَى عَافِيَتِكَ، وَ جَلِّلْنِي  
عَافِيَتِكَ، وَ حَصِّنِي بِعَافِيَتِكَ، وَ أَكْرِمْنِي بِعَافِيَتِكَ، وَ أَغْنِنِي  
بِعَافِيَتِكَ، وَ تَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ، وَ هَبْ لِي عَافِيَتِكَ، وَ  
أَفْرِشْنِي عَافِيَتِكَ، وَ أَصْلِحْ لِي عَافِيَتِكَ، وَ لَا تَفَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَ  
عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَافِنِي عَافِيَةَ كَافِيَةَ شَافِيَةَ عَالِيَةَ  
نَامِيَةَ، عَافِيَةَ تُؤَلِّدُ فِي بَدَنِي الْعَافِيَةَ، عَافِيَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.  
وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّةِ وَ الْأَمْنِ وَ السَّلَامَةِ فِي دِينِي وَ بَدَنِي،  
وَ الْبَصِيرَةَ فِي قَلْبِي، وَ النَّفَازَ فِي أُمُورِي، وَ الْخَشْيَةَ لَكَ، وَ الْخَوْفَ

### 23- Allah'tan Afiyet ve Şükürünü İsteddiği Zaman Okuduğu Dua

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve katından olan afiyet elbisesini giydir bana; afiyetine bürü beni; afiyetinle koru beni; afiyetinle ikram et bana; afiyetinle zengin et beni; afiyetinle bağışta bulun bana; afiyetini ver bana; afiyetini döse benim için; afiyetini hakkımda yararlı kıl; dünya ve ahirette afiyetini ayırma benden.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve yeterli, şifa bahşedici, yükselip gelişen bir afiyet ver bana; bedenimde sıhhat üretecek bir afiyet, dünya ve ahiret afiyeti.

Dinim ve bedenimde sıhhat, emniyet ve selâmet; kalbimde basiret, işlerimde ilerleme, senin için haş-

مِنْكَ، وَالْقُوَّةَ عَلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ، وَالْإِجْتِنَابَ لِمَا  
نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ.

اللَّهُمَّ وَاثْمُنْ عَلَيَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَزِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِكَ، صَلَوَاتِكَ  
عَلَيْهِ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَآلِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ  
السَّلَامُ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي، فِي عَامِي هَذَا وَفِي كُلِّ عَامٍ، وَاجْعَلْ  
ذَلِكَ مَقْبُولًا مَشْكُورًا، مَذْكُورًا لَدَيْكَ، مَذْخُورًا عِنْدَكَ.

وَ أَنْطِقْ بِحَمْدِكَ وَ شُكْرِكَ وَ ذِكْرِكَ وَ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانِي،  
وَ اشْرَحْ لِمَرَاثِدِ دِينِكَ قَلْبِي، وَ أَعِزَّنِي وَ ذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،  
وَ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ وَالْعَامَةِ وَاللَّامَةِ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ  
مَرِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُتْرَفٍ حَفِيدٍ،  
وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ شَدِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ وَ وَضِيعٍ،  
وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ قَرِيبٍ وَ بَعِيدٍ، وَ مِنْ  
شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ حَرْبًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ،  
وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

yet, senden korkma, bana emrettiđin itaatleri yerine getirme, nehyettiđin gnahlardan sakınma nimetleriyle lütüfta bulun bana.

Allah'ım! Bu yıl ve ömrüm boyunca her yıl hacı, umreyi ve *salâvatın, rahmetin ve bereketlerin ona ve Âline olsun*, Resulünün ve Ehl-i Beytinin kabirlerinin ziyaretini bana nasip eyle. Bunları katında kabul buyrulmuş, karşılığı verilmiş, övgüyle anılmış ve indinde (ahiretim için) biriktirilmiş amellerimden kıl.

Dilimi hamdın, şükürün, zikrin ve güzel övgünle ko- nuştur; kalbimi dininin doğruları için aç. Beni ve soyumu kovulmuş Şeytan'dan, öldürücü olan veya olmayan zehirli hayvanın ve tüm canlıların kötülüğünden, nazardan, her azgın şeytanın şerrinden, her zalim sultanın şerrinden, her isteđi yerine getirilen nimet azgınlarının şerrinden, her güçsüz ve güçlünün şerrinden, her şansız şerefsiz ve şanlı şereflinin şerrinden, her küçük ve büyüğün şerrinden, her yakın ve uzağın şerrinden, cinler ve insanlardan Resulün ve Ehl-i Beytine karşı bayrak açanların şerrinden ve perçemi senin elinde olan her hayvanın şerrinden koru.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ  
عَنِّي، وَادْحَرْ عَنِّي مَكْرَهُ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّهُ، وَرُدِّ كَيْدَهُ فِي  
نَحْرِهِ، وَاجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سَدًّا، حَتَّى تُعْمِيَ عَنِّي بَصْرَهُ، وَتُصِمَّ  
عَنْ ذِكْرِي سَمْعُهُ، وَتُقْفَلَ دُونَ إِخْطَارِي قَلْبُهُ، وَتُخْرِسَ  
عَنِّي لِسَانُهُ، وَتَقْمَعَ رَأْسُهُ، وَتُدَلَّ عِزُّهُ، وَتَكْسِرَ جَبْرُوتُهُ، وَ  
تُدَلَّ رَقَبَتُهُ، وَتَفْسَخَ كِبْرَهُ، وَتُؤْمِنَنِي مِنْ جَمِيعِ ضَرِّهِ وَشَرِّهِ،  
وَغَمَزِهِ وَهَمْزِهِ، وَلَمَزِهِ وَحَسَدِهِ وَعَدَاوَتِهِ، وَحَبَائِلِهِ وَ  
مَصَائِدِهِ، وَرَجْلِهِ وَخَيْلِهِ، إِنَّكَ عَزِيزٌ قَدِيرٌ.



Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bana kötü bir niyetle yaklaşanın kötülüğünü benden geri çevir; hilesini benden uzaklaştır; şerrini benden defet; tuzağına kendisini düşür; gözü beni görmesin; kulağı beni duymasın; kalbi beni anmasın; dili benden söz etmesin; başını ezesin; izzetini zillete dönüştüresin; kudretini kırasın; büyüklüğünü bozup kendisini alçaltasın; beni onun her türlü zararından, şerrinden, alayından, hasedinden, düşmanlığından, hilesinden, tuzağından, piyade veya süvari güçlerinden koruyasın. Hiç şüphesiz, sen izzet ve kudret sahibisin.

٢٤- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لَأَبُوِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ،  
وَ اخْصُصْهُمْ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ، وَ رَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ سَلَامِكَ.

وَ اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدِي بِالْكَرَامَةِ لَدَيْكَ، وَ الصَّلَاةِ مِنْكَ يَا  
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنِي عِلْمَ مَا يَجِبُ لَهُمَا  
عَلَى إِيَّاهُمَا، وَ اجْمَعْ لِي عِلْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ تَمَامًا، ثُمَّ اسْتَعْمَلْنِي بِمَا  
تُلْهِمْنِي مِنْهُ، وَ وَفَّقْنِي لِلتَّفُؤُذِ فِيمَا تُبْصِرُنِي مِنْ عِلْمِهِ، حَتَّى  
لَا يَفُوتَنِي اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ عِلْمْتَنِيهِ، وَ لَا تَثْقُلَ أَرْكَانِي عَنِ  
الْحُفُوفِ فِيمَا أَلْهِمْتَنِيهِ.

#### 24- Anne ve Babası Hakkındaki Duası

Allah'ım! Kulun ve resulün olan Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât eyle; salâtlarının, rahmetinin, bereketlerinin ve selâmının en üstünüyle onları seçkin kıl.

Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Anne ve babamı katındaki saygınlık ve özel salâtın ile mümtaz kıl.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve anne ve babam için bana farz olan şeylerin bilgisini ilham yoluyla bana bildir. Bu bilginin tamamını bana ver ve beni, bildiklerimi eksiksiz olarak pratiğe dökmeye, onları uygulamaya geçirmekte tembellik etmemeye muvaffak et.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا شَرَفْتَنَا بِهِ، وَصَلِّ عَلَى  
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا أُوجِبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَهَابُهُمَا هَيْبَةَ السُّلْطَانِ الْعُسُوفِ، وَابْرُهُمَا بَرَّ  
الْأُمِّ الرَّؤُوفِ، وَاجْعَلْ طَاعَتِي لَوَالِدَيْ، وَبِرِّي بِهِمَا، أَقَرَّ لِعَيْنِي  
مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْطَانِ، وَاثْلَجْ لِصَدْرِي مِنْ شَرِيَةِ الظُّمَانِ، حَتَّى  
أُوْتِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَا، وَأُقَدَّمَ عَلَى رِضَايَ رِضَاهُمَا، وَ  
أَسْتَكْتَرَ بِرَّهُمَا بِي وَإِنْ قَلَّ، وَاسْتَقَلَّ بِرِّي بِهِمَا وَإِنْ كَثُرَ.

اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِي، وَأَطِبْ لَهُمَا كَلَامِي، وَالْأَلْنَ لَهُمَا عَرِيكَتِي،  
وَاعْطِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي، وَصَيِّرْنِي بِهِمَا رَفِيقًا، وَعَلَيْهِمَا شَفِيقًا.

اللَّهُمَّ اشْكُرْ لَهُمَا تَرْبِيَّتِي، وَأَثْبُهُمَا عَلَيَّ تَكْرِمَتِي، وَاحْفَظْ لَهُمَا  
مَا حَفِظَاهُ مِنِّي فِي صِغَرِي.

اللَّهُمَّ وَمَا مَسَّهُمَا مِنِّي مِنْ أَدَى، أَوْ خَلَصَ إِلَيْهِمَا عَنِّي مِنْ

Allah'ım! Muhammed ile bizi onurlandırdığın gibi, ona ve Âline salât eyle. Muhammed sebebiyle bizim için insanlar üzerinde bazı haklar farz ettiğin gibi, ona ve Âline salât eyle.

Allah'ım! Öyle et ki, zalim sultandan korkar gibi onlardan (anne ve babadan) korkayım; şefkatli anne gibi onlara iyilik edeyim. Anne ve babama itaatimi ve onlara iyi davranmamı, uyku düşkününü kimsenin uykusundan daha göz aydınlatıcı ve çok susamış kimsenin içtiği sudan daha yürek serinletici kıl; onların isteğini kendi isteğime tercih edeyim; onların hoşnutluğunu kendi hoşnutluğumdan önde tutayım; az da olsa onların bana yaptığı iyiliği çok, çok da olsa benim onlara yaptığım iyiliği az göreyim.

Allah'ım! Onlara karşı sesimi kıs; sözümü güzelleştir; huyumu yumuşak, kalbimi şefkatli kıl; onlara karşı rıfk ile davranmaya, onlara sevgiyle yaklaşmaya muvaffak et beni.

Allah'ım! Onlara, beni eğitmelerinin karşılığını ver; beni ağırladıklarından dolayı onları ödüllendir; küçüklüğümde benden korudukları şeyleri onlar için koru.

Allah'ım! Benden taraf onlara dokunan eziyeti, benden onlara ulaşan kötülüğü veya onların benim ya-

مَكْرُوهٍ، أَوْ ضَاعَ قَبَلِي لُهُمَا مِنْ حَقِّي، فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِدُنُوبِهِمَا، وَ  
عُلُوقًا فِي دَرَجَاتِهِمَا، وَزِيَادَةً فِي حَسَنَاتِهِمَا، يَا مُبَدِّلَ السَّيِّئَاتِ  
بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ.

اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّيَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ أَسْرَفَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ  
فِعْلٍ، أَوْ ضَيَّعَاهُ لِي مِنْ حَقِّي، أَوْ قَصَّرَا بِي عَنْهُ مِنْ وَاجِبٍ،  
فَقَدْ وَهَبْتُهُ لُهُمَا، وَ جَدْتُ بِهِ عَلَيْهِمَا، وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ فِي وَضْعِ  
تَبِعْتِهِ عَنْهُمَا، فَإِنِّي لَا أَتَّهُمُهُمَا عَلَى نَفْسِي، وَ لَا أَسْتَبِطُهُمَا فِي  
بِرِّي، وَ لَا أَكْرَهُ مَا تَوَلَّيَاهُ مِنْ أَمْرِي يَا رَبِّ.

فَهُمَا أَوْجِبُ حَقًّا عَلَيَّ، وَ أَقْدِمُ إِحْسَانًا إِلَيَّْ، وَ أَعْظُمُ مِنْهُ  
لَدَيَّْ، مِنْ أَنْ أَفَاصَّهُمَا بِعَدْلِ، أَوْ أَجَازِيَهُمَا عَلَى مِثْلِ. أَيْنَ  
إِذَا يَا إِلَهِي طُولُ شُغْلِهِمَا بِتَرْبِيَّتِي؟ وَ أَيْنَ شِدَّةُ تَعْبِهِمَا فِي  
حِرَاسَتِي؟ وَ أَيْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا لِلتَّوَسُّعَةِ عَلَيَّ؟

هَيْهَاتَ، مَا يَسْتَوْفِيَانِ مِنِّي حَقَّهُمَا، وَ لَا أَدْرِكُ مَا يَجِبُ عَلَيَّ

nımda zayi olan hakkını; günahlarının bağışlanmasına, derecelerinin yükselmesine, iyiliklerinin fazlaşmasına vesile kıl; ey kötülükleri kat kat fazlasıyla iyiliklere çeviren (yüce Allah)!

Allah'ım! Onların bana karşı kötü sözlerini, haksız davranışlarını, zayi ettikleri haklarımı, hakkımda kusur ettikleri vazifelerini onlara bağışladım, ihsan ettim ve vebalinin onlardan kaldırılmasını istiyorum senden. Çünkü ben; onları bana karşı kötü niyetlilikle itham etmemekte, bana iyilik etmekte ihmalkârlıkla suçlamamakta ve hakkımda yaptıklarından şikâyetçi olmamaktayım, ey Rabbim!

Onların, üzerimdeki hakkı pek büyüktür; iyilikleri çok eski günlere dayanmaktadır. Onlara karşı minnettarlığım, onları adalet ölçüsüyle kısas etmemden veya onlara yaptıklarının misliyle karşılık vermemden çok daha büyüktür! (Onları kısas etmeye veya onlara yaptıklarının misliyle karşılık vermeye kalkışırsam,) O zaman, ey Tanrım, uzun süre beni yetiştirmekle uğraşmaları ne olur?! Beni korumak için çektikleri zahmetler nereye gider?! Benim rahatlığım için katlandıkları zorluklar nerede kalır?!

Hayır! Kesinlikle onların hakkını ödeyemem; onlar için bana farz olanı yerine getiremem ve onlara hiz-

لَهُمَا، وَ لَا أَنَا بِقَاضٍ وَظِيْفَةٌ خِدْمَتِهِمَا. فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ  
 آلِهِ، وَ أَعِنِّي يَا خَيْرَ مَنْ اسْتَعِينَ بِهِ، وَ وَقِّفْنِي يَا أَهْدَى مَنْ  
 رُغِبَ إِلَيْهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي فِي أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ  
 ﴿يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ، وَ اخْصُصْ أَبَوَيَّ بِأَفْضَلِ  
 مَا خَصَّصْتَ بِهِ آبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أُمَّهَاتِهِمْ، يَا أَرْحَمَ  
 الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ لَا تُنْسِنِي ذِكْرَهُمَا فِي أَدْبَارِ صَلَوَاتِي، وَ فِي إِنِّي مِنْ  
 أَنَاءِ لَيْلِي، وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِي بِدُعَائِي لَهُمَا، وَ اغْفِرْ  
 لَهُمَا بِيَرِّهِمَا بِي مَغْفِرَةً حَتْمًا، وَ ارْضَ عَنْهُمَا بِشَفَاعَتِي لَهُمَا  
 رِضًا عَزْمًا، وَ بَلِّغْهُمَا بِالْكَرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلَامَةِ.



met etme vazifesini hakkıyla ifa edemem. O hâlde, (ey Rabbim,) Muhammed ve Âline salât eyle ve (bu hususta) bana yardım et; ey kendisinden yardım istenilenlerin en iyisi! (Onlara karşı vazifemi yerine getirmekte) Bana başarı ver; ey kendisinden medet umulanların en doğrusu! Ve beni, "**herkesin zulme uğramadan kazandığıyla cezalandırılacağı gün**" (Casiye, 23) anne ve babalarına kötü davranıp onları incitenler zümresine katma.

Allah'ım! Muhammed'e, Âline ve zürriyetine salât eyle ve özellikle mümin kullarının babaları ve annelerine verdiğini benim anne ve babama ver; ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım! Namazlarımın ardında, gecelerimin bir bölümünde ve gündüzlerimin her saatinde onları anmayı bana unutturma.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni onlara dua etmem sebebiyle bağışla; onları da bana yaptıkları iyilikler sebebiyle kat'î bir mağfiretle bağışla; benim aracılığımle kesin bir hoşnutlukla onlardan razı ol ve onları ağırlayarak (cennetteki) selâmet yerlerine ulaştır.

اللَّهُمَّ وَ إِنِ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِيَّ، وَ إِنِ سَبَقَتْ  
مَغْفِرَتُكَ لِي فَشَفِّعْنِي فِيهِمَا، حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِي دَارِ  
كَرَامَتِكَ، وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ، إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ،  
وَ الْمَنَّ الْقَدِيمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

Allah'ım! Eđer onları benden önce bađıřlayacak olursan, onları bana řefaatçi kıl ve eđer beni onlardan önce bađıřlayacak olursan, beni onlara řefaatçi kıl. řefkatinle, mađfired ve rahmetinin mahalli olan saygınlık evinde (cennette) bizleri bir araya getir. Hiç kuřkusuz, sen, byk fazl ve ezeli nimet sahibisin ve sen, rahmedenlerin en merhametlisisin.

٢٥- وَ كَانَ مِنْ كُفَّائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لَوْلَدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اللَّهُمَّ وَمَنْ عَلَيَّ بِنَقَاءِ وُلْدِي، وَ بِإِصْلَاحِهِمْ لِي وَ بِإِمْتَاعِي بِهِمْ.

إِلَهِي اْمُدِّدْ لِي فِي أَعْمَارِهِمْ، وَ زِدْ لِي فِي آجَالِهِمْ، وَ رَبِّ لِي

صَغِيرُهُمْ، وَ قَوِّ لِي ضَعِيفَهُمْ، وَ أَصِحِّ لِي أَدْيَانَهُمْ وَ أَدْيَانَهُمْ وَ

أَخْلَاقَهُمْ، وَ عَافِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَ فِي جَوَارِحِهِمْ، وَ فِي كُلِّ مَا

عُنَيْتُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ أَدْرِ لِي وَ عَلَيَّ يَدَيَّ أَرْزَاقَهُمْ.

وَ اجْعَلْهُمْ أَزْوَاجًا مُتَّقِيَاءَ بَصْرَاءَ، سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ، وَ لِأَوْلِيَاءِكَ

مُحِبِّينَ مُنَاصِحِينَ، وَ لِجَمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَانِدِينَ وَ مُبْغِضِينَ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضْدِي، وَ أَقِمْ بِهِمْ أَوْدِي، وَ كَثِّرْ بِهِمْ عَدْدِي،

### 25- Çocukları Hakkındaki Duası

Allah'ım! Çocuklarımın kalmasıyla, onları benim için ıslah etmekle ve benim onlardan yararlanmamla bana lütufta bulun.

Allah'ım! Benim için onların ömrünü uzat. (Dünyadaki) Sürelerini çoğalt. Küçüklerini yetiştir. Güçsüzlerini güçlendir. Bedenlerini, dinlerini ve huylarını sahih ve salim kıl. Canlarında, vücutlarında ve benim için önemli olan her şeylerinde onlara sağlık ver ve benim elimle rızklarını bol et.

Onları iyiler, takvalılar, görenler, işitenler, sana itaat edenler, dostlarını sevenler, onların iyiliğini isteyenler, tüm düşmanlarına karşı çıkan ve onlara buğzedenler kıl. Âmin.

Allah'ım! Onlarla pazımı güçlendir; eğriliğimi düzelt; sayımı çoğalt; meclisimi süsle; anımı dirilt. Gıya-

وَ زَيْنَ بِهِمْ مَحْضَرِي، وَ أَحْيِي بِهِمْ ذِكْرِي، وَ أَكْفِي بِهِمْ فِي  
 غَيْبِي، وَ أَعْتِي بِهِمْ عَلَى حَاجَتِي، وَ اجْعَلْهُمْ لِي مُحِبِّينَ، وَ  
 عَلَيَّ حَادِبِينَ مُقْبِلِينَ، مُسْتَقِيمِينَ لِي مُطِيعِينَ، غَيْرَ عَاصِينَ وَ لَا  
 عَاقِبِينَ، وَ لَا مُخَالِفِينَ وَ لَا خَاطِبِينَ.

وَ أَعْتِي عَلَيَّ تَرْبِيَّتَهُمْ وَ تَأْدِيبَهُمْ وَ بَرِّهِمْ، وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ  
 مَعَهُمْ أَوْلَادًا ذُكُورًا، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ خَيْرًا لِي، وَ اجْعَلْهُمْ لِي عَوْنًا  
 عَلَيَّ مَا سَأَلْتُكَ. وَ أَعِزَّنِي وَ ذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،  
 فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَ أَمَرْتَنَا وَ نَهَيْتَنَا، وَ رَعَّبْتَنَا فِي ثَوَابِ مَا أَمَرْتَنَا،  
 وَ رَهَبْتَنَا عِقَابَهُ، وَ جَعَلْتَ لَنَا عَدُوًّا يَكِيدُنَا، سَلَطْتَهُ مِنَّا عَلَيَّ  
 مَا لَمْ تُسَلِّطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ، أَسَكَنْتَهُ صُدُورَنَا، وَ أَجْرَيْتَهُ مَجَارِي  
 دِمَائِنَا، لَا يَعْقِلُ إِنْ عَفَلْنَا، وَ لَا يَنْسِي إِنْ نَسِينَا، يُؤْمِنُنَا  
 عِقَابَكَ، وَ يُخَوِّفُنَا بِغَيْرِكَ، إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَعْنَا عَلَيْهَا، وَ  
 إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ تَبَطَّنَا عَنْهُ، يَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاتِ، وَ

bımda onlarla bana yet. Hacetime ulaşmakta onlarla bana yardım et. Onları beni sevenler, bana acıyanlar, bana yönelip benden yüz çevirmeyenler, bana karşı doğrular, sözüme bakanlar, sözümünden çıkmayanlar, beni incitmeyenler, bana muhalefet etmeyenler ve bana karşı suç işlemeyenler kıl.

Onları eğitip yetiştirmekte ve onlara iyi davranmakta bana yardım et. Kendi katından onlarla (mevcut olanlarla) birlikte bana erkek çocuklar da ver ve bunu hakkımda hayırlı kıl. Senden istediklerime ulaşmakta onları bana yardımcı kıl. Beni ve soyumu kovulmuş Şeytan'dan koru. Çünkü sen bizi yarattın; (iyilikleri) bize emrettin; (kötülüklerden) bizi sakındırdın; bizi emrettiklerinin sevabını kazanmaya özendirdin; emrine muhalefetin cezasından korkuttun; bize hile yapan bir düşman (Şeytan) yarattın; bizi ona musallat etmediğin yönlerden onu bize musallat ettin; onu göğüslerimize yerleştirdin; kanımızla birlikte damarlarımızda akıttın; biz gaflet etsek de o etmemekte; biz unutsak da o unutmamakta; senin cezalandırmandan bize güven vermekte; senden başkasından bizi korkutmakta; çirkin bir işe niyetlendiğimiz zaman bizi onu işlemeye cür'etlendirmekte; iyi bir işe niyetlendiğimiz zaman bizi ondan alıkoymakta; nefsanî tutkularla bize dokunmakta; şüpheleri gözlerimizin

يُنْصَبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ، إِنَّ وَعَدَنَا كَذَبْنَا، وَإِنْ مَنَّا أَخْلَفْنَا، وَ  
إِلَّا تَصْرِفَ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلَّنَا، وَإِلَّا تَقِنَا خِبَالَهُ يَسْتَرِلْنَا.

اللَّهُمَّ فَافْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ، حَتَّى تَحْسِبَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ  
الدُّعَاءِ لَكَ، فَنُصَبِحَ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْمَعْصُومِينَ بِكَ.

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كُلَّ سُؤْلِي، وَأَفْضِ لِي حَوَائِجِي، وَ لَا تَمْنَعْنِي  
الْإِجَابَةَ وَ قَدْ ضَمِنْتَهَا لِي، وَ لَا تَحْجُبْ دُعَائِي عَنْكَ وَ قَدْ  
أَمَرْتَنِي بِهِ، وَآمَنْتَ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُنِي فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي،  
مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَ مَا نَسِيتُ، أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَيْتُ، أَوْ أَعْلَنْتُ  
أَوْ أَسْرَرْتُ. وَاجْعَلْنِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَالِي  
إِيَّاكَ، الْمُنْجِحِينَ بِالطَّلَبِ إِلَيْكَ، غَيْرِ الْمَمْنُوعِينَ بِالتَّوَكُّلِ  
عَلَيْكَ، الْمُعَوِّذِينَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ، الرَّابِحِينَ فِي التِّجَارَةِ عَلَيْكَ،  
الْمُجَارِينَ بِعِزِّكَ، الْمَوْسِعِ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ الْحَلَالَ مِنْ فَضْلِكَ  
الْوَاسِعِ، بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ، الْمُعَزِّينَ مِنَ الذُّلِّ بِكَ، وَ الْمُجَارِينَ



önüne dikmekte; vaatte bulunduğu zaman yalan söylemekte; bizi arzularla oyaladığı zaman sözünde durmamakta. Eğer sen, onun hilesini bizden geri çevirmezsen, bizi saptırır ve eğer bozgunculuğundan bizi korumazsan, bizi (doğruluktan) kaydırır.

Allah'ım! Bizi kendi sultana alarak Şeytan'ın sultanından kurtar ve sana yalvarışımızın çokluğuyla onu bizden alıkoy; böylece onun hilesine karşı senin koruman altında olalım.

Allah'ım! Tüm isteklerimi bana ver. Hacetlerimi reva et. İcabeti benim için garantilediğin hâlde onu benden esirgeme. Dua etmemi emrettiğin hâlde duamı geri çevirme. Dünya ve ahirette bana yarayacak, hatırımda olan veya unuttuğum, dile getirdiğim veya sakladığım, açıkladığım veya gizlediğim her şeyi bana ihsan et. Bütün bunlarda, senden yardım isteyerek kendini düzelterlerden; senin katında arayarak başarıyı bulanlardan; sana güvenerek muradına erenlerden; sana sığınarak korunanlardan; seninle alışveriş yaparak kazananlardan; izzetinle güven bulanlardan; fazlından kendilerine bol helâl rızık verilenlerden; bağışın ve kereminle zengin olanlardan; seninle zilletten izzete kavuşanlardan; adaletinle zulme

مِنَ الظُّلْمِ بِعَدْلِكَ، وَالْمُعَافَيْنِ مِنَ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ، وَالْمُغْنَيْنِ مِنَ  
الْفَقْرِ بِغَنَّاكَ، وَالْمَعْصُومِينَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالزَّلَلِ وَالْخَطَاةِ بِتَقْوَاكَ،  
وَالْمُوقِّعِينَ لِلْخَيْرِ وَالرُّشْدِ وَالصَّوَابِ بِطَاعَتِكَ، وَالْمُحَالِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ  
الذُّنُوبِ بِقُدْرَتِكَ، التَّارِكِينَ لِكُلِّ مَعْصِيَتِكَ، السَّاكِنِينَ فِي جِوَارِكَ.

اللَّهُمَّ أَعْطِنَا جَمِيعَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَاعِدْنَا مِنْ  
عَذَابِ السَّعِيرِ، وَأَعْطِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِي سَأَلْتَنِي لِنَفْسِي وَوَلَدِي، فِي عَاجِلِ  
الدُّنْيَا وَآجِلِ الْآخِرَةِ، إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، سَمِيعٌ عَلِيمٌ، عَفُوفٌ  
غَفُورٌ، رَوْوْفٌ رَحِيمٌ.

وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

uğramayacaklarından emin olanlardan; rahmetinle belâlara karşı bağışıklık kazananlardan; zenginlikle fakirlikten zenginliğe erişenlerden; korumanla günahlardan, kaymalardan ve hatalardan korunmuş olanlardan; sana itaat ederek hayra, rüşde ve doğruya muvaffak olanlardan; kudretinle günahlarla aralarına perde çekilenlerden; sana karşı gelmenin her türlüünü bırakanlardan ve senin komşuluğunda yer alanlardan kıl beni.

Allah'ım! Tevfikin ve rahmetinle bütün bunları bize ver. Cehennem azabından bizi koru. Kendim ve çocuklarım için dünya ve ahirette istediğimin aynısını, erkeğiyle kadınıyla tüm Müslümanlara ve müminlere de ver. Hiç kuşkusuz, sen yakınsın, icabet edensin, işitensin, bilensin, affedensin, bağışlayansın, şefkatlisin, acıyansın.

Ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş (cehennem) azabından koru.

٢٦- وَ كَانَ مِنْ كُفَّائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لِجِرَانِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ إِذَا ذَكَرَهُمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوَلَّنِي فِي جِرَانِي وَ مَوَالِيَّ  
الْعَارِفِينَ بِحَقِّنَا، وَ الْمُنَابِذِينَ لِأَعْدَائِنَا، بِأَفْضَلِ وَ لَائِكَ، وَ وَفَّقَهُمْ  
لِإِقَامَةِ سُنَّتِكَ، وَ الْأَخْذِ بِمَحَاسِنِ أَدَبِكَ فِي إِرْفَاقِ ضَعِيفِهِمْ،  
وَ سَدِّ خَلَّتِهِمْ، وَ عِيَادَةِ مَرِيضِهِمْ، وَ هِدَايَةِ مُسْتَرْشِدِهِمْ، وَ  
مُنَاصَحَةِ مُسْتَشِيرِهِمْ، وَ تَعَهُدِّ قَادِمِهِمْ، وَ كِتْمَانِ أَسْرَارِهِمْ،  
وَ سِتْرِ عَوْرَاتِهِمْ، وَ نَصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ، وَ حُسْنِ مُوَاسَاتِهِمْ  
بِالْمَاعُونَ، وَ الْعُودِ عَلَيْهِمْ بِالْجِدَّةِ وَ الْإِفْضَالِ، وَ إِعْطَاءِ مَا  
يَجِبُ لَهُمْ قَبْلَ السُّؤَالِ.

## 26- Komşuları ve Dostlarını Andığında Okuduğu Dua

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve hakkımızı bilip düşmanlarımıza muhalefet eden komşularım ve dostlarım hakkında en üstün yardımınla bana yardım et. Güçsüzlerine rıfk ile davranmakta, ihtiyaçlarını karşılamakta, hastalarını ziyaret etmekte, doğruyu arayanlarına yol göstermekte, danışanlarına öğüt vermekte, (konuk olarak) gelenlerini ağırlamakta, sırlarını gizlemekte, ayıplarını örtmekte, mazlumlarına yardım etmekte, (genellikle komşuların birbirinden ödünç alma ihtiyacını duydukları kazan, kepeç, merdiven, balta vb. gibi) ev eşyalarını onlardan esirgememekte, bol ihsanla hâl hatırlarını sormakta ve onlar istemeden önce gerekli olan şeyleri kendilerine vermekte onları (ve beni) senin sünnetini ayakta tutmaya ve güzel edebinle edeplenmeye muvaffak et.

وَاجْعَلْنِي اللَّهُمَّ أَجْزَى بِالْإِحْسَانِ مُسِيئُهُمْ، وَأَعْرَضُ بِالتَّجَاوُزِ  
عَنْ ظَالِمِهِمْ، وَاسْتَعْمِلْ حُسْنَ الظَّنِّ فِي كَافِّيهِمْ، وَاتَوَلَّى  
بِالْبِرِّ عَامَّتَهُمْ، وَأَغْضُ بَصْرِي عَنْهُمْ عِقَّةً، وَأَلِينُ جَانِبِي لَهُمْ  
تَوَاضِعًا، وَارْقُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ مِنْهُمْ رَحْمَةً، وَاسِرُّ لَهُمْ  
بِالْغَيْبِ مَوَدَّةً، وَأَحِبُّ بَقَاءَ النِّعْمَةِ عِنْدَهُمْ نُصْحًا، وَأُوجِبُ لَهُمْ  
مَا أُوجِبُ لِحَامَّتِي، وَارْعَى لَهُمْ مَا ارْعَى لِخَاصَّتِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَارْزُقْنِي مِثْلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ،  
وَاجْعَلْ لِي أَوْفَى الْخُطُوطِ فِيمَا عِنْدَهُمْ، وَزِدْهُمْ بَصِيرَةً فِي  
حَقِّي وَمَعْرِفَةً بِفَضْلِي، حَتَّى يَسْعَدُوا بِي وَاسْعَدَ بِهِمْ، آمِينَ  
رَبَّ الْعَالَمِينَ.

Allah'ım! Kötülük edenlerine iyilikle karşılık veremeye, zulmedenlerinden af ile vazgeçmeye, tümünün hakkında iyimser olmaya, hepsine iyilik etmeye, ifetin gereği olarak gözümü onlardan indirmeye, alçakgönüllülük olarak onlara yumuşak davranmaya, belâya duçar olanlarına acımaya, arkalarında da dostluğumu ve sevgimi açığa vurmaya, nimetlerinin kalıcı olmasını istemeye, kendi akrabalarım için gerekli bildiğimi onlar için de gerekli bilmeye ve yakınlarım için riayet ettiğim şeylere onlar için de riayet etmeye muvaffak et beni.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onların da bana böyle olmasını sağla. Onlardan en çok faydalananlardan kıl beni. Hakkımda gözlerini aç, beni daha iyi tanısnlar, faziletimi bilsinler; onlar benimle mutlu olsunlar, ben de onlarla mutlu olayım. Âmin, ya Rabb'el-âlemin.

٢٧- وَ كَانَ مِنْ كُفَّائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لِأَهْلِ الثُّغُورِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعِزَّتِكَ،  
وَ أَيِّدْ حِمَاتَهَا بِقُوَّتِكَ، وَ أَسْبِغْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جَدَّتِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَ اشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ،  
وَ احْرُسْ حَوَازِيئَهُمْ، وَ أَمْنِعْ حَوَمَتَهُمْ، وَ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَ دَبِّرْ  
أَمْرَهُمْ، وَ وَاتِرْ بَيْنَ مِيرِهِمْ، وَ تَوَحَّدْ بِكِفَايَةِ مُؤَنِهِمْ، وَ اعْضُدَّهُمْ  
بِالنَّصْرِ، وَ أَعِنَّهُمْ بِالصَّبْرِ، وَ الطُّفِّ لُهُمْ فِي الْمَكْرِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَرِّفُهُمْ مَا يَجْهَلُونَ، وَ عَلِّمُهُمْ  
مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَ بَصِّرْهُمْ مَا لَا يُبْصِرُونَ.



### 27- Sınır Bekçileri Hakkındaki Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve izzetinle Müslümanların sınırlarını sarp ve sağlam kıl; gücünle bekçilerini kuvvetlendir ve kereminden bağışlarını bol et.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onların sayısını çoğalt; silâhlarını keskinleştir; etraflarını koru; dört bir yanlarını kuşatarak düşmanın onlara ulaşmasına engel ol; topluluklarını birleştir; işlerini yönet; onları azıksız bırakma; yiyeceklerini sen üzerine al; nusretinle onları destekle; sabırla onlara yardım et ve düşmanların hilelerine karşı onların gözlerini aç.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve onlara tanımadıklarını tanıt; bilmediklerini öğret ve görmediklerini göster.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَانْسِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذَكَرَ  
 دُنْيَاهُمْ الْخَدَاعَةَ الْعُرُورِ، وَامْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ حَطَرَاتِ الْمَالِ الْفُتُونِ،  
 وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصَبَ أَعْيُنِهِمْ، وَلَوْحَ مِنْهَا لِابْصَارِهِمْ مَا أَعَدَدْتَ  
 فِيهَا مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِ، وَ مَنَازِلِ الْكِرَامَةِ، وَالْحُورِ الْحِسَانِ،  
 وَالْأَنْهَارِ الْمَطْرِدَةِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ، وَالْأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ بِصُوفِ  
 النَّخْلِ، حَتَّى لَا يَهُمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْإِدْبَارِ، وَلَا يُحَدِّثَ نَفْسُهُ عَنْ  
 قَرْنِهِ بِفِرَارٍ.

اللَّهُمَّ أَفْلُ بِذَلِكَ عَدُوَّهُمْ، وَأَقْلَمَ عَنْهُمْ أَظْفَارَهُمْ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ  
 وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ، وَأَخْلَعَ وَثَائِقَ أَفْنِدَتِهِمْ، وَبَاعَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ  
 أَرْوَدَتِهِمْ، وَحَيْرَهُمْ فِي سُبُلِهِمْ، وَضَلَّلَهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ، وَأَقْطَعَ  
 عَنْهُمْ الْمَدَدَ، وَأَنْقَضَ مِنْهُمْ الْعَدَدَ، وَأَمْلَأَ أَفْنِدَتَهُمُ الرُّعْبَ، وَأَقْبِضْ  
 أَيْدِيَهُمْ عَنِ الْبَسْطِ، وَأَخْزِمِ أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ النَّطْقِ، وَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ  
 خَلْفَهُمْ، وَنَكِّلْ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَأَقْطَعْ بِخَزْيِهِمْ أَطْمَاعَ مَنْ بَعْدَهُمْ.  
 اللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ، وَبَيِّسْ أَصْلَابَ رِجَالِهِمْ، وَأَقْطَعْ

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve düşmanla karşılaştıkları zaman aldatici, mağrur edici dünyayı anmayı unuttur onlara; saptırıcı mal düşüncesini kalplerinden çıkar; gözlerinin önüne cenneti dik; onlar için hazırladığın ebediyet yurtlarını, ağırılanacakları evleri, siyah gözlü, beyaz yüzlü güzel kadınları (hurileri), çeşit çeşit içeceklerle akan ırmakları, türlü türlü meyvelerle sarkan ağaçları gözlerinin önünde canlandır; hiçbir düşmana sırt çevirmeyi düşünme-sin, kaçayım demesinler.

Allah'ım! Böylece düşmanlarını hezimete uğrat; tırnaklarını bunlardan kes; silâhlarıyla aralarına ayrılık sal; yüreklerinin ipini kopar; azıklarını onlardan uzaklaştır; yollarını şaşirt; yönlerini saptır; yardımını onlardan kes; sayılarını azalt; kalplerini korkuyla doldur; ellerini kollarını bağla; dillerini konuşamaz kıl; onların hezimete uğramasıyla arkalarındakileri darmadağın et; onları arkalarındakilere ibret vesilesi kıl; onları rezil rüsva ederek onlardan sonrakilerin arzulara kapılmalarına engel ol.

Allah'ım! Kadınlarının rahimlerini kısır kıl; erkeklerinin döllerini kurut; binitlerinin ve hayvanlarının

نَسَلْ دَوَابِّهِمْ وَ أَنْعَامِهِمْ، لَا تَأْذُنْ لِسَمَائِهِمْ فِي قَطْرِ، وَ لَا  
لِأَرْضِهِمْ فِي نَبَاتٍ.

اللَّهُمَّ وَ قَوِّ بِذَلِكَ مِحَالَّ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَ حَصِّنْ بِهِ دِيَارَهُمْ،  
وَ ثَمِّرْ بِهِ أَمْوَالَهُمْ، وَ فَرِّغْهُمْ عَنْ مُحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادَتِكَ، وَ عَنِ  
مُنَابَذَتِهِمْ لِلْخَلْوَةِ بِكَ، حَتَّى لَا يُعْبَدَ فِي بِقَاعِ الْأَرْضِ غَيْرُكَ،  
وَ لَا تُعْفَرَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ جَنَّةً دُونَكَ.

اللَّهُمَّ اغْزُبْ بِكُلِّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ بَارَأْتَهُمْ مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ، وَ أَمِدْهُمْ بِمَلَائِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ، حَتَّى  
يَكْشِفُوهُمْ إِلَى مُنْقَطَعِ التُّرَابِ قَتْلًا فِي أَرْضِكَ وَ أَسْرًا، أَوْ  
يُقَرُّوا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ حُدُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

اللَّهُمَّ وَاعْمُمْ بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فِي أَقْطَارِ الْبِلَادِ مِنَ الْهِنْدِ وَالرُّومِ  
وَ التُّرْكِ، وَ الْخَزَرِ وَ الْحَبَشِ، وَ التُّوْبَةِ وَ الزَّنَجِ، وَ السَّقَالِبَةِ وَ الدِّيَالِمَةِ،  
وَ سَائِرِ أُمَّمِ الشِّرْكِ، الَّذِينَ تَخْفَى أَسْمَاؤُهُمْ وَ صِفَاتُهُمْ، وَ قَدْ  
أَحْصَيْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِكَ، وَ أَشْرَفْتَ عَلَيْهِمْ بِقُدْرَتِكَ.

neslini kes; göklerinin yağmasına, yerlerinin yeşertmesine izin verme.

Allah'ım! Bununla İslâm ehlinin tedbirini güçlendir; yerleşim merkezlerini sağlamlaştırdı; mallarını artırdı; vakitlerini düşmanlarla savaşarak, onlarla uğraşarak geçireceklerine, sana ibadet ederek, seninle baş başa kalıp sana niyaz ederek geçirmelerini sağla. Böylece yerin dört bir yanında yalnızca sana ibadet edilsin; yalnızca sana boyun eğilsin, sana secde edilsin.

Allah'ım! Her bölgenin Müslümanlarına, karşılarındaki müşriklere yetecek gücü ver; katından art arda göndereceğin meleklerle onlara yardım et; tüm yer yüzünde müşrikleri toprağın (karanın) bittiği yere kadar hezimete uğratarak öldürsün ve esir etsinler; veyahut da, "Sen Allah'sın, senden başka ilâh yok; teksin, ortağın yok." diye ikrar etsinler.

Allah'ım! Dünyanın dört bir yanında [o güne kadar daha İslâm'ı kabul etmemiş olan ve bu yüzden de] senin düşmanların olan Hindular, Rumlar, Türkler, Hazarlar, Habeşler, Sudanlılar, Zenciler, Slavlar, Deylemliler ve isimleri ve nitelikleri (insanlara) meçhul olan, fakat senin, bilginle saymış, kudretinle kuşatmış olduğun diğer şirk milletlerini de aynı duruma düşür.

اللَّهُمَّ اشْغَلِ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُشْرِكِينَ عَنِ تَتَاوُلِ أَطْرَافِ  
 الْمُسْلِمِينَ، وَ خُدْهُمْ بِالنَّقْصِ عَنِ تَنْقُصِهِمْ، وَ تَبِطْهُمْ بِالْفَرْقَةِ  
 عَنِ الْإِحْتِشَادِ عَلَيْهِمْ.

اللَّهُمَّ أَخْلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْأَمْنَةِ، وَ أَبْدَانَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ، وَ أَذْهِلْ  
 قُلُوبَهُمْ عَنِ الْإِحْتِيَالِ، وَ أَوْهِنْ أَرْكَانَهُمْ عَنِ مُنَازَلَةِ الرِّجَالِ، وَ  
 جَبِّنْهُمْ عَنِ مُقَارَعَةِ الْأَبْطَالِ، وَ ابْعَثْ عَلَيْهِمْ جُنْدًا مِنْ مَلَائِكَتِكَ  
 بِيَأْسٍ مِنْ بَأْسِكَ، كَفَعْلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ، تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ، وَ تَحْصُدُ  
 بِهِ شَوْكَتَهُمْ، وَ تَفَرِّقُ بِهِ عَدَدَهُمْ.

اللَّهُمَّ وَامْرِجْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ، وَ اطْعِمْتَهُمْ بِالْأَدْوَاءِ، وَ ارْمِ بِلَادَهُمْ  
 بِالْخُسُوفِ، وَ أَلْحَ عَلَيْهَا بِالْقُدُوفِ، وَ أفرعها بِالْمُحُولِ، وَ اجْعَلْ  
 مِيرَهُمْ فِي أَحْصِ أَرْضِكَ وَ أَبْعِدْهَا عَنْهُمْ، وَ امْنَعْ حُصُونَهَا  
 مِنْهُمْ، أَصِيبْهُمْ بِالْجُوعِ الْمُقِيمِ وَالسَّقَمِ الْأَلِيمِ.

اللَّهُمَّ وَ أَيَّمَا غَازٍ غَزَاهُمْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكَ، أَوْ مُجَاهِدٍ جَاهَدَهُمْ

Allah'ım! Müşrikleri müşriklerle uğraştırarak Müslümanların sınırlarına saldırmalarına; sayılarını, güçlerini azaltarak Müslümanların zayıflamalarına ve tefrikaya düşürerek Müslümanlara yüklenmelerine engel ol.

Allah'ım! Kalplerinden güveni, bedenlerinden gücü al götür. Dikkatlerini dağıtarak entrika üretmelerine, hile yapmalarına engel ol. Erlerimizle karşı karşıya gelme, kahramanlarımızla çarpışma cür'etini onlardan al. Bedir'de yaptığın gibi köklerini kazıyacak, kuvvet ve şiddetlerini biçecek, topluluklarını dağıtacak bir güçle meleklerinden oluşan bir ordu gönder onlara.

Allah'ım! Sularını veba (salgın hastalık) ile, yiyeceklerini hastalıklarla karıştır. Şehirlerini yerin dibine geçir. Üzerlerine sürekli belâ indir. Kuraklık ve kıtlıkla onları döv. Azıklarının arzının en verimsiz ve onlara en uzak topraklarında koy. Arzının kalelerini onlardan koru. Sürekli bir açlık ve acıklı bir hastalığa duçar et onları.

Allah'ım! Dinin en üstün din, hizbin en güçlü hizip ve payın en kâmil pay olsun diye onlarla savaştan

مِنْ أَتْبَاعِ سُنَّتِكَ، لِيَكُونَ دِينُكَ الْأَعْلَى، وَ حِزْبُكَ الْأَقْوَى، وَ  
 حَظُّكَ الْأَوْفَى، فَلَقَّهِ الْيُسْرَ، وَ هَيَّئِ لَهُ الْأَمْرَ، وَ تَوَلَّهُ بِالنُّجْحِ،  
 وَ تَخَيَّرْ لَهُ الْأَصْحَابَ، وَ اسْتَفْوِ لَهُ الظُّهْرَ، وَ أَسْبِغْ عَلَيْهِ فِي  
 النَّفَقَةِ، وَ مَتَّعْهُ بِالنَّشَاطِ، وَ اطْفِ عَنَّهُ حَرَارَةَ الشَّوْقِ، وَ أَجِرْهُ  
 مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ، وَ أَنَسِهِ ذِكْرَ الْأَهْلِ وَالْوَالِدِ، وَ آثِرْ لَهُ حُسْنَ  
 النَّيَّةِ، وَ تَوَلَّهُ بِالْعَافِيَةِ، وَ أَصْحِبْهُ السَّلَامَةَ، وَ أَعْفِهِ مِنَ الْجُبْنِ،  
 وَ أَلْهِمَّهُ الْجُرْأَةَ، وَ ارْزُقْهُ الشَّدَّةَ، وَ أَيِّدْهُ بِالتُّصْرَةِ، وَ عَلِّمَهُ السِّيَرَ  
 وَالسَّنَنَ، وَ سَدِّدْهُ فِي الْحُكْمِ، وَ اعْزِلْ عَنَّهُ الرِّيَاءَ، وَ خَلِّصْهُ مِنْ  
 السُّمْعَةِ، وَ اجْعَلْ فِكْرَهُ وَ ذِكْرَهُ وَ طَعْنَهُ وَ إِقَامَتَهُ فِيكَ وَ لَكَ.  
 فَإِذَا صَافَّ عَدُوَّكَ وَ عَدُوَّهُ فَقَلِّلْهُمْ فِي عَيْنِهِ، وَ صَغِّرْ شَأْنَهُمْ فِي  
 قَلْبِهِ، وَ أَدِلْ لَهُ مِنْهُمْ، وَ لَا تُدِلَّهُمْ مِنْهُ، فَإِنْ خَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ،  
 وَ قَضَيْتَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَبَعْدَ أَنْ يَجْتَاحَ عَدُوَّكَ بِالْقَتْلِ، وَ بَعْدَ  
 أَنْ يَجْهَدَ بِهِمُ الْأَسْرَ، وَ بَعْدَ أَنْ تَأْمَنَ أَطْرَافُ الْمُسْلِمِينَ، وَ بَعْدَ  
 أَنْ يُوَلِّيَ عَدُوَّكَ مُدْبِرِينَ.



İslâm gazileri ve mücahitlerini kolaylıklarla karşılaştı; işlerini düzelt; kendilerine başarılar ver; onlar için (iyi) arkadaşlar seç; onları destekleyerek güçlendir; rızklarını bol et; kendilerine neşe ve hareketlilik ver; (sevdiklerine duydukları) özlemlerinin sıcaklığını söndür; yalnızlık sıkıntısını onlardan gider ve çoluk çocuklarını anmayı onlara unuttur. Onlara iyi niyet ver; (hastalıklara karşı) onlara bağışıklık kazandır; selâmeti onlardan ayırma; yüreklerinden korkuyu çıkar; onlara şiddet ve cür'et ver; yardımınla onları destekle; (Resulünün) siret ve sünnetleri(ni) onlara öğret; hüküm vermede doğruyu onlara ilham et; riya ve gösterişi onlardan uzaklaştır; duyulup ünlenmek için iş yapmaktan kurtar onları; zikirlerini, fikirlerini, seferlerini, konaklamalarını senin yolunda ve senin için kıl.

Senin düşmanların ve kendi düşmanlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman gözlerinde onları azalt; gönüllerinde onları küçült; bunları onlara galip kıl; onları bunlara üst etme. Şayet bazılarına mutlu bir son mukadder edip şehitliği yazmışsan, düşmanlarını öldürüp esir aldıktan, Müslümanların sınırları emniyete kavuştuktan ve düşmanların geri dönüp kaçtıktan sonra olsun bu.

اللَّهُمَّ وَ أَيُّمًا مُسْلِمٍ خَلَفَ غَازِيًا أَوْ مُرَابِطًا فِي دَارِهِ، أَوْ تَعَهَّدَ خَالِفِيهِ فِي غَيْبَتِهِ، أَوْ أَعَانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ أَمَدَّهُ بِعِتَادٍ، أَوْ شَحَذَهُ عَلَى جِهَادٍ، أَوْ أَتْبَعَهُ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً، أَوْ رَعَى لَهُ مِنْ وَرَائِهِ حُرْمَةً، فَاجِرٌ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَزُنًا بوزنٍ، وَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَ عَوْضُهُ مِنْ فِعْلِهِ عِوَضًا حَاضِرًا، يَتَعَجَّلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ، وَ سُرُورَ مَا أَتَى بِهِ، إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ بِهِ الْوَقْتُ إِلَى مَا أَجْرِيَتْ لَهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَ أَعَدَدَتْ لَهُ مِنْ كَرَامَتِكَ.

اللَّهُمَّ وَ أَيُّمًا مُسْلِمٍ أَهَمَّهُ أَمْرُ الْإِسْلَامِ، وَ أَحْزَنَهُ تَحْزُبُ أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ، فَتَوَى غَرْوًا، أَوْ هَمَّ بِجِهَادٍ، فَفَعَدَ بِهِ ضَعْفًا، أَوْ أَبْطَأَتْ بِهِ فِاقَةً، أَوْ أَخْرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إِرَادَتِهِ مَانِعٌ، فَكُتِبَ اسْمُهُ فِي الْعَابِدِينَ، وَ أُوجِبَ لَهُ ثَوَابُ الْمُجَاهِدِينَ، وَ اجْعَلْهُ فِي نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ، وَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَلَاةً

Allah'ım! Gaziler veya sınır bekçilerinin evlerinde onların yerini dolduran, onların geride bıraktıklarının bakımını üstlenen, malının bir kısmıyla onlara yardım eden, onlar için herhangi bir savaş malzemesi temin eden, onları cihada teşvik eden, onlara dua eden, arkalarında saygınlıklarına riayet eden Müslümanları da, onlara verdiği ölçüde, onlara verdiğinin misliyle ödüllendir; ahirette kendileri için hazırladığın lütf u kereminden başka, bu dünyada da yaptıklarının faydasını görüp sevinmeleri için peşin bir karşılık ver onlara.

Allah'ım! İslâm derdi olan, şirk ehlinin toparlanıp savaşmaya niyetlenmeleri kendilerini üzen, cihada azmedip de güçsüzlükten dolayı gidemeyen ya da bir ihtiyacını gidermek zorunda kalarak veya bir hadiseyle karşılaşarak geciken, iradesi dışında karşısına bir engel çıkan Müslümanların da adlarını sana ibadet edenlerin, kulluk sunanların arasında yaz; onlara da mücahitlerin sevabını ver; onlara da şehitler ve salihler zümresinde yer ver.

Allah'ım! Kulun ve resulün Muhammed'e ve Muhammed'in Âline salât eyle; öyle bir salât ki, tüm sa-

عَالِيَةً عَلَى الصَّلَوَاتِ، مُشْرِفَةً فَوْقَ التَّحِيَّاتِ، صَلَاةً لَا يَنْتَهَى  
أَمَدُهَا، وَلَا يَنْقَطِعُ عَدَدُهَا، كَأَنَّكُمْ مَا مَضَى مِنْ صَلَوَاتِكَ عَلَيَّ  
أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ، إِنَّكَ الْمَنَّانُ الْحَمِيدُ، الْمُبْدِيُّ الْمُعِيدُ، الْفَعَّالُ  
لِمَا تُرِيدُ.

lâtlardan yüce, tüm selâmlardan üstün olsun; geçmişte dostlarından herhangi birine ettiğin en mükemmel salât gibi, süresinin bitimi, sayısının sınırı olmasın. Hiç kuşkusuz, sen büyük nimetler sahibi, övgüye lââyık, başlatan, geri döndüren ve dilediğini yapansın.

٢٨- وَ كَانَ مِنْ حُجَمَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مُتَفَرِّعًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْلَصْتُ بِانْقِطَاعِي إِلَيْكَ، وَ أَقْبَلْتُ بِكُلِّي عَلَيْكَ،  
وَ صَرَفْتُ وَجْهِي عَمَّنْ يَحْتَاجُ إِلَى رِفْدِكَ، وَ قَلْبْتُ مَسْأَلَتِي  
عَمَّنْ لَمْ يَسْتَعْنِ عَن فَضْلِكَ، وَ رَأَيْتُ أَنَّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إِلَى  
الْمُحْتَاجِ سَفَهُ مِنْ رَأْيِهِ، وَ ضَلَّةً مِنْ عَقْلِهِ.

فَكَمْ قَدْ رَأَيْتُ يَا إِلَهِي مِنْ أَنَاسٍ طَلَبُوا الْعِزَّ بِغَيْرِكَ فَذَلُّوا، وَ  
رَامُوا الثَّرْوَةَ مِنْ سِوَاكَ فَافْتَقَرُوا، وَ حَاوَلُوا الْإِرْتِفَاعَ فَاتَّضَعُوا،  
فَصَحَّ بِمُعَايِنَةِ أَمْثَالِهِمْ حَازِمٌ وَفَقَهُ اعْتِبَارُهُ، وَ أَرشَدُهُ إِلَى  
طَرِيقِ صَوَابِهِ اخْتِيَارُهُ.

## 28- Yüce Allah'a İltica Ederek Okuduğu Dua

Allah'ım! Tam bir içtenlikle senden gayrisinden kopmuş, tüm varlığımla sana yönelmişim. İhsanına muhtaç olanlardan yüz çevirmiş, fazlından müstağni olmayanlardan istekte bulunmayı bırakmışım. Çünkü muhtacın muhtaçtan istemesinin düşüncesizlik, akılsızlık olduğunu anlamış, buna inanmışım

Allah'ım! İzzeti senden başkasının yanında arayıp da zelil olan; senden başkasından servet isteyip de fakirleşen, yücelik isteyip de alçalan nicelerini gördük. Akıllı adamın bunları görüp de ibret almasından ve seni seçerek doğruyu bulmasından daha doğal ne olabilir ki?!

فَأَنْتَ يَا مَوْلَايَ دُونَ كُلِّ مَسْئُولٍ مَوْضِعُ مَسْأَلَتِي، وَدُونَ كُلِّ  
مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَلِيٌّ حَاجَتِي، أَنْتَ الْمَخْصُوصُ قَبْلَ كُلِّ مَدْعُوٍّ  
بِدَعْوَتِي، لَا يَشْرُكَكَ أَحَدٌ فِي رَجَائِي، وَلَا يَتَّفِقُ أَحَدٌ مَعَكَ  
فِي دُعَائِي، وَلَا يَنْظِمُهُ وَإِيَّاكَ نِدَائِي.

لَكَ يَا إِلَهِي وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَدِ، وَمَلَكَةُ الْقُدْرَةِ الصَّمَدِ، وَفَضِيلَةُ  
الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، وَدَرَجَةُ الْعُلُوِّ وَالرِّفْعَةِ.

وَ مَنْ سِوَاكَ مَرْحُومٌ فِي عُمْرِهِ، مَغْلُوبٌ عَلَى أَمْرِهِ، مَقْهُورٌ  
عَلَى شَأْنِهِ، مُخْتَلِفُ الْحَالَاتِ، مُتَنَقِّلٌ فِي الصِّفَاتِ.

فَتَعَالَيْتَ عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالْأَضْدَادِ، وَتَكَبَّرْتَ عَنِ الْأَمْثَالِ وَالْأَنْدَادِ،  
فَسُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.



O hâlde ey Mevlâ'm! İsteklerimi diğerlerinden değil, yalnızca senden istiyorum; ihtiyaçlarımı diğerlerinden değil, yalnızca senden talep ediyorum. Herkesten önce çağıracağım, yalnızca sensin. Ümidimde kimse sana ortak değil. Duamda seninle birlikte olan biri yok. Çağırırda sana ortak koşacağım biri bulunmamakta.

Sayı birliği, zevali olmayan eksiksiz kudret sıfatı, güç ve kuvvet üstünlüğü, yücelik ve yükseklik derecesi sana mahsustur, ey Tanrım!

Senin dışındakiler ise, hayatlarında rahmet ve merhamete muhtaç, işlerinde başarısızlığa mahkûm, içinde buldukları şartlara yenik, durumları değişken ve nitelikleri sabit olmayan zayıf varlıklardır.

O hâlde, benzerlerin ve zıtların olmaktan çok yücesin! Misillerin ve denklerin bulunmaktan çok büyüksün! Sen (her eksiklikten) münezzehsin! Senden başka ilâh yoktur.

٢٩- وَ كَانَ مِنْ كُنَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا قُتِرَ عَلَيْهِ الرَّزْقُ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ ابْتَلَيْتَنَا فِي أَرْزَاقِنَا بِسُوءِ الظَّنِّ، وَ فِي آجَالِنَا بِطُولِ  
الْأَمَلِ، حَتَّى التَّمَسْنَا أَرْزَاقَكَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْزُوقِينَ، وَ طَمِعْنَا  
بِأَمْالِنَا فِي أَعْمَارِ الْمُعَمَّرِينَ.

فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا، تَكْفِينًا بِهِ  
مِنْ مَوْوَنَةِ الطَّلَبِ، وَ الْهَمْنَا ثِقَةً خَالِصَةً، تُغْفِينَا بِهَا مِنْ شِدَّةِ  
النَّصَبِ، وَ اجْعَلْ مَا صَرَّحْتَ بِهِ مِنْ عِدَّتِكَ فِي وَحْيِكَ، وَ  
أَتْبَعْتَهُ مِنْ قَسَمِكَ فِي كِتَابِكَ، قَاطِعًا لِاهْتِمَامِنَا بِالرِّزْقِ الَّذِي  
تَكْفَلْتَ بِهِ، وَ حَسْمًا لِلِاسْتِغَالِ بِمَا ضَمِنْتَ الْكِفَايَةَ لَهُ، فَقُلْتَ  
وَ قَوْلِكَ الْحَقُّ الْأَصْدَقُ، وَ أَفْسَمْتَ وَ قَسَمْتَ الْأَبْرُّ الْأَوْفَى:

## 29- Geçim Sıkıntısı Çektiğinde Okuduğu Dua

Allah'ım! Sen rızklarımızda kötü zan, ömürlerimizde uzun arzu ile imtihan ettin bizi. Öyle ki, senin rızklarını, bizzat rızkına muhtaç olanların yanında aradık; arzularımıza kapılarak uzun ömürlülerin ömürlerine göz koyduk.

O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve rızkı senden gayrisinin yanında arama cehaletine karşı bize yetecek doğru bir yakın; rızk uğruna kendimizi yorup bitirmemize engel olacak halis bir güven ver bize. Vahyinde açıkça ifade edip Kitabında ant ile pekiştirdiğin vaadini, tüm yaşantımızı bizzat senin üstlendiğin, garanti ettiğin rızkı elde etmeye ayırmamıza engel kıl. Hani sen; "**Sizin rızkınız ve size vaat edilenler, göktedir.**" (Zariyat, 22) buyurmuşsun ve senin sözün haktır, en doğrudur. Ve; "**Andolsun gök ve**

﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾، ثُمَّ قُلْتُ: ﴿ فَوَرَبِّ  
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾.

yerin Rabbine, hiç kuşku yok, aynen sizin konuşmanız gibi bir gerçektir bu." (Zariyat, 23) buyurarak ant içmişsin ve senin andından daha doğru, daha bağlayıcı bir ant yoktur.

٣٠- وَ كَانَ مِنْ دُمَائِهِ مَلِيهِ السَّلَامُ

فِي الْمَعُونَةِ عَلَى قَضَاءِ الدِّينِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِي الْعَافِيَةَ مِنْ دَيْنٍ تُخْلِقُ  
بِهِ وَجْهِي، وَ يَحَارُ فِيهِ ذَهْنِي، وَ يَتَشَعَّبُ لَهُ فِكْرِي، وَ يُطَوِّقُ  
بِمُمَارَسَتِهِ شُغْلِي.

وَ أَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمِّ الدِّينِ وَ فِكْرِهِ، وَ شُغْلِ الدِّينِ وَ  
سَهْرِهِ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِزَّنِي مِنْهُ.

وَ اسْتَجِيرُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ ذِلَّتِهِ فِي الْحَيَاةِ، وَ مِنْ تَبِعَتِهِ بَعْدَ  
الْوَفَاةِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْنِي مِنْهُ بِوَسْعِ فَاضِلٍ،  
أَوْ كَفَافٍ وَاصِلٍ.

### 30- Borcu Ödemekte Allah'tan Yardım İsteme Hakkındaki Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve yüzümü eskitecek, zihnimi karıştıracak, düşüncelerimi dağıtacak, uzun süre beni meşgul edecek borca düşürme beni.

Rabbim! Borç tasası ve düşüncesinden, borç meşguliyeti ve uykusuzluğundan sana sığınırım. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni böyle bir duruma düşürme.

Rabbim! Borcun hayattaki zilletinden ve ölümden sonraki vebalinden sana sığınırım. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve artan bir zenginlikle ya da ardı kesilmeyen yetecek bir rızkla borçlanmaktan koru beni.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاحْجُبْنِي عَنِ السَّرَفِ وَالْإِزْدِيَادِ،  
وَقَوْمِنِي بِالْبَدْلِ وَالْإِقْتِصَادِ، وَعَلِّمْنِي حُسْنَ التَّقْدِيرِ، وَأَقْبِضْنِي  
بِلُطْفِكَ عَنِ التَّبْذِيرِ، وَاجْرٍ مِنْ أَسْبَابِ الْحَلَالِ أَرْزَاقِي، وَ  
وَجِّهْ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ إِنْفَاقِي، وَازْوِ عَنِّي مِنَ الْمَالِ مَا يُحْدِثُ  
لِي مَخِيلَةً أَوْ تَأْدِيبًا إِلَى بَغْيِي، أَوْ مَا آتَعَقَّبَ مِنْهُ طُغْيَانًا.

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ صُحْبَةَ الْفُقَرَاءِ، وَأَعِنِّي عَلَى صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ  
الصَّبْرِ، وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، فَادْخِرْهُ لِي  
فِي خَزَائِنِكَ الْبَاقِيَةِ، وَاجْعَلْ مَا حَوَّلْتَنِي مِنْ حُطَامِهَا، وَعَجَّلْتَ  
لِي مِنْ مَتَاعِهَا، بُلْعَةً إِلَى جِوَارِكِ، وَوَسْلَةً إِلَى قُرْبِكَ، وَذَرِيعَةً  
إِلَى جَنَّتِكَ، إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَأَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.



Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle, israfa ve ihtiyaçtan fazla tüketime karşı beni korusun; bağıştta bulunmak ve ifrat ve tefritten sakınıp orta bir yol izlemekle beni düzelt; gideri gelire göre ayarlamayı bana öğret; lütfunla beni savurganlıktan korusun; rızkı-mı helâl yollardan ver; harcamamı iyilik kapılarına yönelt; gurur ve kibir getirecek, zulme sürükleyecek, taşkınlığa sebep olacak malı benden al.

Allah'ım! Yoksullarla birlikteliği bana sevdirdi; güzel sabırla onlarla birliktelikte bana yardım et. Fani dünya malından beni nasipsiz ettiğin şeyleri, kalıcı hazinelerinde benim için biriktirdi. Dünyanın değersiz mal ve metaından bana bahsettiklerini komşuluğuna ulaşmak, yakınlığına kavuşmak ve cennete ağmak vesilesi kıl. Hiç kuşku yok, sen büyük lütuf sahibisin; sen cömertsin, kerem sahibisin.

٣١- وَ كَانَ مِنْ حُكْمَانِهِ لَمَلِيهِ السَّلَامُ

فِي ذِكْرِ التَّوْبَةِ وَ طَلِبِهَا

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَصِفُهُ نَعْتُ الْوَاصِفِينَ، وَيَا مَنْ لَا يُجَاوِزُهُ رَجَاءُ  
الرَّاجِينَ، وَيَا مَنْ لَا يَضِيعُ لَدَيْهِ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ، وَيَا مَنْ هُوَ  
مُنْتَهَى خَوْفِ الْعَابِدِينَ، وَيَا مَنْ هُوَ غَايَةُ خَشْيَةِ الْمُتَّقِينَ.  
هَذَا مَقَامٌ مَنْ تَدَاوَلَتْهُ أَيْدِي الذُّنُوبِ، وَ قَادَتْهُ أَذِمَّةُ الْخَطَايَا،  
وَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، فَفَقَصَرَ عَمَّا أَمَرَتْ بِهِ تَفْرِيطًا، وَ تَعَاطَى  
مَا نَهَيْتَ عَنْهُ تَغْرِيرًا، كَالْجَاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ، أَوْ كَالْمُنْكَرِ فَضَلَ  
إِحْسَانِكَ إِلَيْهِ، حَتَّى إِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الْهُدَى، وَ تَفَشَّعَتْ عَنْهُ  
سَحَابَاتُ الْعَمَى، أَحْصَى مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ، وَ فَكَّرَ فِيمَا خَالَفَ بِهِ  
رَبَّهُ، فَرَأَى كَبِيرَ عِصْيَانِهِ كَبِيرًا، وَ جَلِيلَ مُخَالَفَتِهِ جَلِيلًا، فَأَقْبَلَ

### 31- Tövbe ve Tövbe İstemiyle İlgili Duası

Allah'ım! Ey niteleyenlerin nitelemesi kendisini ta-  
rif etmeyen! Ey ümitlilerin ümidi kendisinden öte-  
ye geçmeyen! Ey iyilik yapanların mükâfatı katında  
zayi olmayan! Ey ibadet edenlerin korkusunun niha-  
yeti! Ve ey takvalıların haşyetinin ereği!

Günahtan günaha sürüklenen, hatalardan bir tür-  
lü kurtulamayan, Şeytan'a yenik düşerek emirlerini  
yerine getirmekte kusur eden, tutkusuna aldanarak  
yasaklarından sakınmayan, kudretinden habersiz,  
bol ihsanını yadsıyan kimse gibi, ancak hidayet gözü  
açılıp körlük bulutları önünden dağıldıktan sonra  
kendine ettiği zulümlerin farkına varan, Rabbine  
muhalefeti hakkında düşünüp ona karşı gelmenin  
ne kadar büyük, ona muhalefetin ne kadar korkunç

نَحْوِكَ مُؤَمَّلًا لَكَ، مُسْتَحْيِيًا مِنْكَ، وَ وَجَّهَ رَعْبَتَهُ إِلَيْكَ ثَقَّةً بِكَ،  
فَأَمَّاكَ بِطَمَعِهِ يَقِينًا، وَ قَصَدَكَ بِخَوْفِهِ إِخْلَاصًا، قَدْ خَلَا طَمَعُهُ  
مِنْ كُلِّ مَطْمُوعٍ فِيهِ غَيْرِكَ، وَ أَفْرَخَ رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ مَحْدُورٍ مِنْهُ  
سِوَاكَ، فَمَثَلَ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَضَرِّعًا، وَ غَمَضَ بَصَرَهُ إِلَى الْأَرْضِ  
مُتَحَسِّعًا، وَ طَاطَأَ رَأْسَهُ لِعِزَّتِكَ مُتَذَلِّلًا، وَ أَبْتَنَكَ مِنْ سِرِّهِ مَا  
أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خُضُوعًا، وَ عَدَدَ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا أَنْتَ أَحْصَى  
لَهَا خُشُوعًا، وَ اسْتَعَاثَ بِكَ مِنْ عَظِيمٍ مَا وَقَعَ بِهِ فِي عِلْمِكَ، وَ  
قَبِيحٍ مَا فَضَحَهُ فِي حُكْمِكَ، مِنْ ذُنُوبٍ أَدْبَرْتَ لَذَاتِهَا فَذَهَبَتْ،  
وَ أَقَامَتْ تَبِعَاتُهَا فَلَزِمَتْ، لَا يُنْكَرُ يَا إِلَهِي عَدْلَكَ إِنْ عَاقَبْتَهُ، وَ  
لَا يَسْتَعْظِمُ عَفْوَكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ وَ رَحِمْتَهُ، لِأَنَّكَ الرَّبُّ الْكَرِيمُ  
الَّذِي لَا يَتَعَاطَمُهُ غُفْرَانُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ.

اللَّهُمَّ فَهَآ أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُكَ مُطِيعًا لِأَمْرِكَ فِيمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنْ  
الدُّعَاءِ، مُتَنَجِّزًا وَعَدَّكَ فِيمَا وَعَدْتَهُ مِنْ الْإِجَابَةِ، إِذْ تَقُولُ:  
﴿ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ الْقِنَى بِمَغْفِرَتِكَ كَمَا لَقَيْتَكَ

olduğunu anlayan, daha sonra utanarak ama umutla sana gelen, reddetmeyeceğinden emin olarak isteğini sana bildiren, içtenlikle korkudan sana yönelen, senden gayrisinden umudunu kesen, senden gayrisinin korkusunu kalbinden atan, yakarır hâlde karşına dikilen, önünde boynunu bükerek bakışını yere diken, izzetin karşısında alçalarak başını aşağı indiren, huzuunun işareti olarak senin daha iyi bildiğin sırlarını sana açan, huşuunun belirtisi olarak sayısını senin daha iyi bildiğin günahlarını sayıp döken; zevki geçici, vebali kalıcı olan bildiğin büyük günahlarından, katında kendisini rezil eden çirkin işlerinden sana sığınan, cezalandırdığın takdirde adaletinden şüphe etmeyen, büyük günahı kolayca bağışlayabilecek Kerim Rab olduğunun bilincinde olarak, acıyıp affettiğin takdirde de affının büyüklüğüne şaşırmayan biri olarak sana yalvarıyorum.

Allah'ım! Sen; "**Beni çağırın, size icabet edeyim.**" (Mü'min, 60) buyurarak dua etmemizi emretmiş, icabet vadedinde bulunmuşsun. İşte emrine itaat ederek sana yalvarıyor ve icabetini bekliyorum!

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve suçumu

بِإِقْرَارِي، وَارْفَعْنِي عَنْ مَصَارِعِ الذُّنُوبِ كَمَا وَضَعْتَ لَكَ  
نَفْسِي، وَاسْتُرْنِي بِسِتْرِكَ كَمَا تَأْتِيَنِي عَنِ الْإِنْتِقَامِ مِنِّي.

اللَّهُمَّ وَثِّبْ فِي طَاعَتِكَ تَيْبِي، وَ أَحْكِمْ فِي عِبَادَتِكَ بَصِيرَتِي،  
وَ وَفِّقْنِي مِنَ الْأَعْمَالِ لِمَا تَغْسِلُ بِهِ دَنَسَ الْخَطَايَا عَنِّي، وَ  
تَوْفِّقْنِي عَلَى مِلَّتِكَ وَ مِلَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا تَوَفَّيْتَنِي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا مِنْ كَبَائِرِ ذُنُوبِي وَ صَغَائِرِهَا،  
وَ بَوَاطِنِ سَيِّئَاتِي وَ ظَوَاهِرِهَا، وَ سَوَالِفِ زَلَّاتِي وَ حَوَادِثِهَا، تَوْبَةً  
مَنْ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَعْصِيَةٍ، وَ لَا يُضْمِرُ أَنْ يُعُودَ فِي خَطِيئَةٍ.

وَ قَدْ قُلْتُ يَا إِلَهِي فِي مُحْكَمِ كِتَابِكَ: إِنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ  
عِبَادِكَ وَ تَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَ تُحِبُّ التَّوَّابِينَ، فَاقْبَلْ تَوْبَتِي  
كَمَا وَعَدْتَ، وَاعْفُ عَنِ سَيِّئَاتِي كَمَا ضَمَنْتَ، وَ أَوْجِبْ لِي  
مَحَبَّتَكَ كَمَا شَرَطْتَ.

وَ لَكَ يَا رَبِّ شَرْطِي أَنْ لَا أَعُودَ فِي مَكْرُوهِكَ، وَ ضَمَانِي أَنْ

itiraf ederek seninle karşılaştığım gibi, mağfiretinle benimle karşılaş. Senin için kendimi alçalttığım gibi, günahların yıktığı yerden beni kaldır, yücelt. Benden intikam almakta ağır davrandığın gibi, örtünle beni ört (rahmetinin kapsamına al).

Allah'ım! Emirlerine itaatte niyetime sebat ver. Sana kullukta basiretimi sağlam kıl. Hatalar kirini yıkayıp götürecek işlere muvaffak et beni. Öldürdüğün zaman kendi dinin ve peygamberin Muhammed'in –selâm olsun ona– dini üzere öldür beni.

Allah'ım! Buradan sana yönelerek büyük ve küçük günahlarımdan, açık ve gizli kötülüklerimden, eski ve yeni sürçmelerimden; günah lâfi etmeyen, günaha dönmeyi düşünmeyen birinin tövbesiyle tövbe ediyorum.

Tanrım! Sen, Kitabının muhkem ayetinde, kullarımdan tövbeyi kabul edeceğini, kötülükleri affedeceğini (Şûra, 25), tövbe edenleri sevdiğini (Bakara, 222) söylemişsin. O hâlde, vadettiğin gibi tövbemi kabul et; garanti ettiğin gibi kötülüklerimi affet; şart koştuğun gibi sevgini benim için gerekli kıl.

Ey Rabbim! Ben de sana; hoşlanmadığın işe geri dön-

لَا أَرْجِعَ فِي مَذْمُومِكَ، وَ عَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ جَمِيعَ مَعَاصِيكَ.  
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِمَا عَمِلْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا عَلِمْتَ، وَاصْرِفْ بِي  
 بِقُدْرَتِكَ إِلَى مَا أَحْبَبْتَ.

اللَّهُمَّ وَ عَلَيَّ تَبِعَاتٌ قَدْ حَفِظْتُهُنَّ، وَ تَبِعَاتٌ قَدْ نَسِيتُهُنَّ، وَ  
 كُلُّهُنَّ بَعِينِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ، وَ عِلْمِكَ الَّذِي لَا يَنْسَى، فَعَوِّضْ مِنهَا  
 أَهْلَهَا، وَاحْطُطْ عَنِّي وَزْرَهَا، وَ خَفِّفْ عَنِّي ثِقَلَهَا، وَاعْصِمْنِي  
 مِنْ أَنْ أَقَارِفَ مِثْلَهَا.

اللَّهُمَّ وَ إِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِي بِالتَّوْبَةِ إِلَّا بِعِصْمَتِكَ، وَ لَا اسْتِمْسَاكَ  
 بِي عَنِ الْخَطَايَا إِلَّا عَنِ قُوَّتِكَ، فَقَوِّنِي بِقُوَّةِ كَافِيَةٍ، وَ تَوَلَّنِي  
 بِعِصْمَةِ مَانِعَةٍ.

اللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْدٍ تَابَ إِلَيْكَ وَ هُوَ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ فَاسِخٌ  
 لِتَوْبَتِهِ، وَ عَائِدٌ فِي ذَنْبِهِ وَ خَطِيئَتِهِ، فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ  
 كَذَلِكَ، فَاجْعَلْ تَوْبَتِي هَذِهِ تَوْبَةً لَا أَحْتَاجُ بَعْدَهَا إِلَى تَوْبَةٍ،



meme, kınadığın şeyi yapmama ve bütün günahları terk etme sözü veriyorum.

Allah'ım! Sen, yaptıklarımı daha iyi biliyorsun. O hâlde, benden bildiklerini bağışla ve kudretinle beni sevdiğin işlere yönelt.

Allah'ım! Hatırimda olan veya unuttuğum bir sürü kötülüğüm var. Hepsi de senin uyumayan gözünün önünde, unutmayan ilmindedir. Allah'ım! Kötülüklerimin yerine kötülük ettiğim kimselere iyilik ver; kötülüklerimin vebalini üzerimden kaldır; omuzlarımdaki ağırlığını hafiflet ve bir daha öyle işler yapmaktan beni koru.

Allah'ım! Hiç kuşku yok, senin koruman olmazsa, tövbeme bağlı kalamam; senin gücün olmazsa, hatalardan sakınamam. O hâlde, yeterli bir güçle beni güçlendir ve engelleyici bir korunmuşlukla beni koruman altına al.

Allah'ım! Tövbe ettikleri hâlde daha sonra tövbelelerini bozacaklarını, tekrar günaha dönüp şaşacaklarını bildiğin kullar gibi olmaktan sana sığınırım. Şu hâlde, bu tövbemi, ardından tövbeye ihtiyaç duyma yacağım, geçmişteki günahların izlerini yok edecek,

تَوْبَةً مُّوجِبَةً لِّمَحْوِ مَا سَلَفَ، وَالسَّلَامَةَ فِيمَا بَقِيَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ جَهْلِي، وَ أَسْتَوْهِبُكَ سُوءَ فِعْلِي،  
فَاضْمُنِّي إِلَى كَنْفِ رَحْمَتِكَ تَطَوُّلاً، وَاسْتُرْنِي بِسِتْرِ عَافِيَتِكَ تَفَضُّلاً.

اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ إِرَادَتَكَ، أَوْ زَالَ  
عَنْ مَحَبَّتِكَ، مِنْ خَطَرَاتِ قَلْبِي، وَ لَحْظَاتِ عَيْنِي، وَ حِكَايَاتِ  
لِسَانِي، تَوْبَةً تَسْلَمُ بِهَا كُلُّ جَارِحَةٍ عَلَى حِيَالِهَا مِنْ تَبِعَاتِكَ،  
وَ تَأْمَنُ مِمَّا يَخَافُ الْمُعْتَدُونَ مِنْ أَلِيمِ سَطَوَاتِكَ.

اللَّهُمَّ فَارْحَمْ وَحَدَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ، وَ وَجِيبَ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ،  
وَ اضْطِرَابِ أَرْكَانِي مِنْ هَيْبَتِكَ.

فَقَدْ أَقَامَنِي يَا رَبِّ ذُنُوبِي مَقَامَ الْخِزْيِ بِفِنَاءِكَ، فَإِنْ سَكَتَ لَمْ  
يَنْطِقْ عَنِّي أَحَدٌ، وَ إِنْ شَفَعْتُ فَلَسْتُ بِأَهْلِ الشَّفَاعَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ شَفِّعْ فِي خَطَايَايَ كَرَمَكَ، وَ عُدِّ

gelecekte de günahlara karşı bağışıklık kazandıracak bir tövbe kıl.

Allah'ım! Cahilliğimden dolayı senden özür diliyorum. Kötü işlerimi bana bağışlamamı istiyorum. O hâlde, lütfunla rahmetinin kapsamına al beni; ke-reminle (günahlara karşı) bağışıklık örtüsüyle ört beni.

Allah'ım! Her uzvumu ayrı ayrı senin cezalandır-malarından koruyacak, zalimlerin korktukları acıklı azaplarına duçar olmaktan kurtaracak bir tövbeyle, iradene ters düşen, sevginin dışında kalan düşünce-lerimden, bakışlarımdan, konuşmalarımdan tövbe edip sana yöneliyorum.

Allah'ım! Önünde tek başıma duruşuma, korkundan kalbimin çarpınışına, heybetinden bedenimin titreyi-şine acı.

Allah'ım! Günahlarım, katında o kadar rüsva etmiş ki beni; sussam, kimse avukatlığımı yapmaz; şefa-atçi (aracı) ile kapına gelsem, şefaaf edilecek gibi değilim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve hata-larım hususunda keremini bana şefaafçi (aracı) kıl.

عَلَى سَيِّئَاتِي بِعَفْوِكَ، وَلَا تَجْزِنِي جَزَائِي مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَابْسُطْ  
عَلَيَّ طَوْلَكَ، وَجَلِّئِي بِسِتْرِكَ، وَافْعَلْ بِي فِعْلَ عَزِيزٍ تَضَرَّعَ  
إِلَيْهِ عَبْدٌ ذَلِيلٌ فَرَحِمَهُ، أَوْ غَنِيٍّ تَعَرَّضَ لَهُ عَبْدٌ فَقِيرٌ فَنَعَشَهُ.

اللَّهُمَّ لَا حَفِيرَ لِي مِنْكَ، فَلْيُخْفِرْنِي عِزُّكَ، وَلَا شَفِيعَ لِي إِلَيْكَ،  
فَلْيُشْفِعْ لِي فَضْلُكَ، وَقَدْ أَوْجَلْتَنِي خَطَايَايَ فَلْيُؤَمِّنِي عَفْوُكَ،  
فَمَا كُلُّ مَا نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْلِ مَنِّي بِسُوءِ أَثْرِي، وَلَا نِسْيَانٍ  
لِمَا سَبَقَ مِنْ ذَمِيمِ فِعْلِي، لَكِنْ لِتَسْمَعَ سَمَاوُكَ وَمَنْ فِيهَا، وَ  
أَرْضُكَ وَمَنْ عَلَيْهَا، مَا أَظْهَرْتُ لَكَ مِنَ النَّدَمِ، وَ لَجَأْتُ إِلَيْكَ  
فِيهِ مِنَ التَّوْبَةِ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَرْحَمُنِي لِسُوءِ مَوْقِفِي،  
أَوْ تُدْرِكُهُ الرَّقَّةُ عَلَيَّ لِسُوءِ حَالِي، فَيُنَالَنِي مِنْهُ بِدَعْوَةٍ هِيَ  
أَسْمَعُ لَدَيْكَ مِنْ دُعَائِي، أَوْ شَفَاعَةٍ أَوْكَدُ عِنْدَكَ مِنْ شَفَاعَتِي،  
تَكُونُ بِهَا نَجَاتِي مِنْ غَضَبِكَ، وَ فَوْزَتِي بِرِضَاكَ.

اللَّهُمَّ إِنْ يَكُنِ النَّدَمُ تَوْبَةً إِلَيْكَ فَأَنَا أَنْدَمُ النَّادِمِينَ، وَإِنْ يَكُنُ  
التَّرْكُ لِمَعْصِيَتِكَ إِنَابَةً فَأَنَا أَوَّلُ الْمُتَنَبِّينِ، وَإِنْ يَكُنِ الإِسْتِغْفَارُ

Kötülüklerime affınla yaklaş. Cezalandırmana tâbi tutarak hak ettiğim cezayla cezalandırma beni. Bol ihsanını benden esirgeme. Aziz birinin, kendisine yalvarıp yakaran zelil birine acıyarak yaptığını veya zengin birinin, kendisinden bir şey isteyip de ihtiyacını giderdiği yoksul birine yaptığını bana yap.

Allah'ım! Beni senden koruyacak biri yok. O hâlde, izzetin beni korusun, himayesine alsın. Katında bana şefaath edebilecek biri bulunmamakta. O hâlde, lütfun bana şefaathçi olsun. Günahlarım beni korkutmuş durumda. O hâlde, affın beni korkudan kurtarsın. Bu yalvarıp yakarmalarım, kesinlikle yaptıklarımın kötülüğünü bilmediğimden, kötü işlerimi unuttuğumdan değildir. Böyle yapıyorum ki, gökyüzü ve içindekiler, yeryüzü ve üzerindeki pişmanlık itirafımı ve sana sığınıp tövbe edişimi duysunlar. Duyup da rahmetinle hâlime acısunlar; içinde bulunduğum kötü durumdan etkilenerek bana dua etsinler. Bakarsın, onların duası, katında daha çabuk kabul olur; şefaathleriyle gazabından kurtulur, hoşnutluğunu elde etmiş olurum.

Allah'ım! Eğer pişmanlık tövbeyse, ben pişman olanların en pişmanıyım. Eğer günahları terk etmek sana dönmekse, ben sana dönenlerin ilkiyim. Ve eğer mağfiret dilemek, günahların dökülmesine sebep olu-

حِطَّةً لِلذُّنُوبِ فَإِنِّي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ.

اللَّهُمَّ فَكَمَا أَمَرْتَ بِالتَّوْبَةِ وَضَمِنْتَ الْقَبُولَ، وَحَشْتَّ عَلَيَّ  
الدُّعَاءِ وَوَعَدْتَ الْإِجَابَةَ، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَقْبَلْ  
تَوْبَتِي، وَلَا تَرْجِعْنِي مَرْجِعَ الْخَبِيثَةِ مِنْ رَحْمَتِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ  
التَّوَّابُ عَلَيَّ الْمُذْنِبِينَ، وَالرَّحِيمُ لِلْخَاطِئِينَ الْمُتَّيِبِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ، وَصَلِّ عَلَيَّ  
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا اسْتَنْقَذْتَنَا بِهِ، وَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاةً  
تَشْفَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْفَاقَةِ إِلَيْكَ، إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ.

yorsa, hiç kuşkusuz ben, senden mağfîret dileyenlerdenim.

Allah'ım! Sen tövbeyi emretmiş ve kabul buyuracağını söylemişsin. Dua etmemizi istemiş ve icabet edeceğini vadetmişsin. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve tövbemi kabul buyur; rahmetine olan ümidimi ye'se dönüştürme. Hiç kuşkusuz, sen günahkârların tövbesini kabul buyuransın; suç işleyip de sana dönenlere pek merhametlisin.

Allah'ım! Bizi Muhammed ile hidayet ettiğin gibi, ona ve Âline salât eyle. Bizi Muhammed ile kurtardığın gibi, ona ve Âline salât eyle. Kıyamet günü, sana muhtaç olduğumuz gün bize şefaâtçi olacak bir salât ile Muhammed ve Âline salât eyle. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin ve bu, sana pek kolaydır.

۳۲- وَ كَانَ مِنْ كُنَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ لِنَفْسِهِ فِي الْإِعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمُلْكِ الْمُتَّابِدِ بِالْخُلُودِ، وَالسُّلْطَانِ الْمُتَمَنِّعِ بِغَيْرِ  
جُنُودٍ وَ لَا أَعْوَانٍ، وَالْعَزِّ الْبَاقِي عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ، وَ خَوَالِي  
الْأَعْوَامِ وَ مَوَاضِي الْأَزْمَانِ وَالْأَيَّامِ، عَزَّ سُلْطَانُكَ عِزًّا لَا حَدَّ لَهُ  
بِأَوْلِيَّتِهِ، وَ لَا مُنْتَهَى لَهُ بِآخِرِيَّتِهِ، وَاسْتَعْلَى مُلْكُكَ عَلْوًا سَقَطَتْ  
الْأَشْيَاءُ دُونَ بُلُوغِ أَمَدِهِ، وَ لَا يَبْلُغُ أُذُنِي مَا اسْتَأْثَرَتْ بِهِ مِنْ  
ذَلِكَ أَقْصَى نَعْتِ النَّاعِتِينَ. ضَلَّتْ فِيكَ الصِّفَاتُ، وَ تَفَسَّخَتْ  
دُونِكَ النُّعُوتُ، وَ حَارَتْ فِي كِبْرِيَاكَ لَطَائِفُ الْأَوْهَامِ. كَذَلِكَ  
أَنْتَ اللَّهُ الْأَوَّلُ فِي أَوْلِيَّتِكَ، وَ عَلَى ذَلِكَ أَنْتَ دَائِمٌ لَا تَزُولُ،  
وَ أَنَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ عَمَلًا، الْجَسِيمُ أَمَلًا، خَرَجْتُ مِنْ يَدِي



### 32- Gece Namazının Ardından Günahları İtiraf Hususunda Kendisi İçin Duası

Allah'ım! Ey hükümranlıđı ebedî ve sürekli olan!  
Ey ordusuz ve yardımcısız güçlü ve yenilmez olan!  
Ey günlerin, ayların, yılların ve asırların geçmesine  
rağmen izzeti baki olan! Saltanatın o kadar güçlü ve  
sarsılmaz ki, ne başladığı bir evveli var, ne de biteceği  
bir sonu. Hükümranlıđın o kadar yüce ki, kimse onun  
sonuna ulaşamaz ve niteleyenler, onun en aşağı  
mertebesini bile niteleyemezler. Sıfatlar, sende  
kaybolmuştur. Nitelikler, yüceliđine dayanamayıp  
dağılmıştır. Çok ince düşünen akıllar dahi, büyüklüğünün  
karşısında hayran kalmıştır. Sen, ilkiğinde ilk olan  
Allah'sın. Bununla birlikte zevali olmayan daimî de sensin.  
Ben ise ameli az, emeli çok, güçsüz bir kulum. Rahmetinle  
koruduğın hariç, tüm bağlantı vesileleri elimden çıkmıştır.  
Affına olan

أَسْبَابُ الْوُصَلَاتِ إِلَّا مَا وَصَلَهُ رَحْمَتُكَ، وَ تَقَطَّعَتْ عَنِّي عِصْمُ  
الْأَمَالِ إِلَّا مَا أَنَا مُعْتَصِمٌ بِهِ مِنْ عَفْوِكَ، قَلَّ عِنْدِي مَا أَعْتَدْتُ بِهِ  
مِنْ طَاعَتِكَ، وَ كَثُرَ عَلَيَّ مَا أُبُوءُ بِهِ مِنْ مَعْصِيَتِكَ، وَلَنْ يَضِيقَ  
عَلَيْكَ عَفْوٌ عَنْ عَبْدِكَ وَ إِنِ أَسَاءَ، فَاعْفُ عَنِّي.

اللَّهُمَّ وَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيَّ خَفَايَا الْأَعْمَالِ عِلْمُكَ، وَ انْكَشَفَ  
كُلُّ مَسْئُورٍ دُونَ خُبْرِكَ، وَ لَا تَنْطَوِي عَنْكَ دَقَائِقُ الْأُمُورِ، وَ  
لَا تَعْرُزُ عَنْكَ غَيْبَاتُ السَّرَائِرِ، وَ قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيَّ عَدُوُّكَ  
الَّذِي اسْتَنْظَرَكَ لِعَوَايَتِي فَأَنْظَرْتُهُ، وَ اسْتَمَهَلَكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ  
لِإِضْلَالِي فَأَمَهَلْتُهُ، فَأَوْقَعَنِي، وَ قَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ مِنْ صَعَائِرِ  
ذُنُوبٍ مُوبِقَةٍ، وَ كِبَائِرِ أَعْمَالٍ مُرْدِيَةٍ، حَتَّى إِذَا قَارَفْتُ مَعْصِيَتِكَ،  
وَ اسْتَوْجَبْتُ بِسُوءِ سَعْيِي سَخَطَتَكَ، فَتَلَّ عَنِّي عِذَارَ غَدْرِهِ، وَ  
تَلَقَّانِي بِكَلِمَةٍ كُفْرِهِ، وَ تَوَلَّى الْبِرَاءَةَ مِنِّي، وَ أَدْبَرَ مُوَلِّيَا عَنِّي،  
فَأُصْحَرَنِي لِعَضْبِكَ فَرِيدًا، وَ أَخْرَجَنِي إِلَى فَنَاءٍ تَقَمَّتْكَ طَرِيدًا،  
لَا شَفِيعَ يَشْفَعُ لِي إِلَيْكَ، وَ لَا خَفِيرٌ يُؤْمِنُنِي عَلَيْكَ، وَ لَا  
حِصْنَ يَحْجُبُنِي عَنْكَ، وَ لَا مَلَاذٌ أَلْجَأُ إِلَيْهِ مِنْكَ. فَهَذَا مَقَامُ

ümidimin dışında, hiçbir ümidim kalmamıştır. Sana itaat olarak sayabileceğim amelim pek az, isyan olarak itiraf edeceğim şeyler ise pek çoktur. Ancak, ne kadar kötü de olsa, kulunu affetmek, sana güç değildir. O hâlde, beni affet.

Allah'ım! İşlerin gizliliklerini ilminle kuşatmışsın. Bilginin yanında her gizli açıktır. En ince, en zarif işler; en gizli sırlar, sana gizli değildir. Ben, helâk edici küçük günahlardan ve yok edici büyük işlerden sana kaçmış, sana sığınmış iken, beni aldatmak için senden mühlet isteyip de mühlet verdiğin, beni saptırmak için kıyamete kadar bekletilmesini isteyip de beklettiğin düşmanın (Şeytan) bana musallat olmuş ve beni yere yıkmıştır. Sana karşı gelip kötü çabamla gazabını hak ettikten sonra da aldatma perdesini kaldırıp beni ve işimi yadırgayarak bana sırt çevirmiş, benden kaçmış ve beni gazabının sahrasında yalnız bırakmış, intikamının avlusuna atmıştır. Ne katında bana şefaate edebilecek bir şefaatchi, ne sana karşı bana güvence verebilecek bir güç sahibi, ne beni senden koruyabilecek bir kale, ne de senden kaçarken sığınabileceğim bir sığınak var. Sana sığınıp suçunu itiraf

الْعَائِدِ بِكَ، وَ مَحَلُّ الْمُعْتَرِفِ لَكَ، فَلَا يَضِيقَنَّ عَنِّي فَضْلُكَ، وَ  
لَا يَقْضِرَنَّ دُونِي عَفْوُكَ، وَ لَا أَكُنْ أَحْيَبَ عِبَادِكَ التَّائِبِينَ، وَ لَا  
أَقْنَطُ وَفُودِكَ الْآمِلِينَ، وَاعْفِرْ لِي، إِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي فَتَرَكْتُ، وَ نَهَيْتَنِي فَرَكَبْتُ، وَ سَوَّلَ لِي  
الْخَطَاءَ خَاطِرُ السُّوءِ فَفَرَّطْتُ، وَ لَا أَسْتَشْهَدُ عَلَى صِيَامِي  
نَهَارًا، وَ لَا أَسْتَجِيرُ بِتَهْجُدِي لَيْلًا، وَ لَا تُثْنِي عَلَيَّ بِأَحْيَائِهَا  
سُنَّةً، حَاشَا فُرُوضِكَ الَّتِي مَن ضَيَعَهَا هَلَكَ، وَ لَسْتُ أَتَوَسَّلُ  
إِلَيْكَ بِفَضْلِ نَافِلَةٍ مَعَ كَثِيرٍ مَّا أَغْفَلْتُ مَن وَطَّأَيْفِ فُرُوضِكَ، وَ  
تَعَدَّيْتُ عَن مَقَامَاتِ حُدُودِكَ إِلَى حُرْمَاتِ ابْتِهَاجَتِهَا، وَ كَبَّأْتُ  
ذُنُوبِ اجْتِرَاحَتِهَا، كَانَتْ عَافِيَتُكَ لِي مَن فَضَّأَيْجِهَا سِتْرًا. وَ  
هَذَا مَقَامٌ مَن اسْتَحْيَا لِنَفْسِهِ مِنْكَ، وَ سَخِطَ عَلَيْهَا، وَ رَضِيَ  
عَنكَ، فَتَلَقَّاكَ بِنَفْسٍ خَاشِعَةٍ، وَ رَقَبَةٍ خَاضِعَةٍ، وَ ظَهَرَ مُثْقَلٍ  
مِنَ الْخَطَايَا، وَاقِفًا بَيْنَ الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَ الرَّهْبَةِ مِنْكَ، وَ أَنْتَ  
أَوْلَى مَن رَجَاهُ، وَ أَحَقُّ مَن حَشِيَهُ وَ اتَّقَاهُ، فَأَعْطِنِي يَا رَبِّ

edenin durumu, bu. O hâlde, fazlın beni kapsamalı; affın hâlime şamil olmalı; tövbe eden kullarının en nasipsizi, ümitle kapına gelenlerin en ümitsizi olmalıyım. Beni bağışla. Hiç kuşkusuz, sen, bağışlayanların en iyisisin.

Allah'ım! Sen emrettin, ben terk ettim. Sen sakındırdın, ben işledim. Kötü düşünce, yanlışı bana süsledi; içine düştüm. Orucuma tanık tutabileceğim bir gündüz, teheccüt ile geçirdiğimden dolayı medet umabileceğim bir gece yok. Yerine getirmeyenin helâkine sebep olacak farzlarının dışında, ihya ettiğim için övülebileceğim bir sünnet bilmiyorum. Benim için fazilet sayılabilecek müstehap bir amelim bulunmamakla birlikte, farzlarının birçoğundan da gaflet etmişim; belirlediğin sınırlara riayet etmeyecek yasaklarının birçoğunu çiğnemiş, birtakım büyük günahları irtikâp etmişim. Ama bununla birlikte sen, lütfunla beni rüsva etmemiş, çirkinliklerimi örtmüşsün. Benim durumum, kendinden yana senden utanan, kendine kızgın, senden hoşnut olan, tam bir teslimiyet ve tevazu ile sana gelen, günahların ağırlığından beli bükülen, sana ümidi olduğu hâlde senden korkan, ümit edilmeye en lâıyk ve yasaklarından sakınılması en gerekli olan kimse olarak seni gören birinin durumudur. O hâlde, ey Rabbim, ümit ettiği-

مَا رَجَوْتُ، وَ آمِنِي مَا حَدَرْتُ، وَ عُدَّ عَلَيَّ بِعَائِدَةِ رَحْمَتِكَ،  
إِنَّكَ أَكْرَمُ الْمَسْئُولِينَ.

اللَّهُمَّ وَ إِذْ سَتَرْتَنِي بِعَفْوِكَ، وَ تَعَمَّدْتَنِي بِفَضْلِكَ فِي دَارِ الْفَنَاءِ  
بِحَضْرَةِ الْأَكْفَاءِ، فَأَجْرَنِي مِنْ فَضِيحَاتِ دَارِ الْبَقَاءِ، عِنْدَ مَوَاقِفِ  
الْأَشْهَادِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالرُّسُلِ الْمُكْرَمِينَ، وَالشُّهَدَاءِ  
وَالصَّالِحِينَ، مِنْ جَارٍ كُنْتُ أَكَاتِمُهُ سَيِّئَاتِي، وَ مِنْ ذِي رَحِمٍ  
كُنْتُ أَحْتَشِمُ مِنْهُ فِي سِرِّيَّاتِي، لَمْ أَثِقْ بِهِمْ رَبِّ فِي السِّرِّ  
عَلَيَّ، وَ وَثِقْتُ بِكَ رَبِّ فِي الْمَغْفِرَةِ لِي، وَ أَنْتَ أَوْلَى مَنْ وَثِقَ  
بِهِ، وَ أَعْطَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ، وَ أَرَأْفُ مَنْ اسْتُرِحِمَ، فَارْحَمْنِي.

اللَّهُمَّ وَ أَنْتَ حَدَرْتَنِي مَاءً مَهِينًا، مِنْ صُلْبٍ مُتَضَائِقِ الْعِظَامِ،  
حَرَجِ الْمَسَالِكِ، إِلَى رَحِمِ ضَيْقَةٍ، سَتَرْتَهَا بِالْحُجْبِ، تُصَرِّفُنِي  
حَالًا عَنْ حَالٍ، حَتَّى انْتَهَيْتَ بِي إِلَى تَمَامِ الصُّورَةِ، وَ أَثَبَّتَ  
فِي الْجَوَارِحِ، كَمَا نَعَتَ فِي كِتَابِكَ: نُطْفَةٌ ثُمَّ عَلَقَةٌ ثُمَّ مُضْغَةٌ ثُمَّ  
عِظَامًا ثُمَّ كَسَوْتَ الْعِظَامَ لَحْمًا، ثُمَّ أَنْشَأْتَنِي خَلْقًا آخَرَ كَمَا

mi bana ver; korktuğumu başıma getirme ve rahmetinin getirilerini bana ihsan eyle. Hiç kuşkusuz, sen, umulanların en cömerdisin.

Allah'ım! Şu fena evinde, denklerimin huzurunda, affınla kötülüklerimi örttüğün, lütfunla beni rüsva etmediğin gibi, beka evinde de, mukarrep melekler, mükerrem resuller, şahitler/şehitler ve salihlerden oluşan tanıkların durdukları yerlerde, kötülüklerimi gizlemeye çalıştığım komşuların, gizlide yaptıklarımı bilmelerinden şiddetle kaçındığım akrabaların huzurunda beni rüsva etme. Tanrım! Onların kötülüklerimi örteceğine güvenmedim; fakat senin bağışlayacağına güvendim. Çünkü güvenilmeye en lâyük olan, kendisinden bir şey istenilenlerin en eli açık olanı, merhameti umulanların en şefkatlisi, sensin. O hâlde, bana merhamet eyle.

Allah'ım! Sen, beni hakir bir su olarak, kemikleri birbirine girmiş, yolları dar bir omurgadan, perdelerle kapladığın dar bir rahme indirdin. Orada beni hâlden hâle evirip çevirdin; benim için birtakım uzuvlar öngördün; nihayet son şeklimi aldım. Bu evreleri sen, Kitabında; nutfe, sonra kan pıhtısı, sonra et parçası, sonra kemik, sonra kemiğe et giydirme, sonra da dilediğin gibi bambaşka bir yaratık meydana getirme

شئت. حتى إذا احتجتُ إلى رِزْقِكَ، وَ لَمْ أَسْتَعِنْ عَنْ غِيَاثِ  
فَضْلِكَ، جَعَلْتَ لِي قُوَّتًا مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ وَ شَرَابٍ أَجْرِيئُهُ  
لَأَمْتِكَ الَّتِي أَسْكَنْتَنِي جَوْفَهَا، وَ أَوْدَعْتَنِي قَرَارَ رَحِمِهَا.

وَ لَوْ تَكَلَّفَنِي يَا رَبِّ فِي تِلْكَ الْحَالَاتِ إِلَى حَوْلِي، أَوْ تَضَطَّرَّرْتَنِي  
إِلَى قُوَّتِي، لَكَانَ الْحَوْلُ عَنِّي مُعْتَرِلاً، وَ لَكَانَتِ الْقُوَّةُ مِنِّي  
بَعِيدَةً، فَعَدَوْتَنِي بِفَضْلِكَ غِذَاءَ الْبَرِّ اللَّطِيفِ، تَفَعَّلُ ذَلِكَ بِي  
تَطَوُّلاً عَلَيَّ إِلَى غَايَتِي هَذِهِ، لَا أَعْدَمُ بَرِّكَ، وَ لَا يُبْطِئُ بِي  
حُسْنُ صَنِيعِكَ، وَ لَا تَتَأَكَّدُ مَعَ ذَلِكَ تَفْتِي، فَاتَفَرَّغَ لِمَا هُوَ  
أَحْظَى لِي عِنْدَكَ. قَدْ مَلَكَ الشَّيْطَانُ عِنَانِي فِي سُوءِ الظَّنِّ وَ  
ضَعْفِ الْيَقِينِ، فَأَنَا أَشْكَو سُوءَ مُجَاوَرَتِهِ لِي، وَ طَاعَةَ نَفْسِي لَهُ،  
وَ أَسْتَعْصِمُكَ مِنْ مَلَكَتِهِ، وَ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فِي صَرْفِ كَيْدِهِ عَنِّي.

وَ أَسْأَلُكَ فِي أَنْ تُسَهِّلَ إِلَيَّ رِزْقِي سَبِيلاً. فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ  
ابْتِدَائِكَ بِالنِّعَمِ الْجِسَامِ، وَ إِلَهَامِكَ الشُّكْرَ عَلَيَّ الْإِحْسَانِ



olarak nitelendirmişsin. (Mü'minin, 14) Rızkına muhtaç olup ihsanının imdada yetişmesine kesin gereksinim duyduğum zaman da, beni karnına yerleştirip rahmine koyduğun cariye'nin yiyecek ve içeceği'nin fazlasından benim için azık oluşturdun.

Tanrım! Eğer o hâllerde beni kendi gücümle baş başa bırakıp kendi kuvvetimle yetinmeye mecbur kılsaydın, güç benden ayrılır, kuvvet benden uzaklaşırdı. Lütfunla şefkatli, bilgili ve iyi bir besleyici olarak beni besledin ve bunu kereminle bugüne kadar hep yaptın. İhsanının kesildiği, lütfunun azaldığı bir dönem bilmiyorum. Bununla birlikte bir türlü güvenimi sağlamlaştırdıp da kendimi, benim için katında daha hayırlı olan işe (ibadete) veremiyorum. Çünkü Şeytan, dizginimi eline almış; (rızk konusunda) güvensizliğe, inançsızlığa sürüklemiştir beni. Onun, bana kötü komşuluğunu, nefsimin ona itaat edişini sana şikâyet ediyor, bana musallat olmasından sana sığıyor ve hilesini benden geri çevirmeni niyaz ediyorum.

Senden, rızkımı kolay bir yoldan vermeni istiyorum. Çünkü sen, ben istemeden önce, bana büyük nimetler vermiş, bunların karşısında şükretmeyi bana ilham etmiş, böylece tüm övgüleri kendine özgü kılmışsın.

وَالْإِنْعَامِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَهِّلْ عَلَيَّ رِزْقِي، وَأَنْ  
تُقِنِّعَنِي بِتَقْدِيرِكَ لِي، وَأَنْ تُرْضِيَنِي بِحِصَّتِي فِيَمَا فَسَمْتَ لِي،  
وَأَنْ تَجْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْمِي وَعُمُرِي فِي سَبِيلِ طَاعَتِكَ،  
إِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ تَغْلَظَتْ بِهَا عَلَى مَنْ عَصَاكَ، وَ  
تَوَعَّدَتْ بِهَا مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضَاكَ، وَمِنْ نَارٍ نُورُهَا ظُلْمَةٌ، وَ  
هَيْئَتُهَا أَلِيمٌ، وَبَعِيدُهَا قَرِيبٌ، وَمِنْ نَارٍ يَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَ  
يَصُولُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَمِنْ نَارٍ تَذَرُ الْعِظَامَ رَمِيمًا، وَتَسْقِي  
أَهْلَهَا حَمِيمًا، وَمِنْ نَارٍ لَا تُبْقِي عَلَى مَنْ تَضَرَّعَ إِلَيْهَا، وَلَا  
تَرْحَمُ مِنْ اسْتَعْظَفَهَا، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى التَّخْفِيفِ عَمَّنْ خَشَعَ لَهَا  
وَاسْتَسَلَمَ إِلَيْهَا، تَلْقَى سُكَّانَهَا بِأَحْرٍ مَا لَدَيْهَا، مِنْ أَلِيمِ النَّكَالِ  
وَ شَدِيدِ الْوَبَالِ. وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَقَارِبِهَا الْفَاعِرَةِ أَفْوَاهَهَا، وَ  
حَيَاتِهَا الصَّالِقَةَ بِأَنْبِيَائِهَا، وَ شَرَابِهَا الَّذِي يُقَطِّعُ أَمْعَاءَ وَ أَفِيدَةَ  
سُكَّانِهَا، وَ يَنْزِعُ قُلُوبَهُمْ، وَ أَسْتَهْدِيكَ لِمَا بَاعَدَ مِنْهَا، وَ أَخَّرَ عَنْهَا.

O hâlde Muhammed ve Âline salât eyle ve rızkımı elde etmeyi bana kolaylaştır. Beni, kendisine mukadder edilene yetinen, kendisine ayrılan paya razı olanlardan kıl. Cismimin ve ömrümün geçip giden bölümünü sana itaatte geçmiş kabul et. Hiç kuşku yok, sen, rızık verenlerin en iyisisin.

Allah'ım! Sana isyan edene karşı katılığının göstergesi olan ve hoşnutluğundan yüz çevireni kendisiyle tehdit ettiğin, aydınlığı karanlık, kolayı acıklı ve uzağı yakın olan ateşten sana sığınırım. (Allah'ım!) Bir kısmı bir kısmını yutan, bir kısmı bir kısmına saldıran ateşten; kemikleri çürüten, ehline kaynar su içiren, kendisine yalvarana acımayan, kendisinden şefkat dileyene merhamet etmeyen, kendisine boyun eğip teslim olana azabını hafifletmeye gücü yetmeyen, oturanlarını sahip olduğu acıklı ve şiddetli azabının en yakıcısıyla karşılayan ateşten sana sığınırım. Onun, ağızları açık akreplerinden, azı dişleriyle sokmaya hazır yılanlarından, oturanlarının bağırsakları ve yüreklerini parçalayan, kalplerini kazıyan içeceğinden sana sığınırım. Senden, beni ondan uzaklaştıracak, ondan alıkoyacak olan şeye hidayet etmeni istiyorum.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْزِنِي مِنْهَا بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ، وَ  
أَقِلْنِي عَثْرَاتِي بِحُسْنِ إِقَالَتِكَ، وَلَا تَخْذُلْنِي يَا خَيْرَ الْمُجِيرِينَ.  
اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقِي الْكَرْبِيهَةَ، وَتُعْطِي الْحَسَنَةَ، وَتَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، وَ  
أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ إِذَا ذُكِرَ الْأَبْرَارُ، وَ صَلِّ عَلَى  
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، صَلَاةً لَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا،  
وَلَا يُحْصَى عَدَدُهَا، صَلَاةً تَشْحَنُ الْهَوَاءَ، وَ تَمَلَأُ الْأَرْضَ  
وَالسَّمَاءَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَآلِهِ بَعْدَ الرِّضَا، صَلَاةً لَا حَدَّ لَهَا وَ لَا مُنْتَهَى، يَا أَرْحَمَ  
الرَّاحِمِينَ.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bol rahmetinle beni ondan koru; güzel affınla sürçmelerimi bağışla ve beni hor kılma; ey güven verenlerin en iyisi!

Allah'ım! Hiç şüphe yok, sen, hoşlanılmayandan korur, hoşlanılanı verir ve dilediğini yaparsın. Sen, her şeye kadersin.

Allah'ım! İyiler anıldığı zaman Muhammed ve Âline salât eyle. Gece gündüz birbirini kovaladığı sürece Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki, ardı arkası kesilmesin, sayıya sığmasın; havayı, yeri, göğü doldursun. Rız olana kadar Allah ona salât etsin; razı olduktan sonra da Allah ona salât etsin; bir salât ki, sınırı ve bitimi olmasın. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

۳۳- وَ كَانَ مِنْ كُتَابِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الْإِسْتِخَارَةِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَأَقْضِ  
لِي بِالْخَيْرَةِ، وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ الْإِخْتِيَارِ، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ ذَرْبَةً  
إِلَى الرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ لَنَا، وَ التَّسْلِيمِ لِمَا حَكَمْتَ، فَأَرْخِ عَنَّا  
رَيْبَ الْإِرْتِيَابِ، وَ أَيِّدْنَا بِيَقِينِ الْمُخْلِصِينَ، وَ لَا تَسْمُنَا عَجْزَ  
الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَيَّرْتَ، فَتَنْغِمَطَ قَدْرُكَ، وَ نَكْرَهُ مَوْضِعَ رِضَاكَ،  
وَ نَجْنَحَ إِلَى اللَّهِ هِيَ أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ، وَ أَقْرَبُ إِلَى  
ضِدِّ الْعَاقِبَةِ. حَبِّبْ إِلَيْنَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ، وَ سَهِّلْ عَلَيْنَا  
مَا نَسْتَضَعِبُ مِنْ حُكْمِكَ، وَ أَلْهِمْنَا الْإِنْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا  
مِنْ مَشِيئَتِكَ، حَتَّى لَا نُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وَ لَا تَعْجِلَ مَا

### 33- Allah'tan Hayırlı Olanı İsteme Hakkındaki Duası

Allah'ım! Bildiğin için, senden hayırlı olanı istiyorum. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve benim için hayırlı olanı mukadder et. İyiyi seçebilme bilgisini bana ver. Bunu, bizim için mukadder ettiğin şeye hoşnutluk ve hakkımızda hükmettiğin şeye teslimiyet vesilesi kıl. Kuşkulanma kaygısını bizden uzaklaştır. İhlâslı kullarının yakiniyle bizi destekle. Senin seçtiğini anlayamama acizine düşürme bizi. Yoksa, takdirini küçümser; hoşnutluğunun bulunduğu şeylerden hoşlanmaz; güzel sonucu olmayanı, selâmete aykırı olanı seçeriz. Hoşlanmadığımız yargını sevdik bize. Güç bulduğumuz hükmünü kolaylaştır bize. Hakkımızda geçerli olan iradene teslimiyeti bize ilham et. Böylece öne aldığının gecikmesini, geciktirdiğinin öne alınmasını istemeyelim;

أَخْرَتَ، وَلَا نَكَرَهُ مَا أَحْبَبْتَ، وَلَا تَتَخَيَّرَ مَا كَرِهْتَ. وَاخْتِمَ لَنَا  
بِالَّتِي هِيَ أَحْمَدُ عَاقِبَةً، وَ أَكْرَمُ مَصِيرًا، إِنَّكَ تُفِيدُ الْكَرِيمَةَ، وَ  
تُعْطِي الْجَسِيمَةَ، وَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.



sevdiğinden hoşlanalım; sevmediğini seçmeyelim. İşimizi sonuç olarak en övgün, dönüş olarak en saygın olan ile bitir. Hiç kuşku yok, sen, büyük ve değerli nimetler verir, dilediğini yaparsın; sen, her şeye kadirsin.

٣٤- وَ كَانَ مِنْ كُفَايِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا ابْتُلِيَ أَوْ رَأَى مُبْتَلَىٰ بِفَضِيحَةٍ بِذَنْبٍ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سِتْرِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، وَ مُعَافَاتِكَ بَعْدَ  
خُبْرِكَ، فَكُلُّنَا قَدْ اقْتَرَفَ الْعَائِبَةَ فَلَمْ تَشْهَرُهُ، وَارْتَكَبَ الْفَاحِشَةَ  
فَلَمْ تَفْضَحْهُ، وَ تَسْتَرَّ بِالْمَسَاوِي فَلَمْ تَدُلُّ عَلَيْهِ. كَمْ نَهَىٰ لَكَ  
قَدْ أَتَيْنَاهُ، وَ أَمْرٌ قَدْ وَقَفْتَنَا عَلَيْهِ فَتَعَدَّيْنَاهُ، وَ سَيِّئَةٌ اِكْتَسَبْنَاهَا،  
وَ خَطِيئَةٌ ارْتَكَبْنَاهَا، كُنْتَ الْمُطَّلِعَ عَلَيْهَا دُونَ النَّاطِرِينَ،  
وَالْقَادِرَ عَلَىٰ إِعْلَانِهَا فَوْقَ الْقَادِرِينَ، كَانَتْ عَافِيَتُكَ لَنَا حِجَابًا  
دُونَ أَبْصَارِهِمْ، وَ رَدْمًا دُونَ أَسْمَاعِهِمْ. فَاجْعَلْ مَا سَتَرْتَ  
مِنَ الْعُورَةِ، وَ أَخْفَيْتَ مِنَ الدَّخِيلَةِ، وَاعْظَا لَنَا وَ زَاجِرًا عَنِ  
سُوءِ الْخُلُقِ وَاقْتِرَافِ الْخَطِيئَةِ، وَ سَعِيًّا إِلَى التَّوْبَةِ الْمَاحِيَةِ،

**34- Musibete Uğradığı veya Günah  
Sebebiyle Kötü Duruma Düşen Birini  
Gördüğü Zaman Okuduğu Dua**

Allah'ım! Bilip de örtme ve haberi olup da cezalandırmama övgüsü sana özgüdür. Bizlerden her biri, birtakım ayıp işler yapmıştır, ama sen onu o işleriyle tanıtmamışsın; birtakım çirkin fiiller işlemiştir, ama sen onu rüsva etmemişsin; kötülöklere bürünmüştür, ama sen kimseyi onun bu hâline vâkıf kılmamışsın. Nice yasaklarını çiğnemiş, bize bildirdiğin nice emirlerini aşmış, nice kötülöklere kazanmış ve nice yanlışlıklara düşmüşüz ki, bakanlar/görenler değil, sen onları biliyordun ve onları açığa vurmaya herkesten çok kadirdin. Fakat sen, bize bahşettiğin selâmet hâliyle, insanların ayıplarımızı görmesine, rezaletlerimizi duymasına engel oldun. O hâlde, ayıplarımızı örtmeni ve çirkin işlerimizi gizlemeni; bizler için kötü huydan ve çirkin işlerden engelleyici, günahları

وَالطَّرِيقِ الْمَحْمُودَةِ، وَقَرَّبِ الْوَقْتَ فِيهِ، وَ لَا تَسْمُنَا الْعُفْلَةَ  
عَنكَ، إِنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُونَ، وَمِنَ الذُّنُوبِ تَائِبُونَ.

وَ صَلِّ عَلَي خَيْرَتِكَ اللَّهُمَّ مِنْ خَلْقِكَ، مُحَمَّدٍ وَعْتَرَتِهِ الصَّفْوَةِ  
مِنْ بَرِيَّتِكَ الطَّاهِرِينَ، وَاجْعَلْنَا لَهُمْ سَامِعِينَ وَ مُطِيعِينَ كَمَا  
أَمَرْتَ.

silen töbeye ve övülen yola özendirici bir öğütçü kıl. Bunu en yakın zamanda gerçekleştir ve bizi senden gafil olmaya duçar etme. Çünkü artık sana yönelmiş ve günahlardan tövbe etmişiz.

Allah'ım! Yaratıklarının içinden beğenip seçtiğin Muhammed'e ve onun, temiz kullarının seçkini olan soyuna salât eyle ve bizleri, emrettiğin gibi, onları dinleyenler, onlara itaat edenler kıl.

۳۵- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الرِّضَا إِذَا نَظَرَ إِلَى أَصْحَابِ الدُّنْيَا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رِضًا بِحُكْمِ اللَّهِ، شَهِدْتُ أَنَّ اللَّهَ قَسَمَ مَعَاشَ  
عِبَادِهِ بِالْعَدْلِ، وَأَخَذَ عَلَيَّ جَمِيعَ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَلَا تَفْتِنَنِي بِمَا أَعْطَيْتَهُمْ، وَلَا  
تُفْتِنَهُمْ بِمَا مَنَعْتَنِي، فَأَحْسُدَ خَلْقَكَ، وَأَغْمَطَ حُكْمَكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَطَيِّبْ بِقَضَائِكَ نَفْسِي، وَوَسِّعْ  
بِمَوَاقِعِ حُكْمِكَ صَدْرِي، وَهَبْ لِي التَّقَى لِأَقْرَبِّ مَعَهَا بَانَ قَضَاءَكَ  
لَمْ يَجْرِ إِلَّا بِالْخَيْرَةِ، وَاجْعَلْ شُكْرِي لَكَ عَلَيَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّي  
أَوْفَرَ مِنْ شُكْرِي إِلَيْكَ عَلَيَّ مَا حَوَّلْتَنِي، وَأَعْصَمْنِي مِنْ أَنْ

### 35- Dünya Ehline Bakınca Okuduğu Kaza ve Kadere Rıza Hakkındaki Duası

Allah'ın hükmüne hoşnutluğumun ifadesi olarak, Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah, kullarının geçimliklerini aralarında adaletle paylaşmış ve tüm yaratıklarına lütfuyla davranmıştır.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve beni insanlara verdiklerinle, onları da benden esirgediklerinle sına. Sonra insanları kıskanır, hükmünü yadırgarım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kaza'na gönül hoşluğuyla razı olmamı sağla. Hükmünün gerçekleştiği hususlarda göğsümü aç. Bana, kaza'n sadece hayır üzere cari olur, dedirtebilecek bir güven ver. Benden esirgediklerin için sana şükürümü, bana verdiklerin için olan şükürümden bol eyle. Yoksul biri

أَظَنَّ بِذِي عَدَمٍ خَسَاسَةً، أَوْ أَظَنَّ بِصَاحِبِ ثَرْوَةٍ فَضْلًا، فَإِنَّ  
الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُكَ، وَالْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ،  
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَامْتَنِعْنَا بِثَرْوَةٍ لَا تَنفَدُ، وَأَيَّدْنَا بِعِزِّ  
لَا يُفْقَدُ، وَاسْرَحْنَا فِي مُلْكِ الْأَبَدِ، إِنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ،  
الَّذِي لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُوَلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ.



için aşağılık, servet sahibi biri için de üstünlük düşünmekten beni korusun. Çünkü gerçek şeref sahibi, sana itaat edişi sebebiyle şereflenen; gerçek izzet sahibi ise, sana ibadet edişi sebebiyle izzet bulan kimsedir. Şu hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi, tükenmeyen bir servetle faydalandır; yitirilmeyen bir izzetle destekle; ebediyet yurduna salıver. Hiç kuşkusuz, sen; birsin, teksin, samedsin (herkes sana muhtaçtır, senin kimseye ihtiyacın yoktur), doğurmamışsın, doğmamışsın ve kimse senin dengin olmamıştır.

٣٦- وَ كَانَ مِنْ كُفَّائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا نَظَرَ إِلَى السَّحَابِ وَالْبُرْقِ وَ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَيْنِ آيَاتِنِ مِنْ آيَاتِكَ، وَ هَذَيْنِ عَوَانِنِ مِنْ أَعْوَانِكَ،  
يَبْتَدِرَانِ طَاعَتَكَ بِرَحْمَةٍ نَافِعَةٍ، أَوْ نِقْمَةٍ ضَارَّةٍ، فَلَا تُمَطِّرْنَا  
بِهِمَا مَطَرَ السَّوْءِ، وَ لَا تَلْبِسْنَا بِهِمَا لِبَاسَ الْبَلَاءِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا نَفْعَ هَذِهِ السَّحَابِ  
وَ بَرَكَتَهَا، وَ اصْرِفْ عَنَّا أَذَاهَا وَ مَضَرَّتَهَا، وَ لَا تُصِبْنَا فِيهَا بِآفَةٍ،  
وَ لَا تُرْسِلْ عَلَيَّ مَعَايِشِنَا عَاهَةً.

اللَّهُمَّ وَ إِن كُنْتَ بَعَثْتَهَا نِقْمَةً، وَ أَرْسَلْتَهَا سَخَطَةً، فَإِنَّا نَسْتَجِيرُكَ  
مِنْ غَضَبِكَ، وَ نَبْتَهِلُ إِلَيْكَ فِي سُؤَالِ عَفْوِكَ، فَمِلْ بِالْغَضَبِ  
إِلَى الْمُشْرِكِينَ، وَ أَدِرْ رَحَى نِقْمَتِكَ عَلَى الْمُلْحِدِينَ.

**36- Bulutlara ve Şimşeğe Baktığı  
ve Gök Gürültüsünü Duyduğu  
Zaman Okuduğu Dua**

Allah'ım! Hiç kuşkusuz, bu ikisi (şimşek ve gök gürültüsü), senin ayetlerinden iki ayet ve senin yardımcılardan iki yardımcıdır. Yararlı bir rahmet veya zararlı bir azap ile sana itaat etmeye koşarlar. Şu hâlde, bunlar vasıtasıyla bize azap yağmuru yağdırma ve belâ elbisesi giydirme.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve şu bulutların yarar ve bereketini üzerimize indir; zarar ve zahmetini bizden geri çevir. Onlardan bize bir musibet indirme. Onlar vasıtasıyla geçimliklerimize bir afet gönderme.

Allah'ım! Eğer onları azap ve gazap olarak göndermiş isen, biz gazabından sana sığınıyor, katından affını dileniyoruz. O hâlde, gazabını müşriklere yönelt, azap değirmenini dinsizlerin üzerinde döndür.

اللَّهُمَّ أَذْهَبْ مَحَلَّ بِلَادِنَا بِسُقْيَاكَ، وَ أَخْرِجْ وَحَرَ صُدُورِنَا  
 بِرِزْقِكَ، وَ لَا تَشْغَلْنَا عَنْكَ بِغَيْرِكَ، وَ لَا تَقْطَعْ عَنْ كَافَّتِنَا مَادَّةَ  
 بَرِّكَ، فَإِنَّ الْعِنْيَ مَنْ أَعْنَيْتَ، وَ إِنَّ السَّلَامَ مَنْ وَقَيْتَ، مَا عِنْدَ  
 أَحَدٍ دُونَكَ دِفَاعٌ، وَ لَا بِأَحَدٍ عَنْ سَطْوَتِكَ امْتِنَاعٌ، تَحْكُمُ بِمَا  
 شِئْتَ عَلَى مَنْ شِئْتَ، وَ تَقْضِي بِمَا أَرَدْتَ فِي مَنْ أَرَدْتَ.

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا وَقَيْتَنَا مِنَ الْبَلَاءِ، وَ لَكَ الشُّكْرُ عَلَى  
 مَا خَوَّلْتَنَا مِنَ النَّعْمَاءِ، حَمْدًا يُخَلِّفُ حَمْدَ الْحَامِدِينَ وَرَاءَهُ،  
 حَمْدًا يَمَلَأُ أَرْضَهُ وَ سَمَاءَهُ، إِنَّكَ الْمَنَّانُ بِجَسِيمِ الْمَنِّ، الْوَهَّابُ  
 لِعَظِيمِ النَّعْمِ، الْقَابِلُ يَسِيرَ الْحَمْدِ، الشَّاكِرُ قَلِيلَ الشُّكْرِ، الْمُحْسِنُ  
 الْمُجْمِلُ ذُو الطَّوْلِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

Allah'ım! (Gökten) Su indirerek şehirlerimizin kuraklığını gider. Rızık vermenle yüreklerimizden öfkeyi çıkar. Bizleri kendinden başkasıyla meşgul etme ve ihsanının kaynağını bizlerden kesme. Hiç kuşkusuz, gerçek zengin, senin zengin ettiğindir ve gerçek sağlıklı, senin koruduğundur. Kimsenin, sana karşı bir savunması, galebeni engelleyebilecek bir gücü bulunmamaktadır. Dilediğine dilediğin gibi hükmedersin; irade ettiğinin hakkında irade ettiğini uygularsın.

Şu hâlde, bizleri belâlardan koruduğun için sana hamdolsun; bizlere verdiğin nimetlerden ötürü sana şükürler olsun. Öyle bir hamd ki, tüm hamdedenlerin hamdını geride bıraksın. Öyle bir hamd ki, yeri ve göğü doldursun. Hiç kuşkusuz, sen büyük lütuflarda bulunan, büyük nimetler bahşeden, az hamdı kabul buyuran, şükürün azına da mükâfat veren, ihsanı güzel olan kerem sahibisin. Senden başka ilâh yoktur; dönüş sanadır.

۳۷- وَ كَانَ مِنْ كُفَّائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا اعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ عَنِ تَأْدِيَةِ الشُّكْرِ

أَللَّهُمَّ إِنَّ أَحَدًا لَا يَبْلُغُ مِنْ شُكْرِكَ غَايَةَ إِلَّا حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ  
إِحْسَانِكَ مَا يُلْزِمُهُ شُكْرًا، وَ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغًا مِنْ طَاعَتِكَ وَ  
إِنْ اجْتَهَدَ إِلَّا كَانَ مُقْصِرًا دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ بِفَضْلِكَ، فَأَشْكُرُ  
عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنِ شُكْرِكَ، وَ أَعْبُدُهُمْ مُقْصِرٌ عَنِ طَاعَتِكَ.

لَا يَجِبُ لِأَحَدٍ أَنْ تَغْفِرَ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَ لَا أَنْ تَرْضَى عَنْهُ  
بِاسْتِجَابِهِ. فَمَنْ غَفَرْتَ لَهُ فَبَطُولِكَ، وَ مَنْ رَضَيْتَ عَنْهُ  
فَبِفَضْلِكَ، تَشْكُرُ يَسِيرَ مَا شُكِرْتَهُ، وَ تُثِيبُ عَلَى قَلِيلٍ مَا تُطَاعُ  
فِيهِ، حَتَّى كَأَنَّ شُكْرَ عِبَادِكَ الَّذِي أَوْجِبْتَ عَلَيْهِ ثَوَابَهُمْ، وَ  
أَعْظَمْتَ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ، أَمْرٌ مَلَكَوا اسْتِطَاعَةَ الإِمْتِنَاعِ مِنْهُ دُونَكَ

**37- Allah'ın Şükürünü Yerine  
Getirmekten Âciz Olduğunu İtiraf  
Ettiğinde Okuduğu Dua**

Allah'ım! Hiçbir kimse şükürünün bir aşamasının sonuna ulaşmaz ki, yeni bir şükürü gerektirecek bir ihsanını elde etmiş olmasın. Yine, ne kadar çaba sarf ederse etsin, hiçbir kimse sana itaatte bir merhaleye ulaşmaz ki, lütuf ve ihsanun sebebiyle hak ettiğin gibi sana itaat etmiş olsun. Şu hâlde, en çok şükreden kulun bile, şüküründen âciz; en çok ibadet eden kulun dahi, itaatinde yetersizdir.

Kimseyi, hak ettiği için bağışlaman ve kimseden, lâıyk olduğu için hoşnut olman gerekmez. Bağışladığını lütfunla bağışlamış, hoşnut olduğundan fazlınla hoşnut olmuş olursun. Kabul ettiğin az şükürü şükranla karşılar, itaatini azını ödüllendirirsin. Öyle ki, sanki kulların, sensiz, şükürden kaçınma gücüne sahiptirler de veya şükretmelerinin sebebi senin elinde

فَكَافَيْتَهُمْ، أَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ بِيَدِكَ فَجَازَيْتَهُمْ، بَلْ مَلَكَتَ يَا  
إِلَهِي أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكُوا عِبَادَتَكَ، وَ أَعَدَدْتَ ثَوَابَهُمْ قَبْلَ  
أَنْ يُفِيضُوا فِي طَاعَتِكَ، وَ ذَلِكَ أَنَّ سُنَّتَكَ الْإِفْضَالَ، وَ عَادَتَكَ  
الْإِحْسَانَ، وَ سَبِيلَكَ الْعَفْوَ.

كُلُّ الْبَرِيَّةِ مُعْتَرِفَةٌ بِأَنَّكَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِمَنْ عَاقَبْتَ، وَ شَاهِدَةٌ بِأَنَّكَ  
مُنْفَضِلٌ عَلَى مَنْ عَاقَبْتَ، وَ كُلُّ مُقِرٍّ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّقْصِيرِ  
عَمَّا اسْتَوْجَبْتَ، فَلَوْلَا أَنَّ الشَّيْطَانَ يَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا  
عَصَاكَ عَاصٍ، وَ لَوْلَا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي مِثَالِ الْحَقِّ مَا  
ضَلَّ عَنْ طَرِيقِكَ ضَالٌّ.

فَسُبْحَانَكَ مَا أَبْيَنَ كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ أَطَاعَكَ أَوْ عَصَاكَ،  
تَشْكُرُ لِلْمُطِيعِ عَلَى مَا أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لَهُ، وَ تُمْلِي لِلْعَاصِي فِيمَا  
تَمْلِكُ مُعَاجَلَتَهُ فِيهِ، أَعْطَيْتَ كُلًّا مِنْهُمَا مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ، وَ  
تَفَضَّلْتَ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا بِمَا يَقْصُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ، وَ لَوْ كَافَأَتْ  
الْمُطِيعِ عَلَى مَا أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لِأَوْشَكَ أَنْ يَفْقِدَ ثَوَابَكَ، وَ أَنْ



değilmiş de onun için, şükürlerinden dolayı onları ödüllendiriyor, büyük karşılıklar veriyorsun. Hayır Tanrım! Onlar, sana ibadet etmeye kadir olmadan önce, sen onların işlerinin malikiydin. Onlar sana itaate yönelmeden önce, sen ödülleri hazırlamıştın. Çünkü senin sünnetin (geleneğin) lütufta bulunmak, âdetin iyilik yapmak ve yolun affetmektir.

Bütün yaratıklar, cezalandırdığın kimseye zulmetmediğine tanıktır; kötülüklerden kurtardığın kimseye lütfetmiş olduğuna şahittir. Hepsi de, senin için gerekeni yapmadığını ikrar eder. Bu yüzden, eğer Şeytan onları aldatarak sana itaatten çıkarmasaydı, kimse sana karşı gelmezdi ve eğer Şeytan, batılı hak görünümünde onlara sunmasaydı, kimse senin yolundan sapmazdı.

Her eksiklikten münezzehsin sen! Sana itaat edene de, karşı gelene de ne kadar cömertçe davranıyorsun! İtaat edeni, ondan taraf kendin üstlendiğin bir iş için ödüllendiriyorsun! Karşı gelene de, hemen cezalandırabileceğin hâlde mühlet veriyorsun! Her ikisine de hak etmediğini vermiş, ameliyle kazanamayacağını lütfetmişsin. Şayet itaat edene, sadece tarafından üstlendiğin amelin karşılığını vermek isteseydin, neredeyse hiçbir mükâfat alamaz,

تُرْوَلُ عَنْهُ نِعْمَتُكَ، وَ لِكِنَّكَ بِكَرَمِكَ جَازِيْتُهُ عَلَى الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ  
 الْفَائِيَةِ بِالْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ الْخَالِدَةِ، وَ عَلَى الْغَايَةِ الْقَرِيبَةِ الزَّائِلَةِ  
 بِالْغَايَةِ الْمُدِيدَةِ الْبَاقِيَةِ، ثُمَّ لَمْ تَسْمُهُ الْفِصَاصَ فِيمَا أَكَلَ  
 مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي يَقْوَى بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ، وَ لَمْ تَحْمِلْهُ عَلَى  
 الْمُنَاقَشَاتِ فِي الْآلَاتِ الَّتِي تَسَبَّبَ بِاسْتِعْمَالِهَا إِلَى مَغْفِرَتِكَ، وَ  
 لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهِ لَذَهَبَ بِجَمِيعِ مَا كَدَحَ لَهُ، وَ جُمِلَهُ مَا سَعَى فِيهِ  
 جَزَاءً لِلصُّغْرَى مِنْ أَيَادِيكَ وَ مَنِّكَ، وَ لَبَقِيَ رَهِينًا بَيْنَ يَدَيْكَ  
 بِسَائِرِ نِعَمِكَ، فَمتى كَانَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ ثَوَابِكَ؟ لَا، متى!؟

هَذَا يَا إِلَهِي حَالُ مَنْ أَطَاعَكَ، وَ سَبِيلُ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ، فَأَمَّا الْعَاصِي  
 أَمْرَكَ، وَ الْمَوَاقِعُ نَهْيَكَ، فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بِنِقْمَتِكَ لِكُنَى يَسْتَبْدِلُ بِحَالِهِ  
 فِي مَعْصِيَتِكَ حَالَ الْإِنَابَةِ إِلَى طَاعَتِكَ، وَ لَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فِي  
 أَوَّلِ مَا هَمَّ بِعُصْيَانِكَ كُلِّ مَا أَعْدَدْتَ لِجَمِيعِ خَلْقِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ،  
 فَجَمِيعُ مَا أَخْرَجْتَ عَنْهُ مِنَ الْعَذَابِ، وَ أَبْطَأَتْ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ  
 سَطَوَاتِ النَّقْمَةِ وَالْعِقَابِ، تَرَكَ مِنْ حَقِّكَ وَ رِضًا بِدُونِ وَاجِبِكَ.  
 فَمَنْ أَكْرَمُ يَا إِلَهِي مِنْكَ؟ وَ مَنْ أَشْفَى مِمَّنْ هَلَكَ عَلَيْكَ؟ لَا،

nimetini kaybederdi. Fakat sen kereminle, geçici kısa süreye, kalıcı uzun süreyle ve zevali yakın olan sona, bekası sürekli olan sonla karşılık verdin. Ayrıca, kendisine sana itaat etme gücünü veren rızkını yediği için, sevabından bir şey eksiltmeye kalkmadın; mağfiretini elde etmek için senin verdiğin araçları kullandığı için bir şey ödeme zorunda bırakmadın onu. Şayet böyle yapacak olsaydın, bütün zahmetleri, tüm çabaları, nimetlerinin en küçüğü karşısında sıfırlanır, diğer nimetlerine karşılık rehin alınması gerekirdi. Şu hâlde, sevabından en ufak bir şeyi bile nasıl hak edebilirdi ki?! Hayır, nasıl?!

Tanrım! Sana itaat edip kulluk yolunu tutanın durumu bu. Emrine karşı gelip yasağını işleyene gelince; karşı gelme hâlini, itaate yönelme hâline dönüştürsün diye hemen cezalandırmadın onu. Oysa o, sana karşı gelmeye yeltendiği ilk anda bütün yaratıklarına hazırladığın cezanın tümünü hak etmişti. Şu hâlde, hak ettiği cezayı vermeyip azabını geciktirmen, senden taraf bir hakkından vazgeçiş, hak ettiğinden aza razı oluşturun.

O hâlde ey Tanrım! Senden daha kerim olan kim var?! Ve bu keremine rağmen helâk olandan daha

مَنْ؟! فَتَبَارَكْتَ أَنْ تُوصَفَ إِلَّا بِالْإِحْسَانِ، وَكَرُمْتَ أَنْ يُخَافَ  
مِنْكَ إِلَّا الْعَدْلُ، لَا يُخْشَى جَوْرَكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ، وَلَا  
يُخَافُ إِغْفَالُكَ تَوَابَ مَنْ أَرْضَاكَ.

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَهَبْ لِي أَمَلِي، وَزِدْنِي مِنْ هُدَاكَ  
مَا أَصِلُ بِهِ إِلَى التَّوْفِيقِ فِي عَمَلِي، إِنَّكَ مَنَّانٌ كَرِيمٌ.

bedbaht biri bulunur mu?! Hayır, bulunur mu?! Şu hâlde sen, ihsandan başkasıyla nitelendirilmekten çok daha kutlusun; adaletinin dışında bir şeyinden korkulmaktan çok daha kerimsin! Emrine karşı gelene cevretmenden korkulmaz. Seni hoşnut edenin mükâfatını vereceğinden endişe edilmez.

O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve arzu ettiğimi bana ver; işlerimde başarılı olabilmem için hakkımda hidayetini artır. Hiç kuşkusuz, sen çok ihsan eden kerem sahibisin.

٣٨- وَ كَانَ مِنْ حُمَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الْإِعْتِدَارِ مِنْ تَبَعَاتِ الْعِبَادِ وَ مِنَ التَّفْصِيرِ  
فِي حُقُوقِهِمْ وَ فِي فَكَائِكَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَدْتُ إِلَيْكَ مِنْ مَظْلُومٍ ظَلِمَ بِحَضْرَتِي فَلَمْ أَنْصُرْهُ،  
وَ مِنْ مَعْرُوفٍ أَسَدَى إِلَيَّ فَلَمْ أَشْكُرْهُ، وَ مِنْ مُسِيءٍ أَعْتَدَرَ  
إِلَيَّ فَلَمْ أَعْذِرْهُ، وَ مِنْ ذِي فَاقَةٍ سَأَلَنِي فَلَمْ أُوَثِّرْهُ، وَ مِنْ حَقِّ  
ذِي حَقِّ لَزِمَنِي لِمُؤْمِنٍ فَلَمْ أُوَفِّرْهُ، وَ مِنْ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ ظَهَرَ لِي  
فَلَمْ أَشْتُرْهُ، وَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ عَرَضَ لِي فَلَمْ أَهْجُرْهُ.

أَعْتَدْتُ إِلَيْكَ يَا إِلَهِي مِنْهُنَّ وَ مِنْ نَظَائِرِهِنَّ، اعْتِدَارَ نَدَامَةٍ يَكُونُ  
وَاعِظًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ أَشْبَاهِهِنَّ.

**38- Kulların Haklarından Dolayı  
Allah'tan Özür Dileme ve Ateşten  
Kurtuluş İsteme Hakkındaki Duası**

Allah'ım! Huzurumda zulme uğrayıp da yardım etmediğin mazlumdan, bana yapılıp da karşılığını vermediğim iyilikten, özür dileyip de özrünü kabul etmediğim kötü iş sahibinden, benden bir şey isteyip de kendime tercih etmediğim fakirden, boynumda hakkı olup da hakkını tam olarak vermediğim mümin hak sahibinden, ayıbına vâkıf olup da ayıbını örtmediğim müminden, bulaşıp da terk etmediğim günahlardan dolayı mazeretimi kabul etmeni istiyorum.

Tanrım! Bütün bunlar ve benzeri işlerim için, bir daha tekrarlamama engel olacak bir pişmanlıkla senden özür diliyorum.

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْعَلْ نَدَامَتِي عَلَى مَا وَقَعْتُ فِيهِ  
مِنَ الزَّلَّاتِ، وَعَزِّمِي عَلَى تَرْكِ مَا يَعْزِضُ لِي مِنَ السَّيِّئَاتِ،  
تَوْبَةً تُوجِبُ لِي مَحَبَّتَكَ يَا مُحِبَّ التَّوَّابِينَ.



Şu hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve düştüğüm sürçmelerden pişmanlığımı ve yaptığım kötü işleri terk etme azmimi, sevgini celp edecek bir tövbe kıl; ey tövbe edenleri seven!

۳۹- وَ كَانَ مِنْ كُنَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي طَلَبِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاكْسِرْ شَهْوَتِي عَنْ كُلِّ مَحْرَمٍ،  
وَارَوْ حِرْصِي عَنْ كُلِّ مَأْتَمٍ، وَامْنَعْنِي عَنْ أَدَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ  
مُؤْمِنَةٍ وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ.

اللَّهُمَّ وَ أَيُّمَا عَبْدٍ نَالَ مِنِّي مَا حَظَرْتَ عَلَيْهِ، وَأَنْتَهَكَ مِنِّي مَا  
حَجَرْتَ عَلَيْهِ، فَمَضَى بِظُلَامَتِي مَيْتًا، أَوْ حَصَلْتُ لِي قَبْلَهُ  
حَيًّا، فَاعْفِرْ لَهُ مَا آلَمَ بِهِ مِنِّي، وَاعْفُ لَهُ عَمَّا أَدْبَرَ بِهِ عَنِّي، وَ  
لَا تَقِفْهُ عَلَى مَا ارْتَكَبَ فِيَّ، وَ لَا تَكْشِفْهُ عَمَّا اكْتَسَبَ بِي،  
وَاجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ، وَ تَبَرَّعْتُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ  
عَلَيْهِمْ، أَرْكِي صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ، وَ أَعْلَى صِلَاتِ الْمُتَقَرِّبِينَ،

### 39- Allah'tan Af ve Rahmet Dileme Hakkındaki Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve benim haramlara olan isteğimi kır; günahlara olan ihtirasımı öldür; beni mümin ve Müslüman erkek ve kadınlara eziyet etmekten alıkoy.

Allah'ım! Yasakladığın hâlde bana kötü bir lâf eden, menettiğin hâlde bana saygısızlık yapan, sonra da benden helâllik almadan ölüp giden ya da hâlen hayatta olan kullarına, bana yaptıkları kötülüklerini bağışla; beni incittikleri için onları cezalandırma; hakkımda işledikleri günahları onlara bildirme; benim yüzümden kazandıkları suçlardan dolayı onları rüsva etme. Benim, onları böylesine cömertçe affetmemi ve karşılık beklemeden kendilerine verdiğim bu sadakayı, sadaka verenlerin en temiz sadakalarından ve sana yaklaşma çabasında olanların en üstün bağışlarından kıl. Onları affetmeme karşılık sen de

وَ عَوْضِنِي مِنْ عَفْوِي عَنْهُمْ عَفْوِكَ، وَ مِنْ دُعَائِي لَهُمْ رَحْمَتِكَ،  
حَتَّى يَسْعَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِفَضْلِكَ، وَ يَنْجُوَ كُلُّ مِنَّا بِمَنَّاكَ.

اللَّهُمَّ وَ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبِيدِكَ أَدْرَكَهُ مِنِّي دَرَكٌ، أَوْ مَسَّهُ مِنْ  
نَاحِيَّتِي أَدَى، أَوْ لَحِقَهُ بِي أَوْ بَسَبِي ظُلْمٌ، فَفُتُّهُ بِحَقِّهِ، أَوْ  
سَبَقْتُهُ بِمَظْلَمَتِهِ، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَرْضِهِ عَنِّي مِنْ  
وُجْدِكَ، وَ أَوْفِهِ حَقَّهُ مِنْ عِنْدِكَ، ثُمَّ قِنِي مَا يُوجِبُ لَهُ حُكْمَكَ،  
وَ خَلِّصْنِي مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ عَدْلُكَ، فَإِنَّ قُوَّتِي لَا تَسْتَقِيلُ بِنِقْمَتِكَ،  
وَ إِنَّ طَاقَتِي لَا تَنْهَضُ بِسُخْطِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تُكَافِنِي بِالْحَقِّ  
تُهْلِكْنِي، وَ إِلَّا تَغَمَّدَنِي بِرَحْمَتِكَ تُوبِقْنِي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْهِبُكَ يَا إِلَهِي مَا لَا يُنْقِصُكَ بَدْلُهُ، وَ أَسْتَحْمِلُكَ  
مَا لَا يَبْهَظُكَ حَمْلُهُ. أَسْتَوْهِبُكَ يَا إِلَهِي نَفْسِي الَّتِي لَمْ تَخْلُقْهَا  
لَتَمْتَنَعَ بِهَا مِنْ سُوءٍ، أَوْ لَتَنْطَرَّقَ بِهَا إِلَى نَفْعٍ، وَ لَكِنْ أَنْشَأْتَهَا  
إِثْبَاتًا لِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ مِثْلَهَا، وَاحْتِجَاجًا بِهَا عَلَيَّ شَكْلَهَا. وَ

beni affet; onlar için yalvarışıma karşılık sen de bana acı. Böylece, fazlınla hepimiz mutluluğu yakalayalım; nimetinle kurtuluşa erişelim.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve zarar verdiğim veya incittiğim, zulmettiğim veya zulme uğramasına sebep olduğum ve böylece hakkını zayı ettiğim veya hakkını almasına engel olduğum kullarını bol ihsanıyla benden razı et ve eksiksiz olarak katından haklarını ver. Sonra da beni, hükmünü gerektirecek durumdan koru; adaletinin gerektirdiği cezadan kurtar. Çünkü senin cezalandırmana tahammül edecek, gazabına dayanacak gücüm ve takatim yoktur. Eğer beni hak üzere cezalandıracak olursan, helâk olurum; rahmetine bürümeyecek olursan, bedbaht olurum.

Allah'ım, ey mâbudum! Senden bir şey hibe etmeni istiyorum ki, onu vermek senden bir şey eksiltmez. Senden bir şeyi kaldırmanı istiyorum ki, onu kaldırmak sana güç değildir. Tanrım! Senden nefsimi bana hibe etmeni istiyorum. Çünkü sen, onu kendinden bir kötülüğü defetmek veya kendine bir yarar elde etmek için yaratmadın. Onu yarattın ki, böyle bir şeye gücün olduğunu gösteresin, benzerini yaratabileceğini kanıtlayasın. Ve senden taşınması bana çok

أَسْتَحْمِلُكَ مِنْ ذُنُوبِي مَا قَدْ بَهَظَنِي حَمْلُهُ، وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى  
مَا قَدْ فَدَحَنِي ثِقَلُهُ.

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِنَفْسِي عَلَى ظُلْمِهَا نَفْسِي،  
وَ وَكِّلْ رَحْمَتَكَ بِاِحْتِمَالِ إِصْرِي، فَكَمْ قَدْ لِحَقَّتْ رَحْمَتُكَ  
بِالْمُسِيئِينَ، وَ كَمْ قَدْ شَمِلَ عَفْوُكَ الظَّالِمِينَ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ  
وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنِي أُسْوَةً مَنْ أَنْهَضْتَهُ بِتَجَاوُزِكَ عَنْ مَصَارِعِ  
الْخَاطِئِينَ، وَ خَلَّصْتَهُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ وَرَطَاتِ الْمُجْرِمِينَ، فَأَصْبِحَ  
طَلِيقَ عَفْوِكَ مِنْ إِسَارِ سُخْطِكَ، وَ عَتِيقَ صُنْعِكَ مِنْ وَثَاقِ  
عَدْلِكَ، إِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ يَا إِلَهِي تَفْعَلُهُ بِمَنْ لَا يَجْحَدُ  
اسْتِحْقَاقَ عُقُوبَتِكَ، وَ لَا يُبْرِئُ نَفْسَهُ مِنْ اسْتِيجَابِ نِقْمَتِكَ،  
تَفْعَلْ ذَلِكَ يَا إِلَهِي بِمَنْ خَوْفُهُ مِنْكَ أَكْثَرَ مِنْ طَمَعِهِ فِيكَ، وَ  
بِمَنْ يَأْسُهُ مِنَ النَّجَاةِ أَوْ كُدُّ مِنْ رَجَائِهِ لِلْخَلَاصِ، لَا أَنْ يَكُونَ  
يَأْسُهُ قُنُوطًا، أَوْ أَنْ يَكُونَ طَمَعُهُ اغْتِرَارًا، بَلْ لِقَلَّةِ حَسَنَاتِهِ بَيْنَ  
سَيِّئَاتِهِ، وَ ضَعْفِ حُجَجِهِ فِي جَمِيعِ تَبِعَاتِهِ.

güç olan günahlarımı kaldırmayı istiyor, ağırlığı altında ezildiğim sürçmelerime karşı yardımını diliyorum.

O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve zulmüne rağmen nefsimi bana hibe et (bağışla) ve rahmetinle ağır yükümü kaldır. Çünkü şu bir gerçek ki, rahmetin nice kötülere ulaşmış; affın nice zalimleri kapsamına almıştır. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni, affınla suçluların düştüğü yerden kaldırdığın, günahkârların düştüğü bataklıktan kurtardığın kimselerin örneği kıl. Onlar gibi ben de, gazabının esaretinden, adaletin rehinelüğünden kurtulan, affının ve ihsanının azatlısı olayım. Tanrım! Eğer bunu yapsan, azabını hak ettiğini inkâr etmeyen, cezalandırmanı gerektiren işlerden yana kendini temize çıkarmayan birine yapmış olursun. Tanrım! (Eğer bunu yapsan,) Senden korkusu, sana ümidinden çok olan; kurtulmuşta yana ümitsizliği, kurtuluşa olan ümidinden güçlü olan birine yapmış olursun. Ümitsizliği, rahmetine ümidi olmadığından, ümidi de kendini aldatığından değil; kötülüklerinin arasında iyiliklerinin az olduğundan ve hiçbir günahı için geçerli bir mazereti olmadığındandır.

فَأَمَّا أَنْتَ يَا إِلَهِي فَأَهْلٌ أَنْ لَا يَغْتَرَّ بِكَ الصِّدِّيقُونَ، وَلَا يَيْئَسَ  
مِنْكَ الْمُجْرِمُونَ، لِأَنَّكَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَمْنَعُ أَحَدًا فَضْلَهُ،  
وَلَا يَسْتَقْصِي مِنْ أَحَدٍ حَقَّهُ. تَعَالَى ذِكْرُكَ عَنِ الْمَذْكُورِينَ، وَ  
تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ عَنِ الْمُنْسُوبِينَ، وَ فَشَتْ نِعْمَتُكَ فِي جَمِيعِ  
الْمَخْلُوقِينَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.



Sen ise ey Tanrım! Doğruların, rahmetine bakarak aldanmayacağı; günahkârların, gazabına bakarak ümitsizliğe kapılmayacağı yüce Rabsin ki, ihsanını kimseden esirgemez, hakkını da kimseden tam olarak almazsın. Anın, tüm anılardan yücedir! İsimlerin, soyluların onlarla adlandırılmasından çok daha kutsaldır! Nimetlerin tüm yaratıklar için yayılmıştır! Şu hâlde, bütün bunların övgüsü senindir, ey âlemlerin Rabbi!

٤٠- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا نَعِيَ إِلَيْهِ مَيِّتٌ أَوْ ذَكَرَ الْمَوْتَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنَا طُولَ الْأَمَلِ، وَ قَصِّرْهُ عَنَّا  
بِصَدَقِ الْعَمَلِ، حَتَّى لَا نُؤَمِّلَ اسْتِثْمَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ، وَ لَا  
اسْتِيفَاءَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ، وَ لَا اتِّصَالَ نَفْسٍ بِنَفْسٍ، وَ لَا لُحُوقَ  
قَدَمٍ بِقَدَمٍ، وَ سَلِّمْنَا مِنْ غُرُورِهِ، وَ آمِنَّا مِنْ شُرُورِهِ، وَ انْصِبِ  
الْمَوْتَ بَيْنَ أَيْدِينَا نَضْبًا، وَ لَا تَجْعَلْ ذِكْرَنَا لَهُ غِبًّا، وَ اجْعَلْ  
لَنَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ عَمَلًا نَسْتَبْطِئُ مَعَهُ الْمَصِيرَ إِلَيْكَ، وَ  
نَحْرِصُ لَهُ عَلَى وَشِكِ اللَّحَاقِ بِكَ، حَتَّى يَكُونَ الْمَوْتُ مَأْنَسَنَا  
الَّذِي نَأْنَسُ بِهِ، وَ مَأْلَفَنَا الَّذِي نَشْتَأِقُ إِلَيْهِ، وَ حَامَتَنَا الَّتِي  
نُحِبُّ الدُّنُوَّ مِنْهَا.

**40- Birinin Ölüm Haberini Aldığı  
veya Ölümü Hatırladığı Zaman  
Okuduğu Dua**

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve uzun arzulara karşı bize yet; doğru amelle arzularımızı kısalt ki, bir saatin ardından diğer saati tamamlamay, bir günün ardından diğer günü yaşamayı, bir nefesin peşinden diğer nefesin gelmesini ve bir adımı diğer adımın izlemesini arzulamayalım. Bizi uzun arzulara aldanmaktan, doğuracağı kötü sonuçlardan koru. Ölümü gözlerimizin önüne dik; onu anmamızı geçici bir durum kılma. Bizi, öyle salih bir amele muvaffak eyle ki, onunla sana dönüşte geç bile kaldığımızı anlayalım; bir an önce sana kavuşmayı isteyelim; ölüm, sevdiğimiz dostumuz, özlediğimiz arkadaşımız ve kavuşmak istediğimiz yakınımız olsun.

فَإِذَا أَوْرَدْتُهُ عَلَيْنَا، وَ أَنْزَلْتُهُ بِنَا، فَاسْعِدْنَا بِهِ زَائِرًا، وَ آنِسْنَا  
بِهِ قَادِمًا، وَ لَا تُشَقِّنَا بِضِيَافَتِهِ، وَ لَا تُخْزِنَا بِزِيَارَتِهِ، وَ اجْعَلْهُ  
بَابًا مِنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ، وَ مِفْتَاحًا مِنْ مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ. أَمِتْنَا  
مُهْتَدِينَ غَيْرِ ضَالِّينَ، طَائِعِينَ غَيْرِ مُسْتَكْرِهِينَ، تَائِبِينَ غَيْرِ  
عَاصِينَ وَ لَا مُصِرِّينَ، يَا ضَامِنَ جَزَاءِ الْمُحْسِنِينَ، وَ مُسْتَضْلِحَ  
عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ.

Ölümü bizim için mutluluk vesilesi kıl, ondan ürküp korkmayalım. Onu bizim için bedbahtlık ve zillet vesilesi kılma. Onu bizim için mağfiretine açılan bir kapı, rahmetine ulaştıran bir anahtar kıl. Bizi, doğru yoldan sapmayan hidayet ehli, gönüllü olarak itaat edenler ve günah işlemeyen, günahlarında ısrar etmeyen tövbe-kârlar olarak öldür; ey iyilerin mükâfatını üstlenen ve kötülerin işlerini düzelten (yüce Allah)!

٤١- وَ كَانَ مِنْ كُفَّائِهِ لَمَلِيهِ السَّلَامُ

فِي طَلَبِ السِّتْرِ وَالْوَقَايَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَفْرِشْنِي مَهَادِ كَرَامَتِكَ، وَأُورِدْنِي  
مَشَارِعَ رَحْمَتِكَ، وَأَحْلِلْنِي بُحْبُوحَةَ جَنَّتِكَ، وَلَا تَسْمِنِي بِالرَّدِّ  
عَنكَ، وَلَا تَحْرِمْنِي بِالْخَيْبَةِ مِنْكَ، وَلَا تُقَاصِنِي بِمَا اجْتَرَحْتُ،  
وَلَا تُنَاقِشْنِي بِمَا اِكْتَسَبْتُ، وَلَا تُبْرِزْ مَكْتُومِي، وَلَا تَكْشِفْ  
مَسْتُورِي، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيَّ مِيزَانَ الْإِنصَافِ عَمَلِي، وَلَا تُعْلِنْ  
عَلَيَّ عُيُونَ الْمَلَأِ خَبْرِي، أَخْفِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ نَشْرُهُ عَلَيَّ  
عَارًا، وَاطْوِ عَنْهُمْ مَا يُلْحِقُنِي عِنْدَكَ سَنَارًا. شَرِّفْ دَرَجَتِي  
بِرِضْوَانِكَ، وَ اكْمِلْ كَرَامَتِي بِغُفْرَانِكَ، وَ أَنْظِمْنِي فِي أَصْحَابِ  
الْيَمِينِ، وَ وَجِّهْنِي فِي مَسَالِكِ الْآمِنِينَ، وَاجْعَلْنِي فِي فَوْجِ  
الْفَائِزِينَ، وَاعْمُرْ بِي مَجَالِسَ الصَّالِحِينَ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

#### 41- Ayıpların Örtülmesi ve Günahlardan Korunma İstemiyle İlgili Duası

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve saygınlık döşeğini benim için yay; (kana kana içebilmem için) rahmet pınarlarının kaynağına indir beni; cennetinin ortasında yer ver bana. Beni katından kovulmayla karşılaştırma; senden ümit kesme yoksunluğuna duçar etme; işlediklerimle kısas etme; kazandıklarım hususunda sorgulama. Gizlediğimi açığa çıkarma; örttüğümü açma; amelimi adalet terazisinde ölçme; halkın gözleri önünde hâlimi aşikâr etme; yayılması benim için utanç vesilesi olan şeyleri onlardan sakla; katında beni rüsva edecek şeyleri onlardan gizle. Hoşnutluğunla derecemi yükselt; bağışlamanla saygınlığımı kâmil eyle. Beni sağdakilerin (Ashab'ül-Yemin) arasına kat; güvene kavuşanların yollarına yönelt; kurtuluşa erenler grubuna dahil eyle. Benimle salihlerin meclislerini şen eyle. Âmin, ya Rabb'el-âlemin.

٤٢- وَ كَانَ مِنْ كُفَايِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

عِنْدَ خْتَمِ الْقُرْآنِ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْتَنَيْتَنِي عَلَى خْتَمِ كِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ نُورًا، وَ جَعَلْتَهُ  
مُهَيِّمًا عَلَى كُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلْتَهُ، وَ فَضَّلْتَهُ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ  
قَصَصْتَهُ، وَ فُرْقَانًا فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَالِكَ وَ حَرَامِكَ، وَ قُرْآنًا  
أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ أَحْكَامِكَ، وَ كِتَابًا فَضَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلًا،  
وَ وَحِيًّا أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَنْزِيلًا، وَ  
جَعَلْتَهُ نُورًا نَهْتَدِي مِنْ ظُلْمِ الضَّلَالَةِ وَ الْجَهَالَةِ بِاتِّبَاعِهِ، وَ شِفَاءً  
لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهْمِ التَّصَدِيقِ إِلَى اسْتِمَاعِهِ، وَ مِيزَانَ قِسْطٍ لَا  
يَحِيفُ عَنِ الْحَقِّ لِسَانُهُ، وَ نُورَ هُدًى لَا يَطْفَأُ عَنِ الشَّاهِدِينَ  
بُرْهَانُهُ، وَ عَلَّمَ نَجَاةً لَا يَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتِهِ، وَ لَا تَنَالُ  
أَيْدِي الْهَلَكَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ.



#### 42- Kur'an'ı Hatmettiğinde Okuduğu Dua

Allah'ım! Hiç kuşkusuz, ben senin yardımınla Kitabını hatmetmeye muvaffak oldum. Sen onu, bir nur olarak indirdin; daha önce indirmiş olduğun kitapların koruyucusu/denetleyicisi, anlatmış olduğun tüm sözlerin en üstünü kıldın. Onu, helâlini haramından ayıran **Furkan**, hükümlerini, yasalarını açıklayan **Kur'an**, kulların için ayetlerini açıkladığın **Kitap** ve peygamberin Muhammed'e *-salâvatın ona ve Âline olsun-* indirdiğin **Vahiy** olarak niteledin. Onu, dalalet ve cehalet karanlıklarında, uyanlarına yolu aydınlatan nur; doğrulama anlayışıyla dinleyenler için şifa; dili asla haktan sürçmeyen adalet ölçüsü; tanıklar için kanıtı sönmeyen hidayet nuru ve yolunu izleyenleri sapmaya karşı koruyan, koruması altına girenleri helâk olmaktan kurtaran kurtuluş bayrağı kıldın.

اللَّهُمَّ فَإِذَا أَفَدْتَنَا الْمَعُونَةَ عَلَى تِلَاوَتِهِ، وَ سَهَّلْتَ جَوَاسِي  
 أَلْسِنَتِنَا بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ، فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَرْعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ، وَ  
 يَدِينُ لَكَ بِاعْتِقَادِ التَّسْلِيمِ لِمُحْكَمِ آيَاتِهِ، وَ يَفْزَعُ إِلَى الْإِقْرَارِ  
 بِمُتَسَابِهِهِ وَ مُوضِحَاتِ بَيِّنَاتِهِ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُجْمَلًا، وَ  
 أَلْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجَابِهِ مُكْمَلًا، وَ وَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّرًا، وَ فَضَّلْتَنَا عَلَى  
 مَنْ جَهَلَ عِلْمَهُ، وَ قَوَّيْتَنَا عَلَيْهِ لِتَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ حَمَلَهُ.  
 اللَّهُمَّ فَكَمَا جَعَلْتَ قُلُوبَنَا لَهُ حَمَلَةً، وَ عَرَّفْتَنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَفَهُ  
 وَ فَضْلَهُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْخَطِيبِ بِهِ، وَ عَلَى آلِهِ الْخُزَّانِ لَهُ،  
 وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِكَ، حَتَّى لَا يُعَارِضَنَا الشَّكُّ  
 فِي تَصَدِيقِهِ، وَ لَا يَخْتَلِجَنَا الزَّيْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ، وَ  
 يَأْوِي مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ إِلَى حِرْزِ مَعْقِلِهِ، وَ يَسْكُنُ فِي ظِلِّ جَنَاحِهِ،

Allah'ım! Onu tilâvet etmekte bize yardım ettiğin, güzel ibarelerini söyleyebilmek için dilimizin düğümünü çözdüğün gibi, bizi ona hakkıyla riayet eden, muhkem ayetlerine teslimiyet inancıyla onu din edinen, açık ayetlerle açıklanması gereken müteşabih ayetleri ikrar ve kabul edenlerden kıl.

Allah'ım! Sen onu mücmel (kapalı) olarak peygamberin Muhammed'e –Allah ona ve Âline salât etsin– indirdin; acayibinin (hayret edilecek şeylerinin) bilgisini tastamam ona ilham ettin; tefsirinin bilgisini miras olarak bize (Ehl-i Beyt) verdin; böylece bizi, onun bilgisine cahil olanlardan üstün kıldın ve bize onu taşıma gücünü vererek taşımaya güç yetiremeyenlerin üstüne çıkardın.

Allah'ım! Kalplerimizi onun taşıyıcıları kıldığın, rahmetinle bizi onun yüceliği ve üstünlüğüyle tanıştırdığın gibi, onunla (insanlara) hitap eden Muhammed'e ve onun bekçileri olan Âline salât eyle ve bizleri, onun senin katından olduğunu itiraf edenlerden et ki, onu doğrulamakta kuşkuyla karşılaşmayalım, onun doğru yolundan sapmayalım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi onun (Kur'an'ın) ipine sarılanlardan, müteşabih ayetlerinden sağlam kalesine (muhkem ayetlerine) sığınanlar-

وَ يَهْتَدِي بِضَوْءِ صَبَاحِهِ، وَ يَقْتَدِي بِتَبَلُّجِ إِسْفَارِهِ، وَ يَسْتَصْبِحُ  
بِمِضْبَاحِهِ، وَ لَا يَلْتَمِسُ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ.

اللَّهُمَّ وَ كَمَا نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَمًا لِلدَّلَالَةِ عَلَيْكَ، وَ أَنْهَجْتَ  
بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضَا إِلَيْكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلِ الْقُرْآنَ  
وَ سَيْلَةً لَنَا إِلَى أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْكِرَامَةِ، وَ سُلَّمًا نَعْرُجُ فِيهِ إِلَى  
مَحَلِّ السَّلَامَةِ، وَ سَبَبًا نُجْزَى بِهِ النَّجَاةَ فِي عَرَصَةِ الْقِيَامَةِ، وَ  
ذَرِيعَةً نَقْدُمُ بِهَا عَلَى نَعِيمِ دَارِ الْمُقَامَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَنَّا ثِقَلِ  
الْأَوْزَارِ، وَ هَبْ لَنَا حُسْنَ شَمَائِلِ الْأَبْرَارِ، وَ اقْفُ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ  
قَامُوا لَكَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ أَطْرَافِ النَّهَارِ، حَتَّى تُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ  
دَنَسٍ بِتَطْهِيرِهِ، وَ تَقْفُو بِنَا آثَارَ الَّذِينَ اسْتَضَاءُوا بِنُورِهِ، وَ لَمْ  
يُلْهِمُهُمُ الْأَمَلَ عَنِ الْعَمَلِ فَيَقْطَعُهُمْ بِخُدَعِ غُرُورِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي ظُلْمِ

dan, kanadının gölgesinde oturanlardan, sabahının aydınlığıyla yolu bulanlardan, ışığın parıldamasına uyanlardan, lambasıyla aydınlananlardan ve hidayeti ondan başkasında aramayanlardan eyle.

Allah'ım! İnsanları sana doğru yöneltmek için Kur'an vasıtasıyla Muhammed'i bir bayrak olarak diktiğin, Âline (Ehl-i Beytine) de sana götüren hoşnutluk yollarını bildirdiğin gibi, Muhammed ve Âline salât eyle ve Kur'an'ı bizler için saygınlık menzillerinin en şereflişine ulaşma vesilesi, selâmet mahalline yükselme merdiveni, kıyamet sahnesinde kurtuluş sebebi ve ebediyet yurdunun nimetlerine kavuşma aracı kıl.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Kur'an vasıtasıyla günahların ağırlığını üzerimizden indir; iyilerin güzel huylarını bize ver; bizi gece saatlerinde ve gündüzün uçlarında senin rızanı kazanmak için onu (Kur'an'ı) ayakta tutanları izlemeye muvaffak eyle. Böylece bizi, onun temizlemesiyle tüm pisliklerden temizle; nuruyla aydınlanan ve arzulara kapılmayarak amelden geri kalmayanlardan eyle.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve gecelerin karanlıklarında Kur'an'ı bize munis kıl. Onunla

اللَّيَالِي مُونِسًا، وَ مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ وَ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ  
 حَارِسًا، وَ لِأَقْدَامِنَا عَنْ نَقْلِهَا إِلَى الْمَعَاصِي حَابِسًا، وَ لِأَلْسِنَتِنَا  
 عَنِ الْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ مِنْ غَيْرِ مَا آفَةٍ مُخْرِسًا، وَ لِجَوَارِحِنَا  
 عَنِ اقْتِرَافِ الْآثَامِ زَاجِرًا، وَ لِمَا طَوَّتِ الْعُقْلَةُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّحِ  
 الْإِعْتِبَارِ نَاشِرًا، حَتَّى تُوصَلَ إِلَى قُلُوبِنَا فَهَمَّ عَجَابِيهِ، وَ زَوَاجِرَ  
 أَمْثَالِهِ الَّتِي ضَعَفَتِ الْجِبَالَ الرَّوَاسِي عَلَى صَلَابَتِهَا عَنِ احْتِمَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَدِمِّ بِالْقُرْآنِ صَلَاحَ ظَاهِرِنَا،  
 وَ احْجُبْ بِهِ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ عَنْ صِحَّةِ صَمَائِرِنَا، وَ اغْسِلْ  
 بِهِ دَرَنَ قُلُوبِنَا، وَ عَلَاقَ أَوْزَارِنَا، وَ اجْمَعْ بِهِ مُنْتَشَرَ أُمُورِنَا،  
 وَ ارُوْ بِهِ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ظَمًا هَوَاجِرِنَا، وَ اكْسُنَا بِهِ  
 حُلَّ الْأَمَانِ يَوْمَ الْفَرَجِ الْأَكْبَرِ فِي نُشُورِنَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْبُرْ بِالْقُرْآنِ حَلَّتْنَا مِنْ عَدَمِ  
 الْإِمْلَاقِ، وَ سُقِ إِلَيْنَا بِهِ رَعْدَ الْعَيْشِ وَ خِصْبَ سَعَةِ الْأَرْزَاقِ، وَ  
 جَنَّبْنَا بِهِ الضَّرَائِبَ الْمَذْمُومَةَ وَ مَدَانِيَ الْأَخْلَاقِ، وَ اعْصِمْنَا بِهِ مِنْ

bizi, Şeytan'ın dürtmelerinden, vesveselerin itmelerinden korusun; adımlarımızın günahlara doğru atılmasına, dilimizin batıla dalmasına, uzuvlarımızın günah işlemesine engel ol ve gafletin dürdüğü ibret sayfalarını aç. Böylece bizi, onun sarp ve köklü dağların bile taşıyamadıkları acayibini (ilginç gerçeklerini) ve (insanları kötülüklerden) menedici kıssalarını anlamaya muvaffak eyle.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Kur'an'la dışımızın iyi görünümünü sürekli kıl; vesveselerin içimizin sağlığını bozmasına engel ol; kalplerimizin kirini ve günahlara bağlılığımızı gider; dağınık işlerimizi bir araya topla; her şeyin sana sunulduğu mahşerde, günün en sıcak saatlerinin susuzluğunu bizden gider ve büyük korku (kıyamet) günü kabirlerden çıkarıldığımız zaman güven elbiselerini bize giydir.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Kur'an'la yoksulluğumuzu gider; rızığımızı bol et ve bizleri refaha kavuştur. Onunla bizleri kınanmış huylardan ve kötü ahlâktan kaçındır; küfrün derin kuyusundan ve nifaka yol açan şeylerden korusun ki, kıyamette

هُوَّةَ الْكُفْرِ وَ دَوَاعِيَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَكُونَ لَنَا فِي الْقِيَامَةِ إِلَى  
رِضْوَانِكَ وَ جَنَّاتِكَ قَائِدًا، وَ لَنَا فِي الدُّنْيَا عَنْ سُخْطِكَ وَ تَعَدِّي  
حُدُودِكَ ذَائِدًا، وَ لِمَا عِنْدَكَ بِتَحْلِيلِ حَلَالِهِ وَ تَحْرِيمِ حَرَامِهِ شَاهِدًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَوِّنْ بِالْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَوْتِ  
عَلَى أَنْفُسِنَا كَرْبَ السِّيَاقِ، وَ جَهْدَ الْأَيْنِ، وَ تَرَادُفَ  
الْحَشَارِجِ ﴿ إِذَا بَلَغَتْ - النُّفُوسُ - التَّرَاقِي وَ قِيلَ مِنْ رَاقٍ ﴾  
وَ تَجَلَّى مَلِكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِهَا مِنْ حُجْبِ الْغُيُوبِ، وَ رَمَاهَا  
عَنْ قَوْسِ الْمَنَايَا بِأَسْهُمِ وَحْشَةِ الْفِرَاقِ، وَ دَافَ لَهَا مِنْ  
ذُعَافِ الْمَوْتِ كَأَسَا مَسْمُومَةَ الْمَذَاقِ، وَ دَنَا مِنَّا إِلَى الْآخِرَةِ  
رَحِيلٌ وَ انْطَلَقَ، وَ صَارَتْ الْأَعْمَالُ قَلَائِدَ فِي الْأَعْنَاقِ، وَ  
كَانَتْ الْقُبُورُ هِيَ الْمَأْوَى إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ التَّلَاقِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَارِكْ لَنَا فِي حُلُولِ دَارِ الْبَلَى،  
وَ طُولِ الْمَقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى، وَ اجْعَلِ الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ  
الدُّنْيَا خَيْرَ مَنَازِلِنَا، وَ أَفْسَحْ لَنَا بِرَحْمَتِكَ فِي ضَيْقِ مَلَا حِدِنَا،



bizleri senin hoşnutluğuna ve cennetlerine götürsün; dünyada gazabından ve sınırlarını aşmaktan korusun ve katındaki helâlleri helâl, haramları haram kabul ettiğimize tanık olsun.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve ölüm vaktinde, canlar "**köprücük kemiğine dayandığı ve 'kimdir kurtarıcı?' dediği**" (Kıyamet, 26-27); ölüm meleği, canları almak için gayb perdelerinin arkasından çıkıp, ölüm yayından ayrılık oklarını fırlattığı; canlara, tatmaları için, anında öldüren ölüm zehrinden bir kadeh sunduğu; ahirete göçmemiz yaklaşır, amellerimiz boyunlarımıza bağlandığı ve buluşma günü gelip çatıncaya kadar kabirlere sığınmaktan başka çare kalmadığı zaman Kur'an'la, can verme üzüntüsünü, inleme zorluğunu ve can çekişme hırıldamalarını bizlere kolaylaştır.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve yıpranma evine (kabre) girişimizi ve toprak katmanları arasında uzun süre kalışımızı bize kutlu eyle. Dünyadan ayrıldıktan sonra, kabirleri, konaklayacağımız yerlerin en iyisi kıl; rahmetinle kabirlerimizin dar oyunğunda yerimizi geniş et ve helâk edici günahlarımız

وَلَا تَفْضَحْنَا فِي حَاضِرِ الْقِيَامَةِ بِمُوبِقَاتِ آثَامِنَا، وَارْحَمْ  
بِالْقُرْآنِ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا، وَثَبَّتْ بِهِ عِنْدَ  
اضْطِرَابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْمَجَازِ عَلَيْهَا زَلَلَ أَقْدَامِنَا، وَنَوَّرْ  
بِهِ قَبْلَ الْبُعْثِ سُدْفَ قُبُورِنَا، وَنَجِّنَا بِهِ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ، وَشَدَّائِدِ أَهْوَالِ يَوْمِ الطَّامَةِ، وَبَيِّضْ وُجُوهَنَا يَوْمَ  
تَسْوُدُ وُجُوهُ الظَّالِمَةِ فِي يَوْمِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ، وَاجْعَلْ لَنَا فِي  
صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ وُدًّا، وَلَا تَجْعَلِ الْحَيَاةَ عَلَيْنَا نَكْدًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا بَلَغَ رِسَالَتَكَ، وَ  
صَدِّعْ بِأَمْرِكَ، وَنَصِّحْ لِعِبَادِكَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْرَبَ  
النَّبِيِّينَ مِنْكَ مَجْلِسًا، وَآمَكَنَّهُمْ مِنْكَ شَفَاعَةً، وَاجْلِّهِمْ عِنْدَكَ  
قَدْرًا، وَأَوْجِهَهُمْ عِنْدَكَ جَاهًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَشَرِّفْ بُنْيَانَهُ، وَعَظِّمْ

sebebiyle kıyametteki kalabalığın önünde bizi rüsva etme. Her şeyin sana sunulduğu gün, Kur'an hürmetine yerimizin horluğuna acı; cehennem köprüsünün üzerinden geçerken köprü sallandığında, sürçmeye karşı ayaklarımızı sabit kıl; tekrar dirilmeden önce kabirlerimizin karanlığını aydınlığa dönüştür; bizleri kıyamet gününün üzüntülerinden, felâket gününün şiddetli korkularından kurtar; pişmanlık ve üzüntü gününde zalimlerin yüzleri karardığı zaman bizim yüzümüzü ağart; inananların gönüllerinde bizim için bir sevgi oluştur ve yaşamı bizlere zorlaştırma.

Allah'ım! Kulun ve resulün Muhammed, senin elçiliğini iletmişti, emrini haykırdığı ve kullarına öğüt verdiği gibi, sen de ona salât eyle.

Allah'ım! Kıyamet günü peygamberlerin içinde bizim Peygamberimizi *–salâvatın ona ve Âline olsun–* mevkie sana en yakın olan, en çok şefaathane hakkına sahip bulunan, katında en kadri yüce ve nezdinde en çok sayılan peygamber kıl.

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve kurucusu olduğu dini yücelt; kanıtını (Kur'an'ı)

بُرْهَانُهُ، وَ ثَقُلَ مِيزَانُهُ، وَ تَقَبَّلَ شَفَاعَتَهُ، وَ قَرَّبَ وَسِيلَتَهُ، وَ  
 بَيَّضَ وَجْهَهُ، وَ أَتَمَّ نُورَهُ، وَارْفَعِ دَرَجَتَهُ، وَ أَحِينَا عَلَى سُنَّتِهِ،  
 وَ تَوَقَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَ خُذْ بِنَا مِنْهَاجَهُ، وَاسْلُكْ بِنَا سَبِيلَهُ،  
 وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ، وَ أُوْرِدْنَا  
 حَوْضَهُ، وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ.

وَ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلَاةً تُبَلِّغُهُ بِهَا أَفْضَلَ مَا  
 يَأْمُلُ مِنْ خَيْرِكَ وَ فَضْلِكَ وَ كَرَامَتِكَ، إِنَّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ  
 وَ فَضْلٍ كَرِيمٍ.

اللَّهُمَّ اجْزِهِ بِمَا بَلَغَ مِنْ رِسَالَاتِكَ، وَ أَدَى مِنْ آيَاتِكَ، وَ نَصَحَ  
 لِعِبَادِكَ، وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ، أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِنْ  
 مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ الْمُصْطَفَيْنَ، وَ السَّلَامُ  
 عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

ulula; terazisini ağır et; şefaatinı kabul buyur; katındaki itibarını artır; yüzünü ak et; nurunu tamamla ve derecesini yükselt. Bizleri de onun sünneti üzere yaşat; dini üzere öldür; apaçık yoluna sevk edip izinde yürüt; ona itaat edenlerden kıl; grubunun içerisinde haşreyle; havuzunun başında ona konak et ve kadehiyle kana kana ondan bize içir.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki onu; lütuf, kerem ve ihsanından umduğu en üstün makama ulaştırırsın. Kuşkusuz sen, geniş rahmet ve büyük lütuf sahibisin.

Allah'ım! Mesajlarını iletmesinin, ayetlerini ulaştırmasının, kullarına öğüt vermesinin, yolunda cihat etmesinin karşısında, mukarrep meleklerine ve seçilmiş mürsel peygamberlerine verdiği en üstün mükâfatı ona ver. Ve selâm ve Allah'ın rahmet ve bereketleri, ona ve onun tertemiz Âline olsun.

٤٣- وَ كَانَ مِنْ دُمَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهَلَالِ

أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمُطِيعُ الدَّائِبُ السَّرِيعُ، الْمُتَرَدِّدُ فِي مَنَازِلِ التَّقْدِيرِ،  
الْمُتَصَرِّفُ فِي فَلَكِ التَّدْبِيرِ. آمَنْتُ بِمَنْ نَوَّرَ بِكَ الظُّلْمَ، وَ أَوْضَحَ  
بِكَ الْبُهْمَ، وَ جَعَلَكَ آيَةً مِنْ آيَاتِ مُلْكِهِ، وَ عَلَامَةً مِنْ عَلَامَاتِ  
سُلْطَانِهِ، وَ امْتَهَنَكَ بِالرِّيَادَةِ وَ التَّقْصَانِ، وَ الطُّلُوعِ وَ الْأُفُولِ، وَ الْإِنَارَةِ  
وَ الْكُسُوفِ، فِي كُلِّ ذَلِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ، وَ إِلَى إِرَادَتِهِ سَرِيعٌ.

سُبْحَانَهُ مَا أَعْجَبَ مَا دَبَّرَ فِي أَمْرِكَ، وَ الْطَفَ مَا صَنَعَ فِي  
شَأْنِكَ! جَعَلَكَ مِفْتَاحَ شَهْرِ حَادِثٍ لِأَمْرِ حَادِثٍ.

فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكَ، وَ خَالِقِي وَ خَالِقَكَ، وَ مُقَدِّرِي وَ  
مُقَدِّرَكَ، وَ مُصَوِّرِي وَ مُصَوِّرَكَ، أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ،

### 43- Hilâle Baktığı Zaman Okuduğu Dua

Ey belirlenen yörüngelerde hızla dolaşan itaatkâr yaratık! Ben, seninle karanlıkları aydınlatan; belirsizleri açığa çıkaran; seni mülkünün ayetlerinden bir ayet, saltanatının alâmetlerinden bir alâmet kılan ve büyüyüp küçülmen, doğup batman, aydınlanıp kararman ile seni hizmete alan kimseye inanmış, iman etmişim. Tüm bu durumlarda sen ona itaat etmekte, onun iradesine teslim olmaktadır.

Her eksiklikten münezzehtir O! Seninle ilgili yönetimi ne kadar ilginç, hakkında öngördüğü düzen ne kadar incedir! O, seni yeni bir iş için yeni bir ayın anahtarı kılmıştır.

Beni ve seni yaratan, beni ve seni yöneten, bana ve sana şekil veren Rabbim ve Rabbin Allah'tan istiyorum ki, Muhammed ve Âline salât etsin ve seni,

وَأَنْ يَجْعَلَكَ هِلَالَ بَرَكَةٍ لَا تَمَحُّهَا الْأَيَّامُ، وَطَهَارَةٍ لَا تُدْنِسُهَا  
الْآثَامُ، هِلَالَ أَمْنٍ مِنَ الْآفَاتِ، وَسَلَامَةٍ مِنَ السَّيِّئَاتِ، هِلَالَ  
سَعْدٍ لَا نَحْسَ فِيهِ، وَيَمْنٍ لَا نَكْدَ مَعَهُ، وَيُسْرٍ لَا يُمَارِجُهُ  
عُسْرٌ، وَخَيْرٍ لَا يَشُوبُهُ شَرٌّ، هِلَالَ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ، وَنِعْمَةٍ وَ  
إِحْسَانٍ، وَسَلَامَةٍ وَإِسْلَامٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَرْضَى مَنْ طَلَعَ  
عَلَيْهِ، وَ أَرْكَى مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ، وَ أَسْعَدَ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ، وَ وَقَّفْنَا  
فِيهِ لِلتَّوْبَةِ، وَاعْصِمْنَا فِيهِ مِنَ الْحَوْبَةِ، وَاحْفَظْنَا فِيهِ مِنْ مُبَاشَرَةِ  
مَعْصِيَتِكَ، وَ أَوْزِعْنَا فِيهِ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَ الْبِسْنَا فِيهِ جُنْنَ  
الْعَافِيَةِ، وَ أَتَمِّمْ عَلَيْنَا بِاسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ الْمِنَّةَ، إِنَّكَ الْمَنَّانُ  
الْحَمِيدُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.



günlerin etkisizleştiremeyeceği kutluluk, günahların kirletmeyeceği temizlik hilâli; afetlerden güvende olma, kötülöklere bulaşmama hilâli; içinde uğursuzluk olmayan mutluluk, beraberinde zahmet getirmeyen bolluk, zorlukla karışmamış kolaylık, şerre bulaşmamış hayır hilâli; emniyet ve iman, nimet ve ihsan, selâmet ve İslâm hilâli kılsın.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizleri, üzerlerine hilâl doğan en hoşnut, hilâle bakan en temiz ve bu ayda sana kulluk sunan en mutlu kimselerden kıl. Bu ayda bizleri tövbeye muvaffak et; günahdan ve emirlerine karşı gelmekten koru; nimetlerine şükretmeye alıştır; bağışıklık kalkanlarıyla donat ve kâmil bir şekilde sana itaat etmeye muvaffak ederek nimetlerini bizlere tamamlama. Hiç kuşkusuz, sen büyük nimetler sahibisin, övgüye lâyıksın. Allah, Muhammed'e ve onun tertemiz Âline salât etsin.

٤٤- وَ كَانَ مِنْ كُفَايَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ، وَ جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ، لِنَكُونَ  
لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَ لِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ.

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَبَانَا بِدِينِهِ، وَ اخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ، وَ سَبَّلَنَا فِي  
سُبُلِ إِحْسَانِهِ، لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَى رِضْوَانِهِ، حَمْدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا،  
وَ يَرْضَى بِهِ عَنَّا.

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ تِلْكَ السُّبُلِ شَهْرَهُ، شَهْرَ رَمَضَانَ،  
شَهْرَ الصِّيَامِ، وَ شَهْرَ الْإِسْلَامِ، وَ شَهْرَ الطَّهْوَرِ، وَ شَهْرَ التَّمْحِيصِ،  
وَ شَهْرَ الْقِيَامِ ﴿الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ  
مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾.

#### 44- Ramazan Ayı Girdiğinde Okuduğu Dua

Hamd Allah'a ki, kendisine hamdetmenin yolunu bize gösterdi ve bizi hamd ehlinde kıldı ki, ihsanına şükredenlerden olup iyilik yapanların mükâfatını alalım.

Hamd Allah'a ki, bize dinini armağan etti, şeriatıyla bize lütufta bulundu ve ihsan yollarını bize tanıttı ki, nimetiyle o yolları katederek rızvanına ulaşalım. Öyle bir hamd ki, bizden kabul buyursun ve onunla bizden hoşnut olsun.

Ve hamd Allah'a ki, oruç ayı, İslâm ayı, temizlenme ayı, arınma ayı ve kıyam ayı olan ramazan ayını bu yollardan biri kıldı; **"insanlar için hidayet kaynağı olan, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerini içeren Kur'an'ı bu ayda indirdi"** (Bakara, 185).

فَابَانَ فَضِيلَتُهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الحُرْمَاتِ  
 الْمُؤَفَّرَةِ، وَالْفَضَائِلِ الْمَشْهُورَةِ، فَحَرَّمَ فِيهِ مَا أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ  
 إِعْظَامًا، وَحَجَرَ فِيهِ الْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ إِكْرَامًا، وَجَعَلَ لَهُ  
 وَقْتًا بَيْنًا، لَا يُجِيزُ جُلًّا وَعَزًّا أَنْ يُقَدَّمَ قَبْلَهُ، وَلَا يَقْبَلُ أَنْ يُؤَخَّرَ  
 عَنْهُ. ثُمَّ فَضَّلَ لَيْلَةَ وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ عَلَى لَيَالِي أَلْفِ شَهْرٍ، وَ  
 سَمَّاها لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴿تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ  
 كُلِّ أَمْرٍ﴾ سَلَامٌ دَائِمٌ الْبَرَكَاتِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ  
 مِنْ عِبَادِهِ بِمَا أَحْكَمَ مِنْ قَضَائِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَآلِهِمْ مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ، وَاجْلَالَ  
 حُرْمَتِهِ، وَالتَّحْفُظَ مِمَّا حَظَرْتَ فِيهِ، وَاعْنًا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ  
 الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ، وَاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ، حَتَّى لَا  
 نُضْغِيَ بِأَسْمَاعِنَا إِلَى لَعْوٍ، وَ لَا نُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَى لَهْوٍ، وَ  
 حَتَّى لَا نَبْسُطَ أَيْدِينَا إِلَى مَحْظُورٍ، وَ لَا نَخْطُو بِأَقْدَامِنَا إِلَى  
 مَحْجُورٍ، وَ حَتَّى لَا تَعَى بُطُونُنَا إِلَّا مَا أَحَلَلْتَ، وَ لَا تَنْتَقِ  
 أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَلْتَ، وَ لَا تَتَكَلَّفَ إِلَّا مَا يُدْنِي مِنْ ثَوَابِكَ، وَ

Ona tanıdığı ayrıcalıklar ve faziletlerle, diğer aylara olan üstünlüğünü ortaya çıkardı; büyüklüğünü bildirmek için, diğer aylarda helâl ettiğini bu ayda yasakladı; ona belli bir vakit belirleyerek, ondan öne geçirilmesine veya sonraya bırakılmasına müsaade etmedi; sonra da, gecelerinden belli bir geceyi bin aydan üstün kıldı ve onu **Kadir Gecesi** olarak adlandırdı. "**O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh, her iş için inerler.**" (Kadir, 4) Esenliktir o gece; fecc doğuncaya kadar, sağlam kazası gereği kullarından dilediği için bereketi devam eder.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu ayın değerini bilip saygısını gözetmeyi, bu ayda yasakladığın şeylerden kaçınmayı bize ilham et. Uzuvarımızı günahlardan koruyup seni hoşnut eden şeylerde işleterek, bizi bu ayda oruç tutmaya muvaffak et. Öyle olsun ki, kulaklarımızla boş şeyler dinlemeyelim; gözlerimizi eğlenceye dikmeyelim, ellerimizi sakıncalı bir şeye uzatmayalım; ayaklarımızı harama açtırmayalım; karnımıza, helâl ettiğinden başkası girmesin; dilimiz, senin anlattığından başkasını konuşmasın; bizi sevabına yaklaştıracak amelden başkası için zahmete düşmeyelim; azabından kuru-

لَا تَتَعَاطَى إِلَّا الَّذِي يَبْقَى مِنْ عِقَابِكَ، ثُمَّ خَلَصَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ  
رِيَاءِ الْمُرَاتِينِ، وَ سَمْعَةِ الْمُسْمِعِينَ، لَا نُشْرِكُ فِيهِ أَحَدًا دُونَكَ، وَ  
لَا نَبْتَغِي فِيهِ مُرَادًا سِوَاكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِفْنَا فِيهِ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ  
الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَّتِي حَدَدْتَ، وَ فُرُوضِهَا الَّتِي فَرَضْتَ، وَ وَظَائِفِهَا  
الَّتِي وَظَفْتَ، وَ أَوْقَاتِهَا الَّتِي وَقَّتَ، وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا مَنَزِلَةَ الْمُصِيبِينَ  
لِمَنَازِلِهَا، الْحَافِظِينَ لِأَرْكَانِهَا، الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنَّهُ  
عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا، وَ  
جَمِيعِ فَوَاضِلِهَا عَلَى أَمِّ الطُّهُورِ وَ أَسْبَغِهِ، وَ ابْنِ الْخُشُوعِ وَ أْبْلَغِهِ.

وَ وَقِفْنَا فِيهِ لِأَنَّ نَصَلَ أَرْحَامِنَا بِالْبِرِّ وَالصَّلَةِ، وَ أَنْ تَتَعَاهَدَ  
حَيْرَانِنَا بِالْإِفْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ، وَ أَنْ نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ،  
وَ أَنْ نُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّكَاوَاتِ، وَ أَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا، وَ أَنْ  
نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا، وَ أَنْ نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا، حَاشَا مَنْ عُوْدِي فِيكَ  
وَ لَكَ، فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا نُؤَالِيهِ، وَ الْحِزْبُ الَّذِي لَا نُصَافِيهِ، وَ أَنْ

yacak amelden başkasını yerine getirmeyelim. Sonra da bütün bunları, riyakârların gösterişinden ve ün tutkunlarının ün hevesinden arındır ki, işlerimizi yalnızca senin için yapalım; senden başka bir amacımız olmasın.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi bu ayda, çizdiğin sınırlarıyla, koyduğun farzlarıyla, koştüğün şartlarıyla ve belirlediğin vakitleriyle (günlük) beş namazın vakitlerine vâkîf et. Bizi namazın yüce mertebelerine ulaşan, erkânını koruyan, onu vaktinde kılan, rükûunu, secdesini ve tüm üstün amellerini kulun ve Resulünün *–salâvatın ona ve Âline olsun–* getirdiği gibi en kâmil ve kapsamlı taharetle, en açık ve belirgin huşuyla yerine getiren kimselerden kıl.

Bu ayda bizi, akrabalarımızla iyilik ve ihsan üzere ilişki kurmaya; komşularımıza ikram ve bağışta bulunmaya; mallarımızı vebal olmaktan kurtarmaya; zekâtını ayırarak temizlemeye; bize dargın küskün olanların gönlünü almaya; haksızlık yapanlara karşı insafli olmaya; asla dost edinemeyeceğimiz, barış içinde yaşayamayacağımız senin düşmanlarının dışında, bize düşmanlık edenlerle barışmaya; bizleri

تَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الزَّكَايَةِ بِمَا تُطَهِّرُنَا بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ  
تَعْصِمُنَا فِيهِ مِمَّا نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُيُوبِ، حَتَّى لَا يُوْرِدَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ  
مَلَائِكَتِكَ إِلَّا دُونَ مَا نُورِدُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ، وَأَنْوَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَيْكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ، وَبِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ مِنْ  
ابْنِدَائِهِ إِلَى وَقْتِ فَنَائِهِ، مِنْ مَلِكٍ قَرَّبْتَهُ، أَوْ نَبِيٍّ أَرْسَلْتَهُ، أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ  
اخْتَصَّصْتَهُ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَ أَهْلَنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ  
أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ، وَ أَوْجِبْ لَنَا فِيهِ مَا أَوْجَبْتَ لِأَهْلِ الْمُبَالَغَةِ  
فِي طَاعَتِكَ، وَاجْعَلْنَا فِي نِظْمٍ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الرَّفِيعِ الْأَعْلَى بِرَحْمَتِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَجَنِّبْنَا الْإِلْحَادَ فِي تَوْحِيدِكَ،  
والتَّقْصِيرَ فِي تَمْجِيدِكَ، وَالشُّكَّ فِي دِينِكَ، وَالْعَمَى عَنِ سَبِيلِكَ،  
وَالْإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ، وَالْإِنْخِدَاعَ لِعُدُوكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَإِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي  
شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يُعْتَقُهَا عَفْوكَ، أَوْ يَهَبُهَا صَفْحُكَ، فَاجْعَلْ رِقَابَنَا  
مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ، وَاجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ وَأَصْحَابِ.



günahlardan temizleyecek, kötülüklerden koruyacak, meleklerin bile yapamayacağı temiz amellerle sana yaklařmaya muvaffak et.

Allah'ım! Bu ayın hürmetine ve bu ayın evvelinden sonuna kadar sana ibadet eden mukarrep melekler, mürsel peygamberler ve salih kulların hürmetine senden istiyorum ki, Muhammed ve Âline salât edesin. (Allah'ım!) Bu ayda bizi, kullarına vadettiğın saygınlığa ehil kıl; sana itaat etmekte âdeta yarışan kullarına vereceğın şeyleri bize de ver ve rahmetinle, bizi en yüksek makamı hak edenlerin arasına kat.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi tevhidinde řirke düşmekten, övgünde kusur etmekten, dininde kuşkulandıktan, yolunda körlüğe duşar olmandan, senin için gerekenden gaflet etmekten ve düşmanın olan kovulmuş Şeytan'a aldanmandan kuru.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve içinde bulunduğumuz bu ayın her gecesinde affınla (cehen nemden) salıvereceğın, rahmetinle bağışlayacağın kulların varsa, bizi onlardan eyle ve bizi bu ayın en iyi ehli ve ashabından kıl.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَامْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ إِمْحَاقِ هَلَالِهِ،  
وَاسْلُخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلَاحِ أَيَّامِهِ، حَتَّى يَنْقُضِيَ عَنَّا وَ قَدْ  
صَفَّيْنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ، وَ أَخْلَصْنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَ إِنْ مَلْنَا فِيهِ فَعَدِّئْنَا، وَ إِنْ زُعْنَا  
فِيهِ فَقَوِّمْنَا، وَ إِنْ اشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ.

اللَّهُمَّ اشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إِيَّاكَ، وَ زَيِّنْ أَوْقَاتَهُ بِطَاعَتِنَا لَكَ، وَ أَعِنَّا  
فِي نَهَارِهِ عَلَى صِيَامِهِ، وَ فِي لَيْلِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْكَ،  
وَ الْخُشُوعِ لَكَ، وَ الدَّلَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ، حَتَّى لَا يَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَيْنَا  
بِغَفْلَةٍ، وَ لَا لَيْلُهُ بِتَفْرِيطٍ.

اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا فِي سَائِرِ الشُّهُورِ وَ الْأَيَّامِ كَذَلِكَ مَا عَمَّرْتَنَا،  
وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ﴾، ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ  
إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ وَ مِنَ الَّذِينَ ﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ  
هُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve ramazan hilâlinin gözlerden kaybolup gökyüzünden silinmesiyle günahlarımızı da sil; günlerinin sıyrılmasıyla veballerimizi bizden sıyr; ramazan bitince hatalardan arınmış, kötülüklerden temizlenmiş olalım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi bu ayda, eğrilirsek, düzelt; kayarsak, doğrult; Şeytan bize musallat olursa, bizi ondan kurtar.

Allah'ım! Bu ayı sana ibadet etmemizle doldur; vakitlerini sana itaat etmemizle süsle; gündüzlerinde oruç tutmaya, gecelerinde namaz kılıp dua etmeye, bağışlanmak için ağlayıp sızlamaya muvaffak et bizi; gündüzleri gafletimize, geceleri kusur ettiğimize tanık olmasın.

Allah'ım! Hayatta olduğumuz sürece diğer aylar ve günlerde de bizi böyle olmaya muvaffak et. Bizi, **"Firdevs'e varis olup orada sürekli kalacak olan"** (Mü'minun, 11), **"Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri çarparak veren"** ve **"iyiliklere koşuşup iyilik için yarışan"** (Mü'minun, 60-61) salih kullarından kıl.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَّكُلِّ اَوَانٍ، وَّعَلٰى  
كُلِّ حَالٍ، عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ، وَّاَضْعَافَ  
ذٰلِكَ كُلِّهِ بِالْاَضْعَافِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ، اِنَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا  
تُرِيدُ.

Allah'ım! Her zaman, her an ve her hâlükârda, salât ettiğin kimselere ettiğin tüm salâtların sayısınca, tüm o salâtların, senden başka kimsenin sayamayacağı kadar kat kat fazlasıyla Muhammed ve Âline salât eyle. Hiç kuşkusuz, sen, dilediğini yaparsın.

٤٥- وَ كَانَ مِنْ حُدَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي وِدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَزْغَبُ فِي الْجَزَاءِ، وَيَا مَنْ لَا يَنْدُمُ عَلَى  
الْعَطَاءِ، وَيَا مَنْ لَا يُكَافِي عَبْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ، مِنْتَكَ ابْتِدَاءً، وَ  
عَفْوُكَ تَفْضُلٌ، وَ عُقُوبَتُكَ عَدْلٌ، وَ قَضَاؤُكَ خَيْرَةٌ. إِنَّ أَعْطَيْتَ  
لَمْ تَشِبْ عَطَاءَكَ بِمَنْ، وَ إِنْ مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنُوعَكَ تَعْدِيًّا،  
تَشْكُرُ مَنْ شَكَرَكَ وَ أَنْتَ الْهَمَّتَهُ شُكْرَكَ، وَ تُكَافِي مَنْ حَمَدَكَ  
وَ أَنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَكَ، وَ تَسْتُرُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ، وَ  
تَجُودُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ، وَ كِلَاهُمَا أَهْلٌ مِنْكَ لِلْفَضِيحَةِ  
وَالْمَنْعِ، غَيْرِ أَنَّكَ بَنَيْتَ أَفْعَالَكَ عَلَى التَّفْضِيلِ، وَ أَجْرَيْتَ  
قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَاوُزِ، وَ تَلَقَّيْتَ مَنْ عَصَاكَ بِالْحِلْمِ، وَ أَمَهَلْتَ

### 45- Ramazan Ayıyla Vedalaştığında Okuduğu Dua

Allah'ım! Ey (nimet verdiği kimselerden) karşılık beklemeyen! Ey hiçbir zaman bağışta bulunduğu pişman olmayan! Ve ey kuluna, ameline eşit olarak karşılık vermeyen! Nimetin avanstır; affın lütuftur; cezalandırman adalettir; öngördüğün hayırdır. Verdiğin zaman, bağışını başa kakmakla bulandırmazsın; esirgediğin (vermediğin) zaman, esirgemen zulüm değildir. Şükredene, şükürü sen ilham ettiğin hâlde, karşılık verirsin; hamdedene, hamdı sen öğrettiğin hâlde, mükâfat verirsin; her ikisi de rüsva olmayı ve mahrum bırakılmayı hak ettiği hâlde, öylesinin kötülüklerini örtersin ki, dileseydin rüsva ederdin; öylesine bağışta bulunursun ki, dileseydin mahrum bırakırdın. Ne var ki sen, işlerini lütuf üzere bina etmişsin; kudretini affetmekle gösterirsin; karşı geleceğe halimce davranırsın; kendine zulümle kastedene

مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ، تَسْتَنْظِرُهُمْ بِأَنَاتِكَ إِلَى الْإِنَابَةِ، وَ  
تَتْرُكُ مُعَاجَلَتَهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ، لِكَيْلَا يَهْلِكَ عَلَيْكَ هَالِكُهُمْ، وَ  
لَا يَشْقَى بِنِعْمَتِكَ شَقِيْبُهُمْ، إِلَّا عَنْ طُولِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِ، وَ بَعْدَ  
تَرَادُفِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ، كَرَمًا مِنْ عَفْوِكَ يَا كَرِيمُ، وَ عَائِدَةً مِنْ  
عَطْفِكَ يَا حَلِيمُ.

أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَابًا إِلَى عَفْوِكَ وَ سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ، وَ  
جَعَلْتَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ دَلِيلًا مِنْ وَحْيِكَ لِنَلَّا يَضِلُّوا عَنْهُ،  
فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ: ﴿ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى  
رُبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بَأْيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا  
نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

فَمَا عُدْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ، وَ  
إِقَامَةَ الدَّلِيلِ؟



süre tanırsın; sana dönmeleri için onlara mühlet verirsin; onları hemen cezalandırmayıp tövbe fırsatı tanırsın ki, helâk olanlarının sana karşı bir kanıtları olmasın; nimetini kötüye kullanarak bedbaht olanları, ancak defalarca mazur görülüp aleyhlerinde birçok kanıt biriktikten sonra bedbaht olsunlar. Tüm bunlar, affından ve kereminden kaynaklanmakta, şefkatin den ileri gelmektedir; ey Kerim, ey Halim!

Sen, (öyle şefkatli) bir mâbudsun ki, affına ulaşmaları için kullarına tövbe adında bir kapı açmışsın; şaşmasınlar diye vahyinden bir delil dikmişsin o kapıya. Kutludur ismin, buyurmuşsun ki: "**İçten bir tövbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter ve sizi (ağaçlarının) altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, Peygamber'i ve onunla birlikte inananları utandırmaz; nurları, önlerinden ve sağlarından gider; derler ki: Rabbiniz, nurumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla. Hiç kuşkusuz, sen her şeye kadirsin.**" (Tahrim, 8)

Şimdi, sen bu kapıyı açmış, delilini de önüne dikmiş olduğun hâlde, o ağırılanma mahalline (cennete) girmekten gaflet edenin mazereti olabilir mi?!

وَ أَنْتَ الَّذِي زِدْتِ فِي السَّوْمِ عَلَى نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ، تُرِيدُ  
 رِبْحَهُمْ فِي مُتَاجَرَتِهِمْ لَكَ، وَ فَوْزَهُمْ بِالْوَفَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيَادَةَ  
 مِنْكَ، فَقُلْتِ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَيْتِ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ  
 فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ وَ  
 قُلْتِ: ﴿مِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ  
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ  
 لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وَ قُلْتِ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا  
 فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾.

وَ مَا أَنْزَلْتَ مِنْ نِظَائِرِهِنَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ.  
 وَ أَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ، وَ تَرَغَيْبِكَ الَّذِي فِيهِ  
 حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِكْهُ أَبْصَارُهُمْ، وَ لَمْ تَعِهِ  
 أَسْمَاعُهُمْ، وَ لَمْ تَلْحَقْهُ أَوْهَامُهُمْ، فَقُلْتِ: ﴿أَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ  
 وَ اشْكُرُوا لِي وَ لَا تَكْفُرُونِ﴾ وَ قُلْتِ: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ

Sen, öyle (cömert) bir mâbudsun ki, kullarından alaçağın şeyin kıymetini artırarak onu paha biçilmez kılarısın. Kullarının seninle ticarete kâr etmelerini, sana gelerek fazlasıyla kazanıp kurtuluşa ermelerini istiyorsun çünkü. İsmi kutlu ve yücedir, buyurmuşsun ki: **"Kim iyilik getirirse, ona, onun on katı vardır; kim de kötülük getirirse, ancak onun misliyle cezalandırılır."** (En'am, 160) Yine buyurmuşsun ki: **"Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir tane gibidir ki, her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir."** (Bakara, 261) Yine buyurmuşsun ki: **"Kendisi için kat kat artırması üzere Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir?"** (Bakara, 245)

Ve iyilikleri kat kat artıracığına ilişkin Kur'an'da indirdiğin diğer ayetler...

Sen, o yüce mâbudsun ki, kullarına gayb âleminde öyle gerçekler bildirmiş, onları öyle şeylere özendirmişsin ki, eğer bildirmeseydin, gözleriyle onları görmez, kulaklarıyla onları duyup kavrayamaz, düşünceleriyle onlara ulaşamazlardı. Buyurmuşsun ki: **"Beni anın, sizi anayım; bana şükredin ve sakın bana nankörlük etmeyin."** (Bakara, 152) Yine buyurmuşsun ki: **"Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artı-**

لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١٠﴾ وَقُلْتُ: ﴿أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

فَسَمَّيْتُ دُعَاكَ عِبَادَةً، وَتَرَكُهُ اسْتِكْبَارًا، وَتَوَعَّدتَّ عَلَيَّ  
تَرَكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، فَذَكَرْتُكَ بِمَنِّكَ، وَشَكَرْتُكَ  
بِفَضْلِكَ، وَدَعَوْتُكَ بِأَمْرِكَ، وَتَصَدَّقُوا لَكَ طَلَبًا لِمَزِيدِكَ، وَ فِيهَا  
كَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ، وَ فَوْزُهُمْ بِرِضَاكَ.

وَلَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقًا مِنْ نَفْسِهِ عَلَيَّ مِثْلَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيَّ  
عِبَادَتِكَ مِنْكَ، كَانَ مَوْصُوفًا بِالْإِحْسَانِ، وَ مَنُوعُوتًا بِالْإِمْتِنَانِ، وَ  
مَحْمُودًا بِكُلِّ لِسَانٍ، فَلَكَ الْحَمْدُ مَا وَجَدَ فِي حَمْدِكَ مَذْهَبًا،  
وَ مَا بَقِيَ لِلْحَمْدِ لَفْظٌ تُحْمَدُ بِهِ، وَ مَعْنَى يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ.

يَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى عِبَادِهِ بِالْإِحْسَانِ وَالْفَضْلِ، وَ غَمَّرَهُمْ بِالْمَنِّ  
وَالطَّوْلِ، مَا أَفْشَى فِيْنَا نِعْمَتَكَ؟ وَ أَسْبَغَ عَلَيْنَا مَنَّتَكَ؟ وَ أَخَصَّنَا بِبِرِّكَ؟  
هَدَيْتَنَا لِدِينِكَ الَّذِي اصْطَفَيْتَ، وَ مِلَّتِكَ الَّتِي ارْتَضَيْتَ، وَ سَبِيلَكَ

**rırım ve eğer nankörlük edecek olursanız, hiç kuşkusuz, azabım çok şiddetlidir."** (İbrahim, 7) Yine buyurmuşsun ki: **"Beni çağırın, size icabet edeyim. Hiç kuşku yok, büyüklük taslayıp bana ibadet etmekten kaçınanlar, aşağılanarak cehenneme gireceklerdir."** (Mü'min, 60)

Böylece, seni çağırmayı (duayı) ibadet, terkini de büyüklük taslamak olarak adlandırmış ve terki için aşağılanarak cehenneme girmeyi vadetmişsin.

Böyle olunca, onlar da nimetinle seni andılar; ihsanıyla sana şükrettiler; emrinle seni çağırdılar; kat kat fazlasını almak üzere senin için sadaka verdiler ki, gazabından kurtulup hoşnutluğunu kazansınlar.

Eğer senin, kullarına yaptığını, bir yaratık diğer bir yaratığa yapmış olsaydı, iyilik vasfını alır, minnettarlıkla anılır ve mümkün olan her dille övülürdü. O hâlde, hamdına doğru giden bir yol, hamdını ifade edecek bir kelime ve hamdınla ilgili bir anlam var oldukça sana hamdolsun.

Ey kullarına ihsan ve lütufta bulunarak onların övgüsünü kazanan; onları nimet ve bağışına boğan! Bize olan nimetlerin ne kadar yaygın, ne kadar boldur; özel lütufların ne kadar çoktur! Bizi, seçtiğin dine, hoşnut olduğun İslâm'a, kolaylaştırdığın yola

الَّذِي سَهَّلْتَ، وَبَصَّرْتَنَا الرَّفْعَةَ لَدَيْكَ، وَالْوُصُولَ إِلَى كَرَامَتِكَ.  
 اللَّهُمَّ وَأَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفَايَا تِلْكَ الْوُطَائِفِ، وَحَصَائِصِ  
 تِلْكَ الْفُرُوضِ، شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائِرِ  
 الشُّهُورِ، وَتَخَيَّرْتَهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ وَالِدَّهْوَرِ، وَأَنْزَرْتَهُ عَلَى  
 كُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالتُّورِ، وَضَاعَفْتَ  
 فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَفَرَضْتَ فِيهِ مِنَ الصِّيَامِ، وَرَغَّبْتَ فِيهِ مِنَ  
 الْقِيَامِ، وَأَجَلَلْتَ فِيهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ  
 شَهْرٍ. ثُمَّ آثَرْتَنَا بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، وَاصْطَفَيْتَنَا بِفَضْلِهِ دُونَ  
 أَهْلِ الْمَلَلِ، فَضَمْنَا بِأَمْرِكَ نَهَارَهُ، وَقَمْنَا بِعَوْنِكَ لَيْلَهُ، مُتَعَرِّضِينَ  
 بِصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ لِمَا عَرَّضْتَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَتَسَبَّبْنَا إِلَيْهِ مِنْ  
 مَثُوبَتِكَ. وَأَنْتَ الْمَلِيئُ بِمَا رُغِبَ فِيهِ إِلَيْكَ، الْجَوَادُ بِمَا سُئِلْتَ  
 مِنْ فَضْلِكَ، الْقَرِيبُ إِلَى مَنْ حَاوَلَ قُرْبَكَ.

وَقَدْ أَقَامَ فِينَا هَذَا الشَّهْرُ مُقَامَ حَمْدٍ، وَصَحْبِنَا صُحْبَةَ مَبْرُورٍ،  
 وَارْبِحْنَا أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ قَدْ فَارَقْنَا عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ

hidayet ettin; katındaki yakınlığa, indindeki saygınlığa ulaşmada gözlerimizi açtın.

Allah'ım! Sen, o görevlerin seçkinlerinden, o farzların özellerinden birini, ramazan ayı kıldın. Bir nur olan Kur'an'ı o ayda indirerek, o ayda imanı (imanın gerektirdiği amelleri) kat kat artırarak, o ayda (gece-leri ibadete) kalkmayı teşvik ederek ve içindeki bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ululayarak onu diğer aylardan ayırdın; tüm zamanlar ve asırların içinden onu seçtin ve onu yılın diğer vakitlerinden üstün kıldın. Sonra da onun vasıtasıyla bizi diğer ümmetlerden üstün kıldın; onun fazileti için öteki dinlerin mensuplarını değil, bizi seçtin. Biz de emrinle gündüzünde oruç tuttuk; yardımınla gecesinde ibadete kalktık; belki oruç tutup ibadete kalkmakla rahmetin hâlimize şamil olur, bu vesileyle sevabını kazanırız diye. Çünkü sen, katından umulanla dolusun; fazlından istenilen hususunda cömertsin ve sana yaklaşmak isteyene pek yakınsın.

Bu ay, gerçekten de beğenimizi kazanarak aramızda kaldı; bizimle iyi bir birlikteliği oldu ve bize âlemlerin en üstün kazancını kazandırdı. Sonra da vakti do-

وَأَنْقَطَعَ مُدَّتِهِ، وَوَفَاءَ عَدَدِهِ، فَحَنُّ مُوَدِّعُوهُ وَدَاعَ مَنْ عَزَّ  
فِرَاقُهُ عَلَيْنَا، وَغَمَّنَا وَأَوْحَشَنَا انْصِرَافُهُ عَنَّا، وَلَزِمَنَا لَهُ الدِّمَامُ  
المَحْفُوظُ، وَالْحُرْمَةُ المَرَعِيَّةُ، وَالْحَقُّ المَقْضَى، فَحَنُّ قَائِلُونَ:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللهِ الأَكْبَرَ، وَيَا عِيدَ أَوْلِيَانِهِ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ مَضْحُوبٍ مِنَ الأَوْقَاتِ، وَيَا خَيْرَ شَهْرٍ  
فِي الأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ قَرُبَتْ فِيهِ الآمَالُ، وَنُشِرَتْ فِيهِ الأَعْمَالُ.  
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينٍ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُودًا، وَأَفْجَعَ فَقْدُهُ  
مَقْضُودًا، وَمَرْجُوِّ أَلَمٍ فِرَاقُهُ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ أَلِيفِ آنَسٍ مُقْبِلًا فَسَرَ، وَأَوْحَشٍ مُنْقَضِيًا فَمَضَّ.  
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِرٍ رَقَّتْ فِيهِ القُلُوبُ، وَقَلَّتْ فِيهِ الذُّنُوبُ.  
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ نَاصِرٍ أَعَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ، وَصَاحِبٍ سَهَّلَ  
سُبُلَ الإِحْسَانِ.



lunca, süresi bitince, sayısı tamamlanınca bizden ayrı-  
rılıp gitti. Şimdi biz, ayrılığı bize çok zor olan, bıra-  
kıp gitmesi bizi üzüp ürküten, ahidini bozmamamız,  
saygısını gözetmemiz, hakkını ödememiz gereken  
biri gibi onunla vedalaşıyoruz. Ve diyoruz ki:

Selâm sana, ey Allah'ın en büyük ayı ve ey Allah'ın  
dostlarının bayramı!

Selâm sana, ey bizimle birlikte olan vakitlerin en de-  
ğerlisi ve ey günlerin ve saatlerin içinde en iyi ay!

Selâm sana, ey arzuların yaklaştığı, amellerin dağıl-  
dığı ay!

Selâm sana, ey varlığı pek değerli, yokluğu can yakı-  
cı dost; ayrılığı üzücü olan ümit kaynağı!

Selâm sana ki, gelişinle bizi sevindirdin, mutlu ettin;  
gidişinle bizi üzdün, canımızı yaktın.

Selâm sana ki, kalpler sende yumuşar, günahlar  
azalır.

Selâm sana ki, Şeytan'a karşı bize yardım eder, iyilik  
yollarını bizim için kolaylaştırırsın.

السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عُتْقَاءَ اللَّهِ فِيكَ، وَ مَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَى  
حُرْمَتَكَ بِكَ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَمْحَاكَ لِلذُّنُوبِ، وَ اسْتَرَكَ لِأَنْوَاعِ الْعُيُوبِ.  
السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَكَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ، وَ أَهْيَبَكَ فِي  
صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ لَا تُتَافِسُهُ الْأَيَّامُ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيهِهِ الْمُصَاحِبَةِ، وَ لَا دَمِيمِ الْمَلَابَسَةِ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدَتْ عَلَيْنَا بِالْبَرَكَاتِ، وَ غَسَلَتْ عَنَّا دَنَسَ  
الْخَطِيئَاتِ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُودِّعٍ بَرَمًا، وَ لَا مَتْرُوكٍ صَيَامُهُ سَاءَمًا.

السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَ مَحْزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ فَوْتِهِ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ بِكَ عَنَّا، وَ كَمْ مِنْ خَيْرٍ أُفِيضَ  
بِكَ عَلَيْنَا.

Selâm sana ki, cehennem ateşinden kurtulanlar sende çok olur; hürmetini gözeten saadete erişir.

Selâm sana ki, günahları silmekte, ayıpları örtmekte üstüne yok.

Selâm sana ki, suçlulara çok uzundun; inananların gönlünde pek heybetliydin.

Selâm sana ki, günler seninle rekabet edemez.

Selâm sana ki, her yönden esenlik olan bir aysın.

Selâm sana ki, birlikteliğin bıkkınlık getirmez; muaşeretin kınanmaz.

Selâm sana ki, bize bereket getirdin; bizden günahların kirini yıkayıp giderdin.

Selâm sana ki, seninle vedalaşmamız bıkkınlıktan, orucunu terk etmemiz yorgunluktan değildir.

Selâm sana ki, vaktinden önce aranırsın; kaybetmeden önce üzüntün yaşanır.

Selâm sana ki, bereketinle birçok kötülük bizden uzaklaşır; birçok hayır bize ulaşır.

السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَحْرَصَنَا بِالْأَمْسِ عَلَيْكَ، وَ أَشَدَّ شَوْقَنَا  
غَدًا إِلَيْكَ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى فَضْلِكَ الَّذِي حُرِمْنَاهُ، وَ عَلَى مَا ضِ مِنْ  
بَرَكَاتِكَ سُلْبِنَاهُ.

اللَّهُمَّ إِنَّا أَهْلُ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَ وَقَّعْتَنَا بِمَنِّكَ لَهُ،  
حِينَ جَهَلَ الْأَشْقِيَاءُ وَقْتَهُ، وَ حُرِمُوا لِسِقَاتِهِمْ فَضْلَهُ، وَ أَنْتَ  
وَلِيُّ مَا آثَرْتَنَا بِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، وَ هَدَيْتَنَا لَهُ مِنْ سُنَّتِهِ، وَ قَدْ تَوَلَّيْنَا  
بِتَوْفِيقِكَ صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ عَلَى تَقْصِيرٍ، وَ أَدَّيْنَا فِيهِ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ.

اللَّهُمَّ فَلكَ الْحَمْدُ إِقْرَارًا بِالْإِسَاءَةِ، وَاعْتِرَافًا بِالْإِضَاعَةِ، وَ لَكَ  
مِنْ قُلُوبِنَا عَقْدُ النَّدَمِ، وَ مِنْ أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ الْإِعْتِدَارِ، فَأَجْرُنَا  
عَلَى مَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ، أَجْرًا نَسْتَدْرِكُ بِهِ الْفَضْلَ  
الْمَرْغُوبَ فِيهِ، وَ نَعْتَاضُ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الذُّخْرِ الْمَحْرُوصِ

Selâm sana ve içindeki bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne.

Selâm sana ki, dün sana pek düşkün iken, yarın özleminle yanıp tutuşacağız.

Selâm sana ve artık mahrum kaldığımız faziletine; elimizden alınan geçmişteki bereketlerine.

Allah'ım! Biz; bedbahtların, vaktini bilmedikleri ve bedbahtlıkları yüzünden faziletinden mahrum kaldıkları bir sırada, bu ayla şereflendirdiğin, lütfunla ondaki ibadetlere muvaffak ettiğin, bu ayın ehli kullarınız. Onunla tanışmak için bizim seçilmemizin, onun yol yordamına hidayet edilmemizin velisi sensin. Hakkını ödeyemedikse de onda tuttuğumuz orucu, kıldığımız namazı, az da olsa yaptığımız iyilikleri senin yardımına borçluyuz.

Allah'ım! Kötülüğümüzün ikrarı, ihmalkârlığımızın itirafı olarak (iyi işlerimizden dolayı) sana hamde ediyor ve kalbimizde duyduğumuz kesin pişmanlığımızı, dillimize akıttığımız samimî özür dileyişimizi sana sunuyoruz. Şu hâlde bizi, o ayda kaybettiğimiz büyük fazileti telâfi edebileceğimiz, elde etmediğimiz vazgeçilmez çeşitli hayırların yerini doldurabileceğimiz bir mükâfatla mükâfatlandır ve o ayda

عَلَيْهِ، وَ أَوْجِبْ لَنَا عُذْرَكَ عَلَى مَا قَصَرْنَا فِيهِ مِنْ حَقِّكَ، وَابْلُغْ  
بِأَعْمَارِنَا مَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ، فَإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ  
فَاعِنَا عَلَى تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَ أَدِنَا إِلَى الْقِيَامِ  
بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَ أَجْرِ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ مَا يَكُونُ  
دَرْكًا لِحَقِّكَ فِي الشَّهْرَيْنِ مِنْ شُهُورِ الدَّهْرِ.

اللَّهُمَّ وَ مَا أَلَمْنَا بِهِ فِي شَهْرِنَا هَذَا مِنْ لَمَمٍ أَوْ إِثْمٍ، أَوْ وَقَعْنَا  
فِيهِ مِنْ ذَنْبٍ وَ اكْتَسَبْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيئَةٍ عَلَى تَعَمُّدٍ مِنَّا، أَوْ  
عَلَى نِسْيَانٍ ظَلَمْنَا فِيهِ أَنْفُسَنَا، أَوْ انْتَهَكْنَا بِهِ حُرْمَةً مِنْ غَيْرِنَا،  
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ، وَ اعْفُ عَنَّا بِعَفْوِكَ،  
وَ لَا تَنْصِبْنَا فِيهِ لِأَعْيُنِ الشَّامِتِينَ، وَ لَا تَبْسُطْ عَلَيْنَا فِيهِ أَلْسِنَ  
الطَّاعِينَ، وَ اسْتَعْمِلْنَا بِمَا يَكُونُ حِطَّةً وَ كَفَّارَةً لِمَا أَنْكَرْتَ مِنَّا  
فِيهِ، بِرَأْفَتِكَ الَّتِي لَا تَنْفَدُ، وَ فَضْلِكَ الَّذِي لَا يَنْقُصُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْبُرْ مُصِيبَتَنَا بِشَهْرِنَا، وَ بَارِكْ لَنَا  
فِي يَوْمِ عِيدِنَا وَ فِطْرِنَا، وَ اجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْنَا، أَجْلَبِهِ

senin hakkını ödeyemediğimiz için bizi mazur gör. Ömrümüzü önümüzdeki gelecek ramazana ulaştır. Ulaştırdıktan sonra da lâyük olduğun kulluğu sunmakta, o ayın hak ettiği itaati yerine getirmekte bize yardım et ve bizi zamanın aylarından bu iki ayda (bu ve gelecek ramazanda) hakkını ödeyebilecek iyi işlere muvaffak eyle.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu ayda işlediğimiz küçük ve büyük suçları, içine düştüğümüz günahları, bilerek veya unutkanlıkla kendimize yaptığımız zulümleri ya da başkalarına ettiğimiz hakaretleri bize bağışla; örtünü kaldırarak bizi rüsva etme. Bu ayda düşmanlarımızı hâlimize sevindirme; kınayanların dilini üzerimize uzun etme. Tükenmeyen şefkatin, eksikliği olmayan lütfunla, bu ayda bizden yadırgadığın şeylere kefaret olacak, onları bağışlatacak amellere muvaffak et bizi.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bu ayın gitmesiyle başımıza gelen musibeti telâfi et; bayram ve iftar günümüzü bizim için mübarek eyle; bu günü, geçirdiğimiz en hayırlı, affını en çok çekici, günahı

لَعْفُو، وَ أَمَحَاهُ لِذَنْبٍ، وَ اغْفِرْ لَنَا مَا خَفِيَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ مَا عَلَنَ.

اللَّهُمَّ اسْلُخْنَا بِانْسِلَاخِ هَذَا الشَّهْرِ مِنْ خَطَايَانَا، وَ اَخْرِجْنَا  
بِخُرُوجِهِ مِنْ سَيِّئَاتِنَا، وَ اجْعَلْنَا مِنْ اَسْعَدِ اَهْلِهِ بِهِ، وَ اجْزِلْهُمْ  
قِسْمًا فِيهِ، وَ اَوْفِرْهُمْ حَظًّا مِنْهُ.

اللَّهُمَّ وَ مَنْ رَعَى هَذَا الشَّهْرَ حَقَّ رِعَايَتِهِ، وَ حَفِظَ حُرْمَتَهُ حَقَّ  
حِفْظِهَا، وَ قَامَ بِحُدُودِهِ حَقَّ قِيَامِهَا، وَ اتَّقَى ذُنُوبَهُ حَقَّ تِقَاتِهَا،  
أَوْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِقُرْبَةٍ أَوْجَبَتْ رِضَاكَ لَهُ، وَ عَطَمْتَ رَحْمَتَكَ  
عَلَيْهِ، فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجْدِكَ، وَ اعْطِنَا اَضْعَافَهُ مِنْ فَضْلِكَ،  
فَإِنَّ فَضْلَكَ لَا يَعْيِضُ، وَ إِنَّ خَزَائِنَكَ لَا تَنْقُصُ بَلْ تَفِيضُ،  
وَ إِنَّ مَعَادِنَ اِحْسَانِكَ لَا تَفْنَى، وَ إِنَّ عَطَاءَكَ لِلْعَطَاءِ الْمُهْتَأً.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اَكْتُبْ لَنَا مِثْلَ اُجُورِ مَنْ صَامَهُ  
أَوْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوبُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِ فِطْرِنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ



en iyi silici günlerden kıl ve gizli açık bütün günahlarımızı bize bağışla.

Allah'ım! Bu ayın sıyrılmasıyla bizi de günahlarımızdan sıyrır. Onun çıkmasıyla bizi de kötülüklerimizden çıkar. Bizi onunla en çok mutlu olanlardan, onda payı en bol olanlardan ve ondan en fazla nasip alanlardan kıl.

Allah'ım! Kim bu aya hakkıyla riayet ettiyse, hürmetini hakkıyla koruduysa, gerektiği gibi hükümlerini yerine getirdiyse, lââyık olduğu gibi günahlardan sakındıysa, hoşnutluğunu kazanacak, rahmetini çebedecek bir amelle sana yaklaştıysa, kudretinle aynısını bize de nasip et; fazlınla onun kat kat fazlasını bize ver. Çünkü senin fazlın eksiksizdir; hazinelerin kesinlikle azalmaz; aksine, dolup taşar; ihsanının kaynakları asla kurumaz ve bağışın minnetsiz, tertemiz bağıştır.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bize, kıyamet gününe kadar onu oruç tutanların, onda sana ibadet edenlerin tümüne vereceğin sevap kadar sevap yaz.

Allah'ım! Müminler için bayram ve sevinç günü, İslâm ümmeti için toplanma, bir araya gelme günü

عِيدًا وَ سُرُورًا، وَ لِأَهْلِ مِلَّتِكَ مَجْمَعًا وَ مُحْتَسِدًا، مِنْ كُلِّ  
 ذَنْبٍ أَذْنَبْنَاهُ، أَوْ سُوءٍ أَسْلَفْنَاهُ، أَوْ خَاطِرٍ شَرٍّ أَضْمَرْنَاهُ، تَوْبَةً  
 مَنْ لَا يَنْطَوِي عَلَى رُجُوعٍ إِلَى ذَنْبٍ، وَ لَا يَعُودُ بَعْدَهَا فِي  
 خَطِيئَةٍ، تَوْبَةً نَصُوحًا خَلَصَتْ مِنَ الشُّكِّ وَالْإِرْتِيَابِ، فَتَقَبَّلَهَا  
 مِنَّا، وَارْضَ عَنَّا، وَ تَبَتَّنَا عَلَيْهَا.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَوْفَ عِقَابِ الْوَعِيدِ، وَ شَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ،  
 حَتَّى نَجِدَ لَذَّةَ مَا نَدْعُوكَ بِهِ، وَ كَابَةَ مَا نَسْتَجِيرُكَ مِنْهُ، وَاجْعَلْنَا  
 عِنْدَكَ مِنَ التَّوَّابِينَ الَّذِينَ أُوجِبَتْ لَهُمْ مَحَبَّتُكَ، وَ قَبِلَتْ مِنْهُمْ  
 مُرَاجَعَةُ طَاعَتِكَ، يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ.

اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَن آبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَهْلِ دِينِنَا جَمِيعًا، مَنْ  
 سَلَفَ مِنْهُمْ وَ مَنْ غَبَرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا وَ آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلَائِكَتِكَ  
 الْمُقَرَّبِينَ، وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ،  
 وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَ

kıldığın bu iftar günümüzde, işlediğimiz tüm günahlardan, geçmişteki tüm kötü işlerimizden, gönümüzden geçen tüm kötü düşüncelerden, tekrar günaha dönme düşüncesi olmayan, bir daha hata yapmamaya azmeden biri olarak, şek ve şüpheden arınmış, halis bir tövbeyle tövbe edip sana yöneliyoruz. Bu tövbeyi bizden kabul buyur; bizden razı ol ve bizi bu hâl üzere sabit kıl.

Allah'ım! İçimizde cehennem azabına karşı öyle bir korku, cennet sevabına karşı öyle bir özlem meydana getir ki, tüm varlığımızla ibadetin tadını, günahın üzüntüsünü duyalım. Katında bizi, sevgini kazanan, itaate dönüşlerini kabul buyurduğun tövbe edenlerden kıl, ey adillerin en adili!

Allah'ım! Babalarımızı, annelerimizi ve şimdiye kadar gelip geçen, kıyamete kadar gelecek olan tüm dindaşlarımızı bağışla.

Allah'ım! Mukarrep meleklerine salât ettiğin gibi peygamberimiz Muhammed'e ve Âline salât eyle. Mürsel peygamberlere salât ettiğin gibi ona ve Âline salât eyle. Salih kullarına salât ettiğin gibi ona ve Âline salât eyle. Onların hepsine ettiğin salâttan üstün

أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، صَلَاةً تَبْلُغُنَا بَرَكَتُهَا، وَيَنَالُنَا  
نَفْعُهَا، وَ يُسْتَجَابُ لَهَا دُعَاؤُنَا، إِنَّكَ أَكْرَمُ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ، وَ  
أَكْفَى مَنْ تُوَكِّلَ عَلَيْهِ، وَ أُعْطِيَ مَنْ سُئِلَ مِنْ فَضْلِهِ، وَ أَنْتَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

bir salâtla ona ve Âline salât eyle; ey âlemlerin Rabbi!  
Öyle bir salât ki, bereketi bizi kuşatsın, faydası bize ulaşsın ve sayesinde duamız kabul olsun. Hiç kuşkusuz, sen, kapısına geline en kerim, kendisine güvenilen en yeterli ve ihsanı dilenilen en cömert zatsın ve sen her şeye kadirsin.

٤٦- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ  
اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:

يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُهُ الْعِبَادُ، وَيَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لَا تَقْبَلُهُ  
الْبِلَادُ، وَيَا مَنْ لَا يَحْتَقِرُ أَهْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَيَا مَنْ لَا يُخَيِّبُ  
الْمُلْحِنَ عَلَيْهِ، وَيَا مَنْ لَا يَجِبُهُ بِالرَّدِّ أَهْلَ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، وَيَا  
مَنْ يَجْتَبِي صَغِيرًا مَا يُتَحَفُّ بِهِ، وَيَشْكُرُ يَسِيرًا مَا يُعْمَلُ لَهُ، وَيَا  
مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ، وَيُجَازِي بِالْجَلِيلِ، وَيَا مَنْ يَدْنُو إِلَى  
مَنْ دَنَا مِنْهُ، وَيَا مَنْ يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ، وَيَا مَنْ  
لَا يُعِيرُ النِّعْمَةَ، وَلَا يُبَادِرُ بِالنَّقْمَةِ، وَيَا مَنْ يُثْمِرُ الْحَسَنَةَ حَتَّى  
يُنْمِيهَا، وَيَتَجَاوَزُ عَنِ السَّيِّئَةِ حَتَّى يُعْفِيهَا. انْصَرَفَتْ الْآمَالُ

**46- Ramazan Bayramı Günü Bayram  
Namazını Kıldıktan Sonra Ayağa  
Kalkıp Kibleye Yönelerek ve Cuma Günü  
Okuduğu Dua**

Ey kulların acımadığı kimseye acıyan! Ey kentlerin kabul etmediği kimseyi kabul eden! Ey kendisine muhtaç olanları küçültmeyen! Ey sürekli kendisinden bir şeyler isteyenleri nasipsiz bırakmayan! Ey kendisine doğru kılavuzluk edenleri reddetmeyen! Ey ithaf olunan küçük şeyi de kabul buyuran! Ey hoşnutluğunu kazanmak için yapılan az ameli de ödüllendiren! Ey az amele büyük karşılık veren! Ey kendisine yaklaşıp yaklaşan! Ey kendisinden yüz çevireni kendisine doğru çağırın! Ey nimeti değiştirmeyen, cezalandırmakta acele etmeyen! Ey iyiliği nemalandırıp çoğaltan, kötülüğü bağışlayıp ortadan kaldıran! Arzular, kereminin sonuna ulaşmadan

دُونَ مَدَى كَرَمِكَ بِالْحَاجَاتِ، وَامْتَلَأَتْ بِفَيْضِ جُودِكَ أَوْعِيَةَ  
 الطَّلِبَاتِ، وَتَفَسَّخَتْ دُونَ بُلُوغِ نَعْتِكَ الصِّفَاتِ. فَلَكَ الْعُلُوُّ  
 الْأَعْلَى فَوْقَ كُلِّ عَالٍ، وَالْجَلَالُ الْأَمْجَدُ فَوْقَ كُلِّ جَلَالٍ، كُلُّ  
 جَلِيلٍ عِنْدَكَ صَغِيرٌ، وَكُلُّ شَرِيفٍ فِي جَنْبِ شَرَفِكَ حَقِيرٌ.

خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَيْرِكَ، وَخَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلَّا لَكَ، وَضَاعَ  
 الْمُلْمُونَ إِلَّا بِكَ، وَاجْتَدَبَ الْمُتَنَجِّعُونَ إِلَّا مَنْ انْتَجَعَ فَضْلَكَ.

بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاعِبِينَ، وَجُودُكَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِينَ، وَإِعَانَتُكَ  
 قَرِيبَةٌ مِنَ الْمُسْتَغِيثِينَ، لَا يَخِيبُ مِنْكَ الْآمِلُونَ، وَلَا يَبْئَسُ  
 مِنْ عَطَائِكَ الْمُتَعَرِّضُونَ، وَلَا يَشْقَى بِنَقْمَتِكَ الْمُسْتَغْفِرُونَ.

رِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ، وَحِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ نَاوَاكَ.  
 عَادَتُكَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُسِيئِينَ، وَسُنَّتُكَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ،  
 حَتَّى لَقَدْ غَرَّتْهُمْ أَنَاتُكَ عَنِ الرَّجُوعِ، وَصَدَّهُمْ إِمَهَالُكَ عَنِ  
 التَّزُوعِ، وَ إِنَّمَا تَأَنَيْتَ بِهِمْ لِيَفِيئُوا إِلَيَّ أَمْرِكَ، وَ أَمَهَلْتَهُمْ



hacetlerine kavuştu. Dilek kapları, bol bağışınla he-men doluverdi. Sıfatlar, seni anlatamadan dağılıp git-ti. Çünkü her yücenin üstünde en yüce yücelik ve her ululuğun üstünde en onurlu ululuk sana aittir. Her büyük, senin katında küçüktür; her onurlu, se-nin onurunun yanında hakirdir.

Senden başkasına gidenler, eli boş geri döndüler. Senden başkasını arayanlar, hüsrana uğradılar. Senden başkasına konuk olanlar, mahvolup gittiler. Ve senin fazlından nimet isteyenlerin dışında diğer nimet isteyenler, kıtlığa duçar oldular.

Kapın, isteyenlerin yüzüne açık; ihsanın, dileyenler için mubah; imdadın, imdat isteyenlere yakındır. Sana ümidi olanların ümitleri boşa çıkmaz. İhsanını isteyenleri mahrum bırakmazsın. Mağfiretini dile-yenleri azabına duçar etmezsın.

Sana karşı gelip muhalefet edenlerden rızkını esir-gemezsin. Seninle düşmanlık edenlere hilminle dav-ranırsın. Kötülük yapanlara iyilik yapmak âdetindir. Haddi aşanlara mühlet vermek sünnetindir. O ka-dar mühlet verirsin ki, mühletine aldanarak, hakka geri dönmez, batıldan el çekmezler. Oysa sen, emri-ne dönmeleri için onlara mühlet verir; saltanatının

ثِقَّةً بِدَوَامِ مُلْكِكَ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ خَتَمَتْ لَهُ بِهَا،  
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ خَذَلَتْهُ لَهَا، كُلُّهُمْ صَائِرُونَ إِلَى  
حُكْمِكَ، وَأُمُورُهُمْ آيِلَةٌ إِلَى أَمْرِكَ، لَمْ يَهِنْ عَلَى طَوْلِ مُدَّتِهِمْ  
سُلْطَانُكَ، وَلَمْ يَدْحَضْ لِتَرْكِ مُعَاجَلَتِهِمْ بُرْهَانُكَ.

حُجَّتُكَ قَائِمَةٌ لَا تُدْحَضُ، وَسُلْطَانُكَ ثَابِتٌ لَا يَزُولُ، فَالْوَيْلُ  
الدَّائِمُ لِمَنْ جَنَحَ عَنكَ، وَالْخَيْبَةُ الْخَاذِلَةُ لِمَنْ خَابَ مِنْكَ،  
وَالشَّقَاءُ الْأَشْقَى لِمَنْ اغْتَرَّ بِكَ. مَا أَكْثَرَ تَصَرُّفَهُ فِي عَذَابِكَ! وَ  
مَا أَطْوَلَ تَرَدُّدَهُ فِي عِقَابِكَ! وَ مَا أَبْعَدَ غَايَتَهُ مِنَ الْفَرَجِ! وَ مَا  
أَقْنَطَهُ مِنْ سُهُولَةِ الْمَخْرَجِ! عَدْلًا مِنْ قَضَائِكَ لَا تَجُورُ فِيهِ، وَ  
إِنْصَافًا مِنْ حُكْمِكَ لَا تَحِيفُ عَلَيْهِ. فَقَدْ ظَاهَرَتْ الْحُجَجُ، وَ  
أَبْلَيْتِ الْأَعْدَارَ، وَ قَدْ تَقَدَّمْتَ بِالْوَعِيدِ، وَ تَلَطَّفْتَ فِي التَّرْغِيبِ،  
وَ ضَرَبْتَ الْأَمْثَالَ، وَ أَطَلْتَ الْإِمْهَالَ، وَ أَحْرَتَ وَ أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ  
لِلْمُعَاجَلَةِ، وَ تَأَنَّنَيْتَ وَ أَنْتَ مَلِيحٌ بِالْمُبَادَرَةِ، لَمْ تَكُنْ أَنْتَ عَجْزًا،  
وَ لَا إِمْهَالًا وَهْنَا، وَ لَا إِمْسَاكَ عَفْلَةً، وَ لَا انْتِظَارًا مُدَارَةً،

sürekliğine güvendiğin için onları hemen cezalandırmazsın. Sonuçta; saadet ehlinden olanları saadete kavuşturur, şekavet ehlinden olanları şekavetle başa bırakırsın. Hepsi de sonunda hükmüne dönecek, emrine boyun eğecektir. Uzun süre onlara mühlet verişin, saltanatını gevşetmez. Onları cezalandırmakta acele etmeyişin, aleyhlerindeki açık kanıtını geçersiz kılmaz.

Kanıtın dimdik ayaktadır, geçerliliğini kaybetmez. Saltanatın sabittir, zevali olmaz. O hâlde, sürekli azap, senden yüz çevirenindir; hor edici ümitsizlik, senden ümidini kesenindir ve en kötü bedbahtlık, müsamahana aldananıdır. Böyle biri, azabında ne de çok bocalayıp duracak! Cezanı çekmesi ne de uzun sürecek! Kurtuluşla arası ne de uzak, içinde bulunduğu durumdan çıkması ne de zor olacak! Bütün bunlar, adil yargınla, insafa dayalı hükmünle olacak; kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Çünkü sen, daha önce kanıtlarını sergilemiş, mazeretlere yer bırakmamışsın; cehennemden korkutmuş, cennete teşvik etmişsin; örnekler vermiş, kıssalar anlatmışsın; hemen cezalandırmaya kadir olduğun hâlde, uzun süre mühlet vermiş, cezalandırmayı geciktirmişsin. Süre tanıman âcizlikten, mühlet vermen gevşeklikten, azap etmekten sakınman gafletten, beklemen iyi

بَلْ لَتَكُونَنَّ حُجَّتُكَ أَبْلَغَ، وَ كَرْمُكَ أَكْمَلَ، وَ إِحْسَانُكَ أَوْفَى، وَ  
نِعْمَتُكَ أَتَمَّ، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ وَ لَمْ تَزَلْ، وَ هُوَ كَائِنٌ وَ لَا تَزَالُ.

حُجَّتُكَ أَجَلٌ مِنْ أَنْ تُوصَفَ بِكُلِّهَا، وَ مَجْدُكَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ  
يُحَدَّ بِكُنْهِهِ، وَ نِعْمَتُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى بِأَسْرِهِا، وَ إِحْسَانُكَ  
أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُشْكَرَ عَلَى أَقْلِهِ، وَ قَدْ قَصَّرَ بِي السُّكُوتُ عَنْ  
تَحْمِيدِكَ، وَ فَهَّهْنِي الإِمْسَاكُ عَنْ تَمْجِيدِكَ، وَ قُصَارَايَ الإِقْرَارُ  
بِالْحُسُورِ، لَا رَغْبَةَ يَا إِلَهِي بَلْ عَجْزًا، فَهَآ أَنَا ذَا أَوْمُكَ بِالْوِفَادَةِ،  
وَ أَسْأَلُكَ حُسْنَ الرِّفَادَةِ.

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْمَعْ نَجْوَايَ، وَ اسْتَجِبْ دُعَايَ،  
وَ لَا تَخْتِمْ يَوْمِي بِخَيْبَتِي، وَ لَا تَجْبِهْنِي بِالرَّدِّ فِي مَسْأَلَتِي، وَ  
أَكْرِمْ مِنْ عِنْدِكَ مُصْرَفِي، وَ إِلَيْكَ مُنْقَلَبِي، إِنَّكَ غَيْرُ ضَائِقٍ بِمَا  
تُرِيدُ، وَ لَا عَاجِزٍ عَمَّا تُسْأَلُ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَ  
لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

geçinme isteğinden değildir. Böyle yapıyorsun ki, kanıtın daha açık, keremin daha kâmil, ihsanın daha bol, nimetin daha eksiksiz olsun. Bu, şimdiye kadar böyle olmuş, böyle devam edecek.

Kanıtın bütünüyle anlatılmaktan çok daha yüce; büyüklüğün künhüyle belirlenmekten çok daha yüksek; nimetin tamamıyla sayılmaktan çok daha fazla ve ihsanın en azının bile şükürü yerine getirilmekten çok daha büyüktür! Suskunluk, seni övme gücünü almış benden; çekingenlik, seni ululamaktan âciz kılmış beni. Yapabileceğim en fazla şey, Tanrım, aczimi itiraf etmektir. Bu yüzden kapına gelmiş, ihsanını dilenmekteyim.

O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve münacatımı işit; duamı kabul buyur; günümü başarısızlıkla sonuçlandırma; isteklerim hususunda reddetme beni; katından ayrılışıma ve tekrar sana dönüşüme değer ver. Hiç kuşkusuz, sen, dilediğini yapmakta güçlük çekmez, istenenden âciz kalmazsın. Çünkü sen, her şeye kadirsin. Günahlardan sakınmamız, itaate güç bulmamız, ancak yüce ve büyük Allah'ın yardımıyladır.

٤٧- وَ كَانَ مِنْ حُفَاةِ عَلَيْهِ السَّلَامِ

فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِدِيَعِ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رَبِّ الْأَرْبَابِ، وَ إِلَهَ كُلِّ مَالُوهِ،  
وَ خَالِقِ كُلِّ مَخْلُوقٍ، وَ وَارِثِ كُلِّ شَيْءٍ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾  
وَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْءٍ، وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ، وَ هُوَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبٌ.

أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الْمُتَوَحِّدُ، الْفَرْدُ الْمُتَفَرِّدُ.  
وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَرِيمُ الْمُتَكَرِّمُ، الْعَظِيمُ الْمُتَعَظِّمُ،  
الْكَبِيرُ الْمُتَكَبِّرُ.

وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيُّ الْمُتَعَالِ، الشَّدِيدُ الْمِحَالِ.

### 47- Arefe Günü Okuduğu Dua

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'ındır. Allah'ım! Hamd senindir, ey gökleri ve geri yaratan; ululuk ve ikram sahibi; rablerin Rabbi; her tapılanın Tanrısı; her yaratılanın yaratıcısı ve her şeyin varisi! **"Hiçbir şey onun gibi değildir"** (Şûra, 11); hiçbir şeyin bilgisi ona gizli kalmaz; o her şeyi kuşatmış, her şey üzerinde gözeticidir.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Teksin, benzerin yok; birsin, eşin yok.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Cömertsin, cömertlik sana yakışır; ulusun, ululanmak senin hakkın; büyüksün, yüklenmek sana ait.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Yücesin, yüceliğin doruğundasın; cezalandırman pek şiddetlidir.

وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، الْقَدِيمُ الْخَبِيرُ.

وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَرِيمُ الْأَكْرَمُ، الدَّائِمُ الْأَدْوَمُ.

وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ، وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ.

وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الدَّانِي فِي عُلُوِّهِ، وَالْعَالِي فِي دُنُوِّهِ.

وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ذُو الْبَهَاءِ وَالْمَجْدِ، وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْحَمْدِ.

وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي أَنْشَأْتَ الْأَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ سِنِّهِ،

وَ صَوَّرْتَ مَا صَوَّرْتَ مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ، وَابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعَاتِ بِلَا اخْتِدَاءٍ.

أَنْتَ الَّذِي قَدَّرْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَقْدِيرًا، وَ يَسَّرْتَ كُلَّ شَيْءٍ

تَيْسِيرًا، وَ دَبَّرْتَ مَا دُونَكَ تَدْبِيرًا.



Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Rahman'sın, rahîmsin; ilim ve hikmet sahibisin.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. İşitensin, görensın; kadîmsin, her şeyden haberin var.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Kerimsin, kere-minin üstüne yok; daimsın, sürekliliğin bitimi yok.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Herkesten önce ilksin; her sayıdan sonra sonsun.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Yüceliğinle bir-likte yakınsın; yakınlığınla birlikte yücesin.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Zarıfsın, güzel-sin; ululuk, büyüklük ve övgü sahibisin.

Sensin Allah; senden başka ilâh yok. Nesneleri, kök-leri olmadan yarattın; şekillendirdiklerini, örneksiz şekillendirdin; var ettiklerini, birini taklit etmeden var ettin.

Sensin ki, her şeyi belli bir ölçüyle yarattın; her şeyi ondan istenilen iş için hazırladın ve dışındaki her şeyi belli bir düzene soktun.

أَنْتَ الَّذِي لَمْ يُعِنِكَ عَلَى خَلْقِكَ شَرِيكٌ، وَ لَمْ يُوَازِرَكَ فِي  
أَمْرِكَ وَزِيرٌ، وَ لَمْ يَكُنْ لَكَ مُشَاهِدٌ وَ لَا نَظِيرٌ.

أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ حَتْمًا مَا أَرَدْتَ، وَ قَضَيْتَ فَكَانَ عَدْلًا  
مَا قَضَيْتَ، وَ حَكَمْتَ فَكَانَ نِصْفًا مَا حَكَمْتَ.

أَنْتَ الَّذِي لَا يَحْوِيكَ مَكَانٌ، وَ لَمْ يَقُمْ لِسُلْطَانِكَ سُلْطَانٌ، وَ لَمْ  
يُعِيكَ بُرْهَانٌ وَ لَا بَيَانٌ.

أَنْتَ الَّذِي أَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَ جَعَلْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ  
أَمْدًا، وَ قَدَّرْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَقْدِيرًا.

أَنْتَ الَّذِي قَصُرَتْ الْأَوْهَامُ عَنْ ذَاتِيَّتِكَ، وَ عَجَزَتْ الْأَفْهَامُ عَنْ  
كَيْفِيَّتِكَ، وَ لَمْ تُدْرِكِ الْأَبْصَارُ مَوْضِعَ أَيْبِيَّتِكَ.

أَنْتَ الَّذِي لَا تُحَدُّ فَتَكُونُ مَحْدُودًا، وَ لَمْ تُمَثَّلْ فَتَكُونِ مَوْجُودًا،  
وَ لَمْ تَلِدْ فَتَكُونِ مَوْلُودًا.

أَنْتَ الَّذِي لَا ضِدَّ مَعَكَ فَيُعَانِدُكَ، وَ لَا عَدْلَ لَكَ فَيُكَاثِرُكَ، وَ

Sensin ki, yaratmada kimse sana yardım etmedi; işinde kimseye danışmadın; ne gözlemcin, ne benzerin olmamıştır.

Sensin ki, irade ettin, irade ettiğin kesinleşti; yargıladın, yargın adalet üzere oldu; hükmettin, hükmün insaf temeline oturdu.

Sensin ki, hiçbir mekân seni içine alamaz; saltanatın karşısında hiçbir sultan dayanamaz ve hiçbir kanıt ve açıklama seni susturamaz.

Sensin ki, her şeyin sayısını bilirsin; her şey için bir son öngörmüştün ve her şeyi belli bir ölçüyle yaratmışsın.

Sensin ki, benliğin tahayyüllere sığmaz; düşünceler niteliğini derk edemez ve gözler bulunduğu yeri göremez.

Sensin ki, sınırlandırılmazsın ki, mahdut olasın; örneklendirilmemişsin ki, varlığı kendinden olmayan mevcut olasın; ve doğurmamışsın ki, mevlût (doğrulmuş) olasın.

Sensin ki, karşıtın yok ki, sana karşı gelsin; dengin yok ki, sana üst olmaya yeltensin; ve benzerin yok ki,

لَا نَدَّ لَكَ فَيَعَارِضَكَ.

أَنْتَ الَّذِي ابْتَدَأَ وَاخْتَرَعَ، وَاسْتَحْدَثَ وَابْتَدَعَ، وَ أَحْسَنَ صُنْعَ  
مَا صَنَعَ.

سُبْحَانَكَ مَا أَجَلَ شَأْنُكَ! وَ أَسْنَى فِي الْأَمَاكِنِ مَكَانُكَ! وَ  
أَصْدَعَ بِالْحَقِّ فُرْقَانُكَ!

سُبْحَانَكَ مِنْ لَطِيفٍ مَا الْأَطْفَاكُ! وَ رَوْوْفٍ مَا أَرَأْفَاكُ! وَ حَكِيمٍ  
مَا أَعْرَفَاكُ!

سُبْحَانَكَ مِنْ مَلِيكَ مَا أَمْنَعَاكُ! وَ جَوَادٍ مَا أَوْسَعَاكُ! وَ رَفِيعٍ مَا  
أَرْفَعَاكُ! ذُو الْبَهَاءِ وَالْمَجْدِ، وَالْكَبِيرِيَاءِ وَالْحَمْدِ.

سُبْحَانَكَ بَسَطْتَ بِالْخَيْرَاتِ يَدَكَ، وَ عُرِفَتْ الْهِدَايَةُ مِنْ عِنْدِكَ،  
فَمَنْ التَّمَسَكَ لِدِينٍ أَوْ دُنْيَا وَجَدَكَ.

سُبْحَانَكَ خَضَعَ لَكَ مَنْ جَرَى فِي عِلْمِكَ، وَ خَشَعَ لِعَظَمَتِكَ مَا  
دُونَ عَرْشِكَ، وَانْقَادَ لِلتَّسْلِيمِ لَكَ كُلُّ خَلْقِكَ.

seninle boy ölçüşmeye kalkışsın.

Sensin başlayan, icat eden, oluşturan, yepyeni bir şey ortaya çıkaran ve yaptığını güzel yapan.

Münezzehsin sen! Şanın ne kadar yüce; yerin ne kadar yüksek ve hakkı batıldan ayırışın ne kadar net!

Münezzehsin sen! Ne kadar da lütfu bol bir latifsin; ne kadar da merhametli bir şefkatlisin ve ne kadar da bilgili bir hikmet sahibisin!

Münezzehsin sen! Ne de güçlü bir meliksin; ne de eli açık bir cömertsin ve ne de makamı yüksek bir makam sahibisin! Güzellik, büyüklük, ululuk ve övgü sahibisin.

Münezzehsin sen! Elini iyiliklerle açmışsın; hidayet senin katından bilinmiştir. Seni din için de, dünya için de arayan bulur.

Münezzehsin sen! İlminde geçen herkes sana boyun eğmiş; Arş'ının altında olan her şey büyüklüğünün karşısında küçüklüğünü itiraf etmiş ve tüm yaratıkların sana teslim olmuştur.

سُبْحَانَكَ لَا تُحَسُّ، وَلَا تُجَسُّ، وَلَا تُمَسُّ، وَلَا تُكَادُ، وَلَا تُمَاطُ،  
وَلَا تُتَازَعُ، وَلَا تُجَارَى، وَلَا تُمَارَى، وَلَا تُخَادَعُ، وَلَا تُمَآكِرُ.

سُبْحَانَكَ سَبِيلَكَ جَدِّ، وَ أَمْرُكَ رَشْدٌ، وَ أَنْتَ حَيٌّ صَمَدٌ.

سُبْحَانَكَ قَوْلِكَ حُكْمٌ، وَ قَضَاؤُكَ حَتْمٌ، وَ إِرَادَتُكَ عَزْمٌ.

سُبْحَانَكَ لَا رَادَّ لِمَشِيَّتِكَ، وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِكَ.

سُبْحَانَكَ بَاهِرَ الْآيَاتِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ، بَارِي النَّسَمَاتِ.

لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يَدُومُ بِدَوَامِكَ.

وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا بِنِعْمَتِكَ.

وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُوَازِي صُنْعَكَ.

وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يَزِيدُ عَلَى رِضَاكَ.

وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مَعَ حَمْدِ كُلِّ حَامِدٍ، وَ شُكْرًا يَقْضُرُ عَنْهُ

شُكْرُ كُلِّ شَاكِرٍ، حَمْدًا لَا يَنْبَغِي إِلَّا لَكَ، وَ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَّا

Münezzehsin sen! Sezilmez, duyulmaz, dokunulmazsın. Kimse sana hile yapamaz; seni uzaklaştırmaz; seninle çekişemez; seninle yarışamaz; seninle tartışamaz; sana tuzak kuramaz; seni aldatamaz.

Münezzehsin sen! Yolun düz, emrin doğru ve sen ihtiyaçlar için başvuru alan yegâne dirisin.

Münezzehsin sen! Sözün hikmet, yargın son karar ve iraden kesindir.

Münezzehsin sen! Dilediğini kimse geri döndüremez; kelimelerini kimse değiştiremez.

Münezzehsin sen! Ey ayetleri akılları durduran, gökleri meydana getiren, canları yaratan!

Hamd senindir; sürekliliğinle süreceksin bir hamd.

Hamd senindir; nimetinle devam edecek bir hamd.

Hamd senindir; ihsanına paralellik arz edecek bir hamd.

Hamd senindir; hoşnutluğunu artıracak bir hamd.

Hamd senindir; her hamdedenin hamdıyla birlikte olan ve hiçbir şükreden şükürünün ulaşamayacağı bir hamd. Bir hamd ki, başkasına değil, yalnızca sana yaraşsın; onunla başkasına değil, yalnızca sana yakla-

إِلَيْكَ، حَمْدًا يُسْتَدَامُ بِهِ الْأَوَّلُ، وَ يُسْتَدْعَى بِهِ دَوَامُ الْآخِرِ،  
 حَمْدًا يَنْضَاعَفُ عَلَى كُرُورِ الْأَزْمَنَةِ، وَ يَتَزَايِدُ أضعَافًا  
 مُتَرَادِفَةً، حَمْدًا يَعْجِزُ عَنِ إِحْصَائِهِ الْحَفِظَةُ، وَ يَزِيدُ عَلَى مَا  
 أَحْصَتْهُ فِي كِتَابِكَ الْكُتُبَةُ، حَمْدًا يُوَازِنُ عَرْشَكَ الْمَجِيدَ، وَ  
 يُعَادِلُ كُرْسِيِّكَ الرَّفِيعَ، حَمْدًا يَكْمُلُ لَدَيْكَ ثَوَابُهُ، وَ يَسْتَعْرِقُ  
 كُلَّ جَزَاءٍ جَزَائِهِ، حَمْدًا ظَاهِرُهُ وَفَقُّ لِبَاطِنِهِ، وَ بَاطِنُهُ وَفَقُّ  
 لِصِدْقِ النَّبِيِّ فِيهِ، حَمْدًا لَمْ يَحْمَدَكَ خَلْقٌ مِثْلُهُ، وَ لَا يَعْرِفُ  
 أَحَدٌ سِوَاكَ فَضْلَهُ، حَمْدًا يُعَانُ مِنَ اجْتِهَادِ فِي تَعْدِيدِهِ، وَ  
 يُؤَيِّدُ مَنْ أَغْرَقَ نَزْعًا فِي تَوْفِيئِهِ، حَمْدًا يَجْمَعُ مَا خَلَقْتَ  
 مِنَ الْحَمْدِ، وَ يَنْتَظِمُ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ بَعْدِ، حَمْدًا لَا حَمْدَ  
 أَقْرَبُ إِلَيْ قَوْلِكَ مِنْهُ، وَ لَا أَحْمَدَ مِمَّنْ يَحْمَدُكَ بِهِ، حَمْدًا  
 يُوجِبُ بِكَرَمِكَ الْمَزِيدَ بِوُفُورِهِ، وَ تَصِلُهُ بِمَزِيدٍ بَعْدَ مَزِيدٍ  
 طَوْلًا مِنْكَ، حَمْدًا يَجِبُ لِكَرَمِ وَجْهِكَ، وَ يُقَابِلُ عِزَّ جَلَالِكَ.  
 رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْمُتَنَجِّبِ الْمُصْطَفَى، الْمُكْرَمِ



şılsın. Bir hamd ki, ilki (önceki nimetleri) sürdürsün; sonu (sonraki nimetleri) kalıcı kılsın. Bir hamd ki, gün geçtikçe kat kat artsın, durmadan çoğalsın. Bir hamd ki, koruyucu melekler onu sayamasın; yazıcı meleklerin, Kitab'ında kaydettiğinden çok çok fazla olsun. Bir hamd ki, yüce Arş'ına ve yüksek Kürsü'ne denk olsun. Bir hamd ki, sevabı katında tam olsun; mükâfatı her mükâfatı kapsasın. Bir hamd ki, dışı içiyle tutsun; içi samimiyet dolu olsun. Bir hamd ki, daha önce kimse sana öyle hamdetmemiş olsun; değerini senden başkası bilemesin. Bir hamd ki, sayı-sını çoğaltmaya çalışana (katından) yardım edilsin, hakkıyla yerine getirmek isteyene destek verilsin. Bir hamd ki, yarattığın tüm hamdları bir araya toplasın; daha sonra yaratacaklarını bir ipe dizesin. Bir hamd ki, sözüne ondan daha yakın bir hamd olmasın; onunla sana hamedenden daha iyi hamedeci bulunmasın. Bir hamd ki, bolluğu, kereminle nimetlerin artmasına sebep olsun; senden bir lütuf olarak nimetlerinin ardı arkası kesilmesin, artarak devam etsin. Bir hamd ki, büyüklüğüne, cömertliğine yakışsın; izzet ve celâline uygun olsun.

Rabbim! Soylular soylusu, seçkinler seçkini, değerliler değerlisi, mukarrep kulun Muhammed'e ve

الْمُقَرَّبِ، أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ، وَ بَارِكْ عَلَيْهِ أُمَّمَ بَرَكَاتِكَ، وَ تَرَحَّمْ  
عَلَيْهِ أُمَّتَعِ رَحْمَاتِكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلَاةً زَاكِيَةً، لَا تَكُونُ صَلَاةً  
أَرْكَى مِنْهَا، وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً نَامِيَةً، لَا تَكُونُ صَلَاةً أَنْمَى  
مِنْهَا، وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً رَاضِيَةً لَا تَكُونُ صَلَاةً فَوْفَهَا.

رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلَاةً تُرْضِيهِ وَ تَزِيدُ عَلَى رِضَاهُ،  
وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَ تَزِيدُ عَلَى رِضَاكَ لَهُ، وَ صَلِّ  
عَلَيْهِ صَلَاةً لَا تُرْضِي لَهُ إِلَّا بِهَا، وَ لَا تَرَى غَيْرَهُ لَهَا أَهْلًا.

رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلَاةً تُجَاوِزُ رِضْوَانَكَ، وَ يَتَّصِلُ  
اتِّصَالُهَا بِبِقَائِكَ، وَ لَا يَنْفَدُ كَمَا لَا تَنْفَدُ كَلِمَاتُكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلَاةً تَنْتَظِمُ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ،  
وَ أَنْبِيَائِكَ، وَ رُسُلِكَ، وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ، وَ تَشْتَمِلُ عَلَى صَلَوَاتِ  
عِبَادِكَ، مِنْ جِنَّكَ وَ إِنْسِكَ وَ أَهْلِ إِجَابَتِكَ، وَ تَجْتَمِعُ عَلَى

Muhammed'in Âline, salâtlarının en üstünüyle salât eyle; bereketlerinin en kâmiyle ona bereket ver; rahmetlerinin en yararlısıyla ona rahmet et.

Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki, durmadan artsın; artışı ondan çok olan bir salât olmasın. Ona salât eyle; bir salât ki, sürekli büyüsün; ondan daha çok büyüyen bir salât olmasın. Ve ona salât eyle; hoşnut olacak bir salât ki, onun üstünde bir salât olmasın.

Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki, onu hoşnut etsin; hoşnut olacağından da fazla olsun. Ona salât eyle; bir salât ki seni hoşnut etsin; onun için hoşnut olacağından da fazla olsun. Ve ona salât eyle; bir salât ki, onun için ondan başkasına razı olmazsın, ondan başkasını da ona ehil görmezsin.

Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki, hoşnutluğundan öteye geçsin; varlığın devam ettikçe ardı arkası kesilmesin; kelimelerinin bitmediği gibi asla bitmesin.

Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki; meleklerinin, nebilerinin, resullerinin ve itaat edenlerinin salâtlarını derleyip toplasın; cinlerden ve insanlardan davetine icabet eden kullarının salâtlarını

صَلَاةٍ كُلِّ مَنْ ذَرَأَتْ وَ بَرَأَتْ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، صَلَاةٌ تُحِيطُ بِكُلِّ صَلَاةٍ سَالِفَةٍ وَ مُسْتَأْنَفَةٍ،  
وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ، صَلَاةٌ مَرْضِيَّةٌ لَكَ وَ لِمَنْ دُونِكَ، وَ  
تُنَشِئُ مَعَ ذَلِكَ صَلَوَاتٍ تُضَاعَفُ مَعَهَا تِلْكَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَهَا، وَ  
تَزِيدُهَا عَلَى كُرُورِ الْأَيَّامِ زِيَادَةً فِي تَضَاعِيفَ لَا يَعُدُّهَا غَيْرُكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلَى أَطَائِبِ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِأَمْرِكَ، وَ  
جَعَلْتَهُمْ حَزَنَةَ عِلْمِكَ، وَ حَفْظَةَ دِينِكَ، وَ خُلَفَاءَكَ فِي أَرْضِكَ، وَ  
حُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ، وَ طَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرَّجْسِ وَ الدَّنَسِ تَطْهِيراً  
بِإِرَادَتِكَ، وَ جَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ، وَ الْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلَاةٌ تُجْزِلُ لَهُمْ بِهَا مِنْ نِحْلِكَ وَ  
كَرَامَتِكَ، وَ تُكْمِلُ لَهُمُ الْأَشْيَاءَ مِنْ عَطَايَاكَ وَ نَوَافِلِكَ، وَ تُوقِّرُ  
عَلَيْهِمُ الْحَظَّ مِنْ عَوَائِدِكَ وَ فَوَائِدِكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ، صَلَاةٌ لَا أَمَدَ فِي أَوَّلِهَا، وَ لَا غَايَةَ

kapsasın; yarattığın tüm yaratık türlerinin salâtlarını bir araya getirsin.

Rabbim! Ona ve Âline salât eyle; bir salât ki, geçmiş gelecek tüm salâtları kuşatsın. Ona ve Âline salât eyle; senin ve herkesin beğeneceği bir salât ki, onunla birlikte diğer salâtlar meydana getiresin; onu kaç katına katladıkça o salâtları da öyle yapasın; günler geçtikçe onları senden başka kimsenin sayamayacağı bir şekilde kat kat artırasın.

Rabbim! Onun tertemiz Ehl-i Beytine de (ayrıca) salât eyle. Onlar ki, işin (insanları doğru yola hidayet etmek) için onları seçtin; onları ilminin bekçileri, dinin koruyucuları, yeryüzündeki halifelerin ve kullarının üzerindeki hüccetlerin kıldın. İradenle onları pislik ve kirden tam anlamıyla temizledin. Onları, sana iletme vesile, cennetine götüren yol kıldın.

Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki, onunla onlar hakkındaki bağışlarını ve onurlandırmanı artırasın; onlara olan ihsan ve nimetlerini tamamlayasın; senden elde edilecek kâr ve yararlardan nasiplerini bol edesin.

Rabbim! Ona (Muhammed) ve onlara (Ehl-i Beytine) salât eyle; bir salât ki, evvelinin başlangıcı, müddeti-

لَأَمْدِهَا وَلَا نَهَايَةَ لِآخِرِهَا.

رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِمْ زِنَةَ عَرْشِكَ وَمَا دُونَهُ، وَمِلَأْ سَمَاوَاتِكَ وَمَا  
فَوْقَهُنَّ، وَعَدِّدْ أَرْضِيكَ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ، صَلَاةً تُقَرِّبُهُمْ  
مِنْكَ زُلْفَى، وَتَكُونُ لَكَ وَلَهُمْ رِضًا وَمُتَّصِلَةً بِنِظَائِرِهِنَّ أَبَدًا.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَيَّدْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أَوَانٍ بِإِمَامٍ أَقَمْتَهُ عِلْمًا لِعِبَادِكَ،  
وَ مَنَارًا فِي بِلَادِكَ، بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ، وَ جَعَلْتَهُ  
الذَّرِيْعَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ، وَافْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ، وَ حَذَرْتَ مَعْصِيَتَهُ،  
وَ أَمَرْتَ بِامْتِثَالِ أَوْامِرِهِ، وَالْإِنْتِهَاءِ عِنْدَ نَهْيِهِ، وَ الْآيَاتِ قَدَمَهُ  
مُتَقَدِّمًا، وَ لَا يَتَأَخَّرَ عَنْهُ مُتَأَخِّرًا، فَهُوَ عِصْمَةُ اللَّائِنِينَ، وَ كَهْفُ  
الْمُؤْمِنِينَ، وَ عُرْوَةُ الْمُتَمَسِّكِينَ، وَ بَهَاءُ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ فَأَوْزِعْ لَوْلِيِّكَ شُكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِ، وَ أَوْزِعْنَا مِثْلَهُ  
فِيهِ، وَ آتِهِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا، وَ  
أَعِنُّهُ بِرُكْنِكَ الْأَعَزِّ، وَاشْدُدْ أَرْزَهُ، وَ قَوِّ عِضْدَهُ، وَ رَاعِهِ بِعَيْنِكَ،

nin bitimi, ahirinin nihayeti olmasın.

Rabbim! Arş'ının ve onun altındakilerin ağırlığıca, göklerinin ve onların üstündekilerin tuttuğuca, yerlerinin ve onların altındakilerin ve aralarındakilerin sayısınca onlara salât eyle; bir salât ki, onları sana daha bir yakınlaştırsın; senin ve onların hoşnutluğuna vesile olsun ve benzeri salâtlar hep devam etsin.

Allah'ım! Sen her zamanda dinini, kulların için hakkın bayrağı ve şehirlerde hidayet ışığı olarak diktiğin bir imamla güçlendirmişsin. Onun ipini kendi ipine bağlamış; onu, hoşnutluğuna ulaşma vesilesi kılmış; ona itaati farz etmiş; ona karşı gelmekten sakındırmış; onun emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarına uymayı, ondan öne geçmemeyi, ondan geri kalmamayı emretmişsin. Dolayısıyla o, sığınanların koruyucusu, inananların sığınağı, tutunanların sağlam kulpu ve âlemlerin güzelliğidir.

Allah'ım! Velin olan o imamı, kendisine verdiği nimetin şükrünü yerine getirmeye muvaffak et. Bizi de onun hakkında aynı şeye muvaffak eyle. Ona, kendi katından yardımcı bir güç ver. Ona kolay bir fetih nasip et. En güçlü desteğinle ona yardım et. Gücünü artır; pazısını kuvvetlendir. Onu sürekli gözet; koru-

وَاحِمِهِ بِحِفْظِكَ، وَانْصُرْهُ بِمَلَائِكَتِكَ، وَامْدُدْهُ بِجُنْدِكَ الْأَعْلَبِ،  
 وَ أَقِمْ بِهِ كِتَابَكَ، وَ حُدُودَكَ، وَ شَرَائِعَكَ، وَ سُنَنَ رَسُولِكَ،  
 صَلَوَاتِكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ أَحْيِ بِهِ مَا أَمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِنْ  
 مَعَالِمِ دِينِكَ، وَ اجْلُ بِهِ صَدَاءَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ، وَ ابْنِ بِهِ  
 الصَّرَاءَ مِنْ سَبِيلِكَ، وَ أزلْ بِهِ النَّاكِبِينَ عَنْ صِرَاطِكَ، وَ امْحَقْ  
 بِهِ بُعَاةَ قَصْدِكَ عَوْجًا، وَ اَلِنْ جَانِبَهُ لِأَوْلِيَائِكَ، وَ ابْسُطْ يَدَهُ  
 عَلَى أَعْدَائِكَ، وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ تَعَطُّفَهُ وَ تَحَنُّنَهُ،  
 وَ اجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ، وَ فِي رِضَاهُ سَاعِينَ، وَ إِلَى نُصْرَتِهِ  
 وَ الْمُدَافَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِينَ، وَ إِلَيْكَ وَ إِلَى رَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ اللَّهُمَّ  
 عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ مُتَقَرِّبِينَ.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى أَوْلِيَائِهِمُ الْمُعْتَرِفِينَ بِمَقَامِهِمْ، الْمُتَّبِعِينَ  
 مِنْهُمْ، الْمُقْتَفِينَ آثَارَهُمْ، الْمُسْتَمْسِكِينَ بِعُرْوَتِهِمْ، الْمُتَمَسِّكِينَ  
 بِوَلَايَتِهِمْ، الْمُؤْتَمِّينَ بِإِمَامَتِهِمْ، الْمُسْلِمِينَ لِأَمْرِهِمْ، الْمُجْتَهِدِينَ  
 فِي طَاعَتِهِمْ، الْمُنتَظِرِينَ أَيَّامَهُمْ، الْمَادِينَ إِلَيْهِمْ أَعْيُنَهُمْ، الصَّلَوَاتِ



man altında bulundur. Meleklerinin yardımıyla onu başarıya ulaştır. Her zaman galip olan ordunu ona yardıma sevk et. Onunla Kitabını, sınırlarını, yasalarını ve Resulünün *–salâvatın ona ve Âline olsun Allah'ım–* sünnetlerini ayakta tut; dininin zalimlerce öldürülen nişanelerini dirilt; yolundaki zulüm paslarını, zorlukları gider; yolundan ayrılanları ortadan kaldır; dosdoğru yolunda eğrilik meydana getirmek isteyenleri yok et. Onu dostlarına karşı yumuşat; düşmanlarına musallat et. Şefkatini, merhametini ve sevgisini hâlimize şamil eyle. Bizi sözünü dinleyip itaat edenlerden, hoşnutluğunu kazanmaya çalışanlardan, yardımına koşanlardan, onu savunanlardan, bununla sana ve Resulüne *–salâvatın ona ve Âline olsun Allah'ım–* yakınlaşmak isteyenlerden kıl.

Allah'ım! Onların makamlarını itiraf eden, takip ettikleri yolu takip eden, izlerinde yürüyen, kulplarından yapışan, velâyetlerine sarılan, imametlerini kabul eden, emirlerine teslim olan, var güçleriyle onlara itaat etmeye çalışan, (ferec/kurtuluş) günlerini bekleyen ve gözlerini onlara diken dostlarına da, büyüyüp artan, bereket dolu salâtlarla sabah akşam

الْمُبَارَكَاتِ الرَّاٰكِبَاتِ النَّامِيَاتِ الْغَادِيَاتِ الرَّآئِحَاتِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ  
 وَ عَلَىٰ اٰرْوَاحِهِمْ، وَاجْمَعْ عَلٰى التَّقْوٰى اَمْرَهُمْ، وَ اَصْلِحْ لَهُمْ  
 شُؤْنَهُمْ، وَ تُبَّ عَلَيْهِمْ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ،  
 وَاجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِى دَارِ السَّلَامِ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.  
 اَللّٰهُمَّ هٰذَا يَوْمٌ عَرَفَةٌ، يَوْمٌ شَرَّفْتُهُ وَ كَرَّمْتُهُ وَ عَظَّمْتُهُ، نَشَرْتَهُ  
 فِيهِ رَحْمَتَكَ، وَ مَنَنْتَ فِيهِ بِعَفْوِكَ، وَ اَجَزَلْتَ فِيهِ عَطِيَّتَكَ، وَ  
 تَفَضَّلْتَ بِهِ عَلٰى عِبَادِكَ.

اَللّٰهُمَّ وَ اَنَا عَبْدُكَ الَّذِى اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ قَبْلَ خَلْقِكَ لَهُ، وَ بَعْدَ  
 خَلْقِكَ اِيَّاهُ، فَجَعَلْتَهُ مِمَّنْ هَدَيْتَهُ لِدِينِكَ، وَ وَقَفْتَهُ لِحَقِّكَ، وَ  
 عَصَمْتَهُ بِحَبْلِكَ، وَ اَدْخَلْتَهُ فِى حِرْبِكَ، وَ اَرْسَدْتَهُ لِمُوَالَاةِ  
 اَوْلِيَّائِكَ، وَ مُعَادَاةِ اَعْدَائِكَ، ثُمَّ اَمَرْتَهُ فَلَمْ يَأْتِمِرْ، وَ زَجَرْتَهُ  
 فَلَمْ يَنْزَجِرْ، وَ نَهَيْتَهُ عَنْ مَعْصِيَّتِكَ فَخَالَفَ اَمْرَكَ اِلٰى نَهْيِكَ، لَا  
 مُعَاوَدَةَ لَكَ، وَ لَا اسْتِكْبَارًا عَلَيْكَ، بَلْ دَعَاهُ هَوَاهُ اِلٰى مَا زَيَّلْتَهُ

salât eyle. Ve selâm eyle onlara ve ruhlarına. Onların işlerini takva üzere bir araya topla; durumlarını düzelt; tövbelerini kabul buyur. Hiç kuşkusuz, sen pek merhametlisin, tövbeleri kabul edensin ve bağışlayanların en iyisisin. Bizi de rahmetinle esenlik yurdunda onlarla birlikte kıl, ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım! Bu, Arefe günüdür. Şerefleştirdiğin, değerli kıldığın ve büyük bildiğin bir gündür. Bu günde rahmetini yaymış, affınla ihsanda bulunmuş, bağışını çoğaltmış ve onu (Arefe gününü) katından bir lütuf olarak kullarına sunmuşsun.

Allah'ım! Ben ise, senin o (naçiz) kulunum ki, daha yaratmadan önce ve de yarattıktan sonra ona nimet verdin; onu dinine ilettiğin, hakkını ödemeye muvaffak ettiğin, (sağlam) ipinle koruduğun, hizbine (grubuna) aldığın, dostlarını sevmeye, düşmanlarına düşman kesilmeye hidayet ettiğin kimselerden kıldın. Daha sonra ona emrettin, emrini tutmadı; sakındırdın, sakınmadı; karşı gelmemesini öğütledin, karşı geldi. Ancak bunları, sana inat ederek ve sana karşı büyüklük taslayarak yapmadı. Tutkusu, onu bu işlere sürükledi. Düşmanın ve düşmanı (olan Şeytan)

وَ إِلَى مَا حَذَرْتَهُ، وَ أَعَانَهُ عَلَى ذَلِكَ عَدُوُّكَ وَ عَدُوَّهُ، فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ عَارِفًا بِوَعِيدِكَ، رَاجِيًا لِعَفْوِكَ، وَائْتِمًا بِتَجَاوُزِكَ، وَ كَانَ أَحَقَّ عِبَادِكَ مَعَ مَا مَنَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا يَفْعَلُ.

وَ هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ صَاحِرًا ذَلِيلًا، خَاضِعًا خَاشِعًا، خَائِفًا مُعْتَرِفًا بِعَظِيمِ مِنَ الذُّنُوبِ تَحَمَّلْتُهُ، وَ جَلِيلِ مِنَ الْخَطَايَا اجْتَرَمْتُهُ، مُسْتَجِيرًا بِصَفْحِكَ، لَآئِدًا بِرَحْمَتِكَ، مُوقِنًا أَنَّهُ لَا يُجِيرُنِي مِنْكَ مُجِيرٌ، وَ لَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ مَانِعٌ.

فَعَدُّ عَلَيَّ بِمَا تَعَوَّدُ بِهِ عَلَيَّ مِنَ اقْتِرَافٍ مِنْ تَعَمُّدِكَ، وَ جُدُّ عَلَيَّ بِمَا تَجُودُ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْقِيِّ بِيَدِهِ إِلَيْكَ مِنْ عَفْوِكَ، وَ ائْمُنْ عَلَيَّ بِمَا لَا يَتَعَاظُمُكَ أَنْ تَمَنَّ بِهٍ عَلَيَّ مِنْ أَمْلَكَ مِنْ غُفْرَانِكَ.

وَ اجْعَلْ لِي فِي هَذَا الْيَوْمِ نَصِيبًا أَنَالُ بِهِ حَظًّا مِنْ رِضْوَانِكَ، وَ لَا تَرُدَّنِي صَفْرًا مِمَّا يَنْقَلِبُ بِهِ الْمُتَعَبِّدُونَ لَكَ مِنْ عِبَادِكَ، وَ إِنِّي وَ إِن لَمْ أَقْدَمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فَقَدْ قَدَّمْتُ تَوْحِيدَكَ، وَ نَفَى الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ وَالْأَشْبَاهِ عَنكَ، وَ أَتَيْتُكَ مِنَ الْأَبْوَابِ

da, bu hususta ona yardımcı oldu. Yasaklarını irtikâp ederken, tehdit ve korkutmalarını bildiği hâlde, affını ümit edip bağışlamana güveniyordu. Oysa kendisine verdiği nimetlerle, o işleri yapmamaya en çok lâyük olan kullarındandı.

Şimdiyse; hor, hakir, zelil, alçak ve azabından korkan biri olarak karşında durmuş, taşıdığım büyük günahları, işlediğim koca hataları itiraf ederek affına sığınyor, rahmetini umuyorum. Kimsenin, beni senden koruyamayacağını, hakkımda verdiği karara engel olamayacağını biliyorum.

O hâlde, suçlulara döndüğün rahmetinle bana dön; ellerini sana doğru uzatanlara bahşettiğin affını bana bahşet ve sana ümidi olanlardan esirgemediğin mağfiretini benden esirgeme. Bu günde benim için bir nasip ayır ki, onunla hoşnutluğundan bir pay elde edeyim.

Beni (bu günde,) sana kulluk sunan kullarının elde ettikleri şeylerden mahrum etme. Gerçi ben, onların sundukları iyi işleri sunmuş değilim ama, tevhidini sunmuş; zıddın, benzerin, ortağın olmaktan seni tenzih etmişim; emrettiğin kapılardan sana gelmiş,

الَّتِي أَمَرْتَ أَنْ تُؤْتَى مِنْهَا، وَ تَقَرَّبْتُ إِلَيْكَ بِمَا لَا يَقْرُبُ أَحَدٌ  
 مِنْكَ إِلَّا بِالتَّقَرُّبِ بِهِ، ثُمَّ أَتَيْتُ ذَلِكَ بِالْإِنَابَةِ إِلَيْكَ، وَالتَّدَلُّلِ  
 وَالإِسْتِكَانَةِ لَكَ، وَ حُسْنِ الظَّنِّ بِكَ، وَالتَّيَقُّنِ بِمَا عِنْدَكَ، وَ شَفَعْتُهُ  
 بِرَجَائِكَ الَّذِي قَلَّ مَا يَخِيبُ عَلَيْهِ رَاجِيكَ، وَ سَأَلْتُكَ مَسْأَلَةَ  
 الْحَقِيرِ الذَّلِيلِ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ، وَ مَعَ ذَلِكَ  
 خِيفَةً وَ تَضَرُّعًا وَ تَعَوُّذًا وَ تَلَوُّذًا، لَا مُسْتَطِيلًا بِتَكْبُرِ الْمُتَكَبِّرِينَ،  
 وَ لَا مُتَعَالِيًا بِدَالَّةِ الْمُطِيعِينَ، وَ لَا مُسْتَطِيلًا بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ،  
 وَ أَنَا بَعْدَ أَقْلِ الْأَقْلِينَ، وَ أَذَلُّ الْأَذَلِّينَ، وَ مِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونِهَا.  
 فَيَا مَنْ لَمْ يُعَاجِلِ الْمُسِيئِينَ، وَ لَا يَنْدَهُ الْمُتَرَفِينَ، وَ يَا مَنْ  
 يَمُنُّ بِإِقَالَةِ الْعَاثِرِينَ، وَ يَتَفَضَّلُ بِإِنْظَارِ الْخَاطِئِينَ، أَنَا الْمُسِيئُ  
 الْمُعْتَرِفُ الْخَاطِئُ الْعَاثِرُ، أَنَا الَّذِي أَقْدَمَ عَلَيْكَ مُجْتَرِنًا، أَنَا  
 الَّذِي عَصَاكَ مُتَعَمِّدًا، أَنَا الَّذِي اسْتَخْفَى مِنْ عِبَادِكَ وَ بَارَزَكَ،  
 أَنَا الَّذِي هَابَ عِبَادَكَ وَ أَمِنَكَ، أَنَا الَّذِي لَمْ يَرْهَبْ سَطْوَتَكَ وَ  
 لَمْ يَخَفْ بِأَسْكَ، أَنَا الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ، أَنَا الْمُرْتَهَنُ بِبِلِيَّتِهِ، أَنَا

öyle bir vesileyle yakınlığını aramışım ki, kimse onun dışında başka bir vesileyle sana yaklaşamaz. Daha sonra bunu; tövbeyle sana dönüşüm, yüceliğin karşısında alçalıp küçülmem, hakkında iyi şeyler düşünmem ve katındakine güvenmem izlemiş; sana olan ümidim de –ki sana ümidi olup da ümidi boşa çıkan az olur– arkadan bunları desteklemiştir. Ve ben, böbürlenelerin böbürlendiği gibi böbürlenerek, itaatleriyle övünenlerin övündüğü gibi övünerek, şefaah edenlerin şefaah edeceklerine güvenerek değil; hor, hakir, muhtaç, fakir, korkan, sığınak arayan biri olarak rahmetini dileniyorum. Bununla birlikte ben, azdan da az, alçaktan da alçak, zerre gibi veya zerreden de aşağıyım.

Şimdi, ey kötü işler yapanları hemen cezalandırmayan; şımarık zenginlere hadlerini bildirmekte acele etmeyen; ey lütfuyla sürçenleri affeden, fazlıyla suçlulara mühlet veren (yüce Allah)! Ben de sürçmüş, hata etmiş, kötü işler yapmışım ve suçumu itiraf etmekteyim. Sana karşı cür'etkâr davranmış, bilerek karşı gelmişim. Kullarından gizletmeye çalıştığım kötülükleri senin gözünün önünde irtikâp etmişim. Kullarından korkmuş, senden yana kendimi güvencede hissetmişim. Kahrından çekinmemiş, şiddet göstereceğinden korkmamışım. Aslında, kendime

الْقَلِيلُ الْحَيَاءِ، أَنَا الطَّوِيلُ الْعَنَاءِ.

بِحَقِّ مَنْ انْتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِكَ، وَبِمَنْ اصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ، بِحَقِّ مَنْ  
 مَنِ اخْتَرْتَ مِنْ بَرِيَّتِكَ، وَ مَنِ اجْتَبَيْتَ لِسَانِكَ، بِحَقِّ مَنْ  
 وَصَلْتَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِكَ، وَ مَنِ جَعَلْتَ مَعْصِيَتَهُ كَمَعْصِيَتِكَ،  
 بِحَقِّ مَنْ قَرَنْتَ مُوَالَاتَهُ بِمُوَالَاتِكَ، وَ مَنِ نُطْتَ مُعَادَاتَهُ  
 بِمُعَادَاتِكَ، تَعَمَّدَنِي فِي يَوْمِي هَذَا بِمَا تَتَعَمَّدُ بِهِ مَنْ جَارَ  
 إِلَيْكَ مُتَنَصِّلاً، وَ عَاذَ بِاسْتِغْفَارِكَ تَائِبًا، وَ تَوَلَّيَ بِمَا تَتَوَلَّى  
 بِهِ أَهْلَ طَاعَتِكَ، وَالزُّلْفَى لَدَيْكَ، وَالْمَكَانَةَ مِنْكَ، وَ تَوَحَّضَنِي  
 بِمَا تَتَوَحَّضُ بِهِ مَنْ وَفَى بِعَهْدِكَ، وَ أَنْعَبَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِكَ، وَ  
 أَجْهَدَهَا فِي مَرْضَاتِكَ.

وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِتَفْرِيطِي فِي جَنْبِكَ، وَ تَعَدِّي طُورِي فِي حُدُودِكَ،  
 وَ مُجَاوِزَةَ أَحْكَامِكَ، وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِي بِإِمْلَائِكَ لِي اسْتِدْرَاجَ  
 مَنْ مَنَعَنِي خَيْرَ مَا عِنْدَهُ، وَ لَمْ يَشْرُكْكَ فِي حُلُولِ نِعْمَتِهِ بِي.



karşı cinayet işlemiş, kendi belâma düşmüşüm. Utanmam az; sıkıntım uzun!

(Allah'ım!) Mahlukatından seçtiğin, kendin için ayırdığın, yaratıklarından beğendiğin, işin (elçiliğin) için uygun bulduğun kimsenin (Muhammed Mustafa'nın) hakkına ve ona itaati sana itaat, ona muhalefeti sana muhalefet, onu sevmeyi seni sevmek, ona düşmanlık etmeyi sana düşmanlık etmek olarak kabul ettiğin kimsenin (Aliyy-i Murtaza'nın) hakkına, bu günde beni, günahlardan sıyrılarak sana sığınan, tövbe ederek mağfiretini dileyen kimseyi bürüdüğün rahmetinle bürü. Sana itaat edenlerin, katında yakınlık ve mevki sahibi olanların işlerini idare ettiğin gibi, benim de işlerimi idare et. Ahdine vefa edip uğrunda zorluklara katlanan, hoşnutluğunu elde etmek için çalışıp çabalayan kimseye yettiğin gibi, bana da yet.

Huzurunda ihmalkâr davrandığım, sınırlarını aşır hükümlerini çiğnediğim için beni hesaba çekme. Elindeki nimetin bana ulaşmasında senin ortağın olmadığı hâlde, yanındaki hayrı benden esirgeyen (zengin) kimsenin yavaş yavaş helâke doğru ilerlediği gibi, bana mühlet vererek beni yavaş yavaş helâke doğru götürme.

وَبَتَّهِنِي مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِينَ، وَسِنَّةِ الْمُسْرِفِينَ، وَنَعْسَةِ الْمُخْذُولِينَ،  
 وَخُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَا اسْتَعْمَلْتَ بِهِ الْفَانِينَ، وَاسْتَعْبَدْتَ بِهِ  
 الْمُتَعَبِّدِينَ، وَاسْتَنْقَدْتَ بِهِ الْمُتَهَاوِينَ، وَأَعِزَّنِي مِمَّا يُبَاعِدُنِي  
 عَنْكَ، وَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَظِّي مِنْكَ، وَيَصُدُّنِي عَمَّا أَحَاوُلُ  
 لَدَيْكَ، وَسَهِّلْ لِي مَسْلَكَ الْخَيْرَاتِ إِلَيْكَ، وَالْمُسَابَقَةَ إِلَيْهَا مِنْ  
 حَيْثُ أَمَرْتُ، وَالْمُشَاحَّةَ فِيهَا عَلَيَّ مَا أَرَدْتُ.

وَلَا تَمَحِّقْنِي فِي مَنْ تَمَحَّقُ مِنَ الْمُسْتَخْفِينَ بِمَا أَوْعَدْتَ، وَلَا  
 تُتْهِلِكْنِي مَعَ مَنْ تُتْهِلِكُ مِنَ الْمُتَعَرِّضِينَ لِمَقْتِكَ، وَلَا تُتَبِّرْنِي فِي  
 مَنْ تُتَبِّرُ مِنَ الْمُنْحَرِفِينَ عَن سُبُلِكَ، وَنَجِّنِي مِنَ غَمَرَاتِ الْفِتْنَةِ،  
 وَخَلِّصْنِي مِنَ لَهَوَاتِ الْبُلُوَى، وَأَجِرْنِي مِنَ اخْتِالِ الْإِمْلَاءِ، وَحُلِّ  
 بَيْنِي وَبَيْنَ عَدُوِّ يَضِلُّنِي، وَهَوَى يُوْبِقُنِي، وَمَنْقَصَةٍ تَرَهِّفُنِي، وَلَا  
 تُعْرِضْ عَنِّي إِعْرَاضَ مَنْ لَا تَرْضَى عَنْهُ بَعْدَ غَضَبِكَ، وَلَا تُؤَيِّسْنِي  
 مِنَ الْأَمَلِ فِيكَ، فَيَغْلِبَ عَلَيَّ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَلَا تَمْنَحْنِي  
 بِمَا لَا طَاقَةَ لِي بِهِ، فَتَبْهَظُنِي مِمَّا تُحْمِلُنِيهِ مِنْ فَضْلِ مَحَبَّتِكَ.

Gafillerin uykusundan, israfkârların uyuklamasından ve kendi hâline terk edilenlerin esneyip durmasından beni uyandır. Kalbimi, tevazu ile sana itaat edenleri, içtenlikle sana kulluk sunanları yönelttiğin işlere yönelt; ihmalkârları kurtardığın işlerden kurtar. Beni, beni senden uzaklaştıracak, senden alacağım payla arama girecek ve katında aradığım şeyden alıkoyacak şeylerden koru. Sana götüren hayırların yolunu, emrettiğin yönden hayırlarda yarışmayı ve istediğin gibi hayırlara düşkün olmayı benim için kolaylaştır.

Azap vaadini hafife alanlarla birlikte beni helâk etme. Gazabını talep edenlerle birlikte beni yok etme. Yollarından sapanlarla birlikte beni mahvetme. Saptırıcı fitnelerden, eğlendirici belâlardan beni kurtar ve aniden yakalayivermek üzere bana mühlet verme. Benimle beni saptıracak düşmanın, helâk edecek tutkunun ve benliğimi bürüyecek hüsranın arasına gir. Gazabından sonra kendisinden razı olmayacağın kimseden yüz çevirdiğin gibi benden yüz çevirme. Sana olan ümidimi boşa çıkarıp da rahmetin hakkında ümitsizliğe düşürme beni. Sevginden kaynaklanan yükümlülüklerden gücümü aşanı bana yükleyip de zor durumda bırakma beni.

وَلَا تُرْسِلْنِي مِنْ يَدِكَ إِرْسَالَ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، وَلَا حَاجَةَ  
بِكَ إِلَيْهِ، وَلَا إِنَابَةَ لَهُ، وَلَا تَرْمِ بِي رَمْيَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ  
رِعَايَتِكَ، وَمَنْ اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْخِزْيُ مِنْ عِنْدِكَ، بَلْ خُذْ بِيَدِي  
مِنْ سَقَطَةِ الْمُتَرَدِّدِينَ، وَوَهْلَةِ الْمُتَعَسِّفِينَ، وَزَلَّةِ الْمَغْرُورِينَ،  
وَوَرْطَةِ الْهَالِكِينَ، وَعَافِنِي مِمَّا ابْتَلَيْتَ بِهِ طَبَقَاتِ عِبِيدِكَ وَ  
إِمَائِكَ، وَبَلِّغْنِي مَبَالِغَ مَنْ عُنَيْتَ بِهِ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، وَرَضِيتَ  
عَنْهُ، فَأَعَشْتَهُ حَمِيدًا، وَتَوَقَّيْتَهُ سَعِيدًا.

وَ طَوْقُنِي طَوْقَ الْإِقْلَاعِ عَمَّا يُحْبِطُ الْحَسَنَاتِ، وَيَذْهَبُ  
بِالْبَرَكَاتِ، وَ أَشْعِرْ قَلْبِي الْإِزْدِجَارَ عَنْ قَبَائِحِ السَّيِّئَاتِ،  
وَ فَوَاضِحِ الْحُوبَاتِ، وَ لَا تَشْغَلْنِي بِمَا لَا أَدْرِكُهُ إِلَّا بِكَ  
عَمَّا لَا يُرْضِيكَ عَنِّي غَيْرُهُ، وَأَنْزِعْ مِنْ قَلْبِي حُبَّ دُنْيَا  
دَيِّئَةٍ تَنْهَى عَمَّا عِنْدَكَ، وَ تَصُدُّ عَنِ ابْتِغَاءِ الْوَسِيلَةِ إِلَيْكَ،  
وَ تُذْهِلُ عَنِ التَّقَرُّبِ مِنْكَ، وَ زَيْنَ لِي التَّفَرُّدِ بِمُنَاجَاتِكَ  
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَ هَبْ لِي عِصْمَةً تُدْنِينِي مِنْ خَشْيَتِكَ، وَ

Kendisinden hayır umulmayan, kendisine ihtiyaç duyulmayan ve bir daha dönüşü (tövbesi) olmayan kimse gibi beni elinden salıverme. Gözünden düşen, benliğini horluk bürüyen kimse gibi beni atma. Elimden tutarak alçalanların düştüğü duruma düşmekten, yoldan sapanların duçar olduğu korkuya duçar olmaktan, aldananların sürçtüğü yerlerde sürçmekten ve helâk olanların düştüğü vartaya düşmekten korusun beni. Köle ve cariyelerinin (kullarının) çeşitli sınıflarını müptela ettiğin şeylere karşı bağışıklık kazandı bana. Özen gösterdiğin, nimet verdiğin, hoşnut olduğun, övgüyle yaşattığın ve mutlu olarak öldürdüğün kimselerin ulaştığı yerlere ulaştır beni.

İyilikleri yok edecek, bereketleri götürecektir amellerden uzaklaştır beni. Çirkin kötülüklerden ve rüsva edici günahlardan sakınmayı kalbime ilham eyle. Beni, ancak senin yardımınla elde edebileceğim şeylerle uğraştırarak hoşnutluğunu kazanabileceğim şeylerden alıkoyma. Katındakinden mahrum eden, sana kavuşturacak vesileyi aramaya engel olan ve sana yaklaşmayı unutturan alçak dünyanın sevgisini kalbimden sök at. Gece ve gündüz seninle baş başa kalıp sana niyaz etmeyi benim için süsle (bu işin güzelliğini benim için aşikâr eyle). Bana, beni azabından korkmaya yaklaştıracak, yasaklarını irtikâp

تَقْطَعُنِي عَنْ رُكُوبِ مَحَارِمِكَ، وَ تَفُكِّنِي مِنْ أَسْرِ الْعِظَائِمِ.

وَ هَبْ لِي التَّطَهِيرَ مِنْ دَنَسِ الْعِصْيَانِ، وَ أَذْهَبْ عَنِّي دَرَنَ  
الْحَطَايَا، وَ سَرِّبْنِي بِسِرِّبَالِ عَافِيَتِكَ، وَ رَدِّنِي رِدَاءَ مُعَافَاةِكَ،  
وَ جَلِّلْنِي سَوَابِغِ نِعْمَائِكَ، وَ ظَاهِرْ لَدَيَّ فَضْلَكَ وَ طَوْلَكَ،  
وَ أَيِّدْنِي بِتَوْفِيقِكَ وَ تَسْدِيدِكَ، وَ أَعِنِّي عَلَى صَالِحِ النَّيَّةِ وَ  
مَرْضِيِّ الْقَوْلِ وَ مُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ.

وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي دُونَ حَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ، وَ لَا  
تُخْزِنِي يَوْمَ تَبْعُنِي لِلِقَائِكَ، وَ لَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيِ أَوْلِيَائِكَ،  
وَ لَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ، وَ لَا تُذْهِبْ عَنِّي شُكْرَكَ، بَلْ أَلْزِمْنِيهِ فِي  
أَحْوَالِ السَّهْوِ عِنْدَ غَفَلَاتِ الْجَاهِلِينَ لِآلَائِكَ، وَ أَوْزِعْنِي أَنْ  
أُتْنِي بِمَا أَوْلَيْتَنِيهِ، وَ أَعْتَرِفَ بِمَا أَسَدَيْتَهُ إِلَيَّ.

وَ اجْعَلْ رَغْبَتِي إِلَيْكَ فَوْقَ رَغْبَةِ الرَّاعِبِينَ، وَ حَمْدِي إِلَيْكَ فَوْقَ  
حَمْدِ الْحَامِدِينَ، وَ لَا تَخْذُلْنِي عِنْدَ فَاغَتِي إِلَيْكَ، وَ لَا تُهْلِكْنِي بِمَا

etmekten alıkoyacak ve büyük günahların esaretinden kurtaracak bir koruyucu güç ver.

Beni, sana karşı gelme pislüğünden temizle; suçlar pasını benden gider; afiyet gömleğini eğnime giydir; bağışıklık ridasını üzerime çek; bol nimetlerinle beni bürü ve lütuf ve fazlını benim için aşikâr eyle. İşlerimi yoluna koyarak, yönümü doğrultarak bana yardımcı ol. Beni iyi niyetli olmaya, beğenilen sözler söylemeye ve güzel işler yapmaya muvaffak eyle.

Senin gücün ve kudretin olmaksızın hiçbir şey yapamayacağımdan, beni kendi gücüm ve kudretimle baş başa bırakma. Huzuruna çıkmak için diriltileceğim gün beni utandırma. Dostlarının önünde beni rüsva etme. Seni anmayı unutturma bana. Sana şükretmeyi alma benden. Yanılma zamanlarında, nimetlerine cahil olanlar gafletteyken, şükründen ayırma beni. Verdiğin nimetlere karşı seni övmeyi, yaptığın iyilikleri itiraf etmeyi ilham et bana.

Sana olan rağbetimi rağbet edenlerin rağbetinin ve sana yönelik hamdımı hamdedenlerin hamdının üstünde kıl. Sana ihtiyaç duyduğum zamanlarda beni yardımsız bırakma. (İyi olduğunu zannederek) Sana

أَسَدَيْتُهُ إِلَيْكَ، وَ لَا تَجْبِهْنِي بِمَا جَبَهْتَ بِهِ الْمُعَانِدِينَ لَكَ، فَإِنِّي  
لَكَ مُسَلِّمٌ، أَعْلَمُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَكَ، وَأَنَّكَ أَوْلَى بِالْفَضْلِ، وَ أَعْوَدُ  
بِالْإِحْسَانِ، وَ أَهْلُ التَّقْوَى، وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وَأَنَّكَ بَانَ تَعْفُو أَوْلَى  
مِنْكَ بِأَنْ تُعَاقِبَ، وَ أَنَّكَ بَانَ تَسْتُرَ أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَى أَنْ تَشْهَرَ.

فَأَحْبِبْنِي حَيَاةً طَيِّبَةً تَنْتَظِمُ بِمَا أُرِيدُ، وَ تَبْلُغُ مَا أَحَبُّ مِنْ حَيْثُ  
لَا آتِي مَا تَكْرَهُ، وَ لَا أُرْتَكِبُ مَا نَهَيْتَ عَنْهُ، وَ أَمْتِنِي مَيْتَةً  
مَنْ يَسْعَى نُورُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ، وَ ذَلِّلْنِي بَيْنَ يَدَيْكَ،  
وَ أَعِزَّنِي عِنْدَ خَلْقِكَ، وَ ضَعْنِي إِذَا خَلَوْتُ بِكَ، وَ ارْفَعْنِي بَيْنَ  
عِبَادِكَ، وَ أَعْنِنِي عَمَّنْ هُوَ غَيْبٌ عَنِّي، وَ زِدْنِي إِلَيْكَ فَاقَةً وَ فَقْرًا،  
وَ أَعِزَّنِي مِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَ مِنْ حُلُولِ الْبَلَاءِ، وَ مِنْ الذُّلِّ  
وَ الْعَنَاءِ، تَعَمَّدْنِي فِيمَا أَطْلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي بِمَا يَتَعَمَّدُ بِهِ الْقَادِرُ  
عَلَى الْبَطْشِ لَوْلَا حِلْمُهُ، وَ الْآخِذُ عَلَى الْجَرِيرَةِ لَوْلَا أَنَاتُهُ.  
وَ إِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً أَوْ سُوءًا فَجَنِّبْنِي مِنْهَا لِيُؤَادَا بِكَ، وَ إِذْ لَمْ



sunduğum amellerim sebebiyle beni helâk etme. Sana inat edenleri, alınlarına vurarak geri çevirdiğin gibi beni geri çevirme. Çünkü ben, (onların aksine) sana teslim olmuşum ve biliyorum ki, elinde aleyhime kanıtlar olduğu hâlde, lütufta bulunmaya daha lâayık, ihsan etmeye daha alışık, takva ve mağfiret ehli, affetmeye cezalandırmaktan daha lâayık ve (suçları) örtmeye (onları) açmaktan daha yakınsın.

Şu hâlde bana, istediğimi elde edebileceğim, sevdiğime kavuşabileceğim, hoşlanmadığını yapmayacağım ve sakındırdığına yaklaşmayacağım tertemiz bir hayat ver. Ölümümü ise, nuru önünde ve sağında giden kimsenin ölümü gibi kıl. Senin önünde zelil, yaratıklarının yanında aziz kıl beni. Seninle baş başa kaldığım zaman beni alçalt; kullarının arasında yücelt. Beni, bana muhtaç olmayan kimseye muhtaç etme; sana muhtaçlığımı artır. Beni, düşmanlarımı sevindirecek duruma düşmekten, belâyaya duçar olmaktan, zillet ve zahmetten koru. Benden bildiğin kötülükleri, hilmi olmasaydı yakalamaya gücü yeten, teennisisi olmasaydı hemen cezalandırabilecek durumda olan biri gibi, rahmetinle ört.

Bir kavme bir fitne veya bir kötülük dilediğin zaman, sana sığınmamı sağlayarak, beni ondan kurtar. Beni

تُقَمِّنِي مَقَامَ فَضِيحَةٍ فِي دُنْيَاكَ فَلَا تُقَمِّنِي مِثْلَهُ فِي آخِرَتِكَ،  
 وَاشْفَعْ لِي أَوْ أَيْلَ مِنْكَ بِأَوْآخِرِهَا، وَ قَدِيمَ فَوَآئِدِكَ بِحَوَادِثِهَا، وَ  
 لَا تَمُدُّ لِي مَدًّا يَقْسُو مَعَهُ قَلْبِي، وَ لَا تَفْرَعْنِي قَارِعَةً يَذْهَبُ  
 لَهَا بَهَائِي، وَ لَا تَسْمُنِي حَسِيسَةً يَصْغُرُ لَهَا قَدْرِي، وَ لَا نَقِيصَةً  
 يُجْهَلُ مِنْ أَجْلِهَا مَكَانِي، وَ لَا تُرْعِنِي رَوْعَةً أُبْلِسُ بِهَا، وَ لَا  
 خِيفَةً أَوْجِسُ دُونَهَا.

اجْعَلْ هَيْبَتِي فِي وَعِيدِكَ، وَ حَذْرِي مِنْ إِعْذَارِكَ وَ إِنْذَارِكَ، وَ  
 رَهْبَتِي عِنْدَ تَلَاوَةِ آيَاتِكَ، وَاعْمُرْ لَيْلِي بِإِيقَاطِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ،  
 وَ تَفَرُّدِي بِالتَّهَجُّدِ لَكَ، وَ تَجَرُّدِي بِسُكُونِي إِلَيْكَ، وَ إِنْزَالَ  
 حَوَائِجِي بِكَ، وَ مُنَازَلَتِي إِلَيْكَ فِي فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنْ نَارِكَ، وَ  
 إِجَارَتِي مِمَّا فِيهِ أَهْلُهَا مِنْ عَذَابِكَ.

وَ لَا تَذَرْنِي فِي طُغْيَانِي عَامِهَا، وَ لَا فِي عَمْرَتِي سَاهِيًا حَتَّى  
 حِينٍ، وَ لَا تَجْعَلْنِي عِظَةً لِمَنْ اتَّعَظَ، وَ لَا نِكَالًا لِمَنْ اعْتَبَرَ،  
 وَ لَا فِتْنَةً لِمَنْ نَظَرَ، وَ لَا تَمَكَّرْ بِي فِي مَنْ تَمَكَّرُ بِهِ، وَ لَا

sahibi olduğun dünyada rüsva etmediğin gibi, maliki olduğun ahirette de o duruma düşürme. Verdiğin nimetlerin başlarını sonlarıyla, dokundurduğun yararların eskilerini yenileriyle destekleyerek bana lütufta bulun. Yüreğimin taşlaşmasına sebep olacak bir mühlet verme bana. Güzelliğimi götürecektir bir musibet indirme bana. Kadrimi küçültecek bir hakirliğe düşürme beni. Değerimin bilinmemesine sebep olacak bir eksiklik verme bana. Ümidimi yitirmeme yol açacak, yüreğimde hissedeceğim bir korkuyla korkutma beni.

Azap vaadinden korkmamı, mühlet vermen ve korkutmandan sakınmamı ve ayetlerini tilâvet ederken korkundan titrememi sağla. Gecemi sana ibadet etmek için beni uyandırmakla, yalnızlığımı geceleri senin için uyanık kalıp namaz kılmakla, bir başıma kalışımı seninle huzur bulmak, ihtiyaçlarımı sana açmak, ateşten kurtuluşumu dilemek ve azabından sana sığınmakla mamur kıl.

Bir süreye (ölüm vaktine) kadar taşkınlığımda boca layıp durmama, gaflet içerisinde sapıklığıma sürdürüp gitmeme müsaade etme. Beni, öğüt kabul edenler için öğüt, ibret alanlar için ibret ve bakanlar için fitne vesilesi kılma. (Hilelerine karşı) Kendilerine hile yaptığın kimseler arasında bana hile yapma.

تَسْتَبْدِلُ بِي غَيْرِي، وَلَا تُغَيِّرُ لِي إِسْمًا، وَلَا تُبَدِّلُ لِي جِسْمًا،  
وَلَا تَتَّخِذْنِي هُزُؤًا لِخَلْقِكَ، وَلَا سُخْرِيًّا لَكَ، وَلَا تَبْعًا إِلَّا  
لِمَرْضَاتِكَ، وَلَا مُمْتَهِنًا إِلَّا بِالْإِنْتِقَامِ لَكَ.

وَأَوْجِدْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ، وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ وَرَوْحَكَ وَرِيحَانَكَ  
وَجَنَّةَ نَعِيمِكَ، وَأَذِقْنِي طَعْمَ الْفَرَاغِ لِمَا تُحِبُّ بِسَعَةِ مِنْ سَعَتِكَ،  
وَالْإِجْتِهَادِ فِيمَا يُزِلُّ لَدَيْكَ وَعِنْدَكَ، وَأَتَحْفَنِي بِتُحْفَةٍ مِنْ تُحَفَاتِكَ.

وَاجْعَلْ تِجَارَتِي رَابِحَةً، وَكَرَّتِي غَيْرَ خَاسِرَةٍ، وَأَخْفِنِي  
مَقَامَكَ، وَشَوْقِي لِقَاءَكَ، وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نُصُوحًا لَا تُبْقِ مَعَهَا  
ذُنُوبًا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، وَلَا تَذَرْ مَعَهَا عَلَانِيَةً وَلَا سَرِيرَةً.

وَأَنْزِعِ الْغُلَّ مِنْ صَدْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ، وَأَعْطِفْ بِقَلْبِي عَلَى  
الْخَاشِعِينَ، وَكُنْ لِي كَمَا تَكُونُ لِلصَّالِحِينَ، وَحَلِنِي حَلِيَّةَ  
الْمُتَّقِينَ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْعَابِرِينَ، وَذِكْرًا نَامِيًا  
فِي الْآخِرِينَ، وَوَافٍ بِي عَرِصَةَ الْأَوَّلِينَ.

Beni başkasıyla değiştirme. İsmimde bir değişiklik yapma. Cismimi değişime uğratma. Beni, halkın gözünde gülünç duruma düşürme; kendin için alay konusu edinme; hoşnutluğundan başkasına uymaz ve senin için öç almaktan başka bir şey için zorluklara katlanmaz kıl.

Affının serinliğini; rahmetinin, merhametinin, katından olan rahatlığın ve nimetlerle dolu cennetinin tatlılığını bana hissettir. Bol lütfunla tüm zamanımı senin sevdiğin işlere ayırmanın ve var gücümle beni sana yaklaştıracak şeyler için çalışmanın tadını tattır bana. Ve bana, armağanlarından bir armağan ihsan et.

Ticaretimi kârlı, dönüşümü zararsız kıl. Makamından korkut beni. Seninle görüşmeye müştak kıl beni. Küçük büyük, açık gizli hiçbir günah bırakmayacak halis bir tövbeyle bana dön (tövbemi kabul ederek tüm günahlarımı bağışla).

Müminlere karşı kin beslemeyi gönlümden sök at. Sana karşı mütevazı olanlara kalbimi şefkatli kıl. İyilere nasılsan, bana da öyle ol. Takvalıların süsüyle süsle beni. Gelecekler arasında benim için doğru bir dil (güzel bir ad), sonlar arasında büyüyüp gelişen bir anı bırak ve beni ilklele aynı sahada buluştur.

وَ تَمِّمْ سُبُوغَ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَ ظَاهِرُ كَرَامَاتِهَا لَدَيَّ. اِمْلَأْ مِنْ  
فَوَائِدِكَ يَدِي، وَ سُقْ كَرَامَتِم مَوَاهِبِكَ إِلَيَّ، وَ جَاوِزِي بِي الْأَطْيِينَ  
مِنْ أَوْلِيَاءِكَ فِي الْجَنَانِ الَّتِي زَيَّنْتَهَا لِأَضْفِيَاءِكَ، وَ جَلَّلْنِي  
شَرَائِفَ نِحْلِكَ فِي الْمَقَامَاتِ الْمُعَدَّةِ لِأَحِبَّائِكَ، وَ اجْعَلْ لِي  
عِنْدَكَ مَقِيلًا أَوْ إِلَى إِلَيْهِ مُطْمَئِنًّا، وَ مَثَابَةً أَتَبَوَّأُهَا وَ أَقْرُّ عَيْنًا.

وَ لَا تُقَايِسْنِي بِعَظِيمَاتِ الْجَرَائِرِ، وَ لَا تُهْلِكْنِي يَوْمَ تُبْلَى  
السَّرَائِرُ، وَ أزلْ عَنِّي كُلَّ شَكِّ وَ شُبُهَةٍ، وَ اجْعَلْ لِي فِي الْحَقِّ  
طَرِيقًا مِنْ كُلِّ رَحْمَةٍ، وَ أَجْزِلْ لِي قِسْمَ الْمَوَاهِبِ مِنْ نَوَالِكَ،  
وَ وَفِّرْ عَلَيَّ حُظُوظَ الْإِحْسَانِ مِنْ إِفْضَالِكَ.

وَ اجْعَلْ قَلْبِي وَاثِقًا بِمَا عِنْدَكَ، وَ هَمِّي مُسْتَفْرَعًا لِمَا هُوَ لَكَ،  
وَ اسْتَعْمَلْنِي بِمَا تَسْتَعْمِلُ بِهِ خَالِصَتَكَ، وَ أَشْرِبْ قَلْبِي عِنْدَ  
ذُهُولِ الْعُقُولِ طَاعَتَكَ.

وَ اجْمَعْ لِي الْغِنَى وَالْعَفَافَ، وَ الدَّعَةَ وَ الْمُعَافَاةَ، وَ الصِّحَّةَ وَ السَّعَةَ،  
وَ الطُّمَأْنِينَةَ وَ الْعَافِيَةَ، وَ لَا تُحْبِطْ حَسَنَاتِي بِمَا يَشُوْبُهَا مِنْ

Bol nimetlerini benim için tamamla. En değerli nimetlerini bana aşikâr eyle. Ellerimi katından gelen yararlarla doldur. En değerli bağışlarını bana doğru sevk et. Seçkin kulların için süslediğin cennetlerinde beni temiz dostlarına komşu eyle. Sevdiklerin için hazırlanmış olan yüksek yerlerde kıymetli armağanlarıyla beni bürü. Kendi katında benim için, güvenle sığınabileceğim bir sığınak, yerleşebileceğim ve gözümün aydınlanmasına sebep olacak bir mekân ver.

Büyük suçlarıma kıyasla bana muamele etme. Gizli sırların ortaya çıkacağı gün beni helâk etme. Her türlü şek ve şüpheyi benden gider. Hak yolda her rahmetten bir kapı aç yüzüme. Bağışlarından olan payımı çok, ihsan ve fazlından olan nasibimi bol eyle.

Kalbimi katındakine güvenir kıl. Çabamı senin için olana ayır. Halis kullarına yaptırdığın şeyleri bana yaptır. Akıllar gaflette olduğu zaman kalbime sana itaat etmenin sevgisini içir.

Zenginlik ve afifliği, refah ve sağlığı, rahatlık ve bolluğu, güven ve afiyeti bana birlikte ver. İyi işlerimi, onlara karışmış olan günahlar sebebiyle boşa çıkarma.

مَعْصِيَتِكَ، وَ لَا خَلَوَاتِي بِمَا يَعْرِضُ لِي مِنْ نَزَعَاتِ فِتْنَتِكَ، وَ  
صُنْ وَجْهِي عَنِ الطَّلَبِ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَ ذُبْنِي عَنِ  
التَّمَاسِ مَا عِنْدَ الْفَاسِقِينَ.

وَ لَا تَجْعَلْنِي لِلظَّالِمِينَ ظَهِيرًا، وَ لَا لَهُمْ عَلَى مَحْوِ كِتَابِكَ يَدًا  
وَ نَصِيرًا، وَ حُطْنِي مِنْ حَيْثُ لَا أَعْلَمُ حِيَاطَةً تَقِينِي بِهَا.

وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ تَوْبَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ رَأْفَتِكَ وَ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ،  
إِنِّي إِلَيْكَ مِنَ الرَّاعِبِينَ، وَ أَتِمِّمْ لِي إِعْنَامَكَ، إِنَّكَ خَيْرُ الْمُنْعَمِينَ.

وَ اجْعَلْ بَاقِيَ عُمْرِي فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ ابْتِغَاءً وَ جِهَةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَ السَّلَامُ  
عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَبَدَ الْآبِدِينَ.



Yalnız kaldığım zamanları deneme dürtüleriyle harap etme. Âlemlerden kimseye ağız açtırmayarak yüzümün suyunu koru. Fasıkların yanında olanı istememe engel ol.

Beni zalimlerin destekçisi, Kitabını yok etmek üzere onların yardımcısı kılma. Bilmediğim bir yönden koruyucu bir kuşatmayla kuşat beni.

Tövbe, rahmet, şefkat ve bol rızkının kapılarını bana aç; hiç kuşkusuz, ben, sana yönelenlerdenim. Ve benim hakkımda nimet vermeni tamamla; hiç kuşku yok, sen, nimet verenlerin en iyisisin.

Ömrümün geri kalanını, rızanı kazanmak için hac ve umrede geçirmemi kararlaştır, ey âlemlerin Rabbi!

Allah, Muhammed'e ve onun tertemiz Âline salât eyesin. Ve sonsuza kadar ona (Muhammed'e) ve onlara (Âline) selâm olsun.

٤٨- وَ كَانَ مِنْ كُنَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيِّمُونَ، وَالْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ  
فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ، يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَالطَّالِبُ وَالرَّاعِبُ  
وَالرَّاهِبُ، وَ أَنْتَ النَّاطِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ، فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَ  
كَرَمِكَ، وَ هَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بِأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ وَ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا  
أَنْتَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بَدِيعُ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرٍ  
أَوْ عَافِيَةٍ، أَوْ بَرَكَتَةٍ أَوْ هُدًى، أَوْ عَمَلٍ بِطَاعَتِكَ، أَوْ خَيْرٍ تَمُنُّ بِهِ  
عَلَيْهِمْ، تَهْدِيهِمْ بِهِ إِلَيْكَ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً، أَوْ تُعْطِيَهُمْ

### 48- Kurban Bayramı Günü ve Cuma Günü Okuduğu Dua

Allah'ım! Bu, kutlu ve mübarek bir gündür. Yeryüzünün dört bir yanında Müslümanlar bu günde bir araya toplanmış, biri rahmetini dilemekte, biri nime-tini istemekte, biri ödülünü aramakta, biri azabından korkmakta. Ve sen, onların neye muhtaç olduğunu daha iyi bilirsin. Şu hâlde, cömertliğine, keremine ve isteğimin sana kolay oluşuna dayanarak senden, Muhammed ve Âline salât etmeni istiyorum.

Ey (yüce) Allah! Ey Rabbimiz! Mülk de, hamd da sana aittir; senden başka ilâh yoktur; hilim ve kerem sahibisin; şefkatlisin, büyük nimetler verirsin; yücelik ve ikram sahibisin; gökleri ve yeri yaratansın. Senden istiyorum ki, inanan kullarının arasında bir hayır, bir afiyet, bir bereket, bir hidayet, itaatın yönünde bir amel veya onları sana doğru iletecek, katındaki de-recelelerini yükseltecek, dünya ve ahiret hayrına sebep

بِهِ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ تُوفِّرَ حَظِّي وَنَصِيبِي مِنْهُ.  
 وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ وَ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ  
 تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ، وَ حَبِيبِكَ  
 وَ صِفْوَتِكَ، وَ خَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَ عَلَيَّ آلِ مُحَمَّدٍ الْأَبْرَارِ  
 الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ، صَلَاةً لَا يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا إِلَّا أَنْتَ،  
 وَ أَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحٍ مَنْ دَعَاكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ  
 الْمُؤْمِنِينَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لَهُمْ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ  
 شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِي، وَ بِكَ أَنْزَلْتُ الْيَوْمَ فَقْرِي وَ  
 فَاقَتِي وَ مَسْكِنَتِي، وَ إِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ أَوْتَقُ مِنْبِي  
 بِعَمَلِي، وَ لِمَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلِّ عَلَيَّ  
 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ تَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ هِيَ لِي، بِقُدْرَتِكَ  
 عَلَيْهَا وَ تَيْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْكَ، وَ بِفَقْرِي إِلَيْكَ وَ غِنَاكَ عَنِّي، فَإِنِّي  
 لَمْ أُصِبْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا مِنْكَ، وَ لَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءًا قَطُّ أَحَدٌ

olacak bir hayır paylaştırdığın zaman benim payımı çok, nasibimi bol edesin.

Allah'ım! Mülk de, hamd da senindir; senden başka ilâh yoktur. Senden, yaratıklarının arasından seçip beğendiğin kulun, resulün ve habibin Muhammed'e ve Muhammed'in iyi, seçkin ve tertemiz Âline, senden başka kimsenin sayamayacağı bir salâtle salât etmeni, bizi bu günde seni çağırان salih kullarının arasına katmanı ve bizi de, onları da bağışlamayı istiyorum, ey âlemlerin Rabbi. Hiç kuşkusuz, sen her şeye kadirsin.

Allah'ım! Hacetimi sana getirmişim; fakirliğim, muhtaçlığım ve miskinliğimle sana gelmişim. Amelimden çok mağfiretine ve rahmetine güveniyorum. Hiç şüphe yok, mağfiretin ve rahmetin, günahlarımdan daha geniştir. Şu hâlde, Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve tüm ihtiyaçlarımı gider. Çünkü sen, buna kadirsin ve bu iş sana kolaydır; ben sana muhtacım, senin bana ihtiyacın yok. Kesinlikle senden başkasından bir hayra ulaşmış değilim; senden başka kimse kesinlikle benden bir kötülüğü defetmiş değil;

غَيْرِكَ، وَلَا أَرْجُو لِأَمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيَايَ سِوَاكَ.

اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَتَعَبَّأَ وَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لَوْفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ، رَجَاءَ رِفْدِهِ وَنَوَافِلِهِ، وَطَلَبَ نَيْلِهِ وَجَائِزَتِهِ، فَإِلَيْكَ يَا مَوْلَايَ كَانَتْ الْيَوْمَ تَهَيُّبَتِي وَتَعَبُّبَتِي، وَإِعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي، رَجَاءَ عَفْوِكَ وَرِفْدِكَ، وَطَلَبَ نَيْلِكَ وَجَائِزَتِكَ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ ذَلِكَ مِنْ رَجَائِي، يَا مَنْ لَا يُخْفِيهِ سَأَلٌ، وَلَا يَنْقُضُهُ نَائِلٌ، فَإِنِّي لَمْ آتِكَ ثِقَةً مِنِّي بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ، وَلَا شَفَاعَةَ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ، إِلَّا شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ سَلَامُكَ. أَتَيْتُكَ مُقِرًّا بِالْجُرْمِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَى نَفْسِي، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِينَ، ثُمَّ لَمْ يَمْنَعَكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَى عَظِيمِ الْجُرْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ. فَيَا مَنْ رَحِمْتُهُ وَاسِعَةً، وَعَفُوهُ عَظِيمٌ، يَا عَظِيمٌ يَا عَظِيمٌ، يَا كَرِيمٌ يَا كَرِيمٌ،

ne ahiretim için, ne de dünyam için senden başkasını ummuyorum.

Allah'ım! Kim, ihsanını ve bağışını umarak, bahşişini ve ödülünü temenni ederek bir mahluka gitmeye hazırlanırsa hazırlansın, bunun için hazırlık yaparsa yapsın, ben, ey Mevlâ'm, bugün affını ve ihsanını umarak, bahşişini ve ödülünü temenni ederek sana gelmeye hazırlanmış, sana gelmek için hazırlık yapmışım. Allah'ım! Şu hâlde, Muhammed ve Âli Muhammed'e salât eyle ve bugün benim bu ümidimi boşa çıkarma; ey isteklerden dolayı zor durumda kalmayan, bağışta bulunmaktan dolayı hazinesi azalmayan (yüce Allah)! Çünkü ben, daha önce yapmış olduğum iyi bir amele güvenerek ve Muhammed ve Ehl-i Beytinin *–salâvatın ve selâmın ona ve onlara olsun–* şefaatinin dışında herhangi bir mahlukun şefaatinini umarak sana gelmiş değilim; suçumu ve kendime kötülük ettiğimi ikrar ederek sana gelmişim; uzun süre büyük günahlarda direnmelerine rağmen günahkârları affetmene, rahmet ve mağfiretinle onlara dönmene sebep olan büyük affını umarak sana gelmişim. O hâlde, ey rahmeti geniş, affı büyük olan, ey büyük, ey büyük, ey kerim, ey kerim, Muhammed

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ عُدَّ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ، وَ تَعَطَّفْ  
عَلَيَّ بِفَضْلِكَ، وَ تَوَسَّعْ عَلَيَّ بِمَغْفِرَتِكَ.

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ، وَ أَصْفِيَاءِكَ وَ مَوَاضِعِ أَمْنَائِكَ،  
فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا، قَدْ ابْتَزُّوَهَا وَ أَنْتَ  
الْمُقَدِّرُ لِدَلِكِ، لَا يُغَالِبُ أَمْرُكَ، وَ لَا يُجَاوِزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ  
كَيْفَ شِئْتَ، وَ أَنَّى شِئْتَ، وَ لِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، غَيْرُ مَتَّهِمٍ عَلَيَّ  
خَلْقِكَ، وَ لَا لِإِرَادَتِكَ، حَتَّى عَادَ صِفُوتِكَ وَ خُلْفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ  
مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ، يَرُونَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا، وَ كِتَابَكَ مَبْذُورًا، وَ  
فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنِ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ، وَ سُنَنَ نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً.  
اللَّهُمَّ الْعَنِ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَ مَنْ رَضِيَ  
بِفِعَالِهِمْ، وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ اتَّبَاعَهُمْ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، كَصَلَوَاتِكَ  
وَ بَرَكَاتِكَ وَ تَحِيَّاتِكَ عَلَيَّ أَصْفِيَاءِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ،



ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve rahmetinle bana dön; fazlınla bana şefkat göster ve mağfiretinle beni huzur ve refaha kavuştur.

Allah'ım! Bu makam (bayram ve cuma namazı kıldırma makamı), senin halifelerin ve seçkin kullarına aittir. Emin kullarına özgü kıldığın bu yüksek makamı, zorla onların elinden aldılar. (Kullarını imtihan etmek için) Bunu böyle takdir eden sensin; emrin yenilgiye uğramaz; kesin tedbirinin ötesine geçilmez. Dilediğin şey; dilediğin gibi, dilediğin yerde ve dilediğin zamanda gerçekleşir. Daha iyi bildiğin ve irade ettiğin bir işten dolayı yaratıkların tarafından suçlanmazsın. Durum öyle oldu ki, seçmiş olduğun halifelerin yenik düştüler; zulme uğradılar; hakları ellerinden alındı; hükmün değiştirildi; Kitabın uzaklara atıldı; farzların öngördüğün yönlerinden saptırıldı; Peygamberinin sünnetleri terk edildi.

Allah'ım! Evvelden sona kadar onların düşmanlarına, düşmanlarının yaptıklarına razı olanlara, düşmanlarının taraftarlarına ve düşmanlarına uyanlara lânet eyle.

Allah'ım! Seçkin kulların İbrahim ve Âl-i İbrahim'e olan salâtların, bereketlerin ve selâmların gibi, Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle. Hiç kuşkusuz, sen övgüye lâyıksın, büyüklük sahibisin. Ve onlar

وَ عَجَلِ الْفَرَجِ وَالرَّوْحِ وَالنُّصْرَةَ وَالتَّمَكِينَ وَالتَّائِيْدَ لَهُمْ.

اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِيْمَانِ بِكَ، وَالتَّصْدِيقِ  
بِرِسُوْلِكَ وَالْأُمَّةِ الَّذِينَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ، مِمَّنْ يَجْرِي ذَلِكُ بِهِ  
وَ عَلَى يَدَيْهِ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ، وَ لَا يَرُدُّ سَخَطَكَ إِلَّا  
عَفْوُكَ، وَ لَا يُجِيرُ مِنْ عِقَابِكَ إِلَّا رَحْمَتُكَ، وَ لَا يُنَجِّنِي مِنْكَ  
إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ وَ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ،  
وَ هَبْ لَنَا يَا إِلَهِي مِنْ لَدُنْكَ فَرَجًا، بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُحْيِي  
أَمْوَاتَ الْعِبَادِ، وَ بِهَا تَنْشُرُ مَيِّتَ الْبِلَادِ.

وَ لَا تُهْلِكْنِي يَا إِلَهِي غَمًّا حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي، وَ تَعْرِفَنِي  
الْإِجَابَةَ فِي دُعَائِي، وَ أَذِقْنِي طَعْمَ الْعَافِيَةِ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي، وَ  
لَا تُشِمْتُ بِى عُدْوَى، وَ لَا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي، وَ لَا تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ.

إِلَهِي إِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضْعُنِي؟ وَ إِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ

için mukadder buyurduğun kurtuluşu, esenliği, zaferi, iktidarı ve desteğini çabuklaştır.

Allah'ım! Beni tevhit ehlinden, sana inanan, Resulünü ve itaatlerini farz ettiğin İmamları doğrulayan, bunu uygulamaya geçiren kimselerden eyle; âmin ya Rabb'el-âlemin!

Allah'ım! Gazabını hilminden başka bir şey defedemez; öfkeni affından başka bir şey geri çeviremez; azabını rahmetinden başka bir şey engelleyemez ve sana yalvarıp yakarmamdan başka bir şey de beni senden kurtaramaz. O hâlde, Muhammed ve Âli Muhammed'e salât eyle ve bize kendi katından, ey Tanrım, ölen kullarını dirilttiğin ve ölü şehirleri canlandırdığın kudretinle bir kurtuluş ver.

Tanrım! Bana icabet etmedikçe, duamı kabul buyurduğunu bana bildirmedikçe beni üzüntüden öldürme. Ecelim gelip çatana kadar bana sağlık tadını tattır. Düşmanlarımı sevindirecek duruma düşürme beni ve onları bana musallat etme.

Tanrım! Eğer sen beni yüceltecek olursan, artık kim beni alçaltabilir?! Ve eğer sen beni alçaltacak olursan,

ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي؟ وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يُهِينُنِي؟ وَإِنْ  
 أَهَنْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يُكْرِمُنِي؟ وَإِنْ عَذَّبْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي  
 يَرْحَمُنِي؟ وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْزِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ، أَوْ  
 يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ؟ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ، وَلَا  
 فِي نَقَمَتِكَ عَجَلَةٌ، وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفُوتَ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ  
 إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا.  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا تَجْعَلَنِي لِلْبَلَاءِ غَرَضًا،  
 وَلَا لِنَقَمَتِكَ نَصَبًا، وَمَهْلِنِي، وَنَفْسِنِي وَأَقْلِبْنِي عَثْرَتِي، وَلَا  
 تَبْتَلِيَنِي بِبَلَاءٍ عَلَى آثَرِ بَلَاءٍ، فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي،  
 وَتَضَرَّعِي إِلَيْكَ.

أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ الْيَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ  
 أَعِزَّنِي، وَاسْتَجِيرُ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ  
 وَآلِهِ وَاجْزِنِي، وَاسْأَلْكَ أَمْنًا مِنْ عَذَابِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

artık kim beni yüceltebilir?! Eğer sen bana değer verecek olursan, artık kim beni hor kılabilir?! Ve eğer sen beni hor kılacak olursan, artık kim bana değer verebilir?! Eğer sen bana azap edecek olursan, artık kim bana acır?! Eğer sen beni yok edecek olursan, artık kim kulun hakkında sana engel olabilir, kim kulunla ilgili olarak seni sorgulayabilir?! (Tanrım!) Biliyorum ki, senin hükmünde zulüm olmaz, oç almakta acele etmezsin. Çünkü, ancak elinden çıkacağından korkan, acele eder; güçsüz olan, zulme ihtiyaç duyar. Sen ise, ey Tanrım, bundan çok çok yücesin.

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve beni belâların hedefi, intikamının konusu kılma; bana mühlet ver; üzüntümü gider; hatalarımdan geç ve belâ ardından belâyâ duçar eyleme beni. Çünkü güçsüzlüğümü, çaresizliğimi ve sana yalvarıp yakarmamı görüyorsun.

Allah'ım! Bugün gazabından sana sığınıyorum. Şu hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni korumana al. Bugün öfkene karşı senden güven diliyorum. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bana güven ver. Azabından kurtuluş istiyorum senden. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni

وَ آلِهِ وَ آمِنِي، وَ أَسْتَهْدِيكَ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اهْدِنِي،  
 وَ أَسْتَنْصِرْكَ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ انصُرْنِي، وَ أَسْتَرْحِمُكَ  
 فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْحَمْنِي، وَ أَسْتَكْفِيكَ فَصَلِّ عَلَيَّ  
 مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اكْفِنِي، وَ أَسْتَرْزُقُكَ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  
 وَ ارزُقْنِي، وَ أَسْتَعِينُكَ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اعْنِي، وَ  
 أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ  
 لِي، وَ أَسْتَعْصِمُكَ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اعصِمْنِي، فَإِنِّي  
 لَنْ أَعُودَ لَشَيْءٍ كَرِهْتَهُ مِنِّي إِنْ شِئْتَ ذَلِكَ.

يَا رَبِّ يَا رَبِّ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صَلِّ  
 عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْتَجِبْ لِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ طَلَبْتُ  
 إِلَيْكَ، وَ رَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ، وَ أَرَدْتُهُ وَ قَدَّرْتُهُ، وَ أَقْضِهِ وَ امْضِهِ،  
 وَ خِرْ لِي فِيمَا تَقْضِي مِنْهُ، وَ بَارِكْ لِي فِي ذَلِكَ، وَ تَفَضَّلْ  
 عَلَيَّ بِهِ، وَ أَسْعِدْنِي بِمَا تُعْطِينِي مِنْهُ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ

(azabından) kurtar. Senden hidayet istiyorum. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni (doğru yola) hidayet et. Senden başarı diliyorum. Şu hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bana başarı ver. Senden rahmetini diliyorum. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve rahmetini benden esirgeme. Bana yetmeni istiyorum. Şu hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bana yet. Senden rızık istiyorum. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bana rızık ver. Senden yardım diliyorum. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bana yardım et. Senden, geçmiş günahlarımı bağışlamamı istiyorum. Şu hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni bağışla. Senden, beni (günahlardan) korumanı diliyorum. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve beni (günahlardan) koru. Sen dilerse, bundan böyle artık hoşlanmadığın hiçbir işe dönmeyeceğim.

Ey Rabbim, ey Rabbim! Ey çok şefkatli olan, ey büyük nimetler veren! Ey celâl ve ikram sahibi! Muhammed ve Âline salât eyle ve senden istediğim, katında aradığım ve elde etmek için sana yöneldiğim tüm şeyleri bana ver. Onları benim için iste, hakkımda mukadder et ve geçerli kıl. Onlardan benim için mukadder buyurdıklarında bana hayır ve bereket ver. Onları vermekle bana lütufta bulun. Onlardan bana verdiklerinle beni mutlu eyle. Lütf u kereminden ve in-

وَ سَعَةٍ مَا عِنْدَكَ، فَإِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ.

وَ صَلِّ ذَلِكَ بِخَيْرِ الْآخِرَةِ وَ نَعِيمِهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثُمَّ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ، هَكَذَا

كَانَ يَفْعَلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.)



dindeki bolluğundan, istediğimden fazlasını ver bana. Çünkü sen, çok zengin, çok cömertsin.

Bunların ardından da ahiretin daha iyi olan nimetlerini ver bana; ey merhametlilerin en merhametlisi!

*(Sonra dilediğin duayı eder ve Muhammed ve Âline bin defa salâvat getirirsin. İmam aleyhisselâm öyle yapıyordu.)*

٤٩- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي دِفَاعِ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ، وَ رَدِّ بَأْسِهِمْ

إِلَهِي هَدَيْتَنِي فَاهْوْتُ، وَ وَعَظْتَ فَفَسَوْتُ، وَ أَبْلَيْتَ الْجَمِيلَ  
فَعَصَيْتُ، ثُمَّ عَرَفْتُ مَا أَصَدَرْتَ إِذْ عَرَفْتَنِيهِ، فَاسْتَغْفَرْتُ  
فَأَقَلَّتْ، فَعُدْتُ فَسَتَرْتَ، فَلَكَ إِلَهِي الْحَمْدُ.

تَفَحَّمْتُ أَوْدِيَةَ الْهَلَاكِ، وَ حَلَلْتُ شِعَابَ تَلْفٍ، تَعَرَّضْتُ فِيهَا  
لِسَطَوَاتِكَ، وَ بِحُلُولِهَا عُقُوبَاتِكَ، وَ وَسَّيَلَتِي إِلَيْكَ التَّوْحِيدُ، وَ  
ذَرِيعَتِي أَنِّي لَمْ أَشْرِكْ بِكَ شَيْئًا، وَ لَمْ أَتَّخِذْ مَعَكَ إِلَهًا، وَ قَدْ  
فَرَرْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي، وَ إِلَيْكَ مَفَرُّ الْمُسِيئِ، وَ مَفْرَعُ الْمُضْئِيعِ  
لِحَظِّ نَفْسِهِ الْمُلْتَجِي.

### 49- Düşmanların Hilelerinin Def'i ve Şerlerinin Geri Çevrilmesi Hakkındaki Duası

Tanrım! Sen bana doğru yolu gösterdin, ben boş şeylerle uğraştım. Sen bana öğüt verdin, ben taş yürekli oldum. Sen bana güzel nimetler verdin, ben sana karşı geldim. Sonra, yaptığın iyilikleri bana tanıttıca onları tanıyıp bağışlamamı diledim, bağışladın. Ardından tekrar kötü işlerime geri döndüm, onları örttün. O hâlde, hamd sana özgüdür, ey Tanrım!

Düşünmeden helâk vadilerine atıldım, yok olma kokyaıklarına girdim. O vadilerde kahırlarınla ve o kokyaıklara girmekle cezalandırmalarınla karşılaştım. Beni sana yaklaştıracak tek şey, tevessül edebileceğim tek vesile ise, tevhit inancım ve hiçbir şeyi sana ortak koşmamış, seninle birlikte bir ilâh edinmemiş olmamdır. Benliğimle sana kaçmış bulunuyorum. Çünkü günahkârın kaçacak yeri, nasibini zayi edip de iltica peşinde olanın sığınağı, sensin.

فَكَمْ مِنْ عَدُوٍّ اُنْتَضَى عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ، وَ شَحَذَ لِي ظُبَّةَ  
مُدْبِتِهِ، وَ اَرْهَفَ لِي شِبَا حَدِّهِ، وَ دَافَ لِي قَوَاتِلَ سُومِهِ، وَ سَدَّدَ  
نَحْوِي صَوَائِبَ سِهَامِهِ، وَ لَمْ تَنْمَ عَنِّي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ، وَ اَضْمَرَ  
أَنْ يَسُومَنِي الْمَكْرُوهَ، وَ يُجَرِّعَنِي زُعَاقَ مَرَارَتِهِ. فَتَنْظَرْتَ يَا  
إِلَهِي إِلَى ضَعْفِي عَنِ احْتِمَالِ الْفَوَاحِ، وَ عَجْزِي عَنِ الْإِنْتِصَارِ  
مِمَّنْ قَصَدَنِي بِمُحَارَبَتِهِ، وَ وَحَدَّتِي فِي كَثِيرِ عَدَدٍ مِنْ نَاوَانِي،  
وَ اَرْصَدَ لِي بِالْبَلَاءِ فِيمَا لَمْ أُعْمَلْ فِيهِ فِكْرِي، فَابْتَدَأْتَنِي  
بِنَصْرِكَ، وَ شَدَدْتَ أَرْزِي بِقُوَّتِكَ، ثُمَّ فَلَلْتَ لِي حَدَّهُ، وَ صَيَّرْتَهُ  
مِنْ بَعْدِ جَمْعِ عَدِيدٍ وَحَدَّهُ، وَ أَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ، وَ جَعَلْتَ  
مَا سَدَّدَهُ مَرْدُودًا عَلَيْهِ، فَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ، وَ لَمْ يَسْكُنْ  
عَلَيْهِ، قَدْ عَضَّ عَلَى شَوَاهِ، وَ أَذْبَرَ مُؤَيًّا قَدْ أَحْلَفْتَ سَرَايَاهُ.  
وَ كَمْ مِنْ بَاغٍ بَعَانِي بِمَكَائِدِهِ، وَ نَصَبَ لِي شَرِكَ مَصَائِدِهِ، وَ  
وَكَلَّ بِي تَفَقُّدَ رِعَايَتِهِ، وَ أَضْبَأَ إِلَيَّ إِضْبَاءَ السَّبْعِ لِطَرِيدَتِهِ،  
اِنْتِظَارًا لِانْتِهَازِ الْفُرْصَةِ لِفَرِيَسَتِهِ، وَ هُوَ يُظْهِرُ لِي بَشَاشَةَ الْمَلَقِ،

Nice düşmanlar, düşmanlık kılıcını üzerime çekti; hançerinin ağzını benim için biletti; keskin tarafını benim için inceltti; öldürücü zehirlerini benim için sulandırdı; hedeften sapmayan oklarını bana doğrulttu; gözünü benden hiç ayırmayıp sürekli beni gözetledi; bana işkence etmek, acı çektirmek istedi. Fakat sen, ey Tanrım, benim bu acılara dayanamayacağımı, benimle savaşmaya niyetlenenlerle baş edemeyeceğimi, bana kötülük etmek isteyenlerin ve ihtimal vermeyeceğim yerlerde bana pusu kuranların çokluğu karşısında yalnız olduğumu görünce, bana yardım etmeye başladın; gücünle beni destekledin; sonra düşmanımın keskin kılıcını körelttil; kalabalık bir topluluğu varken onu yalnız bıraktın; beni ona üst ettin ve beni hedef alan oklarını kendisine geri çevirdin; öfkesi yatışmamış, kini dinmemiş bir hâlde onu benden defettin; neye uğradığının şaşkınlığı içinde parmaklarını ısırıldı ve askerî birlikleri dağılmış bir hâlde geriye dönüp kaçtı.

Nice zalimler, yaltaklıkla yüzüme gülüp kızgın bakışlarla bana bakarak, hileleriyle bana zulmetti; benim için tuzaklar kurdu; beni sürekli gözetledi; pusuya yatıp avını yakalamak için münasip fırsatı kol-

وَ يَنْظُرُنِي عَلَى شِدَّةِ الْحَقِّ. فَلَمَّا رَأَيْتَ يَا إِلَهِي تَبَارَكْتَ  
 وَ تَعَالَيْتَ دَغَلَ سَرِيرَتِهِ، وَ قُبِحَ مَا انطوى عَلَيْهِ، أَرْكَسْتَهُ  
 لِأَمِّ رَأْسِهِ فِي زُبَيْتِهِ، وَ رَدَدْتَهُ فِي مَهْوَى حُفْرَتِهِ، فَانْقَمَعَ بَعْدَ  
 اسْتِطْلَاتِهِ دَلِيلًا فِي رَبِّ حِبَالَتِهِ الَّتِي كَانَ يُقَدِّرُ أَنْ يَرَانِي فِيهَا،  
 وَ قَدْ كَادَ أَنْ يَحُلَّ بِي -لَوْلَا رَحْمَتُكَ- مَا حَلَّ بِسَاحَتِهِ.

وَ كَمَ مِنْ حَاسِدٍ قَدْ شَرِقَ بِي بُعْصَتِهِ، وَ شَجَى مِنِّي بَغِيْظِهِ، وَ  
 سَلَقَنِي بِحَدِّ لِسَانِهِ، وَ وَحَرَنِي بِقَرْفِ عُيُوبِهِ، وَ جَعَلَ عِرْضِي  
 غَرَضًا لِمَرَامِيهِ، وَ قَلَدَنِي خِلَالًا لَمْ تَزَلْ فِيهِ، وَ وَحَرَنِي  
 بِكَيْدِهِ، وَ قَصَدَنِي بِمَكِيدَتِهِ. فَنَادَيْتُكَ يَا إِلَهِي مُسْتَعِينًا بِكَ،  
 وَثِقًا بِسُرْعَةِ إِجَابَتِكَ، عَالِمًا أَنَّهُ لَا يُضْطَهَدُ مَنْ أُوِيَ إِلَى ظِلِّ  
 كَنْفِكَ، وَ لَا يَفْرَعُ مَنْ لَجَأَ إِلَى مَعْقِلِ انْتِصَارِكَ، فَحَصَّنْتَنِي مِنْ  
 بَأْسِهِ بِقُدْرَتِكَ.

وَ كَمَ مِنْ سَحَابٍ مَكْرُوهٍ جَلَّيْتَهَا عَنِّي، وَ سَحَابٍ نِعْمٍ

layan yırtıcı hayvan gibi pusumda yattı. Fakat sen, ey Tanrım, ne kadar yüce ve kutlusun, onun içinin hainliğini ve gizlediği şeyin çirkinliğini görünce, hazırladığı tuzak çukuruna tepetakla kendisini düşürdün; kazdığı çukurun uçurumuna kendisini yuvarladın. Böylece azgınlığından sonra zelil bir hâlde, beni içinde görmek istediği tuzak ilmiğinde kendisini buldu. Oysa senin rahmetin olmasaydı, onun başına gelen, neredeyse benim başıma gelecekti.

Nice hasetçiler, beni çekemediğinden tükürüğünü yutamaz hâle geldi; tükürüğü bir düğüm gibi boğazını tıkadı; bana olan öfkesi bir kemik gibi boğazına takılıp kaldı; keskin diliyle beni incitti; kendinde olan ayıplarla beni suçlayarak bana olan kinini açığa vurdu; iftira oklarıyla haysiyetimi hedef aldı; kendi kötü huylarını bana isnat etti; hilesiyle bana kin besledi ve tuzağıyla bana kastetti. Fakat imdadını umarak, hemen icabet edeceğine güvenerek, rahmetinin gölgesine sığınanın ezilmeyeceğini, desteğini arkasına alanın korkusu olmayacağını bilerek seni çağırınca, ey Tanrım, kudretinle beni onun şerrinden korudun.

Nice felâket yüklü bulutları benden uzaklaştırdın; nimet yüklü bulutları üzerime yağdırdın; rahmet ır-

أَمْطَرْتَهَا عَلَيَّ، وَ جَدَاوِلِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَهَا، وَ عَافِيَةِ أَلْبَسْتَهَا، وَ  
أَعْيُنِ أَحْدَاثٍ طَمَسْتَهَا، وَ غَوَاشِي كُرْبَاتٍ كَشَفْتَهَا.

وَ كَمَ مِنْ ظَنِّ حَسَنِ حَقَّقْتَ، وَ عَدَمِ جَبَرْتِ، وَ صَرَعَةٍ أَنْعَشْتِ،  
وَ مَسْكَنَةٍ حَوَّلْتِ.

كُلُّ ذَلِكَ إِنْعَامًا وَ تَطَوُّلاً مِنْكَ، وَ فِي جَمِيعِهِ انْهِمَاكَا مِنِّي  
عَلَى مَعَاصِيكَ، لَمْ تَمْنَعْكَ إِسَاءَتِي عَنْ إِتْمَامِ إِحْسَانِكَ، وَ لَا  
حَجَرَ نِي ذَلِكَ عَنْ ارْتِكَابِ مَسَاخِطِكَ، لَا تُسْأَلُ عَمَّا تَفْعَلُ.

وَ لَقَدْ سُئِلْتَ فَأَعْطَيْتِ، وَ لَمْ تُسْأَلِ فَأَبْتَدَأْتِ، وَ اسْتُمِيعِ فَضْلُكَ  
فَمَا أَكْدَيْتِ، أَبَيْتِ يَا مَوْلَايَ إِلَّا إِحْسَانًا وَ اٰمْتِنَانًا، وَ تَطَوُّلاً  
وَ إِنْعَامًا، وَ أَبَيْتِ إِلَّا تَقَحُّمًا لِحُرْمَاتِكَ، وَ تَعَدِيًّا لِحُدُودِكَ، وَ  
غَفْلَةً عَنْ وَعِيدِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ إِلَهِي مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ، وَ  
ذِي أُنَاةٍ لَا يُعْجَلُ.



maklarını akıttın; sağlık elbiselerini giydirmiş; musibetlerin gözünü kör ettin (kaynağını kuruttun) ve üzüntü perdelerini kaldırdın.

Nice iyi zanları gerçekleştirdin; yoklukları telâfi ettin; düşkünlükleri ayağa kaldırdın ve fakirlikleri zenginliğe dönüştürdün.

Bütün bunlar, senin lütfun ve ihsanıyla oldu. Ben ise, tüm bu durumlarda sana karşı gelmemi sürdürdüm. Fakat benim bu kötü hâlim, senin ihsanını tamamlama engel olmadı. Ve bunca ihsanın, beni gazabına sebep olan şeyleri irtikâp etmekten vazgeçirmedi. Ancak sen, yaptıklarından dolayı sorgulanmazsın.

Yüceliğine andolsun ki, senden bir şey istenildiği zaman vermişsin; istenilmediği zaman da kendin başlamışsın ve ihsanın umulduğu zaman cimrilik etmemişsin. Sen, ey Mevlâ'm, ihsan etmekten, bağış yapmaktan, lütufta bulunmaktan ve nimet vermekten başka bir şey istemezken; ben, hep haramlarına düşmüş, sınırlarını aşmış ve azap vaadinden gaflet etmişim. Şu hâlde, hamd sana mahsustur, ey Tanrım, ey yenilmeyen güçlü ve acele etmeyen mühlet verici!

هَذَا مَقَامٌ مِّنْ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النِّعَمِ، وَ قَابَلَهَا بِالتَّقْصِيرِ، وَ شَهِدَ  
عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّضْيِيعِ.

اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالمُحَمَّدِيَّةِ الرَّفِيعَةِ، وَ العُلُوِّيَّةِ البَيْضَاءِ،  
وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِهِمَا أَنْ تُعِيدَنِي مِنْ شَرِّ [كَذَا وَ كَذَا]. فَإِنَّ ذَلِكَ  
لَا يَضِيقُ عَلَيْكَ فِي وُجْدِكَ، وَ لَا يَتَكَادُّكَ فِي قُدْرَتِكَ، وَ أَنْتَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي مِنْ رَحْمَتِكَ، وَ دَوَامِ تَوْفِيقِكَ، مَا أَتَّخِذُهُ  
سُلْمًا أَعْرُجُ بِهِ إِلَى رِضْوَانِكَ، وَ آمِنُ بِهِ مِنْ عِقَابِكَ، يَا أَرْحَمَ  
الرَّاحِمِينَ.

Bu; nimetlerin bolluğunu itiraf eden, onları kendi kusuruyla karşılaştıran ve kendisi hakkında (ömrünü) zayi etme tanıklığında bulunan kimsenin durduğu yerdir.

Allah'ım! Ben, **Muhammed'in yüce hakikatini** ve **Ali'nin parlak gerçekliğini** vesile edinerek sana yakınlık arıyorum; onları vasıta ederek sana yöneliyorum ve şunun şunun şerrinden beni korumanı istiyorum. Mülkünde bu seni sıkıntıya sokmaz; kudretinde bu sana zor gelmez. Sen, her şeye kadirsin.

Şu hâlde, ey Tanrım, rahmetinden ve verdiği başarının devamından, bana, rızana doğru ağmamı ve cezandan korunmamı sağlayacak bir vesile ver; ey merhametlilerin en merhametlisi!

٥٠- وَ كَانَ مِنْ دُخَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الرَّهْبَةِ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنِي سَوِيًّا، وَ رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا، وَ رَزَقْتَنِي مَكْفِيًّا.  
اللَّهُمَّ إِنِّي وَجَدْتُ فِيْمَا أَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابِكَ، وَ بَشَّرْتَ بِهِ عِبَادَكَ،  
أَنْ قُلْتَ: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا  
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنِّي مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، فَيَا  
سَوَاتَا مِمَّا أَحْصَاهُ عَلَيَّ كِتَابُكَ، فَلَوْلَا الْمَوَاقِفُ الَّتِي أُؤْمِلُ مِنْ  
عَفْوِكَ الَّتِي شَمِلَ كُلَّ شَيْءٍ، لَأَلْقَيْتُ بِيَدِي، وَ لَوْ أَنَّ أَحَدًا  
اسْتَطَاعَ الْهَرَبَ مِنْ رَبِّهِ، لَكُنْتُ أَنَا أَحَقُّ بِالْهَرَبِ مِنْكَ، وَ أَنْتَ

### 50- Allah'tan Korkma Hakkındaki Duası

Allah'ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuk-tum, büyüttün ve yeterli miktarda rızık verdin bana.

Allah'ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müj-delediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: **"Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar."** (Zümer, 53)

(Allah'ım!) Geçmişte benden vuku bulan kötülükle-ri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defte-rimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümit-sizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim. Eğer kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden kaçmaya en lâyük olan benim. Yeryüzünde ve gökte

لَا تَخْفَى عَلَيْكَ خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَتَيْتَ  
بِهَا، وَكَفَى بِكَ جَازِيًا، وَكَفَى بِكَ حَسِيبًا.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ طَالِبِي إِنْ أَنَا هَرَبْتُ، وَ مُدْرِكِي إِنْ أَنَا فَرَرْتُ، فَهَآ  
أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ خَاضِعٌ ذَلِيلٌ رَاغِمٌ، إِنْ تُعَذِّبْنِي فَإِنِّي لَذَلِكُ  
أَهْلٌ، وَ هُوَ يَا رَبِّ مِنْكَ عَدْلٌ، وَ إِنْ تَعْفُ عَنِّي فَقَدِيمًا شَمَلَنِي  
عَفْوُكَ، وَ الْبَسْتَنِي عَافِيَتَكَ.

فَاسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْمَخْرُوجِ مِنْ أَسْمَائِكَ، وَ بِمَا وَارَتْهُ الْحُجُبُ  
مِنْ بَهَائِكَ، إِلَّا رَحِمْتَ هَذِهِ النَّفْسَ الْجَزُوعَةَ، وَ هَذِهِ الرِّمَّةَ  
الْهَلُوعَةَ، الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ حَرَّ شَمْسِكَ، فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ حَرَّ  
نَارِكَ؟ وَ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ صَوْتَ رَعْدِكَ، فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ صَوْتَ  
غَضَبِكَ؟ فَارْحَمْنِي اللَّهُمَّ، فَإِنِّي امْرُؤٌ حَقِيرٌ، وَ خَطِرِي يَسِيرٌ،  
وَ لَيْسَ عَذَابِي مِمَّا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَ لَوْ أَنَّ  
عَذَابِي مِمَّا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ لَسَأَلْتُكَ الصَّبْرَ عَلَيْهِ، وَ أَحْبَبْتُ  
أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَكَ، وَ لَكِنْ سُلْطَانُكَ اللَّهُمَّ أَعْظَمُ وَ مُلْكُكَ

hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.

Allah'ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; müteva-zı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandırarak olursan, bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaşmam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür.

Allah'ım! O hâlde, saklı isimlerin ve perdelerin örttüğü güzelliğin hürmetine senden, bu tahammülsüz cana ve bu güçsüz bedene acımanı istiyorum. Güneş sıcağına dayanamayan bu zayıf beden, cehennem ateşine nasıl dayanabilir?! Yıldırım sesine dayanamayan bu güçsüz beden, gazabının sesine nasıl dayanabilir?! Allah'ım! O hâlde bana acı. Çünkü ben, hakir bir adamım ve değerim pek azdır. Benim azaba çarptırılmam, zerre kadar saltanatını artıracak değil. Şayet bana azap edilmekle saltanatın artacak olsaydı, azaba karşı senden sabır dilerdim ve böyle bir şey senin olsun isterdim. Fakat saltanat ve mülkün, itaat

أَدْوَمُ مِنْ أَنْ تَزِيدَ فِيهِ طَاعَةُ الْمُطِيعِينَ، أَوْ تَنْقُصَ مِنْهُ مَعْصِيَةُ  
الْمُذْنِبِينَ. فَارْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَتَجَاوَزْ عَنِّي يَا ذَا  
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.



edenlerin itaatiyle artacak, günahkârların günahıyla azalacak olmaktan çok daha büyük, çok daha kalıcıdır, Allah'ım! O hâlde, ey merhametlilerin en merhametlisi, bana merhamet eyle; ey celâl ve ikram sahibi, günahlarımdan geç ve affınla bana dön (tövbemi kabul buyur). Hiç kuşku yok, sen, tövbeyi kabul edersin, rahîmsin.

٥١- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ لَمَلِيهِ السَّلَامُ

فِي التَّضَرُّعِ وَالْإِسْتِكَانَةِ

إِلَهِي أَحْمَدُكَ - وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ - عَلَى حُسْنِ صَنِيعِكَ إِلَيَّ،  
وَ سُبُوغِ نِعْمَاتِكَ عَلَيَّ، وَ جَزِيلِ عَطَايِكَ عِنْدِي، وَ عَلَى مَا  
فَضَّلْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَسْبَغْتَ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَتِكَ، فَقَدْ اصْطَنَعْتَ  
عِنْدِي مَا يَعْجِزُ عَنْهُ شُكْرِي. وَ لَوْلَا إِحْسَانُكَ إِلَيَّ، وَ سُبُوغُ  
نِعْمَاتِكَ عَلَيَّ، مَا بَلَغْتُ إِحْرَازَ حَظِّي، وَ لَأِضْلَاحَ نَفْسِي، وَ  
لَكِنَّكَ ابْتَدَأْتَنِي بِالْإِحْسَانِ، وَ رَزَقْتَنِي فِي أُمُورِي كُلِّهَا الْكِفَايَةَ،  
وَ صَرَفْتَ عَنِّي جَهْدَ الْبَلَاءِ، وَ مَنَعْتَ مِنِّي مَحْذُورَ الْقَضَاءِ.  
إِلَهِي فَكَمْ مِنْ بَلَاءٍ جَاهِدٍ قَدْ صَرَفْتَ عَنِّي، وَ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ  
سَابِغَةٍ أَفْرَزْتَ بِهَا عَيْنِي، وَ كَمْ مِنْ صَنِيعَةٍ كَرِيمَةٍ لَكَ عِنْدِي،

**51- Allah'a Yalvarıp Yakarma  
ve Düşkünlüğünü Dile Getirme  
Hakkındaki Duası**

Tanrım! Bana olan ihsanının güzelliği, nimetlerinin bolluğu, bağışlarının çokluğu karşısında ve benden esirgemediğin rahmetin, bana tamamladığın nime-  
tin için sana hamdederim ve sen hamda lâıykısn. Gerçekten de şükründen âciz olduğum nimetler vermişsin bana. Eğer senin bana yönelik ihsanın ve bol nimetlerin olmasaydı, (kendi çabamla) ne nasibimi elde edebilir, ne nefsimi ıslah etmeyi başarabilirdim. Ne var ki, ben istemeden sen ihsanda bulundun; tüm işlerde bana yeterlilik verdin; tahammülü zor belâları benden uzaklaştırdın ve sakınılan kaderi başıma getirmedi.

Tanrım! Nice tahammülü zor belâları benden uzaklaştırdın; nice bol nimetlerle gözümü aydınlattın ve

أَنْتَ الَّذِي أَجَبْتَ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ دَعْوَتِي، وَ أَقَلْتَ عِنْدَ الْعِثَارِ  
زَلَّتِي، وَ أَخَذْتَ لِي مِنَ الْأَعْدَاءِ بِظِلَامَتِي.

إِلَهِي مَا وَجَدْتُكَ بِخِيَلًا حِينَ سَأَلْتُكَ، وَ لَا مُنْقَبِضًا حِينَ أَرَدْتُكَ،  
بَلْ وَجَدْتُكَ لِدُعَائِي سَامِعًا، وَ لِمَطَالِبِي مُعْطِيًا، وَ وَجَدْتُ  
نِعْمَكَ عَلَيَّ سَابِغَةً فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِي، وَ كُلِّ زَمَانٍ مِنْ  
زَمَانِي، فَأَنْتَ عِنْدِي مَحْمُودٌ، وَ صَنِيعُكَ لَدَيَّ مَبْرُورٌ.

تَحْمَدُكَ نَفْسِي وَ لِسَانِي وَ عَقْلِي، حَمْدًا يَبْلُغُ الْوَفَاءَ وَ حَقِيقَةَ  
الشُّكْرِ، حَمْدًا يَكُونُ مَبْلَغَ رِضَاكَ عَنِّي، فَانجِنِي مِنْ سُخْطِكَ.

يَا كَهْفِي حِينَ تُعِينِنِي الْمَذَاهِبُ، وَ يَا مُقِيلِي عَثْرَتِي، فَلَوْلَا  
سِتْرُكَ عَوْرَتِي لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ، وَ يَا مُوَيْدِي بِالنَّصْرِ،  
فَلَوْلَا نَصْرُكَ إِيَّاي لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبِينَ، وَ يَا مَنْ وَضَعْتَ لَهُ  
الْمُلُوكُ نَيْرَ الْمَدَلَّةِ عَلَى أَعْنَاقِهَا، فَهَمُّ مِنْ سَطَوَاتِهِ خَائِفُونَ، وَ  
يَا أَهْلَ التَّقْوَى، وَ يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، أَسْأَلُكَ أَنْ تَعْفُو

nice büyük iyilikler ettin bana. Çaresiz kaldığımda çağırma icabet ettin; ayağım sürçtüğünde hatamdan geçtin ve düşmanlardan hakkımı aldın.

Tanrım! Senden bir şey istediğimde cimri bulmadım seni; sana yöneldiğimde bezgin görmedim seni. Tam tersine, seni; duamı işitici, istediklerimi verici olarak buldum. Her hâlimde ve her anımda nimetlerini bol buldum. O hâlde sen, benim yanımda övülmüş birisin; ihsanun da pek makbul, pek güzeldir.

Canım, dilim ve aklım, hamdın hakkını ödeyecek, şükürün hakikatine ulaşacak, seni benden son derece razı edecek bir hamd ile sana hamdetmektedir. Şu hâlde, gazabından kurtar beni.

Ey farklı farklı görüşler beni bitkin düşürdüğünde sığınacağım kale! Ey hatamdan geçen (şefkatli Rabbim)! Eğer ayıplarımı örtmeseydin, rezil olurdu. Ey yardımıyla beni destekleyen! Eğer senin yardımın olmasaydı, yenik düşerdim. Ey yüceliği karşısında padişahların, boyunlarına zillet boyunduruğu koyduğu, galebesinden korktuğu kimse! Ey takva ehli ve ey güzel isimlerin sahibi! Senden, beni affetmeni ve beni bağışlamanı istiyorum. Zira ne suçsuzluğumu

عَنِّي، وَ تَغْفِرْ لِي، فَلَسْتُ بِرَبِّئًا فَأَعْتَدِرَ، وَلَا بِذِي قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرَ،  
وَلَا مَقَرَّ لِي فَأَفِرَّ، وَ أَسْتَقْبِلُكَ عَشْرَاتِي، وَ أَتَنْصَلُ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِي  
الَّتِي قَدْ أَوْبَقْتَنِي، وَ أَحَاطَتْ بِي فَأَهْلَكْتَنِي. مِنْهَا فَرَرْتُ إِلَيْكَ رَبِّ  
تَائِبًا فَتُبْ عَلَيَّ، مُتَعَوِّذًا فَأَعِزَّنِي، مُسْتَجِيرًا فَلَا تَخْذُلْنِي، سَائِلًا  
فَلَا تَحْرِمْنِي، مُعْتَصِمًا فَلَا تُسْلِمْنِي، دَاعِيًا فَلَا تُرَدِّدْنِي خَائِبًا.  
دَعَوْتُكَ يَا رَبِّ مِسْكِينًا مُسْتَكِينًا، مُشْفِقًا خَائِفًا، وَجِلًّا فَقِيرًا،  
مُضْطَرًّا إِلَيْكَ.

أَشْكُو إِلَيْكَ يَا إِلَهِي ضَعْفَ نَفْسِي عَنِ الْمُسَارَعَةِ فِيمَا وَعَدْتَهُ  
أَوْلِيَاءَكَ، وَ الْمَجَانِبَةَ عَمَّا حَذَّرْتَهُ أَعْدَاءَكَ، وَ كَثْرَةَ هُمُومِي، وَ  
وَسْوَاسَةَ نَفْسِي.

إِلَهِي لَمْ تَفْضَحْنِي بِسِرِّي، وَ لَمْ تُهْلِكْنِي بِجَرِيرَتِي، أَدْعُوكَ  
فَتُجِيبُنِي، وَ إِنْ كُنْتُ بِطِيئًا حِينَ تَدْعُونِي، وَ أَسْأَلُكَ كُلَّ مَا  
سِئْتُ مِنْ حَوَائِجِي، وَ حَيْثُ مَا كُنْتُ. وَضَعْتُ عِنْدَكَ سِرِّي،

ispat edecek bir mazeretim; ne yardım alabileceğim bir gücüm; ne de kaçacak bir yerim var. Senden, hatalarımdan geçmeni, beni mahveden ve beni kuşatıp helâk eden günahlarımı bağışlamamı istiyorum. Rabbim! O günahlardan tövbe ederek sana kaçtım. O hâlde, tövbemi kabul buyur. Onlardan sana sığınıyorum; sığınma talebimi kabul et. Senden yardım istiyorum; yardımsız bırakma beni. Rahmetini dileyiyorum; esirgeme benden. İpine sarılmışım; başkasına teslim etme beni. Seni çağırıyorum; eli boş geri çevirme beni.

Rabbim! Miskin, düşkün, korkan, ürken, yoksul ve çaresiz biri olarak seni çağırıyorum.

Tanrım! Dostlarına vadettiğin şeylere doğru koşmadaki zaafımı, düşmanlarını korkuttuğun şeylerden kaçınmadaki güçsüzlüğümü, üzüntülerimin çokluğunu ve tutkularımın dürtüsünü sana şikâyet ediyorum.

Tanrım! Batınımın kötülüğünden dolayı beni rüsva etmedin; günahlarımdan dolayı beni helâk etmedin. Sen beni çağırdığında ağır davrandığım hâlde, ben seni çağırdığımda hemen icabet ediyorsun. Dilediğim her ihtiyacımı senden isteyebiliyorum. Nerede olursam olayım, sırrımı sana açabiliyorum. Bu yüzden,

فَلَا أَدْعُو سِوَاكَ، وَلَا أَرْجُو غَيْرَكَ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، تَسْمَعُ مَنْ  
شَكَأَ إِلَيْكَ، وَ تَلْقَى مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ، وَ تُخَلِّصُ مَنْ اعْتَصَمَ  
بِكَ، وَ تُفَرِّجُ عَمَّنْ لَدَاكَ بِكَ.

إِلَهِي فَلَا تَحْرِمْنِي خَيْرَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى لِقَلَّةِ شُكْرِي، وَاغْفِرْ  
لِي مَا تَعَلَّمُ مِنْ ذُنُوبِي. إِنَّ تُعَذِّبْ فَأَنَا الظَّالِمُ الْمُفْرِطُ، الْمُضَيِّعُ  
الْآثِمُ، الْمُقَصِّرُ الْمُضْجِعُ، الْمُغْفَلُ حَظَّ نَفْسِي، وَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ  
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.



senden başkasını çağırmam; senden başkasına ümit bağlamam. Lebbeyke lebbeyk! (Davetine icabet ettim, emrindeyim!) Sana şikâyetle bulunanı duyar-sın; sana güvenerek seni vekil edene kucak açarsın; sana sarılanı kurtarırsın ve sana sığınanın üzüntüsünü giderirsin.

Tanrım! Şu hâlde, şükürümün azlığından dolayı beni ahiret ve dünya hayrından mahrum etme ve bildiğin günahlarımı bağışla. Eğer azap edecek olursan, (bunu hak etmişim; çünkü) ben, kendine zulmeden, fırsatları kaçırın, ömrünü zayi eden, günahkâr, suçlu, ihmalkâr, tembel, nasibinden gaflet eden biriyim. Eğer bağışlayacak olursan, sen, acıyanların en merhametlisisin.

٥٢- وَ كَانَ مِنْ دُمَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الْإِلْحَاحِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

يَا اللَّهُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ،  
وَ كَيْفَ يَخْفَى عَلَيْكَ يَا إِلَهِي مَا أَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ وَ كَيْفَ لَا تُحْصِي  
مَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ؟ أَوْ كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا أَنْتَ تُدْبِرُهُ؟ أَوْ كَيْفَ  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْرُبَ مِنْكَ مَنْ لَا حَيَاةَ لَهُ إِلَّا بِرِزْقِكَ؟ أَوْ كَيْفَ  
يَنْجُو مِنْكَ مَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُ فِي غَيْرِ مُلْكِكَ؟

سُبْحَانَكَ أَخْشَى خَلْقِكَ لَكَ أَعْلَمُهُمْ بِكَ، وَ أَخْضَعُهُمْ لَكَ أَعْمَلُهُمْ  
بِطَاعَتِكَ، وَ أَهْوَنُهُمْ عَلَيْكَ مَنْ أَنْتَ تَرْزُقُهُ وَ هُوَ يَعْبُدُ غَيْرَكَ.

سُبْحَانَكَ لَا يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ أَشْرَكَ بِكَ وَ كَذَّبَ رُسُلَكَ، وَ  
لَيْسَ يَسْتَطِيعُ مَنْ كَرِهَ قَضَاءَكَ أَنْ يَرُدَّ أَمْرَكَ، وَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْكَ

## 52- Yüce Allah'a Yalvarırken Israrcı Olma Hakkındaki Duası

Ey ne yerde ve ne de gökte kendisine hiçbir şey gizli kalmayan Allah! Kendi yarattığın, nasıl sana gizli kalabilir ki ey Tanrım?! Kendi yaptığının sayısını, nasıl bilmezsin ki?! Kendi yönettiğin, nasıl senden gizlenebilir ki?! Hayatı senin rızıkına bağlı olan, nasıl senden kaçabilir ki?! Senin mülkünden başka gidecek bir yeri olmayan, nasıl senden kurtulabilir ki?!

(Her türlü eksiklikten) Münezzehsin sen! Yaratıklarının senden en çok korkanı, seni en iyi tanıyanıdır. Sana karşı en mütevazı olanı, sana en çok itaat edenidir. Ve katında en değersiz (hor) olanı, senin rızıkını yiyip senden başkasına ibadet edenidir.

Münezzehsin sen! Sana ortak koşan ve resullerini yalanlayan, saltanatından bir şey eksiltemez. Hükmünden hoşlanmayan, emrini geri çeviremez. Kudretini

مَنْ كَذَّبَ بِقُدْرَتِكَ، وَ لَا يُفُوتُكَ مَنْ عَبْدَ غَيْرِكَ، وَ لَا يُعَمِّرُ فِي  
الدُّنْيَا مَنْ كَرِهَ لِقَاءَكَ.

سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنُكَ، وَ أَقْهَرَ سُلْطَانُكَ، وَ أَشَدَّ قُوَّتِكَ، وَ  
أَنْفَذَ أَمْرِكَ!

سُبْحَانَكَ قَضَيْتَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ الْمَوْتَ، مَنْ وَحَدَكَ وَ مَنْ  
كَفَرَ بِكَ، وَ كُلُّ ذَاتِقِ الْمَوْتِ، وَ كُلُّ صَائِرٍ إِلَيْكَ. فَتَبَارَكْتَ وَ  
تَعَالَيْتَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، آمَنْتُ بِكَ، وَ  
صَدَقْتَ رُسُلَكَ، وَ قَبِلْتَ كِتَابَكَ، وَ كَفَرْتُ بِكُلِّ مَعْبُودٍ غَيْرِكَ،  
وَ بَرَأْتُ مِمَّنْ عَبْدَ سِوَاكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصِيحُ وَ أُمْسِي مُسْتَقِلًّا لِعَمَلِي، مُعْتَرِفًا بِذَنْبِي، مُقِرًّا  
بِخَطَايَايَ، أَنَا بِإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي ذَلِيلٌ، عَمَلِي أَهْلَكَنِي، وَ  
هَوَايَ أَرْدَانِي، وَ شَهْوَاتِي حَرَمْتَنِي.

فَأَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ سُؤَالَ مَنْ نَفْسُهُ لَاهِيَةٌ لِطُولِ أَمَلِهِ، وَ بَدَنُهُ

yalanlayan, kendini senden koruyamaz. Senden başkasına ibadet eden, senin elinden kurtulmuş olmaz. Ve seninle karşılaşmak istemeyen, dünyada ebedî yaşatılmaz.

Münezzehsin sen! Makamın ne de büyük; saltanatın ne de galip; gücün ne de şiddetli ve emrin ne de geçerlidir!

Münezzehsin sen! Bütün yaratıklarına ölümü yazdın; seni birleyene de, seni inkâr edene de. Herkes ölümü tadacak, herkes sana dönecektir. Ne de kutlu, ne de yücesin sen! Senden başka ilâh yoktur; teksin, ortağın bulunmamaktadır. Sana inanmış, elçilerini doğrulamış, Kitabını kabullenmiş, senin dışında her mâbudu inkâr etmiş ve senden başkasına ibadet edenlerden uzak olduğumu haykırmışım.

Allah'ım! Ben her zaman amelimi az bularak, günahımı itiraf ederek ve hatalarımı kabullenerek sabahlayıp akşamlamaktayım. Kendi aleyhimde haddi aşırıp ölçüyü taşırmam, beni hor kıldı. Amelim, beni helâk etti; tutkularım, beni alçalttı ve şehvetlerim (nefsanî isteklerim), beni (her hayırdan) mahrum bıraktı.

O hâlde, ey Mevlâ'm, uzun arzulara takılarak nefsi boş şeylerle uğraşan; damarlarının atmayışından be-

غَافِلٌ لِّسُكُونِ عُرُوقِهِ، وَ قَلْبُهُ مَفْتُونٌ بِكَثْرَةِ النَّعَمِ عَلَيْهِ، وَ فِكْرُهُ قَلِيلٌ لِّمَا هُوَ صَاحِبٌ إِلَيْهِ، سُؤَالَ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْأَمَلُ، وَ فَتْنَةُ الْهَوَى، وَ اسْتَمَكَنْتَ مِنْهُ الدُّنْيَا، وَ أَظْلَمَ الْأَجَلَ، سُؤَالَ مَنْ اسْتَكْثَرَ ذُنُوبَهُ، وَ اعْتَرَفَ بِخَطِيئَتِهِ، سُؤَالَ مَنْ لَا رَبَّ لَهُ غَيْرَكَ، وَ لَا وَلِيَّ لَهُ دُونَكَ، وَ لَا مُنْقِذَ لَهُ مِنْكَ، وَ لَا مُلْجَأَ لَهُ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ.

إِلَهِي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْوَاجِبِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ، وَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ، الَّذِي أَمَرْتَ رَسُولَكَ أَنْ يُسَبِّحَكَ بِهِ، وَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي لَا يَبْلَى وَ لَا يَتَغَيَّرُ، وَ لَا يَحُولُ وَ لَا يَفْنَى، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ تُغْنِيَنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ بَعْدَاتِكَ، وَ أَنْ تُسَلِّيَ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا بِمَخَافَتِكَ، وَ أَنْ تُشْنِيَنِي بِالْكَثِيرِ مِنْ كَرَامَتِكَ بِرَحْمَتِكَ.

فَإِلَيْكَ أَفْرُ، وَ مِنْكَ أَحَافُ، وَ بِكَ أَسْتَعِيْثُ، وَ إِلَيْكَ أَرْجُو، وَ لَكَ أَدْعُو، وَ إِلَيْكَ أَلْجَأُ، وَ بِكَ أَثِقُ، وَ إِلَيْكَ أَسْتَعِينُ، وَ بِكَ أُوْمِنُ، وَ عَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ، وَ عَلَيَّ جُودِكَ وَ كَرَمِكَ أَتَكِلُ.

deni gaflet içinde bulunan; nimetlerinin çokluğundan kalbi azmış olan; döneceği yer (ahiret) hakkındaki düşüncesi pek sığ olan; arzularına yenik düşmüş; tutkularına uyarak azmış; dünyanın sultanı altına girmiş; ölümün gölgesini üzerinde hissetmiş; günahları çok olan; hatalarını itiraf eden; senden başka rabbi, senden gayri velisi olmayan ve kendisini senden kurtaracak biri bulunmadığının, senden ancak sana kaçabileceğinin bilincinde olan biri olarak senden rahmetini dileniyorum.

Tanrım! Bütün yaratıklarına farz olan hakkın; Resulüne, seni onunla tenzih etmesini emrettiğin büyük ismin ve eskimeyen, değişmeyen ve fani olmayan Kerim Zatının yüceliği hürmetine; senden, Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât etmeni ve sana kulluk etmekle beni diğer her şeyden müstağni kılmanı, senden korkmakla dünyadan yana gönlümü ferahlatmanı ve rahmetinle tekrar bana bol bağışlarda bulunmanı istiyorum. Çünkü ben, yalnız sana kaçıyor, senden korkuyor, senden medet umuyor, sana ümit bağlıyor, seni çağırıyor, sana sığınyor, sana güveniyor, senden yardım diliyor, sana inanıyor, seni vekil ediniyor ve senin cömertliğin ve keremine itimat ediyorum.

٥٣- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي التَّذَلُّلِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

رَبِّ أَفْحَمْتَنِي دُنُوبِي، وَأَنْقَطَعْتَ مَقَالَتِي، فَلَا حُجَّةَ لِي، فَأَنَا  
الْأَسِيرُ بِبَيْتِي، الْمُرْتَهَنُ بِعَمَلِي، الْمُتَرَدِّدُ فِي خَطِيئَتِي، الْمُتَحَرِّيرُ  
عَنْ قَصْدِي، الْمُنْقَطِعُ بِي. قَدْ أَوْقَفْتُ نَفْسِي مَوْقِفَ الْأَذِلَّاءِ  
الْمُذْنِبِينَ، مَوْقِفَ الْأَشْقِيَاءِ الْمُتَجَرِّبِينَ عَلَيْكَ، الْمُسْتَخْفِينَ بِوَعْدِكَ.  
سُبْحَانَكَ أَيُّ جُرْأَةٍ اجْتَرَأَتْ عَلَيْكَ؟ وَأَيُّ تَغْرِيرٍ عَزَّرَتْ بِنَفْسِي؟  
مَوْلَايَ ارْحَمْ كِبُوتِي لِحَرِّ وَجْهِي، وَ زَلَّةَ قَدَمِي، وَ عُدْ بِجِلْمِكَ  
عَلَى جَهْلِي، وَ بِإِحْسَانِكَ عَلَى إِسَاءَتِي، فَأَنَا الْمُقَرَّبُ بِذَنْبِي،  
الْمُعْتَرَفُ بِخَطِيئَتِي، وَ هَذِهِ يَدِي وَ نَاصِيَتِي، أَسْتَكِينُ بِالْقَوْدِ



### 53- Yüce Allah Karşısında Zelillik İtirafıyla İlgili Duası

Rabbim! Günahlarım beni susturmuş; söyleyecek bir sözüm, ileri sürecektir bir hüccetim (mazeretim) kalmamış. Sıkıntılarımın esiri, amellerimin rehini olmuşum. Hatalarım arasında bocalayıp durmaktayım. Orta yolu şaşırılmış, öylece kalakalmışım. Bulduğum yer; hor ve zelil günahkârların, sana karşı cür'etkâr olan bedbahtların ve vaadini küçümseyen yazıkların yeridir.

Münezzehsin sen! Hangi cür'etle sana karşı geldim?! Neye aldanarak kendimi tehlikeye attım?!

Ey Mevlâ'm! Sürçüp yüz üstü yere yığılmama ve ayağımın kaymasına acı. Hilminle cahilliğimi, iyiliğinle kötülüğümü bağışla. Ben, günahımı ikrar, hatamı itiraf ediyorum. İşte elim, işte perçemim! Yaptıklarımın dolayısıyla kısas edilmeye hazırım.

مِنْ نَفْسِي. اِرْحَمْ شَيْبَتِي وَ نَفَادَ أَيَّامِي، وَاقْتِرَابَ أَجَلِي، وَ  
ضَعْفِي وَ مَسْكَنَتِي، وَ قِلَّةَ حِيلَتِي.

مَوْلَايَ وَارْحَمْنِي إِذَا انْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا أَثْرِي، وَامْحَى مِنْ  
الْمَخْلُوقِينَ ذِكْرِي، وَ كُنْتُ فِي الْمُنْسِينَ كَمَنْ قَدْ نُسِيَ.

مَوْلَايَ وَارْحَمْنِي عِنْدَ تَغْيِيرِ صُورَتِي وَ حَالِي، إِذَا بَلَى جِسْمِي،  
وَ تَفَرَّقَتْ أَعْضَائِي، وَ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالِي، يَا غَفْلَتِي عَمَّا يُرَادُ بِي.

مَوْلَايَ وَارْحَمْنِي فِي حَشْرِي وَ نَشْرِي، وَاجْعَلْ فِي ذَلِكَ  
الْيَوْمِ مَعَ أَوْلِيَائِكَ مَوْقِفِي، وَ فِي أَحْبَابِكَ مَصْدَرِي، وَ فِي  
جَوَارِكَ مَسْكَنِي، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

(Mevlâ'm!) Yaşlılığım, günlerimin bitmesine, ecelimin yaklaşmasına, güçsüzlüğüme, düşkünlüğüme ve çaresizliğime acı.

Ey Mevlâ'm! Dünyadan eserim kesildiği, yaratıklar arasında anım silindiği ve unutulanlar arasında unutulup gittiğim zaman bana acı.

Ey Mevlâ'm! Cismim eskidiği, organlarım dağıldığı, eklemelerim birbirinden ayrıldığı zaman çehrem ve durumum değiştiğinde bana acı. Başıma geleceklerden gafil ve bîhaber oluşumdan dolayı yazıklar olsun bana!

Ey Mevlâ'm! Kabirden çıkartılıp diriltileceğim gün bana acı. O gün beni dostlarıyla haşreyle; sevdiklerinin içine kat ve (rahmetinin) komşuluğunda yer ver bana, ey âlemlerin Rabbi!

٥٤- وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي اسْتِكَشَافِ الْهُمُومِ

يَا فَارِجَ الْهَمِّ، وَكَاشِفَ الْغَمِّ، يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا،  
صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَافْرُجْ هَمِّي، وَاكْشِفْ غَمِّي.

يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ  
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اِعْصِمْنِي وَ طَهِّرْنِي وَ اذْهَبْ بِلَيْتِي.

(وَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَعْوَذَتَيْنِ وَ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وَ قُلْ:)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ، وَ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ،  
وَ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ، سُؤَالَ مَنْ لَا يَجِدُ لِفَاقَتِهِ مُغِيثًا، وَ لَا لِضَعْفِهِ  
مُقْوِيًّا، وَ لَا لِذَنْبِهِ غَافِرًا غَيْرَكَ.

### 54- Üzüntülerin Giderilmesini İsteme Hakkındaki Duası

Ey üzüntüleri gideren, kederlere son veren! Ey dünyada da, ahirette de Rahman ve Rahîm olan! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve üzüntümü gider, kederime son ver.

Ey Bir! Ey Tek! Ey Samed (ihtiyaçlar için başvuru mutlak gani)! Ey doğurmamış, doğmamış ve dengi olmayan (yüce Allah)! Beni koru, temizle ve üzüntümü gider.

*(Bu arada Ayet'el-Kürsi ile Nâs, Felak ve İhlâs surelerini oku ve sonra şöyle de:)*

Allah'ım! Oldukça muhtaç, gücü az, günahları çok ve senden başka ihtiyacını giderecek, güçsüzlüğünü güçlendirecek ve günahlarını bağışlayacak birini tanımayan biri olarak, senden rahmetini dileniyorum.

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، أَسْأَلُكَ عَمَلًا تُحِبُّ بِهِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَ  
بَقِيئًا تَنْفَعُ بِهِ مَنْ اسْتَيْقَنَ بِهِ حَقَّ الْيَقِينِ فِي نَفَاذِ أَمْرِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَقْبِضْ عَلَيَّ الصِّدْقِ  
نَفْسِي، وَأَقْطَعْ مِنَ الدُّنْيَا حَاجَتِي، وَاجْعَلْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتِي،  
شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ، وَهَبْ لِي صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ.

أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ كِتَابٍ قَدْ خَلَا، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كِتَابٍ قَدْ  
خَلَا، أَسْأَلُكَ خَوْفَ الْعَابِدِينَ لَكَ، وَ عِبَادَةَ الْخَاشِعِينَ لَكَ، وَ  
يَقِينَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ، وَ تَوَكُّلَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِي مَسْأَلَتِي مِثْلَ رَغْبَةِ أَوْلِيَائِكَ فِي  
مَسْأَلَتِهِمْ، وَرَهْبَتِي مِثْلَ رَهْبَةِ أَوْلِيَائِكَ، وَاسْتَعْمَلْنِي فِي مَرْضَاتِكَ  
عَمَلًا لَا أَتْرُكُ مَعَهُ شَيْئًا مِنْ دِينِكَ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ.  
اللَّهُمَّ هَذِهِ حَاجَتِي فَأَعْظِمْ فِيهَا رَغْبَتِي، وَ أَظْهَرْ فِيهَا عُذْرِي،

Ey celâl ve ikram sahibi! Senden, yapanımı sevdiğin bir amel ve emrinin geçerli olduğuna dair gerçek yakini olan kimseye fayda sağlayacak bir yakın istiyorum.

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve canımı doğruluk üzere al; beni dünyadan müstağni et; sana kavuşma iştiyakıyla rağbetimi kantındakine yönelik kıl ve gerçek anlamda sana tevekkül etmeyi bana nasip et.

(Allah'ım!) Bugüne kadar yazılmış (mukadder edilmiş) olan en iyi şeyi senden istiyorum ve bugüne kadar yazılmış olan en kötü şeyden sana sığınıyorum. Senden; sana kulluk sunanların korkusunu, yüceliğinin önünde alçalanların ibadetini, sana güvenenlerin (tevekkül edenlerin) yakınini ve sana iman edenlerin güvenini (tevekkülünü) istiyorum.

Allah'ım! İsteklerime olan rağbetimi, dostlarının isteklerine olan rağbeti; korkumu, dostlarının korkusu gibi kıl. Beni hoşnutluğun doğrultusunda öyle bir amele muvaffak et ki, artık yaratıklarından herhangi birisinin korkusuyla dininden hiçbir şeyi terk etmeyim.

Allah'ım! İşte benim isteklerim! Onlara karşı içimde büyük bir rağbet oluştur; onlardan dolayı beni

وَلَقِنِي فِيهَا حُجَّتِي، وَ عَافِ فِيهَا جَسَدِي.  
اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ لَهُ ثِقَّةٌ أَوْ رَجَاءٌ غَيْرُكَ، فَقَدْ أَصْبَحَتْ وَ أَنْتَ  
ثِقَتِي وَ رَجَائِي فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، فَأَقْضِ لِي بِخَيْرِهَا عَاقِبَةً، وَ  
نَجِّنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.  
وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْمُصْطَفَى، وَ عَلَي  
آلِهِ الطَّاهِرِينَ.



mazur gör; onları istemek için ileri süreceğim delilleri bana ilham et ve onlarla ilgili olarak bedenime sağlık ver.

Allah'ım! Kim senden başkasına güveni veya ümidi olarak sabahlarsa sabahlasın, ben, tüm işlerde sana güvenerek ve sana ümidim olarak sabahlamışım. Şu hâlde, işlerin sonuç bakımından en iyi olanını benim hakkımda mukadder eyle ve rahmetinle beni sapıtıcı fitnelere kurtar; ey merhametlilerin en merhametlisi!

Ve Allah, Allah'ın seçkin elçisi efendimiz Muhammed'e ve onun tertemiz Âline salât etsin.